

**Dierbare Oogst Partner,**

We zijn waarlijk aan het einde van het tijdperk. Voor deze grote natie en de hele wereld gaat de zon onder. Vrijheden zoals we die kennen, zullen spoedig verdwijnen. De mogelijkheid om van dit dit ware Evangelie te getuigen is binnenkort voorbij. Deze natie begon met een grote strijd voor vrijheid en het recht om voor het ware Woord van God te kiezen. Zoals men kan zien is er een grote vervolging komende voor alle naties die in de ware God geloven. Deze maand zullen we een speciale aanhaling uit Broeder Frisby 's bibliotheek hebben om de belangrijkheid van het getuigen in dit late uur naar voren te brengen. God is met Zijn volk om een snel, kort en machtig werk te doen, want dit is het uur van verzoeking welke de Schriften zo dikwijls vermeld hebben. **Openb. 3:10, "Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen."** En nu een aanhaling van Neal Frisby.

Dit is echt de oogsttijd! Alleen hetgene wat we voor Jezus doen zal echt voor eeuwig voortduren. Alle andere dingen op de aarde, zullen verwelken of vergaan! – "Maar een gelovige ziel is waardevol voor God! – Dit zal mogelijk wat herinneringen naar boven brengen, maar u hebt het oude gospel lied gehoord, "De Schoven Inbrengen." – Er is niet veel tijd meer over gebleven om dat te doen." – **"Spoedig zal iedere knie zich buigen voor Jezus, en iedere tong zal overeenkomstig de Schriften belijden!** Ons getuigen en het redden van zielen zal ten tijde dat we Hem zullen zien het aller belangrijkste zijn! Hij weet aangaande alle dingen, welke een ieder van ons doen zal!" – "De dag is vergevorderd, de zon is op het nul uur! De nacht komt als een uiteenspreidende wolk in onze richting! De urgentie van de Geest zegt, werk terwijl er nog licht is; want duisternis der zonde en dictatorschap zullen binnenkort deze planeet overnemen." **Jes. 43:10, "Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.**

We zijn in het uur van de dwingende macht, om in de wegen en stegen uit te gaan! De uitnodiging voor het avondmaal is bijna voorbij! – "Hoor het Woord van de Heere; want de Grote Verdrukking waarover zolang geleden al geprofeteerd was, nadert. Evenals men vanaf een afstand een wolk ziet aankomen, zo zal het plotseling komen, tot een volk die hun Schepper vergeten hadden!" – De gelovigen zullen opgenomen worden en de aarde zal aan de onrechtvaardigen en goddelozen overgegeven worden!

We zijn in het uur waarin Hij heeft gezegd, **"Hij zond terstond de sikkel daarin, omdat de oogst is gekomen!" (Mark 4:29)** Dit toont dat het een haastig, snel, kort werk zal zijn. Aangezien Hij heeft gezegd, **"Zie Ik kom spoedig."** – Aantonende dat de gebeurtenissen plotseling zullen zijn en vlug zullen plaatsvinden! – Een onverwachtse verrassing voor de wereld. En plotseling zullen de dwazen weten dat de uitverkorenen zijn heengegaan! "Dus begint Zijn meest belangrijke en vitale werk nu in de oogst van de late regen plaats te vinden!" **We zouden elke dag een gebed in ons hart moeten hebben terwijl de dwingende macht van de Heilige Geest de laatste kinderen van de Heere binnen brengt.** De wereld staat aan het hoofd van sommige verrassende en onverwachtse gebeurtenissen om aangaande de kwade afvallige kerk en de regering bepaalde profetie te vervullen!

Betreffende deze onderwerpen en het evangelie oogst werk, vervult de Heere profetie en geeft Hij allerlei soorten tekenen om Zijn nabijheid te bevestigen! "De hemelen maken het bekend, tekenen in de zee, het vulkanisch vuur vanuit de aarde geeft het ook aan!" De zee is in beroering en de aarde beeft! Vele naties zijn ten einde raad. Hachelijke tijden! **Maar ook weten wij dat de Bijbel aangaande een dictator spreekt die na de economische crises welvaart en geweldige en structurele veranderingen in de wereld zal voortbrengen.** (Dan. 8:25) – Dus weten we dat de schaduw van een Romeinse Prins hier op de aarde is, en hij is gereed om op te staan! Alzo zullen spoedig en in de dagen voor ons gewichtige gebeurtenissen opkomen. **Wees er zeker van dat u op de dagen die voor ons liggen let, want God zal aangaande het einde van het tijdperk vele profetische tekenen laten zien!"** – "De middernacht roep schijnt op Zijn uitverkorenen" "Dit allemaal is zeker genoeg om iedere Christen nuchter en waakzaam te doen zijn. Want 'tekenen overal' vertellen ons dat Hij zelfs aan de deur staat!" Einde aanhaling.

Deze brief zou iedere Christen moeten laten realiseren dat de urgentie om te getuigen werkelijk op ons is, en allen zouden hun beste inspanning moeten geven. Deze maand publiceren we, **Deel zes van het Speciale Geschriften Boek – "God's Eternal Word"** evenals een unieke DVD, "Whosoever Will." – Vertrouwende dat alle partners hun belangrijke ondersteuning van deze vitale boodschap zullen voortzetten. God heeft op al degenen die achter deze bediening stonden een wonderbare zegen geplaatst. Ik waardeer werkelijk alle ondersteuning die voor deze bediening was gegeven. Vele zielen zijn gered en gewaarschuwd voor dit late uur waar we in leven. Mogen de zegeningen van Jezus in dit komende jaar, 2011, met allen zijn, brengende ons dichter tot aan de komst van Jezus.

Uw Broeder in Christus

Gerald Frisby