

Dierbare Oogst Partner,

Ik zou aangaande het weer graag terug willen verwijzen naar onze Augustus en September brieven. Sinds onze vorige brief hebben we de catastrofale verwoesting in de Golfstaten, New Orleans en het Mississippi gebied gezien. De verwoesting was zo groot dat het de mensen die noodhulp boden bij de ramp overweldigde. Het was een uur van grote verwarring (Luk. 21:25) Broeder Frisby voegde altijd toe, **"zij zullen zonder hulpmiddelen zijn, niet wetende welke kant op te gaan."** Het was een exacte beschrijving van de hedendaagse gebeurtenissen. – Laat ons deze mensen in hun tijden van nood in gebed gedenken. De Heere zal degenen die anderen in nood helpen zegenen.

Met betrekking tot het weer; deze volgende opmerkelijke aanhaling van Broeder Frisby was in mei 2004 geschreven. – Aanhaling: **"Dit is een verbazingwekkende profetie tonende het verleden, heden en toekomst. Het zal in deze decennium meer dan verviervoudigen! De winden, tyfoons, vloed en aardbevingen zullen deze planeet zo goed als geheel overheersen."** Ik heb mijn best gedaan, om hen tot wel veertig jaren geleden al te waarschuwen. In sommige plaatsen zullen de droogtes gehele populaties overheersen voordat er enige hulp tot hen zou kunnen komen. In sommige regio's zal het zo heet zijn, zodat het er op zal lijken of de hemelen in brand staan! – En op andere plaatsen zal het zo koud zijn, zodat zij zullen denken dat de Noordpool hun kant op komt. **De Heere vertelde mij dat de aarde in een onevenwichtige situatie terecht gaat komen.** Zonder Zijn liefdevolle hand zou alles vergaan! Een ieder van u kan op mijn gebeden rekenen en Hij zal u door iedere test en zegening heen bewaren. Dus weest gereed want alle dingen zijn gereed! Einde aanhaling.

Terwijl broeder Frisby in zijn laatste uren was bad hij voor zijn partners dat de Heere Jezus hen in alle toekomstige gebeurtenissen zou bewaren en vasthouden totdat Hij komt. **Een ieder van u was heel belangrijk voor hem, want Jezus openbaarde aan hem hoe dierbaar u voor Hem bent!**

Vele vragen zijn er gesteld De dood van Broeder Neal Frisby, een bekende profeet, duidt het einde aan van het heidense tijdsgewricht. En het oordeel zal zoals we reeds gezien hebben versnellen. In een van zijn laatste rollen citeerde hij, **"U zult hetgene wat er staat te gebeuren en wat u in de zeer nabije toekomst zult zien niet kunnen geloven."** Een groot teken was er aan de U.S.A. en de wereld gegeven. Het is tijd om uw broedervrienden te waarschuwen dat het Heidense tijdperk (tijdsgewricht) aan zijn einde is gekomen. Een overgangs periode staat op het punt te beginnen. We kijken nu uit naar de twee profeten die in Israël tevoorschijn zullen komen. Zo ziet u dat we nog maar een korte periode van tijd over hebben om Broeder Frisby's boodschap aan de mensen die het nog niet hebben uit te brengen. **Voor degenen die helpen is er een grote beloning, terwijl hier op deze aarde alswel in de hemel. Jezus zal u niet vergeten.** – Ook willen we al onze buitenlandse partners niet vergeten. Broeder Frisby gaf werkelijk veel om u en wij zijn bekommerd aangaande het uitbrengen van de boodschap aan onze overzeese partners. (Sinds Broeder Frisby naar huis is gegaan bij de Heere, zijn er sommige mensen die onjuiste dingen met betrekking tot zijn werk zeggen. – De wijzen en de Bruid weten wie Broeder Frisby was en zij zullen niet bevangen worden door onjuiste verklaringen welke door anderen gemaakt zijn. Later meer hier over.)

Hier is een aanhaling van Broeder Frisby aangaande "Het hart van het Evangelie." – **"Het hart van het Evangelie is om ten eerste de Heere uw God met uw gehele hart lief te hebben (Deut. 6:5). En het tweede ding is vergeving en het geven. Het geven (Deut. 16:17 Engelse KJV) het betekent om op iedere manier zoals u kunt te geven en vergeving (Lukas 6:37 Engelse KJV) op de zelfde manier.** Omdat Hij aan het kruis Zijn leven gaf. Hij gaf alles wat Hij had. En aan het kruis – zei Hij; vergeef hen want zij weten niet wat zij doen. In feite is het gehele fundament der Evangelie gebaseerd op vergeving, het geloven in den Heere, het geven en vergeven en om de Heere met uw gehele hart lief te hebben. Doe deze dingen en u zult nooit falen. Lees 1 Thess. 5:23-24".

Deze maand zullen wij u een Nieuw Speciaal Schrijven toe sturen genaamd, "Paris and New Orleans" in Mei 2003 door Broeder Neal Frisby geschreven. U wilt het niet missen! Redding, genezing, voorspoed en gezondheid is er voor Gods mensen! Geloof dit en Hij zal dagelijks in uw noden voorzien en u grote en machtige dingen laten zien! (Lees Jer. 33:3) Vergeet ons alstublieft niet als het gaat om onze projecten en nieuwe aanstaande. We hebben veel te doen en de tijd is kort! **Zend uw gebeds verzoeken en we zullen er persoonlijk voor bidden!**

Uw Broeder In Christus,

Gerald Frisby