

DE MOGELIJKHEDEN VAN HET GELOOF

"Jezus vertelde ons om ons hart niet verontrust te laten zijn. Hij zei, Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, omdat uw vreugde volkomen mag zijn!" – "De Schriften zeggen dat Hij Zijn volk gedurende deze moeilijke en onzekere tijden, die er voor de bevolking naderen, zal bemoedigen en een gezonde geest en hart zal geven." – "Jezus zei, vreest niet; zie Ik ben met u zelfs tot het einde van het tijdperk! Hij zei, wees goedsmoeds, uw zonden zijn vergeven, sta op en ontvang uw genezing of wat u ook maar nodig mag hebben, zegt de Heere!" – **Jer. 33:3, "Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet!"** – Hij zal dat in de komende tijd zeker doen. – En vers. 6 is voor ons vandaag aan de dag. "Zie, Ik zal het brengen, gezondheid en genezing, en Ik zal hen genezen, en hen de overvloed aan vrede en waarheid openbaren!" – "Zie, zegt de Heere, herinnert u zich de Schriften welke Ik aangaande u sprak niet? **Mark. 9:23, Indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!** – Dit Schriftgedeelte is voor een ieder van ons! – En door geloof is het van ons!" – "De mogelijkheden van het geloof en wat Hij ons wil geven, zijn werkelijk ongelofelijk! – Zoals de Schriften zeggen, niets zal onmogelijk zijn voor degenen die op Mijn beloftes handelen!"

"Veel van mijn partners op mijn lijst ontvangen de dingen waar we over gesproken hebben volledig, plus also de kennis en openbaring van de eindtijd! En anderen zullen naarmate de tijd verstrijkt ook meer ontvangen! – Mijn partners en u staan op mijn lijst omdat God u wil helpen en leiden. **Het is door goddelijke voorbestemming dat Hij Zijn volk roept en Zichzelf door middel van Zijn Woord en krachtige zalving aan hen openbaart!** – Zodoende ontvangt u de lectuur omdat God een weg aan het bereiden is om u te begeleiden en voor de Opname en de hemel voor te bereiden! – En Hij wil van u dat u Hem vertrouwt en Hem met uw gehele hart gelooft, en u zult niet teleurgesteld worden! Want in de komende dagen zult u Zijn leiding als nooit eerder daarvoor zeker nodig hebben, en dat omdat de tijd afloopt!" – Hier volgt een belofte waar de mensen vaak overheen lezen, maar het betekent precies wat het zegt. – **Math. 7:8, "Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opgedaan worden.** Het zegt, want een iegelijk die vraagt, ontvangt! – Dat is precies juist, maar u moet ermee werken en het geloven, dan zal de manifestatie ervan verschijnen!"

"De Schriften zeggen, **Geloof, dat gij ontvangen zult, en gij zult hebben! (Mark. 11:24)** – De Schriften zeggen, **Geloof en gij zult de glorie van God in werking zien!**" – "Jezus geeft ons macht over al de kracht van de vijand." (Luk. 10:18-19) – Jezus heeft u vrijgemaakt, u bent waarlijk vrij. Accepteer het! (Joh. 8:36) – De kinderen van het geloof zijn vrij gezet, aanvaard al Zijn beloftes in uw hart en ze zullen tot leven komen, als we tezamen bidden! **Want het zegt, "Indien er twee samenstemmen, het zal geschieden!" (Math. 18:19) – "Al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen!" (Math. 21:22)** – De Schriften zeggen, blij in Christus en het zal gedaan worden. Belijdt uw geloof aangaande al het gene wat u ook maar nodig hebt, heb vertrouwen en houdt vast! U zult verrast kunnen worden aangaande wat Jezus voor u zal doen, als u uw geloof in praktijk brengt en gebruikt maakt van uw positie als een gelovige, want door het geloof heeft Hij u over iedere type confrontatie of ziekte die op uw weg komt de heerschappij gegeven. Jezus heeft de Satan verslagen, zonde en voor ons de ziekte, maar men moet het, voordat het gemanifesteerd wordt geloven!" – **"Jezus zei, Deze werken en grotere werken zult gij doen! (Joh. 14:12)** – En als u gelijk Filippus uitvindt wie Jezus is, zult u uw zalving en geloof menigvuldig vermeerderen! (Lees de verzen 8 en 9)

Veel malen zien we hier de wonderen net zoals in dit Schriftgedeelte Math. 8:3 heel snel plaatsvinden, **"En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd!"** – Luk 13:13, **"En zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God!"** – **"En in één uur genas Hij een menigte van ziekten en kwalen!"** (Luk. 7:21) – "Begin het nu te accepteren en te geloven, en blijf elke dag vertrouwen. Vergeet niet dat wanneer u het nu direct of op een langzame wijze ontvangt het nog altijd als een wonder beschouwd wordt! – Soms is het geleidelijk, maar heel vaak zal het onmiddellijk zijn!" – "Het is er afhankelijk van hoe men zijn geloof gebruikt. Alzo kunnen we in scheppende wonderen geloven. Jezus onthulde zijn macht om dit te doen, toen Hij een nieuw oor schiep dat afgesneden was." (Luk. 22:50-51) – Prijs Hem!

"Laat ons eens een kijkje nemen en zien hoe wonderbaar geloof is, want uw geloof kan oneindig zijn! – Wanneer u gelooft en redding ontvangt, hebt u eeuwig leven en zult u voor eeuwig leven in de eeuwigheid! – Zo ziet u dat uw geloof oneindig is! – Leer hoe het, met betrekking tot de beloftes van de Heere, te gebruiken en u zult zeker blij zijn!" – **"Jezus zei, En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen! – Hij vervolgde, Vraag wat dan ook in Mijn Naam en Ik zal het doen!" (Joh. 14:14)** – "In feite toont het Oude Testament ons de overvloed van Zijn beloftes. En het zei alzo, vergeet al Zijn voordelen niet!" **Ps. 103:3, "Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!** – En voor degenen die echt vertrouwen en geloven en in staat zijn het te ontvangen is er goddelijke gezondheid en vernieuwing van de energie en jeugd!" (Vers 5) – **"Paulus zei, ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft!" (Fil. 4:13)** Vers 19 zegt, Hij zal in al uw benodigdheden voorzien!"

"Door te handelen en te geloven zult u ook zegevierend zijn. En voor al degenen die het nodig hebben of die vrienden hebben die redding verlangen, zegt de Bijbel, dat Hij bronnen en wateren van redding heeft! En Jezus zei, **neem van het water des levens om niet!**" – In dit Schriftgedeelte toont Hij ons Zijn grote mededogen. **1 Joh. 1:9, "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeven, en ons reinige van alle ongerechtigheid!"** – En Hij is alzo trouw betreffende al Zijn beloftes voor u, maar u moet net als Hem getrouw zijn en vertrouwen!" – "Zo zien we dat de mogelijkheden van het geloof eindeloos zijn! En laat ons tezamen bidden en geloven dat God Zijn Zegeningen over u en al Zijn mensen die vertrouwen zal uitstorten!"

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby