

## PROFETISCHE ENGELACHTIGE VISITATIES

De machtige engel Gabriël, vaak de tijd engel genoemd, bezocht Daniel en zei: gij zijt zeer geliefd! – **"Ja, zegt de Heer, Mijn uitverkoren heiligen zullen helemaal liefelijk in de geest zijn. Terwijl de opname nadert zal Ik tezamen met Mijn geest Mijn engelen te midden van Mijn volk plaatsen!"**

Nachtmerries en schokgolven! – Als gevolg van de barensnood van de natuur, crises, oorlogen, angst, vrees, wanhoop en vanwege de gevaarlijke tijden, hebben we een engelen waanzin zien ontstaan! Omdat mensen naar een soort van steun of uitweg opzoek zijn. Ook zijn mensen omwille van de crises en rampen over de gehele wereld op zoek naar bescherming en grijpen ze alles aan, relikwie, dode heiligen, idolen, etc. – Maar buiten dat breekt deze engel manie zelfs in de VS uit. – U kunt het op het nieuws, tv en de meeste boekenrekken in de winkels zien! Wat gebeurt er? Is de Satan de ware engelen activiteiten, lichten en bewegingen, etc. aan het nabootsen? – Wees zeer voorzichtig want er is van beide zeiden steeds meer afkomstig! – Vergeet niet dat de Satan een engel des lichts is maar God is puur licht! – **Engelen zijn er nooit voor bestemd om aanbeden te worden (maar alleen de Heer) en ze spreken alleen Zijn Woord.** Opmerking: We kunnen de bliksemschichten van Zijn geest zien, en terwijl de tijd wordt afgeroepen en de oogst afgesloten, volgen de donders snel! – Michael de super prins zal met de uitverkorenen klaarblijkelijk deels een rol spelen, maar vooral als de twee getuigen beginnen te verschijnen! (Openbaring hfdst. 11 en Dan. hfdst. 12)

Engelachtige visitatie, werk en taken! – Profetische engelachtige werkzaamheden, naast al de wonderen, lichten en tekenen die gezien worden is er iets anders aan de hand, en dat volgens Jezus 'gelijkenissen! – **"De engelen scheiden nu op dit moment het goede van het kwade af. Het net is alreeds vanuit de zee van mensen opgetrokken want dit is het uur van de opname!" (Matt. 13:47-50)** – De Heer scheidt altijd af! – Abraham werd van Sodom waar Lot woonde afgescheiden. "En nu is de afscheiding tijdens het middernachtelijk uur der donders in volle gang!" terwijl de Heilige Geest in deze venture van het verzamelen en afscheiden begeleidt! – Weest ook gij gereed! Binnenkort zullen er vuurballen en asteroïden neervallen. Nu zullen we schrijven aangaande enkele van de taken die de engelen met de begeleiding van de Heilige Geest doen. Gedurende de bediening van Jezus (hoewel dat door de scharen niet werd gezien) waren er engelen en dienende engelen bij Hem aanwezig! **Bij zijn gevangenneming zei Christus, dat Hij 12 legioenen engelen kon bijzetten om Hem te beschermen als hij dat wilde (Matt. 26:53), maar Hij wilde Zijn missie voltooien!** "Zo zien we dat de engelen verschillende posities met onze Heer hebben! Er zijn letterlijk miljoenen engelen die samen met de Heilige Geest over deze wereld waken, anders zou geen van Gods kinderen veilig zijn!" – Ook zullen de engelen bij de terugkeer van Christus gezien worden.

Gelijk de sterren zijn er tal van engelen! Ook verscheen Gabriël aan Maria. – De sterren zijn symbolisch aangaande Gods volk en alzo aan Zijn bijzondere engelen, al dezen zijn Zijn stralend licht. (Dan. 12:3) – "Ook zijn engelen definitief geïnteresseerd in de bekering van zondaars en verblijden ze zich als een persoon zijn redding accepteert" (Lukas 15:10) – Ook zal de verlostte, de engelen van de Almachtige te zien krijgen en aan ze geïntroduceerd worden. (Lucas 12:8) "Oh wat een tijd!" – Sprekende over lichten, God geeft ons een futuristische beeld van ons! We waren met Hem in het begin en we zullen binnenkort weer opnieuw op deze manier met Hem juichen! – In een uur dat gij niet verwacht! – **Job 38:7, "Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods van vreugde juichten."** – De mysteries en wonderen zijn fantastisch! De Schriften rapporteren; wie kan Hem naspeuren.

Behalve dat de Heer op alle dingen toeziet, houdt Hij van Zijn uitverkorenen, en Zijn engelen zijn de bewakers over Zijn kleintjes! Rechtdoor hun beproevingen heen blijft Hij met ze en zodoende zegevieren ze. De kwade krachten worden op een afstand gehouden, want anders konden Zijn mensen zelf niets doen of aanzienlijk worden belemmerd. "Hij voorziet in hun behoeften en doet vele bovennatuurlijke dingen waar ze zich niet van bewust zijn, zoals bescherming in hun dagelijks leven!" De engelen bewaken ze tegen de gevaren die ze niet kunnen zien en behoeden hun levens terwijl ze getuigen en leven! En de Heer verzegelt 's nachts terwijl ze slapen, geheimen in hun hart, maar zij weten niet hoe of waar ze vandaan kwamen! Jozef en Maria hadden zelfs nog een andere richting dan de gewone aangewend kunnen hebben, en dat (ze dat niet hebben gedaan) heeft mogelijk hun levens gered! **Bij het overlijden dragen de engelen de rechtvaardigen tot in het paradijs. De verandering is zo behaaglijk en mooi als ze in het licht van de geest opgaan en weggedragen worden! (Lucas 16:22)**

De karakteristieken van engelen. – Wel, om te beginnen overlijden ze niet en zijn ze niet alwetend gelijk God dat is! Ze werden waarschijnlijk meer dan een eon van tijd geleden geschapen! De engel die bij de opstanding van Christus op de rots zat werd een jonge man genoemd, maar hij was waarschijnlijk miljoenen jaren oud! – **Elke engel heeft een taak!** Sommigen zien er anders uit dan anderen. Sommigen hebben vleugels, anderen blijkbaar niet. Sommigen hebben de kracht van het vliegen. (hoofdstuk Ezechiël. 10) Engelen zijn gelijk een menigte getuigen! In Openb. hfdst. 4 - Jes. hfdst. 6 worden er serafim en cherub soorten gevonden. Er zijn aartsengelen, en er zijn engelen die tot de boodschappers worden gezonden! (Openbaring 1:20)

Er zijn werkelijk geweldige wonderen en mysteries betreffende onze grote Verlosser! **Jezus is het licht van de geest die de engel des Heren is en Zich rondom Zijn heiligen die Hem vrezende legt!** Hij heeft verschillende hemelse heerscharen, gelijk die ene type welke Elisa zag! (II Kon. 6:17) – Alzo werd Elia na een lange tocht door de woestijn op een ochtend plotseling wakker om een bepaalde engel een maaltijd voor hem te zien koken. (I Kon. 19:5-8) Kennelijk was het alzo deze zelfde engel die de vrouw in de olie en maaltijd had voorzien! – Na de opstanding waren de discipelen op zee en keken terug naar de kust en Jezus kookte voor hun een vismaaltijd. (Johannes 21:9-13) – Herinner u alzo dat er manna uit de hemel op de kinderen van Israël neerregende. Klinkt dit allemaal bekend in de oren? – **Paulus zei dat Jezus de rots in de woestijn was, en zij dronken er uit. (I Kor 10:4.) – Ongetwijfeld is Jezus onze engel van vertrouwd licht en Verlosser!**

Uw Vriend,

Neal Frisby