

DE TEKENEN VAN DE TIJD

"We leven in tijden welke de profeten en koningen begeerden te zien! Wat een tijdperk! De tekenen van de tijd, en het wonderbaarlijke zijn overal om ons heen! De ontplooiing van deze gebeurtenissen onthult ons dat de tijd daadwerkelijk heel kort is! In feite zullen de gebeurtenissen die we nu in ons tijdperk onze kant op zien komen tot in de apocalyptische gebeurtenissen van Openbaringen opgaan! – Met andere woorden is het mijn opinie dat er geen andere generatie meer zal zijn om de kloof te overbruggen, maar de Heere zal in onze generatie komen, en we zijn er alreeds ver in!" – **En Jezus zei, "Zie omhoog, want uw verlossing is nabij, en ja, het is zelfs aan de deur; want we zien zeer wel dat de legers van de wereld het Heilige Land omgeven, de plaats van de belofte van Abraham!" (Luk. 21:20, 32)** "We merken de opbouw aan de Arabische kant en het Communistische deel op; absoluut omringen zij Israël met militaire macht!" Een duidelijk teken!"

"De Schriften geven bepaalde tekenen aan welke vlak voor de komst van de Heere zullen plaatsvinden. En we zullen van een paar daarvan nota nemen! – Het openbaarde dat er een bevolkings explosie zou zijn. – Jezus zei, "Als in de dagen van Noach!" (Gen. 6) – Alhoewel de Bijbel geen datums geeft, zegt het dat er op vele delen van de aarde schaarste en honger zou zijn, wat uiteindelijk gedurende de Verdrukking tot een wereldwijd voedsel tekort en hongersnood zal leiden!" (Openb. 11:6 – Openb. 6:5-8) – "En doormiddel van een profetisch visioen stond de Heere het mij toe om de mensen een seizoen van tijd aan te geven wanneer dit zal beginnen te geschieden, en we zien over de wereld alreeds de tekenen ervan!" – **"De bijbel voorzei de exacte zedelijke condities waar de wereld vandaag de dag in is! – En zoals de profetie het beschreven had zijn de condities in onze straten en stadsleven schokkend! – Het voorzei aangaande de anarchie en criminaliteit crisis, en de wetteloosheid; dat tot het anti-Christelijk systeem zou leiden!"** – "Het onthulde alzo waar de geleidelijke ontwikkeling van de inflatie naar toe zou leiden!" (Openb. Hoofdstuk. 6 – Openb. 13:13-18) – "De Bijbel voorzei dat de mensen de hemelen zouden verkennen! (Obad. 1:4 – Amos 9:2) – Het vermeld 'nest' ruimte platforms! . . . Alzo leidt het ons er toe om te geloven dat zij kinderen in de ruimte zullen hebben!" – "De bijbel beschrijft destructieve uitvindingen, welke onderaan de zee reizen, (onderzeeboten, etc., vers 3.) – Vers 11 spreekt aangaande het heroprichten van een tabernakel, alhoewel dit gedeelte over het millennium kan spreken. . . . Maar Openb. 11:1-2 beschrijft definitief dat er aan het einde van ons tijdperk een Joodse Tempel gebouwd zal worden!" (2 Thess. 2:4) – "De Bijbel beschrijft de opkomst en de toekomst van het Communisme! – De voeten van een beer, Openb. 13:1-2, de klei in het beeld, Dan. 2:42. Het toont het definitieve einde van hetzelfde!" (Ezech. 38:22 Ezech. 39:2) – "Het profeteert aangaande China de stijging tot in de belangrijkheid en alzo de gigantische ondergang van ervan! (Openb. 16:12-15) – In feite omvat dit al de koningen van het Oosten en Japan in haar laatste uur!"

"Profetie voorzei de pestilentiële condities, de vervuiling en vergif aan alle kanten! Vele Schriftgedeeltes spraken over de komst van een chemische oorlogsvoering. Maar een grotere dan deze bedreiging is de meest vreesaanjagende van allemaal, de door de bijbel voorspelde; atomaire! . . . **De nucleaire bedreiging is de meest vreesachtige van allemaal, omdat de mens nu beschikt over de middelen waarmee de gehele bevolking van de aarde volkomen door verwoest kan worden!" (Math 24:21) – In vers 22 zei Jezus, dat tenzij Hij niet tussenbeide zou komen er in zijn geheel geen vlees gered zou worden!"** – Ik heb hier zojuist een boodschap afgerond, genaamd, "De Atomaire Kilde." – Dit zal tezamen met andere onderwerpen op Rol 124 worden voortgezet; mis het niet!"

"Hier volgen sommige Schriftgedeeltes, waarvan Jezus zei, dat ze in onze generatie vervuld zouden worden! – **"Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht! (1 Thess. 5:2) – En dat Zijn komst plotseling zal zijn . . . als een bliksemflits, vervolgens in een moment, in een oogwenk!" (1 Kor. 15:52)** – "En na de Opname en de verandering van ons lichaam zal Hij bij Armageddon weer terugkeren!" – (Jes. 66:15-16) **"Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.**

En nu wil ik dit verleden geschrevene invoegen: "De Schriften openbaren dat de Heere een dag gesteld heeft, zelfs voor de grondlegging der wereld wist Hij al de exacte datum van de Opname en de Grote Verdrukking! – En nu onthult Hij tijdens de oogst tijd het seizoen van Zijn spoedige terugkomst!" – Jes. 46:10 projecteert dit; "Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen!" – "Zie zegt de Heere, het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden." (1 Petr. 4:7) – **"De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts!" (Rom. 13:12) – Jezus zegt, "Het is nabij, zelfs aan de deur. – Ja, nu is het de hoogste tijd om te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen!"** "Hij zalft ons als nooit eerder tevoren, en ik deel deze vlamme tegenwoordigheid met u om uw geloof in Hem en in Zijn beloftes ter voorbereiding krachtig te laten toenemen!" – "Want de Heere uw God; gaat met u, Hij zal u niet begeven, noch u verlaten! (Deut. 31:6) Hij zal het werk dat Hij in u begonnen is voleindigen. (Phil. 1:6) – Ook in alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus!" (Efez. 1:3)

Dit ene ding weten we wel degelijk . . . de tijd gaat snel voorbij, laat ons al hetgene wat we kunnen, in dit oogstwerk doen! – Nadat de Heilige Geest een boodschap gelijk deze gegeven heeft, kan men het niet helpen om te voelen dat een ieder zijn best moet doen om in het werk van de Heere te helpen!"

In Gods Goddelijke Liefde,

Neal Frisby