

GODS EEUWIGE WOORD

"Laat ons in deze brief de beloftes van God onderzoeken en hetgeen Hij voor ons allen gedaan heeft bekijken!" - "Laat ons eerst één ding vaststellen, **de mensen op deze aarde realiseren zich gewoon niet hoe groot en machtig de Heere Jezus is! - Het is boven bevattingsvermogen, maar aan Zijn uitverkorenen openbaart Hij veel van Zijn macht en autoriteit! - Hij is de Almachtige en de Oneindige!** - Er is geen ziekte, gebed of probleem te moeilijk voor Hem om af te handelen! Zelfs voordat u bidt weet Hij alle dingen al die u nodig hebt! . . . Hij weet iedere genezing en wonder vooraf, die aan Zijn kinderen bewerkt wordt! Zelfs aangaande degenen die nog bij hem komen of weer bij Hem weggaan! Hij voorziet het allemaal!"

"Gods eeuwige Woord faalt of verandert nooit! - Hij zegt, Hij maakt het einde vanaf het begin bekend!" - En van oude tijden af, de dingen die nog niet zijn gedaan, zeggende, Mijn raad zal bestaan en Ik zal naar AL Mijn welbehagen doen!" - Ps. 119:89, 160, "Want voor altoos O Heere is Uw Woord in de hemel gezet. Uw Woord is van het begin de waarheid!" - "Nu openbaart Hij de autoriteit, welke Hij geven zal aan degenen die vrijmoedig genoeg zijn om - enkel alleen het Woord - tot Hem te spreken!" - **Jes. 45:11-12, "Alzo zegt de Heere, de Heilige Israëls, en deszelfs Formeerder: vraag Mij van toekomstige dingen aangaande Mijn zonen en gebied Mij aangaande het werk Mijner handen" (King James Engelse vert.) - "Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven."** - "Het woord 'uitgebreid' (stretched) bewijst dat we in een uitspreidend Universum leven! . . . De wetenschappers zeggen dat het geschapen is en dat het zich met de snelheid van het licht van ons af beweegt! - De Oneindige schept koninkrijken zonder einde!" - "Wanneer de Heere de moeilijkheden uit Job's gedachten begon weg te nemen, begon Hij aan hem te openbaren hoe groot Zijn schepping is; en Job verwonderde zich over Zijn wonderen! - Het was op dat punt dat hij stopte met het kijken naar de donkere zijde van zijn ziektes en hij begon het positieve deel van zijn zegeningen te zien! - En hij bidde voor zijn vrienden en was genezen!"

"Nu, herinner dat de Heere zei; "Gebied Mij aangaande het werk Mijner handen" - Met andere woorden, Hij schiep u met Zijn handen, en doormiddel van uw bevel zal Hij genezen, zegenen en u succes geven! - Op een andere plaats zegt het, spreek alleen het Woord! - En men moet aan de beloftes van God vasthouden en met een compleet geloof blijven vertrouwen. En als u gelooft, zullen al Zijn beloftes een realiteit worden!" - **"Hooft gij opnieuw zegt de Heere, want Mijn beloftes zijn vanaf het begin de waarheid! - Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken . . . Daarom zal Ik u ondersteunen en doormiddel van aanhoudende wonderen voorzien in hetgeen u nodig hebt!" . . . "Als gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij wilt en het zal u geschieden!"** - "Terwijl deze laatste uitspraak werd gegeven, wist ik meteen dat het 100 procent Schriftuurlijk was en vond het snel in Joh. 15:7! - Ook zegt Hij dat als u in uw hart niet twijfelt, u al hetgeen u zegt zal hebben!" (Mark. 11:23) - "Ons geloof zet Zijn beloftes in beweging, doormiddel van onze gezalfde woorden worden zij levend en actief! - Want Hij zegt dat indien gij in Mijn Naam iets zult vragen (gebieden), Ik zal het doen!" (Joh. 14:14) - Elkeen van deze verbazingwekkende beloftes waren rechtstreeks voor ons allen gemaakt!"

"Toen het geloof uiteindelijk groeide, zei Jezus, "ALLE dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!" En niets zal onmogelijk zijn voor degenen die trouw geloven! (Math. 17:20) - **Jezus geeft ons ALLE macht over de kracht des vijands!" (Luk. 10:18-19)** - "We zijn vrij van alle zonden en ziekten. Dit is gefundeerd op - een harde rots geloof - in onze Verlosser! - Jezus openbaarde aan ons de beloftes van de oneindige mogelijkheden van ons geloof!" - **"Hij droeg onze pijnen en ziektes! (Jes. 53:4) - Door Zijn striemen zijn wij genezen!" (Jes. 53:5)**

Jezus zeide, "de werken die Ik doe, zult gij ook doen, en grotere werken dan deze zult gij doen!" - "Het openbaart aan ons dat we aan het einde van het tijdperk geweldige wonderen mogen verwachten! - **"Zoals Hij enkel alleen het Woord sprak is ons ook macht gegeven om te bevelen en het Woord te spreken!"** - "Jezus sprak tot een levende vijgenboom, en het stierf af! (Math. 21:19) - Hij sprak tot een dode man en hij kwam tot leven! (Joh. 11:43) - Hij sprak tot een vrouw en de koorts verliet haar lichaam!" (Luk. 4:39) . . . "Hij sprak tot een vrouw die niet kon opstaan en ze stond op!" (Luk. 13:11-12) - In het Oude Testament sprak Hij tot een stuk hout en het kwam tot leven! (Num. 17:8) - In het Nieuwe Testament sprak Hij tot een dood meisje en ze leefde opnieuw!" (Mark. 5:42) - "In het Oude Testament sprak Hij tot de zee, en er ontstond een grote storm en wind! (Jona 1:4) - In het Nieuwe Testament sprak Jezus tot een stormachtige woeste zee en het werd rustig!" (Math. 8:26)

"In het Oude Testament sprak Hij tot een vis en het pikte een man op! (Jona 1:17) - In het Nieuwe Testament sprak Hij tot een vis en het pikte een geldstuk op!" (Math. 17:27) - "Hij sprak tot een wonderboom en het volgroeide in één nacht! (Jona 4:6) - Daarna bevelde Hij een worm, die stak den wonderboom dat hij verdorde!" (Vers 7) - "Hij zei tot de Joden, breek af deze tempel (lichaam) en in 3 dagen zal Ik het weer oprichten!" - "Hij sprak en een heel leger van de Assyriërs werd blind; en later genas Hij hen allen door bewogenheid!" - "In het Nieuwe Testament genas Hij, door bewogenheid, een groot aantal blinde mensen! Ook zien we in dit alles dat zelfs de natuur en de elementen Hem gehoorzamen!"

"En Hij zegt dat Hij ons bevelende macht gegeven heeft om, enkel het Woord alleen, in geloof uit te spreken - Amen!" - "Het is alsof we de woorden van Jezus nog steeds luid kunnen horen klinken, **"Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven!" - Ps. 103:2-3, "Vergeet AL Zijn zegeningen niet. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest!"** - "Zo zien we dat degene die in de schaduw van de Almachtige vernacht, zal ontvangen en grote wonderen doen! - We vinden uit dat waar Jezus ook maar tegen sprak, het Zijn stem gehoorzaamde! Of het nu ziekten of de elementen waren, het gehoorzaamde Zijn Woord!" - "En met Zijn Woord in ons kunnen we geweldige dingen doen!" - **"Terwijl dit tijdperk eindigt bewegen wij ons tot in een nieuwe dimensie van geloof, waarin niets onmogelijk zal zijn, groeiende tot in het opname geloof!"** - "Dus laat ons met een intense verwachting tezamen geloven en bidden, terwijl Hij in ons leven werkt en goedwillig is!"

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby