

## DE ALLERHOOGSTE GOD EN DE GEVALLEN LUCIFER

"In dit speciaal schrijven zullen we een profetisch vooraanzicht geven over hoe de Satan het plant om de wereld over te nemen! Op een keer wilde hij de meester van het Universum zijn maar de Heere veranderde dit allemaal en er zal hem alleen maar voor een korte tijd toegestaan worden om 'in een man' over de wereld te heersen, in de anti-Christ!" – "Maar laten we eerst de verheven positie van de Allerhoogste God aantonen!" – Jes. 6:1, "Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon en Zijn zomen vulden de tempel!" – "En de Heere der heerscharen heeft complete heerschappij en zal dat altijd hebben! En we zullen hier vermelden wat de Satan in de hemelen dacht te doen, maar niet deed, maar het op de aarde zal proberen te doen!"

**Jes. 14:12-15, "Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, O Lucifer, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet! – En zeidet in uw hart; Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden! Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!"** – "In deze verzen openbaart de Heere Lucifers vroegere staat van zijn nederwerping en zijn toekomstige staat!"

"De strategie van de Satan is om de naties te verzwakken en uit te putten en zijn eigen heerschappij op te zetten! Hij was de oorspronkelijke rebel en revolutionair, en op precies dezelfde wijze doet hij dat nu onder de volken; en op de gestelde tijd zal hij het overnemen!" – "Hij werkt er aan om de economie, energie en voedsel onder zijn controle te krijgen! – Eerst zal hij de mensen overtuigen (en het ziet er goed voor hun uit) op de zelfde manier overtuigde hij een aantal van de engelen in de hemel! – Maar het zal niet op de zelfde manier verlopen zoals de mensen het voor ogen hebben! – Want zijn plan is als het ware om van het menselijk ras zombies te maken! – Want zijn komst zal van betoverende vreemde tekenen tot uiteindelijk de laagste vorm van voodoo zijn!" – "Hij zal in diverse scopes werkzaam zijn, en van een persoon een supermens maken om zijn daden te doen! – We kunnen hieraan toevoegen, dat hij in het begin Lucifer en dan enige tijd later Satan genoemd werd!"

"We lezen in de Schriften dat er een oorlog in de hemel was! En op eniger tijd in de nabije toekomst zal hij lager neergeworpen worden!" – **Openb. 12:12, "Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft!"** – "De Heere toont nog een ander profetisch beeld over hoe deze man van zonde zal opereren en wat er in zijn hart zal opkomen!" **Ezech. 28:2, "Zo zegt de Heere Heere; Omdat uw hart zich verheft en zegt; Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën! Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart!"** – "De volgende verzen openbaren zijn listige manieren met betrekking tot het veiligstellen van al het goud en soorten van rijkdom! Klaarblijkelijk staan al de elektronische middelen en computers tot zijn beschikking en geven hem elektronische kennis, want hij is de "engel des lichts" – dit omvat (vuur) en elektriciteit!" En doormiddel van dit schema en uitvindingen zal hij de wereld merken! Over een moment meer hierover!"

"In de nabije toekomst zal de Satan een wereld regering systeem aan de macht brengen, en er zijn eigen heerser over benoemen! (Een wereld dictator die het beest genoemd wordt.) De anti-Christ!" – "Onder zijn bewind zal hij de gehele aarde regeren! Een kwaad wereldrijk, en een ieder die over is gebleven zal bevolen worden de Satan als de hoogste heerser zijnde te aanbidden (De God van het Universum) doch, zal het een valse god zijn!" – We zien in Openb. 13:4-8 een ontstellende en ontzagwekkende profetische beschouwing die binnenkort betreffende Lucifers imperium op de aarde staat te gebeuren; **"En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende; Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden! – En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld!"** – "De uitverkorenen zijn alreeds voor die tijd weg!" (Luk. 17:34-36 – Math. 25:10-13) – "Spreekende van zijn komende uitvindingen lezen we in Openb. 13:13-18 betreffende de uitvindingen van elektriciteit, laser en kernenergie, en veel meer soorten wonderen doormiddel van "het beeld" verbonden met elektrische "magie" van computers waarmee hij de aarde met een soort type van code merkteken of nummer zal merken!" – "Hij zal als de voornaamste god van de wetenschap aanbeden worden, en betoverende wonderen werken!" **(II Thess. 2:4) Vers 9, "Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen!" – Verzen 10-12 tonen, met alle verleiding en een krachtige dwaling! Maar in vers 8 zien we de vernietiging van de hele satanische samenzwering en alles eindigt!** – **"En dan zal de wetteloze geopenbaard worden; hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door de verschijning Zijner toekomst"** – "Een ding waar we notitie van kunnen nemen is dat nationaal geweld altijd aan Gods oordelen voorafgaat! Lees Gen. Hfdst. 6," – "En in de niet al te verre toekomst zal er een elektrificerend atomisch vuur over Armageddon zijn en de verwoesting van het beest!"

"Laten we nu sommige opinies overwegen! De atoom wetenschappers hebben de wijzer van de oordeels dag klok nu dichter naar middernacht verplaatst, waarbij zij voelen dat er een atoom-oorlog in het Midden-Oosten zal zijn (Armageddon) – "Maar een ding weten we, dat dit in de nabije toekomst zal plaatsvinden, op Gods gestelde tijd! Waakt en bidt!"

In Gods overvloedige liefde.

Neal Frisby