

(Vervolg van Rol #116)

MARIETTA DAALT NEDER TOT DE GEBIEDEN DER DUISTERNIS —

Op dit punt werd Marietta meegedeeld dat haar een plechtig objectieve les gegeven zou worden. Plotseling verdween al de helderheid en daalde ze neder tot gebieden der duisternis. In grote angst vond ze zichzelf in een diepe afgrond naar beneden kelderend. Er waren zwavelachtige flitsen, en dan zag ze in het halfduister “akelige geesten gehuld in vuur van onheilige hartstochten” langs haar heen zweven. “Ze draaide zich, om in het omhelzen van haar gids toevlucht te zoeken en zie, ze vond uit dat ze alleen was! Ze probeerde te bidden maar kon zich niet uitdrukken. En terwijl ze haar ongewijde leven herinnerde voordat ze de wereld had verlaten riep ze uit, “O voor één uur op de aarde! Voor zo een korte tijdruimte, voor de voorbereiding van de ziel, en om geschiktheid voor de wereld van de geesten waar te borgen. “In haar wanhoop kelderde ze verder tot in de onderste duisternis. Snel ontdekte ze dat ze in de verblijfplaats van de goddeloze doden was.

Hier hoorde Marietta een mengelmoes van verschillende geluiden. Er waren uitbarstingen van gelag, uitingen van feestvreugde, van geestige spot, gepolijst sarcasme, onzedelijke zinspelingen en vreselijke vloeken. Er was geen water “om de hevige en ondraaglijke dorst te lessen. “De fontein en beekjes die verschenen waren slechts luchtspiegelingen. De vrucht dat aan de bomen verscheen brandde de plukkende hand. De hele atmosfeer was beladen met elementen van ellende en teleurstelling.

VOORDAT WE VERDER GAAN — “Laten we wat Schriftuurlijke inzicht invoegen. Kunnen mensen daadwerkelijk voelen, zien, horen en spreken in het hiernamaals? Ja! Hier volgt het bewijs.” — “De mens is niet alleen maar lichaam, hij is ook geest. Zoals het lichaam ‘vijf zintuigen’ heeft, zo heeft de geest overeenkomstige zintuigen! Betreffende de rijke man in Hades. Hij was er goed bewust van!” (Luk. 16:23) — “Hij was in staat om te zien. En als hij in de hel (Hades) zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre. Hij kon horen! (Verzen 25-31) — Hij kon praten. Hij kon werkelijk proeven. Hij kon zekerlijk voelen! (Het zegt dat hij gekweld werd) — En hij had zijn geheugen. En helaas, had hij wroeging. Voor een moment was hij opgewekt tot evangelisatie, maar hij was te laat!” (verzen 28-31) — En Dives (de rijke man) zeide, zo iemands van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. En Abraham zeide, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen! Zo zien we dat de rijke man over scherpe zintuigen beschikte! En het zelfde gold voor Abraham en Lazarus, die in het paradijs stonden! — Het openbaart dat men in dit leven verlossing moet zoeken, voordat het in het hiernamaals te laat is!”

NU VERDER MET HET VISIOEN — Terwijl Marietta deze vreselijke scène overpeinsde werd ze benaderd door een geest die ze op aarde gekend had. Haar aansprekende zei de geest:

“Marietta, we hebben elkaar weer ontmoet. Je ziet me als een onstoffelijke geest in de verblijfplaats waar degenen die de Verlosser innerlijk ontkennen hun woning vinden wanneer hun sterfelijke dag beëindigd is.

“Mijn leven op aarde werd plotseling tot een einde gebracht en toen ik van de wereld vertrok, bewoog ik snel in de richting van hetgeen door mijn heersende verlangens ingegeven werd. Ik verlangde er naar om bemind, geëerd en bewonderd te worden — om vrij te zijn in het volgen van de perverse neigingen van mijn trots en van mijn opstandig en van vermaak houdend hart — een staat van bestaan waar alles zonder terughoudendheid zou moeten zijn — en waar elke verwennerij de ziel moet worden toegestaan — waar godsdienstonderwijs geen plaats zou mogen vinden.

“Met deze verlangens betrad ik de geestenwereld, en ging over tot de conditie dat aan mijn innerlijke toestand aangepast was, en snelde haastiglijk tot het genot van de glinsterende scène die u nu ziet. Ik werd verwelkomd zoals u dat niet was geweest, want onmiddellijk werd ik als een geschikte metgezel herkend van degenen die hier vertoeven. Ze verwelkomen u niet want ze onderscheiden in u een verlangen dat tegengesteld is aan de hartstochten die hier heersen.

“Ik merkte in mijzelf dat ik beladen was met een kracht van vreemde en rusteloze beweging. Ik werd mij bewust van een vreemde verdorvenheid van het verstand en dat de cerebrale organen onderworpen werden aan een andermans macht, die door absolute bezetenheid leek te opereren (een vulgaire nevel, gassen, van satanische invloeden). Ik gaf mezelf over aan de aantrekkelijke invloeden die om me heen waren, en trachtte mijn hartstochtelijke verlangens naar vermaak te bevredigen. Ik fuifde, ik begaf me in de wilde en wulpse dans. Ik plukte de glanzende vrucht, ik oververzadigde mijn natuur met datgene wat buiten mij heerlijk en uitnodigend om te zien en te voelen geleek. Maar toen ik het proefde was alles walgelijk en een bron van toenemende pijn. En zo onnatuurlijk worden de verlangens hier bestendig zodat ik verafschuw hetgeen ik naar hunker, en dat hetgeen vergenoegt een marteling is. Alles in mij lijkt met een wrede betovering een controlerende macht te hebben om over mijn verbijsterde verstand te heersen.

DE WET VAN KWADDE AANTREKKELIJKHEID — “Ik ervaar de wet van kwade aantrekkelijkheid. Ik ben de slaaf van misleidende en dissonante elementen en hun presiderende ondeugd. Elk object trekt me om de beurt aan. De gedachte van geestelijke vrijheid sterft met de stervende wil, terwijl het idee dat ik een deel en een element van de draaiende fantasie ben, van mijn geest bezit neemt. Door de kracht van het kwaad ben ik gebonden, en in dezelve leidt ik mijn bestaan.

HET RESULTAAT VAN DE GESCHONDEN WET — “Marietta Ik voel dat het geen zin heeft om onze betreurenswaardige staat proberen uit te drukken. Ik vraag vaak of er geen hoop is? En mijn gevoel antwoordt dan: ‘Hoe kan harmonie temidden van onenigheid bestaan?’ We waren gewaarschuwd over de gevolgen van onze koers terwijl we in het lichaam waren, maar we hielden meer van onze weg dan van die de ziel verhoogt. We zijn tot in deze angstige verblijfplaats terechtgekomen. We hebben ons verdriet zelf voortgebracht. God is rechtvaardig. God is goed. We weten dat het niet door de wraakzuchtige wet van de Schepper is dat we lijden. Marietta, het is onze conditie waaruit wij de ellende die we doorstaan ontvangen. De overtreding van de morele wet, waardoor onze morele aarden in harmonie en gezondheid bewaard hadden moeten zijn geweest, is de voornaamste oorzaak van onze staat.

“Schrikt u van deze scènes? Weet dan dat al hetgeen dat om u heen beweegt, slechts de buitenste mate van diepere ellende is. Marietta, er verblijven bij ons geen goede en gelukkige wezens. Alles is vanbinnen donker. We durven soms te hopen voor verlossing, nog steeds herinnerende het verhaal van verlossende liefde, en vraag het na, kan die liefde door deze verblijfplaats van somberheid en dood doordringen? Mogen wij wel eens hopen om van die verlangens en neigingen vrijgemaakt te worden, die ons als kettingen binden, en van passies die als verterende vuren in de onheilige elementen van deze wereld van ellende branden?”

Marietta was van deze scène nogal onder de indruk — en de realisatie van menselijke herkenning in Hades. Daar schreef ze over: “Een afschuwelijk expressie sloot de scène af; en ik was zo onder de indruk — want ik wist dat hetgeen ik meegemaakt had echt was — ik werd daar meteen verwijderd. Ik had die geesten op aarde gekend, en toen ik hen daar zag kende ik ze nog steeds. O, wat waren ze veranderd! Ze waren de belichaming van verdriet en wroeging.

“Vervolgens legde de engel de wet uit die bepaalt waar een ziel bij het overlijden naar toe gaat: dat God niet graag mensen naar hades toestuurt, maar dat ze bij hun dood tot het gebied van datgene waarmee ze in harmonie zijn worden aangetrokken. De genen die van nature puur zijn stijgen op tot het rijk van de rechtvaardigen terwijl de goddelozen in gehoorzaamheid aan de wet der zonde aangetrokken worden tot het gebied waar het kwaad heerst. “De onbestendigen in godsdienstige waarheid, van wien jij een vertegenwoordiger was toen je tot het Paradijs aangetrokken werd, daarna tot de oorden waar Chaos en Nacht als vorsten regeren, en vandaar tot zichten van verdorvenheden waar personages door zich verkeerd te hebben uitgeleefd gevormd zijn, en waar tenslotte de elementen van het kwaad ongecontroleerd hun gang gaan. Door hun genot in zonde verbitteren zij hun sterfelijke bestaan, en betreden te vaak de wereld van geesten met overwicht tot het kwade, en worden dan verenigd met degenen die bestaan waar zulke elementen overheersen.

Op dit punt werd Marietta een intimiteit in de pure harmonie van de hemel toegestaan, voorbij hetgeen haar tot nu toe werd toegelaten.

De engel escorte stelde haar gerust en legde haar uit dat het een goedwillende Schepper was die de goddelozen niet toestond de hemel binnen te gaan. In het Paradijs zou hun lijden oneindig zijn geworden. De niet-wedergeboren zielen zouden niet kunnen harmoniëren met de zuiverheid van de hemel en hun lijden zou enorm verergerd worden, voorbij hetgeen ze in hades zouden doorstaan: “In deze wordt gij alzo in een zekere mate toegestaan om de wijsheid van een welwillende Schepper te ontdekken, in de schenking van deze voorzienigheid die veroorzaakt dat de geesten van soortgelijke aard en neigingen, wier gewoonten zijn gevestigd, neigen naar gelijkaardige condities en verblijfplaatsen, zodat de tegenovergestelde elementen van absoluut goed en kwaad die afzonderlijk zijn, de ellende of gelukzaligheid van welke klasse dan ook niet zullen vermeerderen of bederven.

“Eveneens gaf de engel aan, dat God een kind van een geheiligde ziel nooit zal toestaan om onder de dodelijke magnetisme van het kwaad terecht te komen: “Marietta, aanschouw, de goedheid van God in de wet der bestaan. Hoe tastbaar zou de onrechtvaardigheid van een Rechtvaardige Schepper niet zijn, indien hij tot de grenspalen van de nacht zou verdoemen, of een wet toe zou staan zodanig te opereren, dat een van deze kleintjes verloren zou gaan door aangetrokken te worden tot de dodelijke magnetisme van de verblijfplaats der schuld, de regionen van ellende. Hun tederheid en pure natuur zou ineenkrimpen door de aanraking van ontstoken hartstochten van degenen die aan de waanzin van onverzadigbare verlangens zijn overgeleverd. Zodoende zou God onrechtvaardig worden beschouwd indien Zijn wet de onschuldige op deze manier bloot zou stellen. Eveneens zou er een duidelijk gebrek aan barmhartigheid zijn, als elke ongeheilide en dissonante geest, terwijl hij in deze toestand is, tot in het element van harmonie en heiligheid aangezet zou worden, aangezien hun lijden zou behoren toe te nemen in verhouding tot de mate van licht en hoogste goed dat de verblijfplaats van het zuivere doordringt. Hierin is de wijsheid en goedheid van God tentoongesteld. Geen één absoluut dissonant element in de wereld van de geesten zal zich met het pure en harmonieuze vermengen.“

Indien u Christus nog niet aanvaard hebt, doe dat dan nu. Jezus is onze Verlosser en rustplaats! (Het Paradijs) . . . en het Lam is het Licht ervan! (Openb. 21:23 — 1 Tim. 2:5)

Rol #117

Neal Frisby