

**HET VOORTROLLEN EN WERVELEN VAN DE NIEUWE BEWEGING** — De Heer heeft gesproken dat Hij in de laatste dagen Zijn geest over alle vlees zou uitstorten! En jong en oud op een zelfde manier zou schudden! (Joël 2:28 — Han. 2:17) Er staat iets definitiefs, buitengewoons en unieks te gebeuren. Het getij en golf ervan zal de bruid recht tot in de hemel meesleuren! We leven in het laatste uur van dit tijdperk, er zal een opwekking van ongekende proporties tot de uitverkorenen verschijnen, hetgeen de lauwen van streek zal maken, zo krachtig dat het actueel veroorzaken zal dat het religieuze systeem zich tegen hen zal gaan verenigen! Dit tijdperk zal snel tot in het beest systeem omslaan! Niet velen zullen het zien totdat het te laat is! Waarvan mensen dachten dat het vrede en religie was, is eigenlijk de leugen van de duivel! (De opwekking zal een universele uitstorting zijn (alle vlees), “maar het deel van de bruid zal anders zijn, in deze machtige beweging zullen zij de eenheid van het Woord bewaren, en zullen zij een overvloed aan Gods aanwezigheid hebben! “De wereld zal een grote beweging voelen, maar miljoenen zullen niet aan het Woord vasthouden en juichend rechtstreeks tot Babylon binnengaan (het religieuze wereldsysteem!) en de dwazen tot in de Verdrukking! De late regen is er voor bestemd de kostbare vrucht voort te brengen (de bruid tot rijpheid) — Gedurende Gods krachtige beweging zullen velen afvallen naar hetgeen waarvan ze denken dat het waar is vanwege een paar tekenen en verschillende wonderen in het beest systeem! “Maar de groep van de bruid” zal zich als het “oog in een naald” en de “punt aan een zwaard” nauw in eenheid tot de Heer Jezus verzamelen. Zijn meest eigen zijn klein in tal maar machtig!

**HOOFD RELIGIE EN HART RELIGIE** — Er is een pure en verse water “zalving” over de ware wijnstok op komst! In de voormalige opwekking culmineerden velen slechts alleen tot in wat we het hoofd religie noemen! (Dit geldt ook voor de meeste en zelfs vele bevrijdingsbedieningen) “Zo spreekt de Heere! — “Maar Jezus brengt nu een “waar uit het hart” geloof opwekking tot Zijn uitverkorenen! De sluitende epos van kracht en door de zuivering van Zijn geest zullen we tot de ware schoonheid van Heiligheid gebracht worden! De beproevingen van de laatste dagen hebben gediend als een vuur om het goud te verfijnen, hieruit zal de Heer Zichzelf met een gezuiverde bruid presenteren! “Zie, ik profeteer dat de laatste beweging gedurende een tijd van ongekende problemen in de wereld zal komen! Hongersnood, oorlog, epidemieën, aardbevingen en stormen van onthutsende proporties!” Alle dingen zullen erger worden als het einde nadert! Internationale rampspoed zal zich met de ontzagwekkende weergave van Gods macht vermengen! (Zo nu en dan zullen ongewone en vreemde demonstraties van de natuur met deze laatste beweging in verband worden gebracht! (Joel 2:30), — Een fantastische vertoning zal Zijn beweging vergezellen!) — “En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren! Dit is een geestelijk teken van heilige kracht! Maar het is ook de afbeelding en manifestatie van afschuwelijke uitvindingen van de mens! De geest geeft hier een “tweevoudig” samengestelde profetie. Het toont dat samen met deze geweldige uitstorting van Gods kracht, de mens zijn kracht van de atoombom, “bloed, vuur en rookpilaren” zou uitvinden! Dit openbaart dat tijdens de uitvindingen van vernietiging van de mens God Zijn geest, wonderen in de hemelen en op aarde, bloed, vuur en rookpilaren zou uitstorten!

**HET TIJDPERK VAN BELOFTE EN VERVULLING** — Wij betreden spoedig een vergelijking met Petrus toen zijn schaduw de menigte genas. (Han. 5:15-16) En het uur zoals het stof van Paulus, toen het ongelooflijke en opvallende wonderen bracht (Hand. 19:12). De uitverkorenen betreden opnieuw de tijd van Jehovah’s goddelijke staf! En het zal worden gezien bij de Capstone. **Looft den Heere! Uw stok en Uw staf, die vertroosten u!** Herinner Elia’s en Jacob’s staf en de roede van Mozes! De goddelijke roede van de Heere verschijnt in absoluut gedenkwaardige tijden! Het verschijnt aan het einde van een bepaalde fase en het begin van een machtige bevrijding voor Zijn gekozenen! Het is een teken dat Zijn wederkomst zelfs voor de deur is! (Gen. 32:10 — II Koningen 4:29 — Ps. 23:4 — Openb. 12:5 — een ijzeren roede) (Ex. 4:2 — **Wat zit er in uw hand!**). Als de Heere Zijn roede opheft zullen die duivels in alle richtingen verstrooid worden, maar met betrekking tot Zijn uitverkorenen schapen zal het hen verenigen en hun hart zal jubelen van vreugde! “Ja we betreden de 7 Donders van Gods kracht, een geopend geschreven zegel van Gods roede der goddelijke gerechtigheid! “Wie zal tegenover de Allerhoogste standhouden? Ja, Mijn vijanden zullen beven als de Heere, uw God, zal donderen!” “Ja, maar Hij, die in de hemelen zit zal lachen. De Heere zal hen bespotten! Ziet, Ik heb dit eerder geschreven en zal het wederom profeteren!” (Ps. 2:3-4) Ja, in het vorige herstel zond ik prachtige gaven maar de mens volgde de gaven in plaats van Mij, en nu zijn velen verward en aan het slapen! — Mensen, laten we Jezus in deze volgende “latere opwekking” stellen waar Hij hoort, “Aan de top als Koning!” Verhoog Hem gij hemel en aarde, want Hij is machtig onder ons!

Hij komt als zijnde de “majestueuze Koning steen!” De Heer vertelde me dat de schaduw vleugels van een grote engel soms gezien zullen worden als ze boven de Capstone langs zullen komen, en er zullen menigten genezen worden! “Zie, Ik zend Mijn bode en den Heere, die gij zoekt, zal plotseling tot Zijn tempel komen! “En Hij liet het toe dat er een actuele echte foto van Hemzelf erboven zijnde genomen werd! “Ja Hij zal zitten als een louteraar en reiniger. En ik zal in een wolk van vuur bijeenbrengen en zal een schielijke Getuige tegen de ongelovige zijn! Ziet, Ik zal Mijn kracht uitzenden zoals het in de dagen van ouds was! Ja net als in de oude tijden, want wat er in het begin (de profeten) was, zal nu in een grotere en geweldigere manier terugkeren. **Looft den Meester!** — Mensen, ik ken de ongelooflijke positie die de Heere mij tot Zijn uitverkorenen gegeven heeft, en ik wil zelfs niet eens noemen wat het is! Al wat ik wil doen is Hem verhogen, want Hij behoort aan de “top” als het koninklijk licht der tijdperken zijnde! Ik voel dat predikers door de hele geschiedenis heen er niet in geslaagd zijn om dit te doen, nu is het de tijd om Hem te prijzen en te verhogen als onze Koning, Hij komt er aan! Ik geloof dat de kracht des Heeren zo intens, ontstellend en krachtig onder ons zou moeten zijn dat het onze ogen van alles om ons heen behalve Hem af zou behoren te wenden! “Zie, onze Prins komt!”

**HET NIEUWE BOEK — DE OVERSTE HOOFDSTEEN EN DE 7E ZEGEL** — En toen Hij het 7e (laatste) zegel (Opb. 8:1) geopend had was er een stilte! We zullen nu dieper op “deze zegel” ingaan, die uiteindelijk alle dingen in de Bazuinen beëindigt! (Vers 2) — Nu ga ik hier iets onthullen dat de wereld verstomd zal doen staan. De steen die de bouwlieden verworpen hadden (Christus — Mark 12:10) was aan de top van het gebouw gefotografeerd, en is tot het hoofd des hoeks geworden. (van de aloude God!) Nu bevinden zich op dezelfde foto rechtstreeks achter een bepaalde plaats gigantische rotsen, die precies juist samenvallen en men kan het gezicht van de levende God in steen zien! Het toont Hem als het begin en het einde, dat is alles wat ik kan zeggen totdat ik mijn nieuw boek zal uitgeven en de uitverkorenen der aarde het zelf kunnen zien! Het is het grootste mysterie van onze tijd en zal in ons nieuwe deel bewezen worden. Niemand zal in staat zijn om dit uit te vogelen totdat ze de foto zien. “Zo zegt de Heere, dit is Mijn werk en handelingen!” “Mijne heren, er is niets wat iemand zou kunnen doen als ze het zullen zien, dan alleen maar te staan en in ontzag achterover te vallen! De Heere heeft dit zo allemachtige en bovennatuurlijk gemaakt dat de wereld en de dwazen verbijsterd zullen zijn! “Maar het is wonderlijk in onze ogen zegt de Allerhoogste! Herinner uit Dan. 2:44-45, de steen die zonder handen uit de berg werd afgehouden, die alle koninkrijken kan vernietigen! — DE ROLLEN zijn in een andere dimensie geschreven en zijn niet gelijk aan enig ander geschrift dat in deze generatie is geschreven! En ze dragen een hemelse zalving van 7voudige kracht van de 7 lampen des lichts! (Geest) en ze zullen het opname geloof voortbrengen en kennis en wijsheid aan de mannelijken zoon geven! “Lees de rollen dagelijkse en uw lamp zal gevuld zijn wanneer de bazuin zal klinken!” “De Tempel zal een toevluchtsoord voor de uitverkorenen zijn om naar toe te komen. En degenen die schrijven zullen dezelfde zegen en beloning krijgen.” “De laatste boodschap gaat van hieruit voort zegt de Heere!” Mijn wiel van kennis zal de Capstone overschaduw!

**WERELD VERANDERINGEN** — Sommigen zouden kunnen zeggen dat zij niet kunnen inzien hoe het nog meer zou kunnen veranderen dan dat het in de laatste 20 jaar veranderd is, maar er zijn definitieve en dramatische veranderingen op komst. (Absoluut) — Wereld politiek, financiën, wetenschap en religie, één kerk, één Bijbel die iedereen tevreden zal stellen, “de anti-christ”, één internationale bank en monetaire stelsel, één wereld koninkrijk. Als de anti-christ begint op te komen zullen we meer vloedgolven, aardbevingen in de zee en vreemde verschijnselen aan de hemelen zien als het dichterbij Zijn onthulling komt. — Rechtstreeks samengaande met de laatste uitstorting van de beweging des Heeren, zal de satan een vulkaan van uitbarstende zonde en losbandigheid uit de put van de hel ontketenen! Met hemzelf direct daarna in het beest verschijnende. En wat eerst op echte religie leek veranderd uiteindelijk en plotseling in een meest wilde religieuze orgie die de wereld ooit heeft gezien! Er zal internationale verdorvenheid in seks rituelen in de kerken verschijnen die bij de beest systemen aangesloten zijn, paring in de wilde weg als dieren! Het zal satan zijn die in zijn religieuze volgelingen geïncarneerd is!

**DE ZON EN DE MAAN ZULLEN IN DUISTERNIS VERANDERD WORDEN** (Joel 2:31) — En al wie den naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. (Vers 32) — Want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, bij het overblijfsel, dat de Heere zal roepen! (We zien dus dat er zelfs nadat de bruid verdwenen is ontkoming zal zijn, maar deze zullen alleen bepaalde groepen zijn en zeker niet degenen van het beest systeem van Babylon, door duisternis overdekt!) (We merkten op dat deze rol na een gedeeltelijke verduistering van de zon werd geschreven!) — “Ja de “Openbaring pen” van de Heere heeft een heleboel geopenbaard!”