

# De Logos Is Het Geschreven Woord Van God

PREEK 023 | 2014 – Neal Frisby Capstone Partners

(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

De Bijbel is van Genesis tot Openbaring, zoals het is, het gezaghebbende en geschreven Woord van God. Alle openbaringen, dromen, profetieën, visioenen en leringen over de Almachtige God moeten aan het Woord van God onderworpen zijn. Er zou geen enig andere autoriteit mogen zijn die er mee vergeleken zou kunnen worden, geen enig ander geschrift van een persoon of wie dan ook, of ze nu gelovig zijn of niet.

SPREUKEN 30:5-6 ALLE REDE GODS IS DOORLOUTERD; HIJ IS EEN SCHILD DENGENDEN, DIE OP HEM BETROUWEN. 6.) DOE NIET TOT ZIJN WOORDEN, OPDAT HIJ U NIET BESTRAFFE, EN GIJ LEUGENACHTIG BEVONDEN WORDT.

II TIMOTEÛS 3:16-17; AL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN, EN IS NUTTIG TOT LERING, TOT WEDERLEGGING, TOT VERBETERING, TOT ONDERWIJZING, DIE IN DE RECHTVAARDIGHEID IS; 17.) OPDAT DE MENS GODS VOLMAAKT ZIJ, TOT ALLE GOED WERK VOLMAAKTELIJK TOEGERUST.



Ook vele andere Schriftgedeelten geven aan dat GOD door ingeving de auteur van de hele Bijbel is. Het houdt dan ook in dat de Bijbel het boek (het enige boek) is dat andere geschriften, hetzij het evangelie, religieuze of wetenschappelijke leerstellingen kan veroordelen of goedkeuren.

Het oude testament van Genesis tot Maleachie werd vervolgd in de Evangelie (Mattheus tot Johannes), waar Jezus de wet en de profeten vervulde. Bij het vervullen van de wet, bevestigde, ontcrachtte, corrigeerde, verhoogd of verlaagd Jezus er sommige. (Lees daarvoor de Bergrede in Matteüs 5,6 en 7). Na gebruik te hebben gemaakt van het Evangelie voor het richten en opnieuw afstemmen van de goddelijke instructie – HET WOORD VAN GOD – bracht Hij het oude Testament bijeen; waar Hij de mens toestond om naar zijn overgave te doen, en na de kruisiging, (Het Nieuwe Testament) waar Hij de mens wilde toestaan en nog steeds toestaat om Zijn wil uit te oefenen totdat Hij opnieuw komt. Door dit Woord dat hij voor de grondlegging der wereld gesteld had, voltooid hij van begin tot eind Zijn hele Goddelijke programma.

## Het auteurschap patroon van de Bijbel (Het Woord van God.)

### A.) VAN GENESIS TOT MALEACHI.

God sprak de wereld tot stand (door het Woord van God, het originele zaad). Dit deed hij in de eerste hoofdstukken van Genesis, voordat Hij het aan de mens overdroeg om er gebruik van te maken en verder te gaan. Kort daarna verleende God de mens het recht om de hof van Eden te beheren, de mens raakte het kwijt; aan Gods zelf toegebrachte vijand – de Satan, en werden zodoende door de duivel gebonden en gevangen. Dit alles vond door de zonde plaats.

God kwam met Zijn tweede programma voor de dag, door zijn voorkennis; om de mens van zijn roemloze positie van dienstbaarheid te herstellen. Dit deed God door profeten met diverse roepingen te zenden om de mens te leren wat de wil van God was. God gebruikte ook Zijn roede van tucht wanneer Hij dat wilde, om de mens tot gehoorzaamheid te bewegen. God begon Zijn volgende plan naar voren te brengen, zelfs aangezien de mens zichzelf niet kon helpen; door Zijn eerste bezoek naar de aarde aan te kondigen, een bezoek op een ongekende wijze, om een situatie op te lossen die niet eerder tevoren opgelost is geweest. (Want God was in Christus en verzoende de wereld opnieuw met Zichzelf!) II Korinthiërs 5:19.

### B.) Van Mattheus tot Johannes.

Deze derde stap werd noodzakelijk voor God, om als een mens te zijn en voor de mens te doen hetgeen adam, de vader van de mens verzuimde te doen. Het was een ongebruikelijke oplossing om een ongewoon probleem op te lossen. God kwam in het vlees en sprak met de mens zoals de mens dat met zijn medemens gewoon was. Hij ging het land door om het evangelie te prediken, goeddoende, genezende de zieken en wekte de doden op. Hij maakte alle nodige correcties en verklaarde het heilswerk gereed zijnde. Hij ging terug naar waar Hij vandaan kwam, met een belofte om terug te komen;

Holy Bible: God's Word

HANDELINGEN 1:7-11; EN HIJ ZEIDE TOT HEN: HET KOMT U NIET TOE, TE WETEN DE TIJDEN OF GELEGENHEDEN, DIE DE VADER IN ZIJN EIGEN MACHT GESTELD HEEFT; MAAR GIJ ZULT ONTVANGEN DE KRACHT DES HEILIGEN GEESTES, DIE OVER U KOMEN ZAL; EN GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN, ZO TE JERUZALEM, ALS IN GEHEEL JUDEA EN SAMARIA, EN TOT AAN HET UITERSTE DER AARDE. EN ALS HIJ DIT GEZEGD HAD, WERD HIJ OPGENOMEN, DAAR ZIJ HET ZAGEN, EN EEN WOLK NAM HEM WEG VAN HUN OGEN. EN ALZO ZIJ HUN OGEN NAAR DEN HEMEL HIELDEN, TERWIJL HIJ HEENVOER, ZIET, TWEE MANNEN STONDEN BIJ HEN IN WITTE KLEDING; WELKE OOK ZEIDEN: GIJ GALILESE MANNEN, WAT STAAT GIJ EN ZIET OP NAAR DEN HEMEL? DEZE JEZUS, DIE VAN U OPGENOMEN IS IN DEN HEMEL, ZAL ALZO KOMEN, GELIJKERWIJS GIJ HEM NAAR DEN HEMEL HEBT ZIEN HEENVAREN.

Zoals hij eerder voordat Hij vertrok beloofd had, zond hij een andere Trooster.

HANDELINGEN 2:3; EN VAN HEN WERDEN GEZIEN VERDEELDE TONGEN ALS VAN VUUR, EN HET ZAT OP EEN IEGELIJK VAN HEN.

EN ZIJ WERDEN ALLEN VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST, EN BEGONNEN TE SPREKEN MET ANDERE TALEN, ZOALS DE GEEST HUN GAF UIT TE SPREKEN.



Merk alstublieft op: dat het dezelfde Schepper was die in het vlees gekomen was om zijn schepping te redden, welke hoewel God het perfect geschapen had, (van zijn eigen harmonieuze staat af gevallen was) Die ook in de geest kwam om de verlostten te bemoedigen; zodat zij niet opnieuw zouden vallen voordat Hij terug zou keren om (ons) hun tot Zichzelf te nemen. Dit is de opname of wegvoering die iedere gelovige getrouw verwacht.

C.) Van handelingen tot de derde brief van Johannes.

Gedurende de dagen van de handelingen van de Apostelen, handelden de apostelen van Jezus Christus op de wijze waarop ze door de Heere onderwezen waren. Hij sprak met anderen om hun heen in gelijkenissen, maar sprak met de apostelen in het geheim duidelijk. Dit deed Hij om ervoor te zorgen dat ze het goed begrepen. Maar na de handelingen, begonnen de apostelen en degenen die hen gehoord en geloofd hadden hun eigen handelingen. De "handelingen van de apostelen" was een gezamenlijke inspanning van de apostelen. De boeken Romeinen tot aan de brief van Johannes staan voor individuele inspanningen van de apostelen, Paulus was door voorzienigheid de apostel die het meeste werk heeft gedaan en werk door de Heere tot de heidenen gezonden.

D.) Openbaring.

Het boek Openbaring was op zich zelf het gesproken woord van God gegeven door Johannes de geliefde. God openbaarde Zichzelf en diverse andere geheimen die zouden concluderen hetgeen waar God in Genesis 1 t/m 4 over begon te spreken. Hij gaf tips aan de Profeten, verlichte de vroegere gelovigen en bestempelde het door Johannes bijna alle dingen aangaande de nieuwe hemel en aarde te laten zien.

E.) Van welk boek in de Bijbel was Jezus zelf de auteur?

II TIMOTEÛS 3:16-17; AL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN, EN IS NUTTIG TOT LERING, TOT WEDERLEGGING, TOT VERBETERING, TOT ONDERWIJZING, DIE IN DE RECHTVAARDIGHEID IS; 17.) OPDAT DE MENS GODS VOLMAAKT ZIJ, TOT ALLE GOED WERK VOLMAAKTELIJK TOEGERUST.

Dit betekent dat God van al deze geïnspireerde werken van de mens de auteur is en dat God dit alles toestond dat het geregistreerd werd. Dat wil zeggen dat al hetgeen niet is opgenomen in de Logos, de Bijbel, niet als plaatsvervangende autoriteit geacht kan worden om boven de Bijbel te stellen. Al hetgeen Paulus in de Bijbel geschreven heeft is Gods Woord. Andere geschriften van Paulus die niet in de Bijbel zijn opgenomen zoals zijn brief aan de Laodicensen, Kolossensen hoofdstuk 4:15-16. God stond niet toe dat het boek van Laodicea als een deel van de Bijbel geschreven werd. God besloot dit door Zijn wijsheid, maar stond toe dat de andere boeken van Paulus die ook stichtend waren voor hen in het bijzonder geschreven werden. Hij is God, de alleen wijze Heer, en maakt helemaal geen fouten.

F.) De enige keer dat God Zelf schreef.



De enige keer dat God met Zijn hand schreef was toen JEZUS CHRISTUS vlak voor de beschuldigers van de vrouw op de grond schreef. Degenen die bij deze grote gelegenheid aanwezig waren, waren niet in staat er een foto van te maken van hetgeen Hij daar op had geschreven. Zodat het geschikt bevonden had kunnen zijn om te worden opgenomen in de *textus receptus* (de oorspronkelijke teksten waarop de King James vertaling op gebaseerd is). Het woord van God beweert in het evangelie van Johannes 21:25 dat de Heere een heleboel dingen onuitgesproken heeft gelaten voordat Hij de wereld in zijn menselijke vorm verliet. Maar hij had in Johannes 14:26 beloofd dat wanneer de Heilige Geest zou komen het ons alles zou leren. Het is dus niet juist en kan niet zo zijn, dat men een deel van de Logos gelooft en geen geloof hecht aan het overige dat hen niet past.

Iemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Ik ben meer dan een overwinnaar door christus die mij kracht geeft", en de tekst in Hebrëeën 6:4-6 verwerpen waar staat dat het voor degenen die hun bron van verlossing verworpen hebben onmogelijk is wederom tot bekering te vernieuwen. En wij niet langer met dit soort mensen spelletjes moeten spelen. Moge de Heere onze heiland Jezus Christus ons in het bijzonder en over het algemeen de geest van wijsheid en openbaring aangaande de kennis van Hem geven, dat de ogen van ons begrip verlicht worden, opdat wij de hoop van zijn roeping mogen kennen, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfdeel in de heiligen is.

Jezus Christus komt spoedig. De rechtvaardigen zullen ternauwernood zalig wordt. Moge een ieder van ons die deze genade ontvangen heeft oppassen en vasthouden. Degenen die nog niet geheel geloven in de redding welke God met Zijn bloed op Golgotha gekocht heeft; ik smeed u in de naam van de Heer van de zonde af te breken en gerechtigheid te doen en Jezus Christus nu als uw Heer en Heiland te aanvaarden, zodat het goed met u zal gaan; zowel hier als in het hiernamaals. Morgen zou te laat kunnen zijn.

Het is voor een iedereen zeer gevaarlijk om het uit te stellen. Kijk naar de economie, natuurrampen, politieke beroeringen, burgerlijke rellen, bloed vergieten, hongersnood, zowel met betrekking tot het woord als het voedsel, een grote massa aan zelfmoordaanslagen en ontploffingen, oorlogen en geruchten van oorlog, aardbevingen in diverse plaatsen, gangsterisme, een immoreel hogere orde dan dat van Sodom en Gomorra en ook misdaden van de hoogste orde. Verander en wend je tot God zodat u gered mag worden!