

Elke dag zouden we de tijd moeten nemen om na te denken over de goedheid van God voor u en hoe gezond uw relatie met Hem is. **Onthoud dat het christendom of gered zijn geen religie is maar een relatie. Het is tussen u en Jezus Christus. Hij is uw alles in één. Bent u, sinds u een relatie met Jezus Christus heeft, Hem in alles trouw geweest?** Een nee, is natuurlijk het antwoord. U zegt de waarheid, want alleen God is trouw. Denk vandaag en altijd aan Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Geloof u het? – **Alleen goddelijke liefde kan zo'n daad doen. We zijn het God verschuldigd om goddelijke liefde aan Hem terug te geven door de werking van de Heilige Geest in ons. Goddelijke liefde verkrijgt, begrijpt en handelt door openbaring.** Het volgende wordt gevonden in elke ware gelovige;

1.) Een blik op Lukas 2:7-18, de engel des Heeren verscheen 's nachts aan de herders en vertelde hen over de baby in de kribbe, de machtige God, de eeuwige vader, de wonderlijke, raadgever, de vredevorst (Jesaja 9:5). Dit ging over Jezus de Christus. De herders werden bewogen door openbaring, geloof en goddelijke liefde (ze waren niet de enige herders in Judea) om naar de baby te gaan zoeken, en dit door de openbaring van het woord door de engel van God. **De bijbel is vandaag de dag nog steeds het woord van God. Goddelijke liefde kwam in aanraking met goddelijke liefde en zij kwamen in aanraking met de machtige God en aanbaden Hem en verspreidden het goede nieuws (ze getuigden).**

2.) De wijzen uit het oosten van Jeruzalem in Matt. 2:1-12, zagen een ongewone ster en wisten dat het iets te betekenen had. Het betekende dat er een koning uit de Joden werd geboren. Wie weet hoe lang ze voor het jonge kind hadden gereisd, om de Koning te komen bezoeken; De Machtige God en ze hadden zo veel goddelijke liefde om het te kunnen geloven en waren nu dan ook echt gekomen, niet alleen om de Koning, de Eeuwige Vader te zien maar ook te aanbidden. **In vers 9-10: "en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het jonge kind (wellicht 6 tot 24 maand oud, want er staat niet "baby" maar "jong kind" in de 1611 KJV) was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde."** Toen zij het jonge kind met zijn moeder Maria vonden en zagen, vielen zij neer en aanbaden Hem en gaven hem geschenken; goud, wierook en mirre. Ze werden door God in een droom gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes, dus vertrokken ze via een andere weg naar hun eigen land. Het waren geen Joden maar waren uit een ander land afkomstig, toch verkoos de goddelijke liefde hen en bracht ze naar de Eeuwige Vader toe. **Broeder Neal Frisby zei in zijn CD #924, GIFT OF LOVE, dat de wijzen een vierde geschenk aan de Machtige God gaven, "liefde".** Hij zei dat het goddelijke liefde was dat hen ertoe bracht om weken of maanden ver van hun land op reis te gaan, om het jonge kind te zien, en dit mede door openbaring door de ster en door dromen.

3.) **Wat voor liefde geven we zelf in dit seizoen en altijd aan Jezus Christus? Kan God door middel van tekenen ook tot u spreken? En zult u er goddelijke liefde in zien of twijfels?** De herders en de wijzen doorstonden de test van goddelijke liefde die leidde tot de aanbidding van de Machtige God, de Almachtige. Ze aanbaden hem zonder twijfel. Vandaag de dag hebben we met deze twee schriftgedeelten te maken; u bepaalt zelf in welke van de twee u zich bevindt. De eerste is 2 Petrus 3:4; „Waar is de belofte Zijner toekomst?” De twijfelaars. En de tweede Hebreëen 9:28; „... Christus ... zal ten anderen male ... gezien worden van degenen, die Hem verwachten ...” En daarbij hoort nog 2 Timotheus 4:8; „...allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.” **U zou er naar uit moeten kijken en zijn verschijning lief moeten hebben. Het vergt geloof in de beloften van God, opdat de Geest van God met goddelijke liefde door u heen kan stromen.** Als de herders en de wijzen van vandaag de dag zouden wij ook in aanbidding en geloof tot de machtige God moeten komen en de Heilige Geest toe moeten laten om met goddelijke liefde door ons heen te stromen, die nodig is voor de opname. Geen wonder dat broeder Paulus in 1 Korintiërs 13:13 zei, “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde (de liefde).” Geen wonder dat de Schrift zei: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” **Dit is goddelijke liefde en het moet in ons worden gevonden om de opname te redden, die is voor degenen die houden van zijn verschijning. Nu kunt u uzelf onderzoeken en zien hoeveel u van die goddelijke liefde voor de Heere, voor de verlorenen, voor uw burens en voor uw vijanden eigenlijk zelf heeft.**

Ik dank God voor deze Kerstdagen- en het Nieuwjaar seizoen. God vond het belangrijk om mij te scheppen en voor mij te komen om te sterven aan het Kruis van Golgotha. Hij schiep mij, maar ik dwaalde in zonde; toch hield Hij van mij en ging naar mij op zoek. Heeft hij u gevonden? Dit is het seizoen om de goedheid van de Heere te waarderen. Laten we het simpel houden. Laten we in acht nemen wat God voor ons heeft gedaan en we noemen het zegeningen. Geef er nu acht op. Dit gaat over u en mij. **Gedenk hoe vaak Hij u heeft beschermd. Denk erover na en maak dat u van elke schijn van kwaad wegkomt. Vlucht weg van de zonde, het corrupteert en maakt scheiding tussen u en God. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid, 1 Johannes 1:9.**

Hij stond u toe om vandaag weer wakker te worden, heeft u Hem er voor bedankt? Hij staat u toe om Zijn lucht in te ademen en Zijn water te drinken en Zijn eten te eten, Hij gaf u eetlust, en heeft u Hem vandaag bedankt? Hij heeft ons een huis gegeven om in te wonen en gemoedsrust. Heeft u Hem voor al deze dingen en uw gezondheid bedankt? Het is een zegen om te zien, te horen en onze handen en voeten te kunnen gebruiken. Dank God voor uw redding en zijn kostbare beloften. Geef nu acht op uw andere zegeningen en dank God voor zijn goedheid. Dit seizoen gaat helemaal over Hem die u al deze zegeningen heeft gegeven; zijn naam is Jezus Christus de Heer, de Machtige God, de Eeuwige Vader, de Vredevorst. **Maak 1 Korintiërs 13 en Johannes 14:1-3, tot uw schriftgedeeltes voor het jaar 2020. We moeten er allemaal aan werken; alleen goddelijke liefde kan u de opname garanderen.** Geef acht op uw zegeningen dit seizoen en dank God voor Jezus Christus. Amen.