



We zijn nu in 2019 en de komst van de Heer is nu dichterbij dan ooit. **De Heer heeft mij gezegd om tegen iedereen die wil luisteren te zeggen: "BEHOED UW HART BOVEN AL WAT TE BEWAREN IS", als we dit wellicht cruciale jaar binnengaan.** Dit is een woord van wijsheid voor iedereen die gelooft dat we in de laatste dagen zijn en die tijd is kort.

Waarom over het hart deze keer, zou men kunnen vragen? Spreuken 4:23 geeft ons een eerste blik op het hart en zegt: **"Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens."** U zou uw hart moeten behoeden maar omdat we menselijk en vol van emoties zijn is het het beste uw hart over te geven aan degene die het gemaakt heeft en begrijpt hoe het werkt. Die persoon is de Heere Jezus Christus. Luister naar Jeremia de profeet 17:9 en verkrijg wijsheid, **"Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het (desperately wicked, King James Vertaling), wie zal het kennen?"**

Als u er de tijd voor neemt om de woorden van de profeet Jeremia te bestuderen en te mediteren zult u voor deze eindtijd de nodige wijsheid van de Heere vinden. Laten we zien wat de Heere hier voor ons heeft:

- A.** Het hart is bedrieglijk, meer dan enig ding - het is misleidend, oneerlijk, onwaarachtig, listig, sluw, beginselloos, huichelend en nog veel meer. Deze Jeremia zei door de Geest van God: het hart is meer dan enig ding bedrieglijk. Het hart is in strijd met het woord van God in werken, handelen of uitingen.
- B.** Het hart is wanhopig slecht (desperately wicked), wanneer we de profeet dit horen zeggen denken we al gauw aan; de goddeloze, de duivel en zijn werken. De propeller van de werken van het vlees. Sta, terwijl we het nieuwe jaar ingaan niet toe dat uw hart hart wanhopig slecht of goddeloos is.
- C.** Wie kan het hart begrijpen? - Dat is de grote vraag, wie kan het hart kennen? De enige die het hart kent is de maker er van, God die Jezus de Christus is. Hij kwam in de naam van Zijn Vader, onthoud dat. Satan kent het hart niet, maar manipuleert het alleen maar. Val niet voor Satans bedrieglijkheid als we het nieuwe jaar in rollen: houd altijd in gedachten dat de Heer onverwachts voor Zijn volk zal komen, in een uur die u niet verwacht.

Een andere blik op het hart wordt ons in Lukas 6:45 gegeven, die luidt: **"De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond."** Kunt u beginnen in te zien waarom het belangrijk is om uw hart met alle ijver te behoeden?

Matt. 15:18-20 gaat verder ons te vertellen over het hart en deze verklaringen vertellen ons over de dagen vóór de opname. **"Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet."** Let op deze dingen die uit het hart komt, deze zijn de werken van het vlees (Galaten 5:19-21).

De keus is aan u, de Heere wil dat we ons hart ijverig behoeden, want daaruit komen de kwesties van dit leven. De kwesties van dit leven eindigen voor elk persoon anders; het komt allemaal ten einde in de hemel voor degenen die hun hart met ijver bewaren of in de hel wat betreft degenen die hun hart niet met ijver bewaren.

De manier om je hart te bewaren is om het aan Jezus Christus te geven, beginnend met berouw van zonde, gedoopt te worden door middel van gehele onderdompeling in de naam van Jezus Christus (de ene ware God), geen drie-eenheid of drie goden en te geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn aardse leven (toen het woord vlees werd en onder de mensen woonde, Johannes 1:14), geloof in Zijn dood aan het kruis, opstanding en hemelvaart. **Neem uw kruis op u en wandel met Hem, getuig aan de verlorenen, bevrijd de behoeftigen, wees op zoek naar de opname en predik over het komende oordeel dat mensen naar de Poel des Vuurs zal heenzenden.**

Boven al wat te bewaren is oftewel in alle ijver, omvat een zorgvuldig en aanhoudend werk of inspanning, nauwgezetheid, betrokkenheid en nog veel meer. Dit is een onderdeel van wat van ons verlangd wordt om een succesvolle reis terug naar de hemel te maken om bij onze God, Jezus de Christus te zijn. **We hebben een dagelijkse werk oftewel bezigheid nodig en wandel met de Heer.** Een dagelijkse vervulling met de Heilige Geest is een absolute noodzaak. **We moeten de poorten van ons hart bewaren door dagelijks de Bijbel te bestuderen, met lofprijzing, te geven, getuigen, vasten, bidden en een totale aanbidding van de Heer Jezus Christus, in een volledige meditatie aangaande onze eeuwige bestemming die elk moment kan starten, zelfs in dit jaar of het volgende moment al.** Stel dat Jezus dit jaar echt komt, wat zou u nu dan anders gaan doen? We weten dat niemand kan zeggen wanneer Hij ons precies zal roepen en ons vertrek plaatsvindt. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij ook (Spreuken 23:7).

Behoed uw hart zeer ijverig terwijl we allemaal bezig zijnde dit jaar doorlopen. U zou uw hart moeten behoeden, u moeten voorbereiden op de komst van de Heer, u concentreren, u niet laten afleiden, niet meer uitstellen, **u onderwerpen aan elk woord van God en op die weg blijven gaan** (Speciaal Schrijven 86). Houd uw hart wakker door wakker te blijven, want dit is geen tijd om te slapen of in vriendschap te zijn met de wereld en de zonde. Het bloed van Jezus Christus is nog steeds beschikbaar voor iedereen die tot Zijn kruis van zonde zal komen. (geschreven door Douglas Amobi)