



Wanneer u nadenkt over de dingen die in de wereld gebeuren, zou u kunnen denken dat mensen weten wat ze aan het doen zijn of de controle hebben over gebeurtenissen. Dit is absoluut niet zo. *"Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods"*, Spreuken 16:25. Kijk maar over de hele wereld in het nieuws, religieuze mensen verbinden zich aan de politiek en vele christenen of kerkleden worden er in meegesleurd. Oh oh! Kind van God wordt wakker, de dingen zullen niet beter worden volgens het

woord van God en de profetieën. **Raak niet betrokken bij de politiek en het debat van deze wereld, bekeer u en kom uit deze verstrengeling. Het is een valstrik en de man van de zonde is aan het opkomen.** Geloof het of niet, we zijn allemaal gecomputeriseerd. Al uw transacties, telefoongesprekken, e-mails, sms'jes, getwitter en enz. gaan allemaal door een filter. Uw naam is daar en de totale informatie over u wordt opgeslagen, ongeacht hoe afgezonderd de plek waar u verblijft mag zijn, dit houdt nu een wereldwijde gemeenschap in. Het klinkt alsof het oog van de slang flink in beweging is en er geen plaats is om u te verbergen. Migratie en deportaties nemen toe. **Laten we er niet omheen draaien, de opname van de gemeente is de enige uitweg en dat is Openbaring 12:5. Als u dit twaalfde hoofdstuk van Openbaring leest zult u de hinderlaag zien die de slang voor de mannelijken zoon voorbereidt.** *Vers 4 zegt: "opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben."* Mijn beste opname medereizigers, dit is geen migratie of deportatie, het is een heuse oorlog met eeuwige gevolgen. Dit hoofdstuk laat zien dat de duivel er op gebrand is en wanhopig is. Laten we de goede strijd van het geloof aangaan, de hele liefde van God aandoen, om de listen van de duivel te kunnen weerstaan, Efeziërs 6:11.

De bitterheid in de gedachten van de duivel vanwege onze aanbidding van Jezus Christus is volledig duidelijk gemaakt door Degene die hier nog steeds is, de Heilige Geest. Lees wat er na de opname van de uitverkorenen plaats gaat vinden in de verzen 14-17 van Openbaring 12, dan zult u zien hoe de draak te keer zal gaan. De Heilige Geest zwijgt op dat moment en de woede van de draak komt volledig tot uiting. Er staat: **"En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben."** Dit is waar de heiligen van de verdrukking in verzeild zullen raken. God staat dit toe zodat degenen die achterblijven gereinigd, gezuiverd en onderwezen zullen worden om in staat te zullen zijn om de naam, het merkteken, het getal en het aanbidden van de draak te kunnen vermijden. **Bid niet om hierbij betrokken te willen zijn, wees veel beter nu gereed. Denk aan de zeven schalen van oordeel in Openbaring 16, wie wil er nu hier voor zo iets achterblijven?**

Kijk naar Zacharia 13, het verwijst naar Jeruzalem de stad van God; in vers 8-9 staat: *"En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.*

Dit is voor de mensen die in de tijd van de verdrukking in het gebied van Jeruzalem wonen. Tweederde zal sterven, stel je dat eens voor. **Dit wordt gedaan om het echte Israël er uit te filteren dat gered zal worden.** De Heer leidde hen door het vuur van de verdrukking en de dood om hen te louteren. Dit lijkt op degenen tegen wie de draak gevochten heeft nadat de uitverkorenen opgenomen waren. **Welke weg u ook mag gaan, het is vuur tenzij u het redt om met de opname mee te gaan om de Heer in de lucht te ontmoeten. Waakt en bid want u weet niet op welk moment dat zal zijn.**

Douglas Amobi