

Deze mooie boodschap, wijst op al degenen die zich in verschillende hoeken van de wereld gereed maken en onze reis naar de glorie terug verwachten. Velen zijn nog jong en sommigen zijn alreeds gerimpeld door hun reis via de aarde. De stormen, beproevingen, verleidingen, aanvaringen met de werken der duisternis en de elementen op aarde hebben het uiterlijk van velen veranderd. Maar op onze reis naar huis zullen wij naar Zijn gelijkenis veranderd worden. Onze huidige lichaam en leven kan niet tegen ons echte huis op. Dat is de reden waarom er een verandering aan komt, en al degenen die op deze reis gaan, maken zich klaar. Om deze reis te kunnen maken moet er een verwachting van uw kant zijn. U kunt overal en op elk moment voor deze reis worden opgehaald.

De vreugde van deze reis naar huis is dat het plotseling, snel en krachtig zal zijn. Er zullen veel veranderingen plaatsvinden, buiten het menselijke bevattingvermogen. *Lees I Korintiërs 15:51-53 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen."*



EEN MYSTERIE

- a. De Heer zelf zal de roep geven en de laatste bazuin laten klinken.
- b. Die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan.
- c. Alleen diegenen die in Christus zijn en op deze reis gaan zullen de laatste bazuin horen.
- d. Deze mensen zullen van sterfelijke naar onsterfelijke lichamen veranderd worden.
- e. De dood en zwaartekracht zullen door deze mensen overwonnen worden.
- f. Alle nationaliteiten en kleuren zullen daar zijn; sociale, economische, geslachtelijke en raciale verschillen zullen voorbij zijn.
- g. De engelen zullen er bij betrokken worden en zij die opgenomen zijn zullen gelijk de engelen zijn.
- h. De wolken zullen wonderen tonen als we tot in Zijn heerlijkheid veranderd zullen worden

SOMMIGEN ZIJN IN DE HEERE GESTORVEN

Velen zijn in de Heere gestorven. Allen die in Christus gestorven zijn, bevinden zich in het paradijs, maar hun lichamen zijn in de graven, en wachten op hun verlossing. Dit zijn mensen die tijdens hun leven op aarde Jezus Christus als hun Heere en Heiland hebben aangenomen. Veel van die mensen keken uit naar de komst van de Heer, maar werden op Gods aangewezen tijd van de aarde weggeroepen. Maar zij zullen als eersten opstaan voor de reis naar huis en dat is hoe God het heeft bedoeld. Hoeveel mensen kent u die gestorven zijn en onze reis naar huis wachten?

SOMMIGEN ZIJN WAKKER

Dit is waar op dit moment de hele tijd activiteit is. Er zijn een heleboel mensen die in verschillende delen van de aarde in de wijngaard van de Heere werkzaam zijn. Deze mensen getuigen van de Heer, prediken, vasten, delen, zuchten in de Heilige Geest, bevrijden de onderdrukten, genezen en maken de gevangenen vrij, en dat allemaal in de naam van de Heere.

Herinner Mattheus 25:1-10, het is nu van toepassing, we wachten op de komst van de bruidegom, de Heere. Velen slapen, sommige zijn wakker en brengen de roep uit en al degenen die de Heere verwachten slaan de olie in hun lamp op. Ze blijven weg van alle schijn van kwaad, belijdende hun zonden, waken, vasten en bidden; De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Ze weten wie ze verwachten, hij die voor hun zonden stierf en hen tot zichzelf verlost heeft. Zij zijn zijn schapen. Johannes 10:4 zegt: "zijn schapen volgen hem, omdat zij

zijn stem kennen." De Heere zal een roep geven en zijn schapen zullen hem horen, omdat zij zijn stem kennen. Bent u een van zijn schapen en hoort en kent u zijn stem?

DE LAATSTE BAZUIN

I Thessalonicenzen 4:16 beschrijft de laatste bazuin van God, "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan."

Dit is om vele redenen de LAATSTE bazuin;

- a. Het is de tijd van Gods roep, misschien is het wel het einde van de heidense tijd en daarna gaat God verder met de Joodse laatste drie en een half jaar.
- b. De gestorvenen in Christus zullen eerst opstaan.
- c. Het snelle korte werk omvat de opstanding van de doden in Christus, en de krachtige opwekking.
- d. Degenen die voor de opname bestemd zijn worden veranderd en verzameld in de wolken, om de Heere in de lucht te ontmoeten.
- e. Het is een roep van overwinning, voor de Heere, de ware gelovigen, trouwe Joden en de engelen van God

DE DODEN ZULLEN OPSTAAN

Voor de reis huiswaarts zal plaatshebben, zal een deel van de doden in Christus opstaan, en tussen de gelovigen werken en wandelen, die op dezelfde reis mogen gaan.

Als u Mattheüs 27:52-53 leest: *"En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen."* Dat was om ons aan te tonen dat voordat we op onze reis vertrekken dit zal gebeuren om degenen van ons die naar huis toe reizen te versterken.

Een man van God Neal Frisby beschreef in zijn boodschap op Rol #48 de openbaring die God hem gaf die bevestigde dat de doden rond onze vertrektijd op zullen staan. Sla er acht op want dit is een onderdeel van het *"Ziet, ik zeg u een verborgenheid."* Houd uw ogen open, waakt want binnenkort zullen de doden te midden van ons wandelen. U zou van een persoon die u kent, die in de Heere gestorven was kunnen horen of er zelf een te zien kunnen krijgen, zodat diegene tot u verschijnt of ergens bij iemand geweest is. **HERINNER DIT ALTIJD; HET ZOU EEN SLEUTEL TOT ONZE REIS KUNNEN ZIJN.**

IN EEN PUNT DES TIJDS, IN EEN OGENBLIK

Jezus zei in Johannes 14:2-3 *"In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.* Wat een zegen om een kind van God te zijn. Jezus Christus is de gene die hier praat; zeggende Ik (niet mijn vader) ga om het te bereiden, Hij nam het persoonlijk. Hij is weggegaan om een plaats voor u te bereiden. Ik (niet mijn vader) zal wederkomen, en zal u tot Mij nemen (niet mijn vader); opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. Dit is niet de tweede komst van de Heere, wanneer alle ogen Hem zullen zien, zelfs degenen die hem doorstoken hadden. Deze komst is **HEIMELIJK, SNEL, GLORIEUS EN KRACHTIG.** Het zal allemaal in de lucht plaatsvinden, op rollen van wolken.

Dit alles zal in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin plaatsvinden. De zeer ernstige vraag is waar u dan zal zijn? **ZAL U DEELNEMEN AAN DEZE PUNT DES TIJDS, IN DAT OGENBLIK, BIJ DEZE LAATSTE BAZUIN?** Het zal zo snel, plotseling en ondenkbaar zijn. Er zijn velen, die aan deze reis deel zullen nemen. Er zijn velen die naar huis gaan. Het zal onuitsprekelijke vreugde en vol van glorie zijn, maar zo velen als het zand der zee zullen het missen en het zal in deze plotselinge reis te laat voor hun zijn om naar huis te gaan. Waakt en bidt, opdat gij waardig geacht zou mogen worden om op deze reis te mogen gaan. De keuze is aan u. Wat gebeurt er als u deze reis mist?