

LUKAS 19:1-6, EN JEZUS, INGEKOMEN ZIJNDE, GING DOOR JERICO. EN ZIE, ER WAS EEN MAN, MET NAME GEHETEN ZACHEUS; EN DEZE WAS EEN OVERSTE DER TOLLENAREN, EN HIJ WAS RIJK; EN ZOCHT JEZUS TE ZIEN, WIE HIJ WAS; EN KON NIET VANWEGE DE SCHARE, OMDAT HIJ KLEIN VAN PERSOON WAS. EN VOORUITLOPENDE, KLOM HIJ OP EEN WILDEN VIJGBOOM, OPDAT HIJ HEM MOCHT ZIEN; WANT HIJ ZOU DOOR DIEN WEG VOORBIJGAAN. EN ALS JEZUS AAN DIE PLAATS KWAM, OPWAARTS ZIENDE, ZAG HIJ HEM, EN ZEIDE TOT HEM: ZACHEUS! HAAST U, EN KOM AF; WANT IK MOET HEDEN IN UW HUIS BLIJVEN. EN HIJ HAASTTE ZICH EN KWAM AF, EN ONTVING HEM MET BLIJDSCAP.



Deze preek gaat over een man die in materieel en financieel opzicht tevreden maar geestelijk leeg is, zoals de mensen van vandaag de dag. Hij wist dat hij iets nodig had en toen hij over Jezus de Christus hoorde wilde hij hem oprecht zien. Hij was rijk, maar klein in lengte; hij oefende zijn geloof uit door het buitengewone te doen. Hoe zit het met u en wat gaat u doen om Jezus de Christus te zien?

Zacheüs was zoals dat in Lukas 19: 1-10 geschreven was een rijk man, een leider onder de tollenaars. Hij had net zo als andere burgers van Jeruzalem, over Jezus Christus van Nazareth gehoord; over zijn preken, wonderen, mededogen en beloften. Hij wilde Jezus Christus zien maar kon dat niet omdat hij klein van gestalte was. Volgens de bijbel was hij een hooggeplaatste man en rijk; stel u de hooggeplaatste en rijke mensen van vandaag de dag eens voor, wat ze over Jezus de Christus denken?

Om Jezus Christus te zien, liep Zacheüs vóóruit, en klom in een wilde vijgenboom. Deze man wilde net als de meesten van ons Jezus Christus heel graag zien; hij wist dat hij rijk en klein was, maar hij was vastbesloten. Hoeveel rijke en hooggeplaatste mensen zullen bereid zijn om hun auto's te parkeren, door de onverharde straten heen te rennen en in een boom te klimmen om te proberen Jezus de Christus te zien? Als u over Jezus hoort, en er over nadenkt, zou u een besluit nemen, om met hem in contact te komen of hem te vermijden. Zacheüs maakte zijn strategie en positioneerde zich daar waar hij Jezus zien kon. Hij liep vooruit en klom op een boom. Hij zette zijn geloof aan het werk om resultaten te krijgen.

Velen hebben over Jezus gehoord, sommigen hebben geloof maar doen niets en sommige hebben geloof en werken er mee. Tot welke groep behoort u?

Toen Jezus de Heere voorbij kwam met zijn discipelen en vele andere mensen, kwam stopte Hij bij een bepaalde boom en meer dan waarschijnlijk zaten daar misschien ook andere mensen op de boom. Misschien is de Heere wel eens onder een boom of bij een plek waar u gezeten was gestopt. Plotseling kijkt de Heere u aan zoals hij Zacheüs zag. Niemand kan tot de Zoon komen tenzij de Vader hem trekke. Jezus keek omhoog en zag u net zoals hij Zacheüs zag, en riep hem bij naam zeggende: "Zacheus! haast u, en kom af; want ik moet heden in uw huis blijven."

Jezus roept u bij uw NAAM en zegt, vandaag zal ik in uw huis blijven. Wat een moment, God die omhoog of omlaag kijkt om u te zien; en u vervolgens bij uw naam roept. Stel u de schok eens voor door het horen van uw naam van iemand waarvan u uitgaat dat hij u niet kent en dat hij zelfs bij u thuis komt. Het roepen van uw naam betekent dat hij u kent en u de kans geeft om met hem een connectie te maken.

JOHANNES 3:18, "DIE IN HEM GELOOFT, WORDT NIET VEROORDEELD, MAAR DIE NIET GELOOFT, IS ALREDE VEROORDEELD, DEWIJL HIJ NIET HEEFT GELOOFD IN DEN NAAM DES ENIGGEBOREN ZOONS VAN GOD." We hebben allemaal een geweten, velen van ons zijn op een bepaald moment door God geroepen, maar hebben de oproep niet aanvaard en sommige verwerpen de oproep direct.

God is barmhartig en gaf zowel de Satan als Judas zelfs nog mogelijkheden voor hun eigen bestwil. De Satan was de cherub die de troon van God overdekte, totdat hij tegen God in opstand kwam. Judas Ischariot werd door Jezus geroepen, en kreeg de gelegenheid om als een discipel te dienen en een apostel te zijn; hij ging voor een tijdje met andere apostelen uit om te prediken en wonderen te doen. Uiteindelijk verwierp, verraadde en gaf zijn plaats met de Heere op.

Jezus Christus zei: 'Heb ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel en zal de Zoon des mensen verraden.' Wees niet aan dezelfde kant van Judas en de duivel.

Zacheüs haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. Sommigen waren boos dat Jezus het huis van een zondaar in ging, maar hij vertelde Jezus zijn inspanningen om zonden en tekortkomingen te veranderen. Een van de waarmerken van het in contact komen met de Heere is BELIJDENIS DOEN aan Hem die hoger en krachtiger is dan u dat bent. Als je over Jezus hoort en niet het bewijs van VREUGDE in uw leven hebt, dan is er iets mis.

En de zaligheid is in geen andere naam, dan Christus Jezus, de Heere. Jezus is de opstanding en het leven. Redding is leven. Jezus zei: "IK BEN GEKOMEN, OPDAT ZIJ HET LEVEN HEBBEN, EN OVERVLOED HEBBEN. IN VERS 9 ZEGT JEZUS, "HEDEN IS DEZEN HUIZE ZALIGHEID GESCHIED, NADEMAAL OOK DEZE EEN ZOON VAN ABRAHAM IS. WANT DE ZOON DES MENSEN IS GEKOMEN, OM TE ZOEKEN EN ZALIG TE MAKEN, DAT VERLOREN WAS. "Redding is het aanvaarden van Jezus Christus; hier zei Jezus dat er vandaag redding tot uw huis is gekomen en dat was de verzekering van de Heere.

Hier was een man die een zondaar genoemd werd door degenen die zichzelf rechtvaardig beschouwden; Hij was rijk en van een kleine gestalte, maar handelde zijn geloof uit in een poging om Jezus te zien, te horen en te geloven. – HOE ZIT HET MET U???