

Dit Is De Tweede Dood – Opb. 20:13-15

PREEK 009 | 2013 – Neal Frisby Capstone Partners Nederland en België (editor: K. Kuterbach)

(BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

INLEIDING

Deze preek is bedoeld om de wereld te waarschuwen om de eerste opstanding niet te missen

Er is een tweede dood, men zou kunnen vragen hoeveel doden we kennen. Herinner dat we ons door Bijbels normen laten leiden. In Adam is eigenlijk iedereen dood.

Gen. 2:16-17 En de HEERE God gebod den mens, zeggende: Van allen boom dezès hofs zult gij vrijelijk eten; 17.) Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Dit gebod werd aan Adam gegeven voordat Eva voor hem geschapen werd. Adam gehoorzaamde en leefde het gebod van de Heer na en er was vrede. Later, waarvan we niet weten hoe veel later dat was; schiep de Heere God Eva vanuit Adam, en zij woonden in de hof van Eden.

God maakte alles goed dat Hij geschapen had. Maar er werd door Adam en Eva een stem gehoord, die anders was dan de stem des Heeren.

Gen. 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en hij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezès hofs?

Misschien had de slang Adam afgeluisterd toen hij Eva informeerde over de instructies die de Heer hem over de bomen in het hof had gegeven. Deze subtiele slang wist hoe hij de menselijke gedachten in de war kon brengen of voor de gek kon houden.

Gen. 3:2-4 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezès hofs zullen wij eten; 3.) Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 4.) Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

Eva vertelt hier de slang wat God tegen Adam had gezegd, hetgeen Adam ook aan Eva doorverteld had. In vers 3, breide Eva het gebod voorbij de originele instructie uit. Ze zei: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Ten eerste had Eva er niets aan om de slang te vertellen wat de Heere tegen Adam en haar had gezegd. Ten tweede, zei Eva, noch zult gij het aanraken. Dit is de boom der kennis des goeds en des kwaads, die in het midden van den hof staat.

Het is net als vandaag de dag, waar de Heere ons een aantal geboden en instructies gegeven heeft, maar die ZELFDE slang van de Hof van Eden komt om het ons anders te vertellen dan dat het in het woord van God staat en zodoende staan we op de een of andere keer, net zo als Eva, met de slang aan Gods woord afbreuk te doen. Het is belangrijk om de grenzen tussen het gebod van de Heere en de duivelse schema's van de slang te kennen.

Gen. 3:5 Gijlieden zult den dood niet sterven; 5.) Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

In Genesis 3:5 maakt de slang zijn dodelijke zet. De slang en Eva tornden met de vrucht van de boom en Eva gaf het aan Adam. Deze vrucht is een vrucht die de eter een aangenaam en vreemd gevoel gaf aangezien het in staat was te laten weten dat ze naakt waren en ze zich schorten met vijgenbladeren maakten om zich mee te dekken. Veel predikers beweren dat het een fruit in de vorm van een appel was en anderen zijn er niet zeker van wat voor een fruit het was. Welk soort fruit kan een onschuldig persoon plotseling doen realiseren dat hij naakt is? Waren ze gehypnotiseerd of plotseling overleden zoals Gods Woord dat had gezegd. Dat deze vrucht een persoon er van bewust maakt dat hij of zij naakt is, is een indicatie dat de vrucht van seksuele aard is of dat het een vrucht was die niet meer bestaat, maar dat zijn we niet verteld. De mensheid heeft vandaag de dag nog steeds met de gevolgen van deze ontmoeting te maken.

In de koelte van de dag kwam God wandelende in den hof. Adam en zijn vrouw die God altijd bezocht hadden, verborgen zich nu voor de aanwezigheid van de Heere tussen de bomen van den hof. De Heere riep Adam.

{Gen. 3:10} En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Adam en Eva hadden gegeten van de boom waarvan de Heere God hen geboden dat niet te doen. De Satan had Adam en

Eva gemanipuleerd om God ongehoorzaam te zijn. Maar God was serieus toen hij het volgende zei;

{Gen. 2:17} Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Adam en Eva aten door ongehoorzaamheid van de boom en stierven. **DAT IS DE EERSTE DOOD.** Dit was een geestelijke dood, een afscheiding van God. Adam en de hele mensheid verloren die intimiteit met God, Die in de koelte van de dag met Adam en Eva wandelde. God moest een oplossing vinden voor de val en dood van de mens omdat Gods woord en oordeel niet als vanzelfsprekend kan worden genomen terwijl dat niet zo is. De mens werd uit de Tuin van Eden verdreven, verloor intimiteit met God, de gemeenschap was verknald, de ontberingen en vijandschap begonnen, het plan van God met de mens was nu verknald doordat de mens naar de satan had geluisterd en daardoor aan God ongehoorzaam was geworden.

Adam was geestelijk dood maar fysiek springlevend en bewerkte de vervloekte grond, omdat hij naar zijn vrouw geluisterd had, die met de slang gecompromitteerd had. Kaïn en Abel waren beiden met een onthullend karakter en persoonlijkheid geboren; hetgeen je doet afvragen of deze jonge mannen werkelijk van Adam waren.

{Gen. 4:8} En Kain sprak met zijn broeder Abel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood.

Dit is de eerste menselijke fysieke DOOD. Abel wist in zijn offer aan God wat voor God aanvaardbaar was. De eersteling van zijn kudde was hetgeen Abel aan God offerde. Hij vergoot bloed van de kudde wat als het bloed van Jezus voor de zonde was. Dit was werkelijk door openbaring. Herinner ook dat de Heere God klederen van vellen maakte, en hun zodoende kleepte. De Heer had respect voor Abel en zijn offer. Abel was kalm, wellicht zo als Adam. Kaïn daarentegen offerde aan God van de vrucht der aarde, er was geen vergieting van bloed voor de zonde, dus had hij geen openbaring over wat voor God aanvaardbaar is. God had geen respect voor Kaïn en zijn offer. Kaïn was er erg boos om.

{Gen. 4:6-7} En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? 7.) Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.

Nadat Kaïn Abel gedood had confronteerde de Heere hem er mee en vroeg hem; waar is Abel, uw broeder? Kaïn antwoordde de Heere zeggende; Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? Kaïn had in de koelte van de dag niet met God gewandeld, had geen eerdere hechte vriendschap met God en God was op dat moment onzichtbaar, behalve de stem. Stel u eens voor dat God in de hemel en Kaïn op aarde was en hij God op een ruwe wijze beantwoordde. Hij gedroeg zich zeker niet zoals Adam maar sprak net zo als de slang, die in Genesis 3:4 tegen Eva zei; gij zult geenszins sterven. Dit klonk als de zaad van de slang. Zo zien we hoe de eerste, geestelijke dood door de subtiliteit van de slang plaatsgevonden heeft, en de eerste fysieke dood door de invloed van de slang op zijn zaad in de vorm van Kaïn tegen Abel.

{Ez. 18:20} De ziel, die zondigt, die zal sterven;

In Adam hebben allen gezondigd en zijn allen gestorven. Maar God zij dank voor onze Heere Jezus Christus, die in de wereld gekomen was om voor de mens te sterven, als een lam heeft Hij zijn bloed voor onze verlossing vergoten. Jezus Christus kwam in de wereld om de mensheid met God te verzoenen, als gevolg van de dood in de Hof van Eden door de zonde van Adam en de val van het menselijk ras.

{Joh. 3:16-18} Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verdere, maar het eeuwige leven hebbe.

{Joh. 11:25} Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

God maakte verzoening voor de hele mensheid betaalbaar door het sturen van het zaad van de vrouw (Gen. 3:15) en het zaad van belofte aan Abraham, in wie de heidenen zullen vertrouwen, dat is **CHRISTUS JEZUS, DE HEERE.** God kwam in de gelijkenis van de mens in een sluier genaamd **JEZUS CHRISTUS.** God wandelde als een mens in de straten van Israël en de satan was het brein achter zijn dood, maar wist niet dat zijn dood zou resulteren in leven voor allen die voortaan in **JEZUS CHRISTUS** geloven.

{Gen. 3:15} En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen (hielen) vermorzelen.

Wanneer u uw zonden aan God alleen beleden hebt, toon dan berouw en bekeer u, ontvangt de vergeving van uw zonden en neem Jezus Christus als uw Heer en Verlosser aan; en u bent wedergeboren. Zorg ervoor dat u alleen uit gehoorzaamheid aan de Bijbel door middel van onderdompeling IN DE NAAM VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS gedoopt wordt, en vraag God om de gave van de Heilige Geest. Wanneer u de heer oprecht aanneemt, ontvangt u het eeuwige leven en werkt en wandelt u vervolgens in Hem. Uw geestelijke dood door Adam is door HET AANVAARDEN VAN JEZUS CHRISTUS overgeschakeld tot geestelijk leven. AMEN.

Jezus Christus heeft het werk volbracht met zijn leven aan het kruis van Golgotha, waar hij Zijn leven gaf en stierf om ons eeuwig leven te geven. Hij stierf voor allen en maakte een einde aan de dood en heeft de sleutel van de hel en de dood.

{Opb. 1:18} Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Christenen en ongelovigen ervaren sinds Kaïn Abel doodde nog steeds de fysieke dood en God beperkte de fysieke dagen van de mens op de aarde nadat de mens gezondigd had. Het eeuwige leven is ten dele verbonden aan de opstanding uit de doden en de opname. Jezus Christus stierf en stond weer op om de eerste vrucht vanuit de doden te zijn. De Bijbel vermeldt dat toen Jezus Christus uit de doden opstond er also een aantal dode gelovigen opstonden en tot de mensen in Jeruzalem predikten.

{Matth. 27:52-53} En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; 53.) En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.

Dit is de kracht en het bewijs van Gods werken. Binnenkort zal de opname / wegvoering plaatsvinden en dan zullen de doden in Christus en de gelovigen die aan de Heere vasthouden Hem in de lucht ontmoeten, en zo zullen wij voor altijd met de Heere zijn. Vervolgens zullen de twee getuigen van Openbaring 11 door God opgenomen worden; na een confrontatie met de anti-Christ in de grote verdrukking. Ook zullen de heiligen uit de verdrukking opstaan om met de Heere voor 1000 jaren in Jeruzalem te regeren.

{Opb. 20:6} Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

{Joh. 11:25} Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

Kort na het millennium wordt de duivel in de poel van vuur geworpen. Daarna verschijnt de grote witte troon.

{Opb. 20:11-12, 15} En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloten, en geen plaats is voor die gevonden. 12.) En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 15.) En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

{Opb. 20:14} En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Als u als een gelovige in Jezus Christus bent zult u aan DE EERSTE OPSTANDING deelnemen EN HEEFT DE TWEEDE DOOD GEEN MACHT OVER U. AMEN. Johannes 11:25