



In de Bijbel werd ons in 1 Korinthiërs 10:32 medegedeeld dat er op dit moment drie volken op aarde zijn wat God betreft. De drie volken zijn de Joden, heidenen en de gemeente van God. Voordat Jezus tweeduizend jaar geleden kwam, waren er maar twee volken - de heidenen en de joden. Vóór deze twee volken bestond er slechts één volk, de heidense natie, voordat God Abram (Abraham) in Genesis 12:1-4 riep, hetgeen tot de geboorte van Izaäk en Jacob (Israël-Joden) leidde.

De heidenen (de wereld) zijn zonder God, zij zijn afgodenaanbidders. De Joden zijn het oude verbondsvolk van God terwijl de gemeente het nieuwe verbondsvolk van God is, gered door het kostbare bloed van Jezus. (Efeziërs 2:11-22). Deze zijn voorbestemd en geroepen uit de heidense en joodse volken, tot in een nieuw lichaam van Christus - de woonplaats van Gods nieuwe schepselen - de gemeente van God.

Deze drie volken hebben verschillende principes, net zoals de naties op aarde verschillende grondwetten hebben. De principes van de heidenen verschillen van die van de Joden en die van de Joden verschillen van de principes van de gemeente Gods. Van elk van deze naties wordt verwacht dat ze zich houden aan de principes die op hen van toepassing zijn. De heiden wereld met hun tradities, beginselen (Kol. 2:8). De Joden met hun jodendom - Jodenreligie (Gal. 1:11-14) - de oude wijn uit het verleden. De gemeente moet ook bij haar goddelijkheid blijven - het woord van God - de huidige waarheid, de nieuwe wijn (Lukas 5:36-39), (Kol. 2:4-10), (Titus 1:14), (2 Petrus 1:12). Laten we ons nu concentreren op de gemeente van God. Ik zei dat de gemeente zijn beginselen heeft, het woord van God - de tegenwoordige waarheid - de nieuwe wijn (Johannes 17:8), (Johannes 17: 14-17), (2 Petrus 1:12).

De gemeente zijn de zonen Gods en we moeten ons alleen aan het woord van God houden, we hebben niets te maken met de principes van de Joden en de heidenen. **Wij zijn geen Joden noch heidenen, wij zijn zonen Gods, de gemeente van God. We moeten onszelf rein houden als Jezus, ons voorbeeld hield zichzelf zuiver.** (1 Johannes 3:3) We zouden de onreine dingen niet moeten aanraken - buitenlandse principes (2 Kor. 6:14-18). **We moeten principes die niet van ons zijn vermijden en afwijzen. Men kan niet in Amerika wonen en de grondwet van Nigeria gehoorzamen. We zijn in de wereld, maar niet van deze wereld.** Waarom zou de GEMEENTE Gods die niet Joods of heidens is, hun principes naleven en geloven? Dit zou niet zo moeten zijn. Dat is waarom het moeilijk is om ze uit elkaar te houden, vanwege gemengde principes. Als we leden van de gemeente zijn, het lichaam van Christus, moeten we ons ook alleen aan de principes van de gemeente houden. We zouden door en door een christen moeten zijn en ons niet alleen moeten voordoen als christelijk van binnen en heidens en joods van buiten; vanwege hun principes die we waarnemen.

Elke christen die in de opname mee wil gaan, moet deze vreemde principes en goddeloosheid overwinnen en 100% van het woord van Christus in zijn of haar hart houden. (1 Johannes 3:3), (2 Kor. 6:14-18), (Johannes 14:30) De Heer heeft heiligheid geboden (1 Petrus 1:14-16), (Titus 2:12). **We moeten onszelf niet in overeenstemming brengen met de vroegere lusten van de heidenen en Joden in onze onwetendheid, maar zoals de Heere die ons riep heilig is, zouden wij dus ook door de Heilige Geest heilig moeten leven.** Broeders laat ons waken en bidden. Elk principe en levensstandaard zonder schriftuurlijke grond in het Nieuwe Testament is niet voor de nieuwtestamentische heiligen bedoeld.

Er zijn verschillen tussen wereldlijkheid (heidens), jodendom en christendom. Johannes 1:17 zegt, want de wet (jodendom) werd door Mozes gegeven, de genade en de waarheid (christendom) is door Jezus Christus geworden. Helaas is de gemeente heidens en joods geworden door de beginselen van de Joden en de heidenen in zich op te nemen. Deze vreemde principes moeten gezuiverd worden, het zijn zuurdesems die het hele deeg zuur maken. Het christendom, het woord van Christus is van ons en niet het jodendom of heidense wereldsgezindheid. **De bruid neemt alleen het woord van Christus aan, haar man. Als we een trouwe bruid willen worden, zullen we ons alleen aan het woord van onze man Christus de bruidegom moeten houden. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God.** (Jacobus 4:4) Moge de Heer ons helpen om trouw te blijven aan Christus door onszelf rein en heilig te houden, geduldig te wachten op Jezus, die spoedig zal komen om ons naar zijn paleis te brengen. Amen.

Godwin Enemudo

0023 48060158957