

We gaan verder met ons onderwerp, Christus ons voorbeeld. Zoals Hij is, zo zijn wij ook en zoals Hij wandelde, behoren wij ook te wandelen. In deze vijfde deel zullen we het hebben over het lijden van Christus. De Schriften hebben ons duidelijk gemaakt dat we ook aan zijn lijden moeten deelnemen. 1 Petrus 2:21-24 zegt "Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen." In 1 Petrus 4:12-16 zien wij het voorbeeld van het lijden van Christus, waar wij ook voor ons eigen bestwil aan deel moeten nemen. Filippenzen 1:29 zegt, "Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden."



In 1 Timotheüs 1:16 gebruikte Jezus Paulus om ons een voorbeeld van lijden te tonen voor hen die in Christus willen geloven. 2 Thessalonicenzen 1:4-5 vertelt ons over het leed dat we moeten doormaken omwille van het koninkrijk van God. Kol 1:24 en Matth. 5:10-12 zeggen hetzelfde. Johannes 15:18-21 vertelt ons over de haat en vervolging die we voor Christus zullen verdragen. In Handelingen 14:22 werd ons verteld dat we door vele beproevingen moeten gaan om het koninkrijk van God binnen te gaan. **Er zijn veel schriftgedeelten in de Bijbel die ons vertellen over het lijden van Christus, dat we die zullen ervaren. We moeten niet alleen deelnemen aan de glorie van Christus, maar we moeten ook deelnemen aan Zijn lijden.** Ook vertelt rol 51 aan de bruid over de vurige beproeving volgens het patroon en de gelijkenis van Christus, die maar weinigen zullen doorkomen.

## Het lijden van Christus kan in drie delen worden opgesomd:

### 1.) Vervolging

◦ Vervolging is het lijden dat het volk van God wordt aangedaan vanwege wat zij geloven. De ellende kwam over hun heen vanwege hun geloof in Christus en hun geloof in het gezonde Woord van Christus. We zien dit nu overal ter wereld en de vervolging zal toenemen. De Satan, zijn cohorten en ongelovigen blijven de ware gelovigen in Christus vervolgen, en ook lauwe gelovigen vervolgen de ware gelovigen. Hebreëen 10:32-34 vertelt ons over onderdrukking en roving van goederen van gelovigen (Jakobus 5:1 en 1Peter 5:8-9). **We moeten geen compromissen sluiten vanwege vervolging, hoe meer vervolgingen, hoe meer de glorie uitbreekt in ons leven, als we trouw kunnen blijven en de ellende kunnen doorstaan.** In het christelijke ras is het leiden een onderdeel (1Peter 4:13-14, rol 142 laatste alinea). Moge de Heere in Jezus naam, wanneer de vervolging zal beginnen te komen ons helpen het te verdragen. Het hoofddoel van vervolging door de vijand is dat de gelovigen laten vallen wat zij geloven, maar de ware gelovigen zullen hetgeen ze geloven niet opgeven. De ware bruid van Christus moet vasthouden aan wat hij of zij heeft; en laat niemand uw kroon stelen. De vijand – de Satan en zijn cohorten mogen niet slagen, in de naam van Jezus. Amen.

### 2.) Beproeving

◦ Een beproeving is een test die God zijn kinderen zelf oplegt om hun trouw aan Hem te controleren en om onze loyaliteit aan God te bewijzen. Er is wat wij een beproeving van het geloof noemen (Jakobus 1:2-4), soms probeert God het geloof van Zijn volk uit; om de diepte van onze liefde voor Hem te bewijzen. Een voorbeeld hiervan is (Deuteronomium 8:2-3); de kinderen van Israël werden getest, sommigen slaagden, sommigen faalden de test, sommigen keken om naar de komkommer, knoflook en uien van Egypte. De vrouw van Lot keek om toen ze de wereldlijke rijkdom moest opgeven, ze veranderde in een zoutpilaar. We weten allemaal van de test waar Abraham door heen moest toen God hem vroeg om zijn zoon Isaak te offeren in Genesis 22. Alle eer aan Jezus, Abraham slaagde voor de test, er volgden zegeningen, er volgde promotie. De hele Bijbel staat vol met verhalen over Gods beproevingen voor Zijn volk. In Jeremia, hoofdstuk 35, zagen we de gehoorzaamheid van de Rekabieten. **De testen en beproevingen van God zijn voor ons eigen bestwil. Moge de Heere ons helpen de beproevingen te herkennen wanneer ze komen, en ons ook helpen om ze door te komen, in Jezus naam.** Rol 61 Paragraaf 2 vertelt de bruid over de beproeving van de laatste dagen die als vuur diende om ons te louteren als goud (de bruid) en daaruit zal de Heere Zichzelf met een gezuiverde bruid presenteren. Er is iets dat we in ons hart moeten vaststellen, dat alle beproevingen voor ons eigen bestwil zijn.

### 3.) Het dragen van het kruis

◦ De derde is het dragen van het kruis, dat is het leed of de kwelling die we omwille van Christus vrijwillig op onszelf hebben genomen. Ik zeg vrijwillig en de kruizen zijn van verschillende grootte. Het is iets waarvan u zou moeten genieten, want u verloochent uzelf omwille van Christus. In Matth.16:21-26 en Phil. 3:7-8 zagen we voorbeelden van het dragen van het kruis door Jezus en Paulus. Wat hebben wij geweigerd of wanneer onszelf verloochent omwille van Christus en zijn Woord en werk? **De zelfverloochening van een persoon kan zijn dat het geld dat hij zou hebben willen uitgeven om een privéjet te kopen, hij dit weigerde en het geld in het werk van de Heere stak. Wat u offert omwille van Christus is vergelijkbaar met hoe Jezus zichzelf heeft opgeofferd voor u.** Een ander persoon kan het hebben van een vrouw weigeren zoals Paulus, een ander kan het hebben van een echtgenoot weigeren. Iemand kan een veeleisende baan weigeren, die te veel tijd kost, om de Heere beter te kunnen dienen. Dit zijn enkele van de dingen die ons gewin waren, maar we beschouwen ze als drek voor Christus (Fil. 3:7-8). Laten we ons vastklampen aan onze verschillende kruizen, groot of klein, en we zullen ze op een dag omruilen voor een kroon. Het dragen van het kruis is vrijwillig, geen kruis, geen kroon, we kunnen onze koek op aarde niet opeten en die in de hemel steeds hebben. We zouden moeten leren onze schatten in de hemel op te sparen (Matteüs 6:19-20).

Omdat we al het bovenstaande hebben genoemd als het lijden voor Christus, zijn er toch ook nog andere lijden vormen die niet het lijden van Christus zijn, dit zijn lijden vormen die we over onszelf afroepen, bijvoorbeeld lijden door iemands dwaasheid, luiheid, fouten, een bemoeial zijn in andermans zaken, lijden als een dief, verkeerde beslissingen nemen vanwege gebrek aan goddelijke leiding enzovoorts (1 Petrus 4:15). Moge de Heere ons helpen om zelf zo veel mogelijk lijden te vermijden en het leed van Christus te doorstaan. Volgens 2 Korinthiërs 4:17, is onze lichte verdrukking slechts voor een ogenblik, maar werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, wacht erop. Voor God zij de glorie voor altijd.

Broeder Godwin

+2348060158957