



Deze preek gaat over het leunen op en afhankelijk zijn van de Heere voor alle dingen, in het bijzonder in deze laatste dagen. De eerste Schriftgedeelte is Psalm 50:15 die luidt: *"En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren."* David was verschillende keren in moeilijkheden, maar heel vaak riep hij om hulp de naam van de Heere aan. God heeft hem nooit in de steek gelaten. Als u de Heere met heel uw hart vertrouwt en in de vrees en leiding van de Heere wandelt, zal hij u ook nooit in de steek laten. Er zijn veel manieren om de Heer aan te roepen. Zoals:

- a.) De Heer aanroepen in gebed en smekingen. 2 Koningen 19 zal u laten zien dat God gebeden verhoort.
- b.) Door vasten en gebed. Lees Esther 4:1-17; 7: 1-10. Dit toont u de kracht van vasten en gebed.
- c.) Door lof en aanbedding. Lees Handelingen 16:22-34. Paulus en Silas baden en prezen God in moeilijkheden.
- d.) Door de getuigenissen van de Heere in uw leven te gedenken. Lees 1 Samuël 17:23-58.
- e.) Door de getuigenissen van de Heer in de levens van andere gelovigen te herinneren. Lees Hebreëen 11.

In alle hierboven genoemde situaties reikte de mens naar God om hulp. God is het enige toevluchtsoord. David was in zijn dagen op de aarde een gelovige en een voorbeeld voor hedendaagse gelovigen. Om altijd een beroep op de Heere te kunnen doen, is vertrouwen in Hem vereist dat Hij in staat is om onze gebeden volgens Zijn woord te beantwoorden. Een vertrouwen in de Heere geeft zekerheid en vertrouwen. U moet het feit onder ogen zien dat u in nood bent en uzelf niet in staat bent te helpen; maar de Heere wel, Hij is God en Hij is onze enige hulp. Met God zal niets onmogelijk zijn. Roep Hem alleen gewoon in GELOOF aan.

Volgens 1 Samuël 17:24, toen de reus Goliath op het slagveld verscheen, *"Doch alle mannen in Israel, als zij dien man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht, en zij vreesden zeer."* Het leger van Israël, bestaande uit mannen van oorlog, waren bang. U kunt de Heere niet in angst aanroepen. Angst vernietigt vertrouwen. In vers 26 zei David: *"Wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van den levenden God zou honen?"* Dit was een zeventienjarige jongen, David, die geen angst had. Hij vluchtte niet voor de dodelijke vijand zoals de legers van Israël, maar kende zijn God en kon het niet uitstaan dat iemand zijn God tarte. Vers 48 luidt: *"En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte (Goliath was een goed uitgeruste oorlogsman van ongeveer negen voet lang), en David tegemoet naderde, (die een tiener was met vertrouwen in zijn God, met heel zijn hart), zo haastte David, en liep naar de slagorde toe, (David was niet bevreesd, zelfs niet door de dreiging van de dood) den Filistijn tegemoet."* David riep niet alleen de Heer aan, maar voerde zijn roeping in vertrouwen uit, wetend dat hij in de volmaakte wil van God was. Velen van ons roepen de Heer aan, maar stellen eisen die buiten de wil van God liggen. Roep de Heer aan met geloof, vertrouwen en vrijmoedigheid en de Heere zal u antwoorden zonder te falen.

We kunnen de Heere soms ook aanroepen door gebed en lofzang. Voordat we de Heere om iets vragen weet hij dat alreeds van tevoren maar wacht eerst onze geloofshandeling af. Een andere Schriftgedeelte 1 Petrus 5:7 luidt: *"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u."* Hier vermaande Apostel Petrus elke ware gelovige om hun totale vertrouwen op de Heere te stellen door al hun zorgen, behoeften en zelfs wensen aan Hem over te dragen Die het meesterplan voor uw leven heeft. Wanneer u al uw zorgen op hem werpt door middel van gebeden en door Hem te prijzen, zal hij uw leven uitzoeken en alle dingen herschikken zodat het in Zijn wil zal passen. U moet wel een echte gelovige in Christus de Heere zijn om van dit voorrecht te kunnen genieten.

Toen Petrus begon te zinken riep hij het uit en zei in Mattheüs 14:30: *"Heere, red mij."* Dit is net als een ieder van ons die ooit het einde van zijn weg bereikt heeft, worstelend met hulpeloosheid. Petrus ondernam door geloof een poging om over het water naar Jezus Christus te lopen, maar na een tijdje begon hij naar de omstandigheden om te zien in plaats van zijn blik standvastig op de Heere gericht te houden. Vandaag de dag hebben velen van ons te maken met ernstige en verschillende problemen en over het algemeen brengen we het in gebed tot God, maar als de tijd verstrijkt en het antwoord niet op tijd komt beginnen mensen rondom zich heen te zien. De omstandigheden om ons heen in dergelijke situaties doen ons met betrekking tot de beloften van God wankelen. Satan gooit darten naar ons om ons te ontmoedigen. Maar vergeet niet dat de bijbel zegt dat Abraham niet aan de beloften van God twijfelde ondanks de lange tijd dat het duurde voordat God Zijn woord aan hem en Sara voldeed. Laten we vasthouden aan de Heere en niet wankelen. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.



Wie kan Hannah, de vrouw van Elkana, de moeder van de profeet Samuel, vergeten? Ze was met Elkana getrouwd, maar de Heer sloot haar baarmoeder, zodat ze geen kinderen had. Haar man had nog een andere vrouw met meerdere kinderen. Ze werd vaak geprovoceerd omdat ze geen kinderen had en zo riep ze de Heer aan (1 Samuël 1:1-28). Hanna wierp haar probleem op de Heere en na verloop van tijd verhoorde de Heere haar gebeden. Als u problemen hebt, en zelfs voordat u problemen ervaart, **wentel uw weg op de Heere.** (Psalm 37:5)

Werp uw zorgen altijd op de Heere, want hij zorgt voor u. Ongeacht waarmee u geconfronteerd wordt, ongeacht hoe de duivel u tegenwerkt; werp al uw zorgen op Jezus Christus, want Hij zorgt voor u. Als u gezondigd hebt: biecht uw zonden op, want door Zijn bloed worden ze allemaal weggewassen. Als u ziek bent, onthoud dan dat u door Zijn striemen bent genezen. Ongeacht uw situatie zei de Heere in Johannes 14:14: **"Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."** Werp al uw zorgen op de Heere want Hij zorgt voor u. **"Roep Mij aan en ik zal u antwoorden,"** zegt de Heere.

Broeder Douglas Amobi