

# De Godheid maakt in de eindtijd een groot verschil

PREEK 052 | 2015 – Neal Frisby Capstone Partners

(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

Deze preek gaat over de ware gelovige die van de Godheid af weet en welke rol dat in ons dagelijks leven speelt. Het zal u helpen te begrijpen of de Godheid één persoon of uit meerdere personen bestaat. Wie verwachten we in de hemel te zien en op welke wijze zal dat gaan? De Godheid is een serieuze zaak in de verwachting van Jezus Christus in deze laatste dagen. U moet over het belang van de Godheid en de ware identiteit van de Godheid afweten.

## WAT MAAKT U EEN GELOVIGE?



a.) Het Woord Johannes 1:1, *In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God;* en vers 14 zegt, *En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Openbaring 19:13 *En Hij was bekleed met een kleding, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.* Het is uw eigen verantwoordelijkheid als christen om zeker te weten Wie het Woord van God is, en wat uw zekerheden van de waarheid van het Woord zijn.*

b.) Berouw en bekering, Handelingen 2:38 zegt, *"Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.* Ook zegt Handelingen 3:19, *"Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren."* Johannes 1:12 zegt, *"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn."* Markus 16:16 zegt, *"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden."*

c.) De waterdoop, Bekeert u en laat u dopen, Romeinen 6:3-4 zegt, *"Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?"* Kolossenzen 2:12 zegt, *"Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft."* *"Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt."* I Korintiërs 12:13. *"Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan,* Galaten 3:27. Lees I Petrus 3:21 en Handelingen 19:4-6.

d.) De doop van de Heilige Geest. De doop van de Heilige Geest is een belofte van God voor alle gelovigen; Lukas 11:13 zegt, *"Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?"* De Heere geeft de Heilige Geest aan al degenen die Hem daarom vragen. De vraag is nu of u van de Heere bent, hebt u hem om de Heilige Geest gevraagd, hebt u hem ontvangen, hoe werkt hij in uw leven? Op de dag van Pinksteren, gaf God de Heilige Geest en vervulde zijn belofte aan de gemeente, toen hij zei om in Jeruzalem te blijven wachten, Handelingen 1:4-8. God geeft de Heilige Geest en niemand kan het verwerpen, God geeft de Heilige Geest aan zowel Joden (op de dag van Pinksteren) en aan de heidenen in Handelingen 10:44 waar staat, *"Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden."* *En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken,* Handelingen 2:4. *"En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden,"* Handelingen 19:1-7. U kunt zien dat de Heilige Geest van belang is voor een ieder die zichzelf als een gelovige beschouwt. Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u tot geloof bent gekomen?

## e.) Gemeenschap

1.) Filippenzen 2:1-11, vertelt over de gemeenschap van de Geest, we moeten ons herinneren dat God een Geest is, en die Hem aanbidden, Hem in geest en waarheid moeten aanbidden.

2.) Handelingen 2:42: *"En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden."*

3.) I Korintiërs 1:9 *"God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus,*

onzen Heere." Bent u in gemeenschap met de Heere? Wanneer heeft hij voor het laatst met u gesproken? Heeft hij iets gezegd?

4.) Filippenzen 3:10-14, *"Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden."*

5.) I Johannes 1:3 zegt, *"Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus."*

6.) I Johannes 1:7 zegt: *"Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."*

## HET BELANG VAN DE GODHEID EN DE OPNAME

Dit is het scheidende punt voor degenen die zeggen dat ze de Schriften geloven. Als we in de hemel drie tronen hopen te zien zoals sommigen dat leren en geloven, één voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de Heilige Geest; dan zijn er zeker drie personen in de Godheid. We hebben allemaal een beeld in ons hoofd van de Vader figuur, we hebben hetzelfde voor de Zoon, die naar de aarde kwam om te sterven en ons te redden, maar het beeld van de Heilige Geest is in een lichamelijke vorm niet denkbaar; behalve als een duif of een tong van vuur. Dus is het beeld van de derde persoon wat betreft de drie-eenheid vreemd, maar hij is een persoon. God is niet een monster. Indien u verwacht om drie verschillende personen te zien te krijgen, bent u op weg naar een vurige zuivering door de grote verdrukking als u er na de opname nog zult zijn. Hebt u er ooit aan gedacht onder welke omstandigheden u een beroep zult doen op de Vader, en wanneer u een beroep zult doen op de Zoon of wanneer het belangrijk is, uit de drie personen een beroep zult doen op de derde, de Heilige Geest? Het is verbazingwekkend hoe mensen op basis van hun behoeften en omstandigheden deze drie personen scheiden. Als u het op deze manier gelooft zou u in gevaar kunnen verkeren. Als een van hen uw vraag niet beantwoordt gaat u naar de andere. Dit is gokken en bevordert het vertrouwen en moed niet.

Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE en er is geen andere God buiten mij. U kunt geen Jood voor Jezus Christus winnen door hem tot drie goden of drie verschillende personen in de Godheid te introduceren. God heeft drie grote manifestaties in zijn omgang met de mensheid. God manifesteerde zich op verschillende manieren, God is overal aanwezig, maar dat betekent niet dat hij uit meerdere personen bestaat; God is een Geest.

Jezus zei in Johannes 5:43, *"Ik ben gekomen in den Naam mijns Vaders Jezus Christus"*, de naam van God is daarom Jezus Christus". Vergelijk de volgende verzen Johannes 2:19, *"Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten."* En Efeziërs 1:20, *"Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt."* Hebreeën 11:19, *"overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken."* Lees ook I Petrus 1:17-21. Het getuigenis van de apostelen is dat God Jezus Christus uit de doden opwekte; Maar vergeet niet het getuigenis van Jezus Christus zelf, *Breekt deze tempel, en in drie dagen zal "Ik" denzelven OPRICHTEN.* Hij zei niet dat Mijn vader mij zal oprichten, maar dat ik mijzelf zal oprichten. Openbaring 1:18 zegt: *"Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods."*

Bestudeer deze tekst in gebed, Mattheus 11:27, *"Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren."* Jezus is God die vanaf de val van Adam in het vlees alle eisen voor de verlossing van de mens vervuld. Lees Johannes 14:15-31, Jezus is de Heilige Geest. Jezus is de God de Vader; Jesaja 9:5 *(de Machtige God, de Eeuwige Vader)*. Lees Openbaring 1:8. *"Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige."*