

De woorden van dit eenvoudig lied betekenden veel voor mij toen ik het hoorde. De woorden zeggen: "Het is u alleen Jezus, U alleen, het is U alleen Jezus, U alleen."

Dit lied gaat over de majesteit en de ontzagwekkendheid van Jezus, de Christus Gods. Het boek Filippenzen 2:8-11 zegt, *"En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders."*



*"Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen, gelijkwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren."* Handelingen 1:11. Dit werd over de terugkeer van Jezus Christus gezegd. Hij is nu in de hemel, maar zal zeker terugkomen. Sommigen zullen Hem ten tijde van de opname in de lucht ontmoeten en de anderen, als hij in Jeruzalem neer zal komen voor de 1000 jaar lange heerschappij, weer anderen bij de witte troon oordeel; wanneer dan ook, het gaat allemaal over Jezus.

Alles draait om de naam Jezus. Wat betekent die naam, wat kan die naam doen, en wie is deze Jezus nu in werkelijkheid? Handelingen 4:10-12 *"Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener; Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden."* Niemand kan gered worden, behalve als ze Jezus Christus als Heer en Heiland aannemen. Handelingen 2:21 *"En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden."* Het gaat allemaal over Jezus, want hij is de enige die kan redden.

*"Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt."* Handelingen 2:36; Dit is geweldig, dat Jezus zowel de HEERE als de CHRISTUS is. Efeziërs 4:5, praat over ÉÉN HEER. Openbaringen 4:11 *"Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen."* In Openbaring 4:8 zegt het, *"En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal."* Deze Heer die was (aan het kruis, overleden en begraven, stond op de derde dag op), en Die is (nu in de hemel), en Die komen zal (de opname, het millennium, de witte troon, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) verwijst allemaal naar Jezus die zowel Christus als Heer is. Het gaat allemaal over u Jezus.

Het is verbijsterend, hoe dat de mensheid de geopenbaarde geheimen van God niet weet te waarderen. Het grootste geheim tussen God en de mens is Jezus Christus, en Gods grootste openbaring aan de mens is Jezus Christus; en toch is de mens nog steeds zoek en in twijfel. We moeten ons realiseren dat het allemaal over Jezus gaat, hetzij in de hemel ver daarboven, waar de troon der genade is; of beneden onder de aarde, de hel, waar de zetel van de Satan is (koning David zei in Psalm 139:8, *Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar;* of op de aarde, de voetbank van God, het huis van de mens. We zullen het getuigenis bestuderen van degenen die langer dan ons om hem heen zijn geweest.

1.) Openbaring 4, 6-8 *En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren zeiden: "Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal."* Wie zijn deze levende wezens, ze kunnen denken, praten en weten een heleboel, en zijn rondom en te midden van de troon. Ze weten wanneer hij naar de aarde kwam en aan het kruis stierf (WAS), en dat was toen God stierf als Jezus. Die (IS), omdat hij nu bij hen in de hemel is, en ze kennen hem (Die komen zal). Dit zijn hun getuigenissen, ze weten wie ze aanbidden en over wie ze praten. Het gaat allemaal over Jezus.

2.) Openbaring 11:16-17 *En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun*

aangezichten, en aanbaden God, Zeggende: *Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst.*" Ze wisten over wie ze het hadden; Het gaat allemaal over u Jezus.

3.) De engelen gaven verschillende getuigenissen die naar Jezus wezen, omdat alle dingen over hem gaan.

4.) in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan/vastgesteld worden. Dit zijn de getuigenissen van degenen die rondom de troon zijn geweest en wij mogen hopen daar ook te komen. Hun getuigenissen gaan allemaal over Jezus.

5.) Openbaringen 19:10 *"En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie."* Zoals je kunt zien gaat het allemaal over Jezus.

6.) *Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; en zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.* Openbaring 12:10-11. Zowel het Lam en die op de troon zat verwijzen naar dezelfde persoon, Jezus Christus; het gaat allemaal over Jezus.

Wie is de Koning der koningen en Heer der heren, de Almachtige, de Eeuwige Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de prins van vrede, de IK BEN, de Roos van Saron, de Jehova, een Lelie der dalen, het WOORD, Emmanuel; het gaat allemaal over dezelfde persoon, Jezus de Christus. Bestudeer deze verzen;

Genesis 1:1-3; 17:1-8; 18:1-33 Exodus 3:1-7; Jesaja 9:5-6; 43:8-13, 25; Joh. 1:1-14; 2:19; 4:26; 11:26; 20:14-17; Openbaring 1:8, 11-18; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7 en 14:5:1-10. Openbaring 22:12-21.

- Als je trouw genoeg bent om deze teksten door te lezen, dan zult u weten dat het allemaal over Jezus de Christus gaat. Dan komt het echte probleem, wie denk u dat Jezus Christus is; wat is uw eigen getuigenis van hem, wat heeft hij voor u gedaan, wat hebt u voor hem gedaan?

- Vergeet niet dat Jakobus 2:19 zegt, *"Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen."* De duivels sidderen ook, omdat ze door de naam van Jezus Christus berispt, uitgeworpen en verslagen zijn. Zoals u kunt zien gaat het allemaal over Jezus. Hij, die in ons woont (Jezus Christus) is groter dan hij die in de wereld is, de duivel.

- Het is u alleen Jezus, het is u alleen, het is u alleen Jezus, het is u alleen; AMEN.

- Als u over het Lam Gods hoort, Johannes 1:29-30; Openbaring 5:6,7,12; 6:1 en Openbaring 21:27 zegt, *"En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams."* Het gaat allemaal over Jezus de Christus. Is uw naam in het boek des levens, hebt u Jezus als uw Heer en God aangenomen? De tijd is kort, als u Jezus niet als uw Verlosser en Heer hebt aangenomen bent u in gevaar.