

Hij is hier niet meer want Hij is opgestaan

PREEK 050 | 2015 – Neal Frisby Capstone Partners

(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

Het christendom is een relatie en de mensen hebben geprobeerd het neer te zetten als een religie en haalden er de kracht mee omlaag. Het is een perfecte relatie tussen Jezus Christus en de gemeente. Jezus Christus stierf en de 3e dag stond hij op uit de dood. Op zijn opstanding is de kracht van ons christelijk geloof en relatie gelegen. Het boek Lukas 24:1-8 zegt, *"Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was, Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan."* De opstanding van Jezus Christus was en is de hoop van de doden in Christus en degenen die leven en Hem trouw blijven.



Christus Jezus kwam naar de aarde, leefde als mens op aarde en voelde onze beperkingen en zwakheden (onze hogepriester). Hij predikte en leerde het evangelie van het koninkrijk aan de massa, genas zieken, wierp demonen uit, opende de ogen van de blinden, deed de doven en stommen spreken en horen, reinigde de melaatsen, kalmeerde de stormen, wekte de doden op en beloofde eeuwig leven aan allen die geloven en vasthouden aan zijn woord. Hij werd aangevallen door de religieuze mensen uit die tijd, die naar manieren zochten om hem te doden en allen die in hem geloofden bedreigden. Hij gaf verschillende profetieën, waaronder de eindtijd, de opname, de grote verdrukking, gaf de Grote Opdracht, sprak over Zijn dood en Zijn opstanding en beloofde kracht van boven voor allen die in zijn naam geloven.

Hij gaf zijn leven voor de gehele mensheid en zo velen die geloven zullen naar de volgende fase overgaan; deze fase is waar al onze christelijke zekerheden op gebaseerd zijn. Dit is de opstanding van Jezus Christus uit de doden, het zogenaamde PASEN. Laten we nu het geval van vóór de opstanding uit de dood van Christus eens bestuderen. De apostel Paulus zei: *"Als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan is ons geloof en hoop tevergeefs."* Er zijn zoveel religies die enorm veel arbeid in hun geloof en hoop zetten, maar waarvan de leidsmannen van dergelijke verwachtingen niet gered zijn en dood en begraven zijn en nooit uit hun graven hebben kunnen opstaan, laat staan hebben kunnen zijn verschenen aan mensen die hen kunnen identificeren. Dus vergaan ze samen met hun verbeeldingen. Maar dat is bij een christen niet het geval, omdat de Leidsman en Voleinder van ons geloof uit de dood is opgestaan, de mensen hadden Hem gezien, met Hem gesproken, hij at met ze, hij verlichte ze vanuit de Schriften, verscheen en verdween recht voor hun ogen.



De religieuze mensen wilden hem dood hebben en vonden een metgezel in Judas Iskariot, die met hun overeenkwam om zijn Meester voor 30 zilverlingen te verraden. Herinner dat Judas één van de apostelen was, hij was wel drie jaren met de andere apostelen en Christus geweest, hij evangeliseerde, bad voor de zieken en dreef zelfs demonen uit, maar een andere geest kwam bij hem binnen (die des verderfs). Wees niet verbaasd als verraad zelfs van degenen komt die met u samen van de zelfde tafel eten (Psalm 41:9).

Allerlei profetieën haasten zich snel om in het leven van Jezus Christus in vervulling te komen en het vertrouwen van de ware gemeente van God, de ware gelovigen bleef groeien. Hoe viert u de paasdagen zonder deze profetische feiten te kennen, het maakt u een huichelaar. Sommige van deze profetische feiten zijn als volgt:

- A.) Jezus vervulde het van de Zoon des mensen (Dan. 7:13, Lukas 24:44) Dit schriftgedeelte kon alleen in de Zoon des mensen Jezus Christus genaamd vervuld worden.
- B.) Lucas 22:42 bewijst dat alleen Jezus Christus zei: *"Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede."* Hij deed altijd de wil van de Vader en was nooit ongehoorzaam.
- C.) Hij werd door zijn vriend verraden, Lukas 22:48, *"Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?"* Dit was een onbetwistbare profetie.
- D.) Ze kwamen om hem als een dief te arresteren met stokken en zwaarden; terwijl zij hem de hele tijd in hun midden gehad hebben.
- E.) Hij werd door alles om hem heen verloochend, zelfs door de apostelen, behalve Johannes, die rondom het kruis bleef. Vergeet niet dat Jezus aan het kruis zei, *zoon zie uw moeder en vrouw zie uw zoon.* Johannes 19:26-27.
- F.) Jezus stond voor Herodes, de hogepriester en Pilatus, als een schaap dat naar de slachtbank geleid werd en zei geen woord. Matteüs 27:39-43, zij beschimpten hem overal om hem heen.

G.) Zij kruisigden Hem te midden van dieven, Mattheüs 27:44.

H.) Ze namen hem mee naar de schandpaal en geselsd hem, vervullende de profetie; door Zijn striemen is ons genezing geworden.

I.) Psalmen 22:17, ze genageld hem aan het kruis. Ze boden hem edik te drinken en hij verwierp het.

J.) Hij beloofde een van de dieven aan het kruis redding en om bij hem in het paradijs te zijn, Luk. 23:43.

K.) Aan het kruis vorder er wonderen plaats, er was duisternis over de gehele aarde, En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door, Luke. 23:44-45, nadat Jezus zijn geest in de handen van de Vader bevolen had. Dit is een belangrijke vervulling voor christenen, want dit maakte een einde aan de absolute noodzaak om namens ons een hogepriester tot de Heere voor te laten gaan. Nu kan elke gelovige zelf tot de troon der genade komen, het binnenste voorhangsel, met vrijmoedigheid door het vergoten bloed van Jezus Christus.

L.) Bij zijn dood wierpen de soldaten het lot voor zijn klederen, overeenkomstig de profetie en verdeelden deze onder elkaar.

M.) Mattheüs 27:51, de aarde beefde en de steenrotsen werden scheurden bij Zijn dood.

N.) Mattheüs 27:52-53, En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. Wie zijn deze opgestane heiligen, herinner de berg der verheerlijking en de verschijning van Elia en Mozes, en hoe Petrus in staat was om ze te herkennen. Oh! Gods heiligen, verbind deze verzen met I Tessalonicenzen 4:13-18, en u zult de belangrijkheid en de hoop van de opstanding zien.

O.) Een goed en rechtvaardig man, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; ging naar Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus, dat hij hem kon begraven. Deze man was Jozef van Arimathea. Pilatus vroeg zijn soldaten om te controleren of Jezus al dood was; anders zouden zijn beenderen worden gebroken om zijn dood te bespoedigen. Ze waren verrast dat hij al dood was, om dat te controleren doorstaken zij zijn zijde; vervullende Zacharia 12:10, Johannes 19:34 en dit bracht Psalm 34:21 en Johannes 19:36-37 tot vervulling.

P.) Hij werd gekruisigd met rovers en begraven onder de rijken en leefde toch een eenvoudig bestaan op aarde, de Zoon des mensen.

Hij werd begraven en ging naar beneden onder de aarde. Satan dacht dat hij met Jezus afgerekend had, maar het spel was eigenlijk net begonnen. Jezus is het licht der wereld en toen hij een bezoek bracht aan de hel kwam er een krachtig licht waar de Satan niet tegen kon en wanneer het licht zich openbaarde was het de Christus. Jezus nam de sleutels van de hel en de dood van de duivel weg (Openbaring 1:18, Ik ben de Eerste en de Laatste: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des dood).)

Op de 3e dag gingen een aantal van de discipelen van Jezus Christus, vooral vrouwen naar het graf om te zien waar hij neergelegd was. Verrassend troffen ze toen een leeg graf aan want het lichaam lag er niet meer in. Twee mannen in blinkende klederen die bij hun stonden, zeiden tot hen: *Wat zoekt gij den Levende bij de doden?* want hij was opgestaan, overeenkomstig de Schriften. Dit was vervulde profetie en dat is wat PASEN genoemd wordt, verwijzend naar de opstanding van Jezus Christus.



Voor de gelovige, is dit onze hoop. De belofte van een ander leven, nadat onze dagen op deze huidige aarde voorbij zijn; omdat Jezus het zo gezegd heeft en het is waar. Hij zei dat hij zou opstaan uit de dood en het geschiedde. Hij zei in Johannes 2:19, *"Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten"* en dit geschiedde, zoals hij gezegd had. Hij zei Ik, niet mijn vader of iemand anders. Dit is macht en onsterfelijkheid.

I Korintiërs 15:12-19 is een gedeelte uit de bijbel die elke ware gelovige in gedachten zou moeten nemen, want wat een aanbidder van God, Jezus Christus en alle andere soorten geloven scheidt is de opstanding van Christus. Als u niet in de opstanding van Christus gelooft, dan bent u niet een van de zijnen. De opstanding betreft het ontwaken uit de dood. Als u ware christenen kent die dood en begraven zijn, verwacht hen dan binnenkort uit de graven tevoorschijn te komen en te midden van de levenden en de ware gelovigen te zijn. *(EN INDIEN ER GEEN OPSTANDING DER DODEN*

IS, ZO IS CHRISTUS OOK NIET OPGEWEKT. EN INDIEN CHRISTUS NIET OPGEWEKT IS, ZO IS DAN ONZE PREDIKING IJDEL, EN IJDEL IS OOK UW GELOOF) Tot slot lieve gelovigen, in Johannes 11:25-26 zei Jezus: *"Ik ben de opstanding en het leven."* Dit is de kern van de zaak. Openbaringen 20:6 zegt, *"Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren."* Geloven is nu uw keuze. De opstanding heeft eerder plaatsgevonden en zal zeer binnenkort weer plaatsvinden. God zegene u terwijl u de opstanding van onze Heer Jezus Christus in waar geloof, hoop en liefde viert, Amen.