

Dierbare Oogstgenoot,

De wereld is in chaos en verwarring, maar laten we het hebben over de inflatie en problemen die de wereld teisteren. Op dit moment doemt de energiecrisis voor ons op. Het tekort aan water en het vermogen om gewassen te verbouwen, ook staat het onzekere weer aan het front van veel problemen. Blijkbaar zijn we dicht bij **Openb. 6:5, 6** (de rijder van het zwarte paard). Snel naderen we de Verdrukking die ons naar de ultieme oorlog zal leiden - Armageddon. — En nu een citaat van Neal Frisby.

"We zullen kijken naar profetische gebeurtenissen en de plotselinge afsluiting van het tijdperk zoals door Jezus voorspeld is." "In een uur die u niet verwacht!" – "Laten we voor elke gebeurtenis even kort de tijd nemen." – Het teken van de pestilenties, **Matt 24:7, En er zullen hongersnoden en pestilentiën zijn!** Nooit in de geschiedenis hebben we zoveel soorten gif gezien in het water van ons land en over de hele wereld!" – "Eens in de geschiedenis bereikte een pestilentie een wereldwijde proportie, dat was **"de zwarte dood"**, die rond het jaar 1348 plaatsvond. Naar schatting is ongeveer 35% van de wereldbevolking toen omgekomen! Jezus woorden waren overtuigend!met meer op komst. En nu doemt er een afschuwelijk spook op van bacteriologische oorlogvoering van duivelse ziektekiemen als oorlogswapen! Blijkbaar zal een deel hiervan betrokken zijn bij de plagen van Openb. 8, 9 en 16. Dus de woorden van Jezus zijn waar, dat er pestilenties zouden zijn. Dit woord omvat alle soorten ziektekiemen en vergiften. Veel Schriftgedeelten bevestigen dat dit aan het einde van het tijdperk zal plaatsvinden. David zag er een visioen van. (Ps. 91:6-7) Het omvat ook straling. (Zach. 5:3-4) In combinatie hiermee zal de hongersnood zijn lelijke kop opsteken naarmate het tijdperk tot zijn einde komt!"

We leven in een hachelijk en gevaarlijke tijd, donkere schaduwen van onheil verzamelen zich als nooit tevoren! Onze wereld haast zich sneller naar vernietiging dan de meesten zich voorstellen!" – **"Voor het sluiten van het boek Openbaring zei Christus verschillende keren: "Zie, ik kom spoedig" (Openb. 22:12) onthullend dat gebeurtenissen plotseling en zonder kennisgeving zouden plaatsvinden; de wereld zouden verrassen! Daniël, de profeet, schreef helemaal aan het einde van het tijdperk, dat mensen met snelheid heen en weer zouden schieten en ongelooflijke kennis zouden krijgen!" (Dan. 12:4) – Dan. 9:26, "Hij zei dat het einde ervan zal zijn met een vloed! – Wat betekent dat er tegelijkertijd verschillende profetieën zouden plaatsvinden, wat betekent dat normale dingen op dat moment abnormaal zouden zijn en dat de dingen zouden versnellen! – De onthulling van het einde van het tijdperk zou eindigen met een stroom van financiële, wetenschappelijke en politieke veranderingen die de aarde zullen overweldigen en letterlijk doen beven, ter voorbereiding op de antichrist!" – De naties worden geconfronteerd met een faillissement en ze zijn op zoek naar een leidende ster om hen uit de problemen te krijgen, (Openb.13)**

"Onze planeet de aarde is in rebellie en deze positie zal aan het einde van het tijdperk wereldwijd in grotere omvang veranderen. De beschaving ligt op een ramkoers met het lot en zelfs verschillende wetenschappers zeggen dat het zou kunnen instorten. De misdaad is uit de hand gelopen en het moraal is op hol geslagen!" – "Ja, de wereld stevent af op problemen die ongeëvenaard zijn in de geschiedenis! **En wij, de uitverkorenen, moeten ons voorbereiden op de toekomst! De samenleving zal binnenkort niet aan het oordeel van God kunnen ontsnappen!** Ook zijn sommige politieke en religieuze figuren van mening dat de wereld door een complete chaos of vernietiging zal gaan en dat dat de verschijning van de antichrist zou moeten onthullen, de markering van de aarde aangezien de wereld op weg is naar een catastrofale krachtmeting in Armageddon." **Een noot van de redactie: Broeder Frisby schreef dit volgende artikel dat in 1967 voorspeld was. (Zie de laatste paragraaf van Rol #7, deel 1) (een perfecte vervulling!)** "Dit is ook maar een klein aspect van waar het humanisme naar verwijst! – En wordt geassocieerd met religieus humanisme en de Leodiceaanse gemeente!" (Openb. 3:14-17 en Op. hoofdstuk 13) . . . (a) "Het humanisme ontkent de godheid van de Heer Jezus Christus! (b) Ontkent de Bijbel en het bestaan van de ziel! (c) Het ontkent de verlossing, hemel en hel! (d) Het gelooft dat er geen absoluutheden zijn, geen goed, geen fout! (e) Dat morele waarden onafhankelijk zijn en dat u kunt doen wat u maar wilt! (f) Het wil de onderscheidende rollen van man en vrouw wegnemen! (g) De promotie van alle zonden van Sodom en nog veel meer!" . . . (1) "Gelooft in seksuele vrijheid ongeacht de leeftijd!" (2) "Gelooft in abortus!" (3) "Ook in euthanasie en zelfmoord!" (4) "Gelooft in een gelijke verdeling van rijkdom om gelijkheid te bewerkstelligen." – (hetzelfde als bij het communisme) (5) "Het wil een afschaffing van Amerikaans patriottisme en het systeem van vrij ondernemerschap!" (6) "Ontwapening" (Openb. 6:2) (7) En de oprichting van een socialistische wereldregering!" – **Een religieuze geest zal over de natie komen! Maar het zal de persoon in staat stellen om alles te doen wat ze willen. Spoedig zullen ze verstrikt raken in een hongersnood en oncontroleerbare epidemieën van ziekten. "Waar is dit mee verbonden? Lees Openb. 13, het beest verschijnt! Een sterke begoocheling gaat zijn opkomst vooraf!" (II Thess. 2: 9-12) – Einde citaat.**

Deze maand breng ik een prachtig **nieuw** boek uit genaamd **"FINISHING TOUCH"** en ook een dvd genaamd "The Prophecies of Jesus". – We gaan door met het drukken van nieuwe boeken en deze distribueren naar veel landen. Degenen die helpen, Jezus zal u zegenen en voorspoedig doen zijn en u leiden in u dagelijkse leven. **"Het is laat, laten we bidden voor een oogst van zielen!"** Ik zal u in gebed gedenken.

Uw Broeder in Christus,

Gerald Frisby

Jezus Komt Spoedig!!

Wees wakker!!

Wees voorbereid!!

Blijf gefocust!!

**Wilt u deel uitmaken van deze geweldige wereldwijde bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?**

Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.

www.NealFrisby.nl | Waakt en bidt, Jezus komt spoedig!

Postbus 71

8050 AB Hattum

Tel. 06-44752537

kantoor@nealfrisby.nl