

**Dierbare Oogstgenoot,**

**Wat een jaar is dit geweest! We zullen enkele gebeurtenissen bespreken die dit tot een dramatisch jaar hebben gemaakt.** Aan het begin van 2020 een zeer ernstige plaag - pandemie, het Covid-19-virus dat steeds erger werd en nu zijn er nieuwe stammen in opkomst. Het is een goed moment om Psalm 91 voor goddelijke bescherming te lezen. – Laten we nu eens kijken wat broeder Frisby schreef: **“dat de natie in een vuurstorm zou oversteken.”** Door het hele Westen heen hebben we de meeste grote branden in de geschiedenis van de natie gehad. En ze zijn op dit moment nog steeds actief. (Ook in Australië, grote verwoesting door vuurstormen.) – Tegelijkertijd ging onze natie door de grootste politieke onrust aller tijden heen en is het nog steeds aan de gang. (Is dit het begin van het einde voor het tweepartijensysteem of zal het tot één systeem samensmelten?) Laten we enkele belangrijke tekenen uit de bibliotheek van Neal Frisby lezen:

**“Wat de wereld nu nodig heeft is de Heer Jezus en de volle sterkte van Zijn gezalfde kracht!** Terwijl we om ons heen kijken kunnen we zien hoe de demonische machten aan het werk zijn in elk deel van onze natie, en in elk deel van de wereld! U krijgt zo een geestelijk gevoel dat de dingen naar een hoogtepunt aan het stijgen zijn en dat het tijdperk snel naar een climax toe evolueert!” – **“We hebben in het verleden de ingrijpende veranderingen gezien die deze natie enorm hebben beïnvloed en het zal zelfs nog meer worden beïnvloed.** De wereld gaat van de ene schok naar de andere, van de ene opzienbarende gebeurtenis naar de volgende! Zoals het nieuws vermeldde: “wie weet wat er gaat gebeuren!” – “Ik kan dat beantwoorden: ‘genoeg!’ Dingen die nog nooit eerder zijn gezien zullen plaatsvinden! Explosieve gebeurtenissen liggen in het verschiet die de samenleving zullen doen schudden en het later in de handen zullen brengen van het verenigde systeem en controle!” – **“Behalve de kinderen van de Heer, is de samenleving in verwarring en gaat het absoluut de verkeerde kant op!** Hoewel het voor de wereld uiteindelijk goed zal lijken maar niet goed zal eindigen! Een wolk van waanideeën daalt op de mensheid neer, er wordt een grote valstrik voor de naties gezet!” – **“Nu is de dag van verlossing en bevrijding, want binnenkort zal het zelfs daarvoor te laat zijn!”**

“Een ding is zeker: de Heer is zich terdege bewust van alle gebeurtenissen op de aarde! Hij alleen is het antwoord en de enige die de mensenkinderen kan helpen!” Door de urgentie in mijn hart weet ik dat de tijd kort is en wij snel weg zullen vliegen! **Lees Ps. 90:1-6.** Verdergaand met **vs.9** toont het de **tekortkoming** van onze tijd en zegt het: “we brengen onze jaren door als een verhaal dat verteld wordt!” **Vs.10** onthult de gemiddelde leeftijd van degenen die op de aarde leven. Dan staat er: “want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen!” – **Vs. 12: “Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen!”** Deze vers heeft een dubbele betekenis met betrekking tot het leven, maar het betekent ook voor ons om de tekens om ons heen in de gaten te houden zodat we ons bewust kunnen zijn van Zijn nadering! **Vs. 13 zegt: “Keer weder, HEERE! tot hoe lange?” – We weten dat omdat Israël in hun thuisland is, het niet lang meer zal duren, en het in onze generatie zal plaatsvinden!** Als de ware Gemeente een wijs hart zal bekomen, zal Hij de nabijheid van Zijn verschijning openbaren! Voor zover het de wereld aangaat zal de komst van Jezus plotseling en onverwacht zijn! – “We kunnen nu al de schaduwen van de antichrist zien beginnen te verschijnen, dus we weten dat Jezus zeer spoedig komt!”

“Het lijkt erop dat alles in deze wereld corrupt is of die kant op gaat! Vervuiling, ziekte, honger, oorlog, politiek, economie, jeugd, drugs! De vraag is wanneer het zal eindigen? Hoe kunnen we uit deze puinhoop komen? Wie zal het rechtzetten? – Ze zeiden dat er een echte superleider voor nodig is! En er is juist zo'n type persoonlijkheid aan het opkomen en in macht aan het toenemen!” – **“De Bijbel leert beslist dat als het tijdperk eindigt er in de wereld een grote 'bedrieger' zal opstaan, een man met een enorme macht, een fascinerende persoonlijkheid die zichzelf zelfs als 'God' zal vertegenwoordigen! Maar de echte waarheid is dat hij Satans meesterwerk is!** Paulus spreekt over deze personage in 2 Thess. 2:4 als de zoon des verderfs zijnde! Hij zal krachten manifesteren die de wereld zullen misleiden! Iemand die raadselen verstaat! Hij zal de massa's misleiden en hen versted doen staan!” – “Hij zal charismatisch zijn, omgeven door een element van mysterie! Hij zal de mensheid bedwelmen met waanvoorstellingen; een wereld van schijn en fantasie! Maar het zullen allemaal leugens en bedrog zijn! – “Naar mijn mening zijn deze gebeurtenissen inderdaad heel dichtbij!” **Einde citaat.** – Broeder Frisby zei om de tekenen om ons heen in de gaten te houden. Op 10 februari zal er een groot teken aan de hemel zijn. Een 'planetaire opstelling' met Saturnus, de maan, Venus, Jupiter, Mercurius en de zon, allemaal in het sterrenbeeld 'Waterman.'

Deze maand breng ik een nieuw boek uit genaamd **"The Appointments"** en terwijl u dit leest zult u ontdekken dat een ieder van ons een afspraak met de Heer Jezus 'onze Heiland' heeft. Alle gebeurtenissen worden getimed door de Heer! – Ook een dvd "The Truth and the Light." – Laten we bij het ingaan van het nieuw nieuw jaar alles doen wat we kunnen om deze waardevolle evangelie te uit te brengen! Ik zal in gebed aan u denken. Moge de Heer u zegenen en met zijn wonderbaarlijke wijsheid leiden.

**Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby**

**Jezus Komt Spoedig!!**

**Wees wakker!!**

**Wees voorbereid!!**

**Blijf gefocust!!**

**Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,  
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?  
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.**

**[www.NealFrisby.nl](http://www.NealFrisby.nl) & [www.NealFrisby.com](http://www.NealFrisby.com)**

Postbus 71  
8050 AB Hattum  
Tel. 06-44752537  
kantoor@nealfrisby.nl