

Al vroeg in de bediening sprak de Heer tot mij (broeder Neal Frisby): "Een ieder waarvoor u bidt zal niet bij u blijven." Maar degenen met het juiste geloof, het geloof dat standhoudt, zullen bij het woord blijven. Hij heeft dat aan mij geopenbaard. Ik heb het in de gaten gehouden, het is uitgekomen. De grote afscheiding zal beginnen. De Heer zal brengen wat zal worden opgenomen. **Als u echt geloof hebt, kunt u bij de bediening van het geloof blijven. Maar als u een verbroken geloof, een sluimerend geloof hebt, zal het niet kunnen standhouden. Houd vast aan het krachtige geloof. Tenzij ze serieus met de Heer zijn, hebben ze andere plaatsen om naar toe te gaan.** Gods kalmte, Jezus was in de storm. Hij kalmeerde de storm. Hij sprak het woord uit. De elementen gehoorzaamden Hem. Als uw leven stormachtig is, als u weet dat uw leven gekalmeerd moet worden. Hij zegt dat Hij de storm kalmeerde, hoeveel te meer kan Hij de storm in uw leven kalmeren? Hij bracht kalmte tot de krankzinnige persoon in het land van de Gadarenen (Luce 8:26-39). Hij heeft vier paardenkrachten die naar verschillende delen van de aarde gaan om rust en vrede op de aarde te brengen (Zacharia 6:1-7). Als de mensen juist bidden, zal Hij rust en vrede op de aarde brengen. Zonder de Heer is er geen blijvende vrede en rust. De sociale kerken en de wereld zijn vol angst en bezorgdheid, niet wetend waar ze heen moeten gaan. Jezus geeft vrede en rust. Maar ze weten niet hoe ze het moeten aannemen of ernaar moeten handelen. Ze beweren in God te geloven, maar ze zeggen dat Hij een God van het verleden is. De bijbel zegt dat hij een tegenwoordige hulp is in tijden van problemen. Hij is de God van het heden en de toekomst. In feite staat er in Hebreeën: Hij is vandaag in wonderen dezelfde, gisteren in wonderen dezelfde en morgen in wonderen dezelfde (Hebreeën 13: 8). Hij is de bezitter van wonderen. Hij is de God van nu – altijd eeuwig. Er kan geen toekomst zijn zonder Hem. **De enige manier om van angst en bezorgdheid af te komen is door het woord van God. De Heilige Geest is de enige soort van kalmte die u nodig hebt. Er zit Gods kalmte in.** In de sociale kerken hebben ze de geest uitgeblust. Ze hebben de uitstorting die God heeft gegeven uitgeblust. Wanneer ze de kracht en de geest van God uitblussen, is er spanning. U moet de Geest van God in uw lichaam hebben. Het lichaam is niet compleet zonder de Heilige Geest. Sommige christenen hebben redding, maar zonder de troost van de Heilige Geest die meer kracht en geloof voortbrengt, hebben ze het moeilijk. Ze zitten in de problemen. **Sommige kerken doven de Geest uit om meer leden te krijgen, modern te zijn en te zijn zoals de wereld. Maar de Heer zegt dat Hij zich voor hen zal schamen.** Er moeten wonderen zijn, de kracht van het geloof moet er zijn, want anders hebt u een lichaam zonder de Geest – dood voor de Heer. Laat de kalmte van God over u komen. *Psalm 27:1, 5, 13&14. "De Heer is mijn licht en mijn redding; voor wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven; van wie zal ik bang zijn" (vers. 1).* Het licht neemt de angst weg. De duivel is degene die bang is. Verkrijg meer van de kracht van God en dat licht zal de angst en demonische macht van u afnemen, die u proberen te onderdrukken. De Heer is de kracht van mijn leven - niet ikzelf, niet wat ik doe, niet de mensheid. De Heer is mijn vertrouwen. David kwam tegenover de reus te staan. De overwinning werd behaald. *"Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen."* (v.5). **Ze kunnen me niet raken. De duivel kan me niet te pakken krijgen. In het verborgene van Zijn tabernakel zal Hij mij verbergen. De Heer zal zijn volk verbergen in de schaduw van zijn vleugels. Die rots is de Heer Jezus.** *"Ik ware vergaan zo ik niet had geloofd ..."* (vs. 13). Maar dat deed hij niet. David wachtte ergens op, van de Heer. Er was een vertraging. Het geheim is: *"Wacht op den HEERE, zijt sterk ..."* (v.14). Houd vast aan de Heer. De Heer staat uitdagingen toe om u te sterken. Eén voor één zullen de uitdagingen het afleggen. U gaat het maken of u zal zelf breken. Sommige mensen in de kerken hebben het al opgegeven. Ze zijn langs de weg gevallen. Dit is een teken van Mijn komst. Velen van hen zijn niet zozeer van de kerken afgevallen. Ze zijn van het woord afgevallen. Ze zijn van het geloof afgevallen. Ze strijden niet voor het geloof. Strijden betekent om in de strijd van het geloof te participeren. *Zo zijt dan geduldig, broeders, tot de toekomst des Heeren. De Heere verwacht de kostelijke vrucht des lands (Jakobus 5:7&8).* Dat is waarom u geacht wordt om geduld te hebben en niet op te geven. **De Heere komt spoedig. Dit is de slechtste tijd ter wereld om van de Heer af te scheiden. Blijf in deze zalving. Als u nu nog niet precies bent zoals u zou moeten zijn, zal God u vóór de opname helpen om dat wel te worden. Blijf gewoon in deze zalving.** Psalm 29:11 – *"De Heer zal zijn volk rust geven: de Heer zal zijn volk met vrede zegenen."* Handelingen 2:26 ... *bovendien zal mijn vlees rusten in hoop."* Vanwege de vreugde in hoop. Psalm 37:7 – *"Rust in de Heer ..."* Veel mensen rusten in hun behaalde positie en wat ze in de wereld hebben gedaan. Rust in de Heere. Dat is de echte rust. Gebruik de naam van Jezus en rust in de Heer. Jesaja 14:3; Jesaja 30:15. De Heer zal u rust geven. Al deze geschriften zijn eeuwig. Deze geschriften zijn onfeilbaar. Deze geschriften zijn voor altijd. Ze zijn oneindig. Als u gelooft dat Zijn woord oneindig is, beschikt u over meer wonderen en kracht dan u raad mee weet. Neem Hem alleen al voor Zijn woord aan. Het woord is het woord. Amen. Er stonden er slechts 12 met Jezus. Een ging weg. Jezus was niet op zoek naar een menigte. Hij wilde degenen die geloofden redden en het woord geven. In de wereld hebben de kerken een massa aan mensen en zo trekken ze de mensen aan. Maar in het oog van dat alles, zijn de uitverkorenen - Zijn oogappel. Zijn uitverkorenen, dat zijn degenen tot wie ik predik, dat zijn degenen die ik wil brengen. De dwaze maagden, ik zal ze helpen. Maar er zal een tijd komen dat ze tot de lagere tarwe gerekend zullen worden. Dan zal de dwaze maagd tussen het onkruid en de tarwe vast komen te zitten. Dat is een nachtmerrie. Raak niet betrokken bij die nachtmerrie. Dat is de verdrukking daar. Rust en vrede is in de tarwe die de Heer zal brengen. **Er zijn veel schriftgedeeltes over rust in de bijbel. Schandalig dat er christenen zijn die geen rust en vrede kunnen vinden. U moet de Heer Jezus hebben en in zijn beloften geloven.** Op de aarde waarin we nu leven, zullen we getest worden. Gaat u geloven wat de Heer zegt, of gaat u het afwijzen? Ik (broeder Frisby) ga in ieder geval het woord wel aannemen. Als de gemeente daar is waar ze zou moeten zijn, zou ze rust moeten hebben en niet de zorgen van de wereld moeten dragen ... "Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft" (Johannes 14:27). Blijf bij de vrede van de Heer. Het prijzen van de Heer zal verlichting brengen. Het zal de spanning verlichten. De Geest van de Heer zal u rust geven. Jezus was in de storm. De discipelen waren vol van angst. Jezus sprak en de storm kalmeerde. Hij zal elke storm kalmeren die in uw leven tevoorschijn komt. Laat de kalmte van de Heer over zijn volk komen. Amen. Jezus zal de storm aanpakken. Hij zal het woord uitspreken in uw leven. Hij is de God van rust in uw leven. Deze schriftgedeeltes kunnen niet gebroken worden. Gebruik uw geloof!