

Prijs de Heer. De Heer is geweldig! Is het niet? Laten we hier samen bidden. Heer, we houden vanmorgen van u. **Wat de harten van de mensen ook dwarszit, wat er ook mis gaat of wat ze ook nodig hebben, U bent het antwoord en U bent het enige antwoord. Er is geen ander antwoord. Het is gemakkelijk om rechtstreeks naar U toe te gaan, Heer.** We werpen de last op u. Dat betekent dat we ze zelf kwijtraken, Heer. We weten dat u voor ons aan het werk gaat. Raak elk individu aan, neem alle zorgen van deze oude wereld weg, Heer, leid hen in hun dagelijks leven en bereid hen voor op uw spoedig komende komst. Laat er een urgentie komen over de kerk en in het hart van de kerk [de mensen] die we niet voor altijd [op de aarde] zullen hebben, Heer, de tijd dringt en we hebben niet lang meer. Laat die urgentie nu bij elke christen zijn, Heer, in hun hart. Raak hier een ieder persoonlijk aan **zodat de nieuwelingen geïnspireerd raken in hun hart, Heer, om te weten te komen hoeveel U van hen houdt en voor hen zorgt, amen, en wat U hebt gedaan om elk van hen op deze aarde te redden.** Prijs de Heer. [Br. Frisby maakte nog enkele opmerkingen om deze boodschap in te luiden].

Het gaat over *zorgen*. **Wist u dat als u niet bidt en als u bepaalde dingen niet doet die de Heer heeft gezegd en niet handelt naar wat Hij u heeft opgedragen - wist u dat uw lichaam zonder gebed en lofprijzing in een zorgwekkende situatie terecht komt?** U kent dan niet het tegengif om van uw zorgen af te komen. Dat is ten dele zo. In feite is het krachtig genoeg om alles weg te krijgen. Waarom u zich zorgen maakt is omdat u de Heer niet genoeg looft en Hem niet genoeg dankt. Uw hele lichaam is van streek omdat u niet de eer en de lof aan God geeft. Geef hem de eer. Geef hem de lof. Geef Hem de aanbidding die Hij verlangt. Ik kan u één ding garanderen: Hij zal een aantal van die dingen verdrijven die zijn voortgekomen uit de aard van de mens, die door de wereld kwamen, en de onderdrukking van de wereld. Dus dat is een tegengif. En als u zich soms ongemakkelijk voelt, weet dan dat u uw gebedsleven in stand moet houden, de dienst met een open hart moet bijwonen, de zalving voor u moet laten bewegen om die dingen te verdrijven....

Luister, terwijl we de boodschap ingaan: *onnodige zorgen* of het is *onnodig om zorgen te maken*. Bekijk dit heel goed: het zal u vanmorgen allemaal helpen. Ik bedoel iedereen inclusief de predikers. Iedereen, zelfs de kleine kinderen, hebben tegenwoordig nerveuze aandoeningen die ze nog nooit eerder hebben gehad.... Het komt zelfs voor bij kinderen. Ze zijn ongerust, overstuur en bang, zelfs op zeer jonge leeftijd. Het is het tijdperk waarin we leven. Het maken van zorgen; wat doet het? Het vergiftigt het systeem en laat het niet meer los. Het blokkeert de geest van vrede. Het verzwakt de verlossing. Het vertraagt geestelijke zegeningen. En God zelf schreef het toen ik het opschreef. Precies goed. Er zit daar rechtstreeks een boodschap in.... Het vertraagt de geestelijke antwoorden en dingen die u van God krijgt.

Als we het tijdperk ingaan waarin we leven - waar we in zullen gaan - **voorspelt de bijbel dat aan het einde van het tijdperk, de Satan zal proberen om de heiligen uit te putten door angst, bezorgdheid en frustratie. Luister niet naar hem.** Dat is een truc van de duivel om te proberen de mensen zich ongemakkelijk te laten voelen. **We hebben een geweldige God. Hij zal aan uw kant staan.** Het raakt mensen op zo'n manier. Sommige mensen zeggen: "Weet u, ik heb me mijn hele leven zorgen gemaakt." Het zal u eindelijk ook bereiken. U zal een manier in de kerk vinden om er vanaf te komen. Sommige mensen in de wereld maken zich zo veel zorgen totdat ze in het ziekenhuis belanden.... Ze maken zich zorgen, weet u. Natuurlijk is dat soms de menselijke natuur. Ik wil er dieper op ingaan en u hier het verschil laten zien. Het kan over u heen komen en het kan u vasthouden als u niet oppast. Ziet u; net als u naar een termiet zou kijken, u kunt hem nauwelijks zien. Die kleine termieten, weet u, een of twee, u kunt ze nauwelijks zien, maar als er een hoop termieten bij elkaar op het beton of hout terecht komen.... Als u dat toestaat, zal er niet genoeg hout over blijven als u terug komt, dat fundament zal daar doorheen vallen. **Maar u kunt het niet zien; een beetje zorgen, u kunt het bijna niet zien. Maar als u zich veel zorgen maakt, zal het uw hele geest opeten, uw fundament, uw lichaam zal uit elkaar vallen. Hoevelen van u geloven dat? Precies datgene wat u niet kunt zien.**

Soms is dat uw hele probleem [de zorgen] en weet u het niet eens. Het is al zo lang bij u dat u denkt dat het deel uitmaakt van uw natuur. Oh, maar als het uit de hand loopt - onnodig - en als het uit de hand loopt. Oh, oh! Mogelijk zal een klein beetje af en toe het systeem waarschuwen, maar het is nog steeds niet goed voor u. Laten we eens kijken wat Jezus hier allemaal over te zeggen heeft.... Het is een actuele boodschap. **Jakobus 5 zegt aangaande het einde van het tijdperk driemaal: "Heb geduld, broeders." Het grootste probleem, naast angst en verwarring is het maken van zorgen.** Mensen maken er eigenlijk een gewoonte van. Ze beseffen het niet eens. **Het is in strijd met het geloof. Gebruik dus goddelijk geloof en een positieve geest om het in te perken.** De bijbel zegt: "Maak u zich geen zorgen, maak u zich geen zorgen." Hoevelen van u geloven dat? **Maak u zich geen zorgen over de rijken. Maak u zich geen zorgen hier over. Maak u zich geen zorgen daar over. Maak u zich geen zorgen over andermans zaken. Maak u zich geen zorgen over de dingen van het leven en God zal u behagen.** Verras uzelf [in God] en God zal ervoor zorgen. **Jezus zei dat u geen één ding kunt veranderen door u zorgen te maken. Het enige dat u gaat veranderen is uw maag, uw hart en uw verstand. En dat zal niet goed gaan werken, zegt de Heer.**

Luister hier nu naar. **Jezus is de deskundige; verborgen en verpakt in gelijkenissen en op verschillende manieren, brengt Hij de schatten naar degenen die de schatten van de bijbel zoeken.** Sommige mensen zoeken ze nooit op, ze kunnen ze niet zien omdat ze er geen tijd voor hebben. **Ze hebben te veel tijd om zich zorgen te maken, ziet u? Zonder u af met God, dan hebt u minder tijd om u zorgen te maken, minder tijd om te piekeren.** Het bevestigt dit hier ook: hij zei: denk aan de dingen van nu, van vandaag. Toen ging Hij verder en zei in Lukas 12:25: Hij zei dat u geen el aan uw lengte kunt veranderen. Hij zei dat morgen voor zichzelf zal zorgen. **Als u zorgt voor wat er vandaag moet gebeuren, heeft u geen tijd om u zorgen te maken over morgen.** Omdat u het vandaag niet hebt gedaan, maakt u u zorgen over morgen. Oh, oh! Als u uw gebedsleven volhoudt, de met kracht gezalfde diensten blijf bezoeken, blijft u bij het geloof en de kracht van de Heer. **Geloof is een geweldige schat. Ik bedoel, geloof rekent af met allerlei soorten ziekten. Er staat in het Woord van God dat er niets is dat God met geloof niet kan doen. Hij zei dat al uw ziekten zijn uitgeworpen, al de nieuwe en alle die ooit naar deze wereld zullen komen. Het kan me niet schelen hoe ernstig ze zijn; als u genoeg geloof hebt, is dat voldoende om van alles af te komen.**

Dus Jezus zei: maak u zich daar geen zorgen over. De helft van alle ziekten wordt veroorzaakt door zorgen en angst, en zelfs meer dan dat, zeggen de doktoren. **Niet op één plaats in de bijbel hebben we Jezus gezien dat Hij zich zorgen maakte.** Laten we dit hier naar voren brengen; het ergens betrokken bij zijn. Ja, ik heb dat geschreven. Ik bleef daar een tijd en ik vroeg me af wat het verschil was. **Hij was betrokken; ja, maar maakte zich geen zorgen. Zijn betrokkenheid bracht ons eeuwig leven. Hij geeft om ons, dat was het. Hij gaf om ons; Hij kende iedereen die in het boek des levens zou staan. God kent het begin vanaf het einde. Hij weet dat de Heer er niet één zal missen. Hij maakte zich geen zorgen over het kruis. Dat zou niet goed zijn. Door geloof was het al in Zijn hart gevestigd dat Hij zou gaan, en Hij ging. Daar maakte hij zich geen zorgen over; Hij gaf om ons in Zijn hart. Hij gaf om Zijn volk.**

Nu aangaande *ernst*: begrijp dit goed. Laat u niet misleiden door de duivel. *Ernst, oprechtheid of voorzichtigheid zijn geen zorgen. Als u oprecht en serieus bent aangaande wat u doet, en voorzichtig bent, dat heeft niets met bezorgdheid te maken.* Maar als u dat laat vallen en u ongemakkelijk voelt en veel dingen doet zonder geloof in God te hebben, zal het tot in iets anders uitlopen. Dus we ontdekken dat serieusheid, oprechtheid en voorzichtigheid niets te maken heeft met bezorgdheid. *Bezorgdheid is iets dat voortduurt nadat de schakelaar wordt uitgezet. U gaat naar bed, ziet u; misschien tien tot twaalf keer per nacht. Het lijkt alsof u het hebt uitgeschakeld, maar het gaat maar door: U hebt de schakelaar uitgezet maar u kunt er niet vanaf komen, ziet u? U zegt: "Hoe weet u zoveel?" Goed; Ik heb voor zoveel gevallen per post gebeden en voor zoveel gevallen in Californië en op dat platform. Ik denk dat een derde of meer gevallen te wijten zijn aan zorgen en spanning. Veel mensen die op verschillende manieren dit land binnenkomen, het belast hen, de manier waarop we leven en wat we allemaal doen. Veel van die mensen zijn verlost door de kracht van God.*

Eens eerder in mijn leven voordat ik christen werd, toen ik een jonge man was, zestien of achttien jaar oud, wist ik niet eens wat zorgen waren. Ik vroeg het mijn moeder een keer, ik zei: "Wat is dat eigenlijk?" Ze zei dat ik het op een dag wel zou ontdekken. *Zelfs op een jonge leeftijd van 19, 20 of 22, toen ik begon te drinken, ik was geen christen. Toen ik op die leeftijd kwam begon ik me zorgen te maken over mijn gezondheid en er begonnen verschillende dingen met me te gebeuren. Maar o, ik wendde het tot de Heere Jezus en Hij nam die oude spanning, die oude druk daar weg. Sindsdien bevrijd ik zulke mensen. Er is dus een echt probleem, dus we ontdekken dat u zich zorgen maakt nadat de schakelaar is uitgeschakeld. Ziet u, de geesten beginnen u te kwellen, als ze kunnen. Maar ik vertel u wat, als u uw hart op orde zet, u naar een van deze diensten in de Capstone kunt komen en u hier kunt komen zitten. Als u zich zorgen maakt, ontspan u dan gewoon, richt u op de God van vrede. Richt uw geest op de Heer en u begint zich te ontspannen in de Heer en ik garandeer u dat als het het punt heeft bereikt waarop u het niet meer kunt afschudden, God dat ding voor u zal afschudden. Hij zal u daarvan losmaken. Dan zult u Hem de eer geven. Dan zult u Hem prijzen.*

Dus, *bezorgdheid is iets dat niet stopt wanneer u de schakelaar uitzet maar voorzichtigheid, oprechtheid en ernst in God is geen bezorgdheid. U kunt zeker wel voorzichtig zijn met uw kinderen, serieus met uw kinderen omgaan, oprecht zijn, ziet u? We hebben dat allemaal in ons, een kleine hoeveelheid kan u een beetje zorgen baren, maar als het zo diep gaat dat uw gezondheid er onder lijdt, is het tijd om het los te schudden. Mensen worden in deze wereld geboren, het begint dan over hen heen te komen. Zelfs kleine kinderen zoals ik al zei, maar u kunt het van u los schudden.... Luister: ik schreef: een schitterende ster gaat miljoenen jaren mee, en dan stort het uiteindelijk in elkaar. Het drukt zichzelf neer, ziet u? Piekeren doet hetzelfde. Het begint, de energie wordt negatief en gaat bij een mens naar binnen, en dan verandert het in een zwart gat. Dat is wat verwarring en zorgen u aan zullen doen.*

Als een gelijkenis komt u hier als een stralende nieuwe ster, geboren uit God. Als u negatief begint te denken en zorgen begint te maken zal dat ervoor zorgen dat u negatief wordt. Onthoud dat het uw geloof belemmert enzovoort, en voordat u het doorhebt - net als die ster, op een bepaald moment, stort het in elkaar - en het zal u in depressiviteit trekken. Het zal u op zo'n manier onderdrukken, dan moet u gebed zoeken om daar los van te kunnen komen voordat de Satan u daarbinnen begint te kwellen. *Jezus heeft elk antwoord om vandaag voor uw problemen te zorgen; u hoeft zich geen zorgen te maken over morgen Als u het geloof van Jezus in u krijgt, zal het vrede, rust en geduld brengen. Maar als u extreem veel angst, zorgen en verwarring hebt, zijn die drie dingen verdwenen. Als u verwarring, angst en zorgen wegneemt, zullen die drie dingen er zijn. Ze zitten in uw lichaam. Ze zijn hier: "Mijn vrede laat ik u." Maar u vertroebelt het met zorgen. U vertroebelt het met verwarring. U vertroebelt het met twijfel, met van alles. Maar Mijn vrede laat ik u. U hebt Mijn vrede.*

Wat dit betekent is dat bezorgdheid een onrustige gemoedstoestand is, volgens het woordenboek. Ik heb het net opgezocht. David zei, 'Hij verlostte me van al mijn problemen.' Dat betekent al zijn zorgen, alle problemen die hij ooit heeft gehad. Waarschijnlijk leerde hij als kleine jongen hoe hij zich van zijn zorgen kon ontdoen. Hij was een kleine jongen, misschien 12-14 jaar oud. Hij ging uit met de schapen. Er was daar eens een leeuw en er was eens een beer. Zo als ik David ken, een kleine jongen, hij kwam daar mooi tussen twee van die kleine warme schapen liggen en lag daar vredig met God. En als er iets aan kwam, maakte hij zich er geen zorgen over; als die oude katapult een reus af kan wenden kan het iets anders zeker ook afwenden. Amen. Hij sliep daar met hen. Dat waren de enige vrienden die hij had; degenen waar hij voor zorgde. En dat is net als de grote Herder: Hij staat voor onze deur: Hij staat daar rechtstreeks en geloof me, Hij kan voor ons zorgen. Hoevelen van u geloven dat? Dus hij zei dat God zijn problemen oploste.

Daniël en de koning: er was een Medische koning. De oude Daniël, ze wilden hem in de leeuwenkuil gooien vanwege wat de koning had getekend. Oh, oh! Hij [de koning] was in de war. Hij wilde dat eigenlijk niet doen, maar nu het eenmaal wettelijk was, moesten ze het doorzetten. De hele nacht wrong de koning zijn handen. Hij ijsbeerde, liep heen en neer. Hij was bezorgd. Hij kon niet slapen. *De hele nacht maakte hij zich zorgen om Daniel. Maar aan de andere kant wachtte Daniël geduldig in de leeuwenkuil. Hij zou daar niets in beweging krijgen. Hij kon er toch niets aan doen; zorgen zouden er niets aan doen. Hij geloofde God gewoon. Er was niets aan te doen dan God te geloven. Maar de koning, het zegt; de hele nacht brullend. Hij kon niet wachten; de volgende ochtend rende hij er heen. Hij zei: "Daniel, Daniel. Daniël zei: "Leef voor eeuwig, o Koning, als u redding hebt ontvangen. Met mij gaat het goed. Tjonge, en dat een paar minuten daarna, die leeuwen hadden honger. God nam de eetlust weg totdat ze hun daar neergooiden en ze [de leeuwen] hun gewoon aan stukken kauwden. Dit is alleen om te bewijzen dat God de echte God is. Hij kwam er uit en maakte zich geen zorgen.*

De drie Hebreeuwse kinderen: Hij [Nebukadnezar] zou ze in het vuur werpen. U hebt het nu over bezorgdheid; hij gaf hun wat tijd om zich zorgen te maken. Maar ze wisten dat zorgen het niet zouden regelen. In feite, zeiden ze, daarbeneden waar deze man is, zal onze wereld voorbij zijn als God het niet gepast acht om ons te verlossen. *Maar onze God, zeiden ze, zal ons verlossen. Ze maakten zich geen zorgen. Ze hadden geen tijd om zich zorgen te maken. Ze hadden alleen tijd om God te geloven.* Hoe zou u het vinden om geconfronteerd te worden met enkele van de omstandigheden waar in de bijbel de profeten mee geconfronteerd werden? Zoals de dood en ze stonden daar alsof het er niet toe deed? *Ze hadden God en Hij was bij hen.*

Paulus zei: wees tevreden, ongeacht in welke gemoedstoestand u bent. *Hij ging trots naar buiten en legde zijn hoofd neer aan het einde van de rij en werd een martelaar. Zie naar alles wat hij beoefende en predikte, alles wat hij hun vertelde zat in hem. Alles was zo in hem en op zo'n manier, in Paulus geboren, dat toen het juiste uur kwam, hij klaar was als een schaap om op dat moment zijn leven af te leggen. Het was vanwege wat hij deed vanaf de dag dat hij in de bediening ging en al de rest van de profeten wat ze deden toen ze in de bediening gingen, dat ze in staat waren zo'n kracht vast te houden - de drie Hebreeuwse kinderen, Daniël en enzovoort.*

In 2 Korintiërs 1:3 wordt Hij de God aller vertroosting genoemd. Jongen, vrede, rust, stilte. Hij wordt de God van alle troost genoemd en Hij wordt de grote Trooster in de Heilige Geest genoemd. Nu, de God van alle vertroosting is Zijn naam. Ik zeg u, als u God op zo'n manier hebt en u gelooft Hem met heel uw hart, dan hebt u de God van alle troost - elke vorm van troost die u nodig hebt. Welke vormen van troost allemaal? Een gebroken hart? Heeft iemand iets gezegd om uw gevoelens te kwetsen? Ben u al uw geld kwijt? Het maakt niet uit wat u heeft gedaan. Heeft u schulden? Hij is de God van alle troost. Ben u uw man kwijt? Ben u uw vrouw kwijt? Zijn uw kinderen weggelopen? Wat is er met u gebeurd? Gebruiken uw kinderen drugs? Gebruiken uw kinderen drugs of sterke drank? Wat is er met hen gebeurt? Zijn ze in zonde? Ik ben de God van alle troost. Het omvat alles, zegt de Heer. Dat klopt. Er is een gevecht. Soms moet u strijden voor het geloof. En als u strijd hebt, dan hebt u ook echt een strijd. Er volgen nu een paar schriftgedeelten die hier bij horen.

Zorgen - weet u, als u zich zorgen maakt, stoort het de geest. Het kan Gods leiding dan niet vinden. Een ongemakkelijke geest, een geest die geschokt is zonder geduld op te kunnen brengen, het is dan ook moeilijk om tot rust te komen en de geest van God te vinden. Hij gaat die gemeente bij elkaar brengen. Hij gaat het doordrenken met deze verschillende boodschappen en dat geloof uitgieten.... Ze gaan omhoog, in plaats van omlaag, ze gaan hier weg. In plaats van zijwaarts gaan ze omhoog. Dus een verstoorde geest kan Gods leiding niet vinden. Het is allemaal in de war. Vertrouw op de Heer met heel uw hart. Niet gedeeltelijk maar helemaal, zegt het. Steun niet op uw eigen inzicht. Probeer niet zelf de dingen uit te zoeken. Accepteer gewoon wat God zei. Vergeet uw eigen uitvindingen. Ken Hem in al uw wegen [ongeacht wat u doet], ken Hem, ken de Heer, en Hij zal u in sommige van die zaken leiden. dingen die u niet begrijpt. En dan zal Hij hun pad recht maken (Spreuken 3:5 & 6). Hij zal uw hart recht maken, maar u moet met heel uw hart op Hem steunen.

En dan staat hier: "Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God en op het geduldig wachten op Christus" (2 Tess. 3:5). Wat is dat? De liefde van God brengt geduld voort. Een ander ding is dat mensen er ongemakkelijk van worden. Soms, we hebben mensen, als u geen redding hebt, begint u zich er natuurlijk zorgen over te maken. Maar als u God in uw hart gelooft; stel dat u iets verkeerd gedaan heeft, dan heeft u nog steeds uw redding. Soms weet u niet zo goed waarom u zo van streek bent. Waarom bekeert u zich dan niet gewoon en belijdt u dat niet aan de Heer? Dat zal die storing uitwissen en de Heer zal u gemoedsrust en troost geven. Tuurlijk, dat is waar het bij biecht om draait Als iets u dwars zit en het kan me niet schelen wat het is, u hoeft het alleen maar te belijden en eerlijk te zijn tegen God. Als u naar iemand toe moet gaan en tegen diegene moet zeggen: "Het spijt me, ik heb het volgende nare over u gezegd", als het dus niet weggaat, dan moet u dat dus doen. Maar u kunt ook in uw hart bidden en het in Gods handen leggen.

In deze wereld van vandaag de dag zouden ze Gods Woord, Gods waarheid en redding niet aannemen. Daarom ziet u de ziekenhuizen vol met mentale patiënten en zo velen van hen zijn vol angst, frustratie, ongerustheid, zorgen en van alles wat er is. Omdat ze de kracht en de Geest en de redding van de levende God hebben verworpen. Een grote belijdenis in het hart en bekering, en dat alles zou worden weggevaagd. God is de dokter en een betere dokter dan we ooit hebben gezien. Hij is de grote Geneesheer, mentaal en fysiek, en op elke andere manier. Hij is de God van ons lichaam, onze gedachten en de God van onze ziel en geest. Dus waarom zou u het niet gewoon aan Hem overgeven en met heel uw hart geloven? Soms maken ze zich ook zorgen over hun gezondheid, maar draag dat over aan de Heer.

De bijbel zegt hier: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken Met andere woorden, het betekent "angstig" als u het opzoekt. Maak u nergens angstig over, maar laat alles door gebed.... Als u bidt en genoeg bidt, de Heer zoekt, dan bent u in gebed, en maakt u zich geen zorgen. Hoevelen van u geloven dat? Precies goed. Er staat hier: laat uw verzoek bij God bekend zijn en dan zou de vrede van God uw hart en geest bewaren door Christus Jezus. O, wees niet bezorgd, maar wees in gebed. Waarom zijn ze zo bezorgd? Het gebed - de Heer niet zoeken, niet naar de dienst luisteren, niet echt binnenkomen, die zuivering niet toestaan [het Woord, de zalving] om door te komen, uw hart te zegenen, u gelukkig en vol vreugde te maken. Laat de zalving door u doordrenken en het zal u daar echt zegenen.

Voor wie zullen we vrezen (Ps. 27:1)? De Heer zei dat de Enige waar u u zorgen over hoeft te maken, ben Ik. Ik ben de Heer. Deze hele wereld hoeft niets te vrezen; maar vrees de Heer, want Hij is in staat om het lichaam en de ziel te verwerpen. Niemand anders kan dat doen. Dus als u bang bent, laat uw angst dan bij de Heer. Dat is een ander soort dan die andere. Oh, dat is een goed medicijn, om de Here te vrezen, de Here te geloven, uzelf te verlustigen, enzovoort. Hier staat: dat we ons al onze dagen mogen verheugen en blij mogen zijn (Ps. 90:14). Maar als u zich zorgen maakt en van streek bent, zult u zich niet op al uw dagen verblijden en zult u niet op al uw dagen blij zijn. Er staat: "Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen." (Spr. 3:1&2). Grote vrede zullen zij u toevoegen. Want de vreugde van de Heer is uw kracht. Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot. (Ps. 119:165). Het is allemaal vreugde in die boodschappen [schriftgedeelten]. Vrede, rust; het zegt alleen het te geloven. Doe wat de Heer zegt en volg de Heer. Ze hebben volmaakte vrede wiens geest op de Heer is gericht. Oh my, hoe groot is God!

Ik wil hier iets lezen: Spr. 15:15 geeft een geheim inzicht. "... Hij die van een vrolijk hart is [luister hier naar], heeft een voortdurend feest." Hoevelen van u geloven dat? Salomo schreef dat, de wijste man ter wereld in die tijd. Hij die van een vrolijk hart is, heeft een voortdurend feest en voegt allemaal dagen van vreugde toe, en dat alle dagen van uw leven, zoveel als u wilt, als u de verwarring van u af kunt schudden, de angst door deze zorgen, en schud de zorgen van deze wereld af. Verander het in bedenkingen. Verander het in vertrouwen en de dingen waarover we hebben gesproken, voorzichtigheid en oprechtheid, en doe de ander weg. God zal u alle dagen van u leven bijstaan. Bedenk dat het het systeem vergiftigt, de geest blokkeert, het geloof verzwakt, de redding verzwakt en de geestelijke zegeningen van de Heer vertraagt.

Broeder Frisby las Ps. 1:2 & 3. Maar zijn lust - lust betekent vreugde, plezier in de wet van de Heer; tevreden met de wet van de Heer - en overdenkt Zijn wet dag en nacht. Hij mediteert op het Woord van God. Hij overdenkt alles wat God zegt. En hij heeft geen tijd om te piekeren, om zich zorgen te maken... omdat hij aan het mediteren is. Zelfs in de wereld, ze hebben veel religies, ze brengen hun geest in meditatie en het helpt hen zelfs een beetje, en dat terwijl ze de verkeerde god hebben. Wat zou er gebeuren als u zoveel tijd zou nemen om over de Heer te mediteren? Wat voor gedachten zou u dan hebben? U zult Mijn gedachten hebben, zegt de Heer. En de Schrift zegt: heb de gedachten van de Heer Jezus Christus. Heb de geest in u die ook in Hem was. Uw geest zal dan positief gaan denken. Uw geest zal mededogen en kracht hebben. U zult vertrouwen hebben, een positief geloof; al die dingen die u vandaag nodig heeft. Alle dingen van de wereld zullen u geen goed doen maar alle dingen die ik daar noemde zullen u er doorheen helpen en er is meer dan genoeg om

er nog een paar met u mee te nemen als u er mee doorgaat. Amen. God is uw hart op deze manier aan het opbouwen. Dus er staat daar "dag en nacht", ziet u, standvastig (Ps. 1:2). 'En hij zal zijn als een boom, geplant aan de waterbeken [hij is net zo stevig, de hele tijd dezelfde] die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt...' (vers 3). **Zijn bladeren zullen niet verdorren. De zorgen zullen zijn lichaam niet verwelken.** Wist u dat? **En hij zal het waarmerk van welvaart op zich hebben.**

Weet u, als we weer teruggaan naar de boom. Weet u, een jonge boom die bijvoorbeeld groeit, als het op een verkeerde manier gezet wordt en de wind toevallig steeds sterker waait, zal die boom overhellen in de richting dat de wind waait De wind waait, de boom helt mee. Op dezelfde manier gaat dat met u: als u zich nu uw hele leven zorgen maakt en het niet onder controle kunt krijgen en u maagzweren, hartproblemen en andere dingen begint te krijgen, begint u uw systeem te vergiftigen. U bent als die boom, ziet u? Al snel gaat u rechtstreeks naar de richting van de onderdrukking toe leunen. U gaat naar rechts leunen in de richting van een donker gat. U gaat leunen in de richting waar u psychische problemen en depressie zult hebben. **Kijk, richt uzelf op en laat God u terug in uw toestand brengen en Hij zal u weer op uw plaats zetten. Er is geen manier waarop u iemand kunt helpen, tenzij u het op deze manier predikt, en ik bevestig het, zegt de Heer. Weet u, ze zeggen: "Ja. dat is nogal moeilijk zeg." Daarom maakt u zich natuurlijk zorgen. Ziet u; luister daar niet naar, dat is weer iets anders dat daarbij betrokken is.** Hoevelen van u geloven dat? **Als u luistert naar wat de Heer te zeggen heeft, als u uw hart opent, zul u verbaasd staan hoeveel dingen er uit zullen komen, door daar gewoon te blijven zitten.** Er is niet veel voor nodig. Ga daar gewoon zitten en geloof de Heer. Laat u niet misleiden door de duivel. Accepteer het gewoon en prijs de Heer.

De ene helft van uw ziekten, mentaal of anderszins, is daar verbonden met het zorgelement. Daarom, gerechtvaardigd door het geloof hebben we vrede met God. Maar u hebt het alleen door het geloof. Hoevelen van u geloven dat? U zegt: "We hebben vrede gekregen." Zeker; mijn vrede geef Ik u. Mijn rust geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust worden. Ik heb u rust gegeven. Het is er daar. **Dus als u van het andere [de zorgen] af bent, dan komt het [de vrede] tot uiting, ziet u, en dan licht het daar op. Maar het andere [de zorgen] verdoezelt het. Het neemt het licht weg; het kan niet uitgroeien tot de volmaakte vrede.** Het kan niet uitgroeien tot het element van rust. **Als u alleen bent met de Heer en u bemiddelt en de Heer zoekt - denk dan aan dat lied, *zij die op de Heer wachten* - ziet u, sta alleen met de Heer in gebed en wacht op de Heer in gebed, het volgende dat u weet is dat de vredigheid van de Heer een deel van u zal worden. Die rust en troost van de Heer zullen een deel van u worden. Als het een deel van u wordt, zal het de angst verdrijven.... Dan hebben we de krachtige gaven. We hebben de gave van genezing, we hebben de gave van wonderen, we hebben de gave van onderscheidingsvermogen en de gave om elke vorm van kwellende geesten uit te drijven die de geest kunnen binden. We zien het hier de hele tijd.**

De meeste er van [ziekten] worden veroorzaakt door zorgen, zelfs kanker. Er wordt van alles door veroorzaakt. Weg ermee; schud het van u af. Ga terug naar wat de bijbel zegt. Jezus Zelf maakte zich nooit zorgen, maar Hij gaf er wel om. Hij was bezorgd om de ziel, maar hij maakte zich er geen zorgen over. Hij wist dat het voltooid was.... **Hij wist wat er in het boek stond. Hij maakte zich geen zorgen over het kruis, maar toch wist hij wat er ging gebeuren.... Hij ging trouw naar het kruis. Zelfs voordat het afgelopen was, redde Hij nog een ziel - de dief aan het kruis. Hij heeft hem daar ook weggehaald. Dat klopt precies. Maar ik zeg u, die andere kerel [de dief aan het kruis] werd daar beneden in een slechtere toestand wakker en maakte zich wel zorgen, nietwaar? Maar Hij zei: Heden zult u met mij in het paradijs zijn, uw zorgen zijn voorbij, zoon. Tjonge, hij relaxte en zei ha! Die andere man, die was best bezorgd. Hij was bezorgd en overstuur. Hij zag God niet eens; hij was naast hem. Zie, ze hadden hem bang gemaakt. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij zei dat Die Mens hem niet kon helpen. Dat was juist degene die hem wel kon helpen. U zegt vandaag: "Wat predikt u over die persoon, Jezus?" Dat is degene die u kan helpen, anders zult u zijn zoals die andere [die andere dief aan het kruis]. Hij zei dat U me niet kunt helpen. Maar de andere man zei: "Heer, denk aan mij...." Man, zijn zorgen waren voorbij, zegt de Heer.**

Oh oh! Op zoek naar dat geloof. Ik zoek iemand die Hem liefheeft, iemand die Hem op Zijn Woord zal nemen, iemand die de hele weg met de Heer zal gaan en geloven wat Hij zegt. Hij zal het wegvagen [zorgen, ongerustheid]. De satan zal valstrikken en vallen voor u opzetten om u op allerlei manieren zorgen te laten maken via uw kinderen, uw werk, uw vrienden. Hoe dan ook, hij zal ze zetten. Hij is ook stiekem. Wist u dat? Hij zal rondsluipen. [*Frisby illustreerde het punt. Hij zei dat er iemand naar het tempelterrein van de Capstone Cathedral kwam. Hij was niets goeds van plan. Een van de arbeiders vroeg hem beleefd te vertrekken. De man gaf de arbeider een klap op zijn hoofd. De werknemer nam geen wraak. Hij keek gewoon naar de indringer en liep gewoon bij hem weg*]. **U moet vreselijk voorzichtig en klaarwakker zijn. Hij zal van alles voor u zetten. Ieder van u, als u niet oplet wat u doet, zal de satan u dat aandoen.** Maak u er geen zorgen over. **Wat dat betekent is dat u de Heer te pakken moet krijgen om hem het te laten afhandelen.** Nu, wat u moet doen is goed uitkijken. Als er zoiets gebeurt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Laat het aan God over. God zal al die dingen afhandelen. **Volmaakte vrede voor de geest die in de Heer rust; kracht voor de dag.** Wees sterk in de Heer en in de kracht van Zijn macht. **Doe de hele wapenrusting van God aan, zodat u weerstand kunt bieden tegen al deze verwarring.** De wereld is vol angst. Het is vol verwarring. Het zit vol met allerlei geesten, moordlustige geesten, allerlei twijfels, allerlei mentale geesten. Er staat dat u de hele harnas moet aantrekken. Hoevelen van u geloven dat?

Doe de volledige wapenrusting van God aan. "Ik kan alle dingen doen door Christus, die mij kracht geeft" (Fil. 4:13). De bijbel heeft ons al verteld op hoeveel manieren we er vanaf kunnen komen. Als u alle dingen kunt doen door Christus, die u kracht geeft, dan is een daarvan het wegnemen van zorgen. Paulus moest er vanaf komen. U spreekt over iemand die zich zorgen maakte - toen ze zeiden dat hij in verdrukking verkeerde - dat Paulus het koud heeft gehad en naakt was geweest. Ze zeiden: "Waarom had hij geen kleren [aan]?" Weet u, ze stopten hem in de gevangenis en namen ze mee. Dat is waarom hij dat deed; hij liep natuurlijk niet zo rond. Sommige mensen zeiden: "Waar heeft hij dat voor neergeschreven?" Hij schreef de waarheid op. Hij had geen tijd om uit te leggen wat hij allemaal had meegemaakt. Maar alle beproevingen en de zee, en schipbreuk en zo. **Ze namen de arme, oude profeet en ze namen gewoon alles wat hij bezat mee, en ze namen gewoon alles wat hij had en gooiden hem in een donkere natte kerker. Het enige wat hij had was - ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Ze zeiden: "Die man is naakt, koud in die gevangenis. Hij is gek." Nee, Paulus was bij zijn volle verstand. Zij waren gek! En op een keer gooiden ze hem erin en ze gooiden een andere kerel [Silas] daar met hem er bij er in. Paulus [en Silas] begonnen God te prijzen... en voor u het weet, kwam er een engel naar beneden: "Maak u geen zorgen, Paulus. Houd goede moed." Hij zegt hem altijd goede moed te hebben. Hij [de engel] kwam naar beneden en schudde de boel met een aardbeving. De deur ratelde en vloog open. Paulus liep er naar buiten.... De bewaker van de gevangenis werd gered en bekeerd met zijn gezin.**

Van alle evangelisten die we ooit hebben gehad, en alle beproevingen opzichzelfstaand, zonder veel van de andere apostelen er bij, ging Paulus zijn eigen weg op zijn eigen manier en tegendraads tot wat velen geloofden... toch was hij in staat om ze het hoofd te bieden [de beproevingen] een voor een. Hij heeft daar een record achtergelaten en hij heeft een record voor ons achtergelaten. Als Paulus zich zorgen had gemaakt, zou hij nooit uit Jeruzalem zijn weggekomen, zegt de Heer. De man, de profeet Agabus, scheurde zijn kleren en hij zei: "Paulus, als u daarheen gaat, deze man moet worden vastgebonden en in de gevangenis worden gezet en daar vastgebonden." Maar Paulus maakte zich er geen zorgen over. Hij zei: "Ik heb daar iets te doen. Ongetwijfeld heeft God u dat verteld en hij vertelt mij dat ook. Maar ik ga er in geloof heen omdat ik iets wil doen dat ik al in mijn hart voorgenomen heb." Toen kreeg Paulus de Heer te pakken en de Heer zei: "Ja, het zal gebeuren, maar Ik zal u bijstaan." Paulus ging daarheen en u weet dat het is gebeurd.... Hij ging, nietwaar? Omdat hij iets had beloofd en die belofte niet zou breken. God zag dat die man een belofte niet zou breken. Dus ging Paulus verder zonder die belofte te breken. Toen hij dat deed, moest God het terugdraaien. De profetie vond niet precies plaats zoals ze dachten dat het zou gebeuren, maar het vond plaats en Paulus kwam eruit.... Als hij zich zorgen had gemaakt, zou hij daar nooit naar binnen zijn gegaan. Als hij zich zorgen had gemaakt, was hij nooit op die boot gestapt. Als hij zich zorgen had gemaakt, zou hij nooit naar Rome zijn gegaan en zou hij nooit het getuigenis hebben achtergelaten dat hij had achtergelaten.

Kijk, als u zich in dit leven zorgen maakt, zich ongemakkelijk voelt, gefrustreerd bent, overstuur en bezorgd voelt, hoe kunt u dan naar behoren getuigen? U moet moedig zijn, vol van de vrede van God. In de wereld waarin we leven, in de wereld en de manier waarop de regering werkt, niet alleen deze, maar alle regeringen, zijn er dingen die ervoor zorgen dat de bevolking zich zorgen gaat maken. De satan springt er dan op; hij veroorzaakt soms uit een klein briesje tegen u een grote storm in uw leven. Als u zich gewoon omkeert, hoeft u niet door de storm van uw leven heen te gaan, als u naar Hem luistert. We komen in een tijdperk waar het grootste probleem met angst de zorgen zijn. De doktoren weten het en de psychiaters weten het. Maar voor de christen: "Ik ben de God van alle troost." Hoeveel van u geloven dat vanmorgen?

Kijk; als u geduldig bent, bent u stil met de Heer; als u alleen bent. - Er zijn andere momenten waarop u de overwinning uitroept en samen met anderen bidt. Maar er is ook een tijd om alleen te zijn met de Heer. Dat zou u kracht voor vandaag verschaffen. Zie, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Maar zijn lust is in de wet van de Heer en Zijn wet overdenkt hij dag en nacht en ook al Zijn beloften. Hij zal als een boom geplant aan waterstromen zijn, die op zijn tijd vruchten voortbrengt. Zijn bladeren zullen niet verwelken - noch zijn lichaam - en wat hij ook doet, zal voorspoedig zijn. Geloof u dat? Aan de andere kant zijn - zorgen - onnodig - vergiftigt het systeem, blokkeert de geest, verwacht het geloof, verzwakt de verlossing en stelt geestelijke zegeningen uit. Ik heb dat zelf geschreven van de Heer. U hebt hier een goeie aan! Dit zal het hele land doorgaan om de mensen te helpen, want ik bid voor hen. Sommigen worden onderdrukt, het doet hen pijn en het treft hen thuis. Sommigen van hen schrijven me om te bidden. Ik stuur gebedsdoeken en ik heb geweldige en krachtige wonderen gezien die u nog nooit eerder hebt gezien.

Deze boodschap, als het uitgaat, als u het precies zou naleven, en ernaar luistert, is er zalving om rust te brengen. Er is zalving om vrede te brengen. Het zal de vreugde van de Heer in u hart brengen. Spring op van vreugde! Wanneer u die vreugde aan de gang brengt, en die vreugde opgestart wordt en u begint uw geloof in de goede richting te laten werken, zal het die onnodige zorgen die u naar beneden hebben gehaald uitwissen. En elke keer dat er een beproeving op u afkomt, mag u het weer een keer uitwissen, maar die oude satan zal in één dag niet opgeven. Hij zal door iets anders weer terugkomen, ziet u? En als u er echt de overwinning over krijgt, zal hij u later echt wel weer opzoeken. Maar ik kan u met heel mijn hart één ding vertellen, u moet blijven doen wat deze boodschap hier zegt. Ik garandeer u, ja, u zult uiteindelijk de duivel zelf ontmoedigen. Amen. En u bouwt uzelf op, mentaal en fysiek, sterk in uw gedachten en uw hart en God zal u er doorheen helpen. Jezus zei dat u het toch niet kunt veranderen; de zorgen zullen het niet voor u regelen. Maar gebed zal het voor u regelen.

Weet u, 80% van de mensen zegt: "Ik heb me af en toe wel zorgen gemaakt in mijn leven." Waarschijnlijk is dat ook de menselijke natuur en van alles.... Wist u dat in 80% van hun zorgen, er niets aan de hand was, 20% was waarschijnlijk een realiteit. Maar weet u wat? Zelfs bij die 20% veranderden de zorgen er niets aan. Maar als u zich zorgen maakt, betekent dat dat u moet bidden. Wat het ook is, God zal het veranderen. Hoeveel van u geloven dat? Ik geloof dat met heel mijn hart. Nu, de statistieken zijn er en ze zijn er voor ons hier. We weten vandaag de dag dat de ziekenhuizen... allemaal tot de rand vollopen. Maar o, Hij is de God van vrede en de God van alle troost, onze grote Geneesheer! Heb geduld, zei de Heer, drie verschillende keren, heb geduld, broeders. Maar als u u voortdurend zorgen maakt en iets zit u de hele tijd dwars - laat me dat het publiek meteen vertellen - er komt druk op deze wereld die de wereld nog nooit eerder heeft gezien, crises die ze nog nooit eerder hebben gezien, allerlei druk die gaat gebeuren in de natuur en verschillende dingen... vlak voor de opname. De Satan heeft gezegd dat hij zal proberen hen [de heiligen] helemaal uit te putten. Dit is de tijd om te verankeren in het Woord van God. Veranker in de beloften van God. U kunt het op elke gewenste manier wegblazen; maar pak dat anker.

Dus deze preek gaat ons helpen en het is futuristisch. Het gaat u nu helpen en het zal u in de toekomst helpen. En al diegenen die hiernaar luisteren, in mijn hart is er genoeg kracht, geloof hier om al dat onbehagen en al die angst weg te krijgen. Als u er naar luistert, draai het dan om [de boodschap op cassette/cd] - en luister naar de Heer. Hij zal uw hart zegenen. Hij zal u rust en gemoedsrust geven. Dat is wat de kerk nodig heeft. Als de kerk eenmaal in die rust en vrede komt, en eenheid in hun hart - de kerk, het lichaam van Christus - als die type binnenkomt aan het einde der tijden, als het in die vredige rust en de kracht van het geloof komt, is ze zo weg! Hoeveel van u geloven dat? De grote opwekking breekt uit; de opname van de kerk zal Zijn lichaam eruit halen. Ik zeg u dat ze mentaal voorbereid zullen zijn en hun hart zal worden voorbereid. Ze zullen het met heel hun hart, verstand, ziel en lichaam geloven. Ze gaan hier weg van deze oude wereld.

Ik wil dat u opstaat. Amen. Ere zij God! Hallelujah! De Heer zegene uw harten. Amen. Wordt gelukkig. Prijs de Heer! Gebed is een goed tegengif. We gaan de Heer aanbidden en we gaan bidden. En terwijl we bidden, legt u alle problemen van de wereld, alles wat u hebt, in Zijn handen. Laten we de Heer aanbidden. Als u verlossing nodig hebt en dat is een deel van uw probleem, geef het dan gewoon over aan de Heer Jezus. Bekeer u, belijd en geloof Hem. Grijp Zijn naam aan, kom terug in deze diensten.... Nu wil ik dat u uw handen in de lucht steekt. Ik wil dat u bidt. Ik wil dat u de Heer te pakken krijgt. Ik wil dat u Hem gewoon bedankt. Uw geest zou vanmorgen tot rust moeten komen. Rust voor uw ziel! Dank u Jezus. Kom op, rust uit! Heer, verdrijf die angst. Geef ze rust en vrede. Dank u Jezus. Dank u Heer. Ik voel Hem nu. Dank u Jezus!