

Dierbare Oogst Partner,

We spraken over de komende tijdkringen vermeld in de April '09 brief. Ze geven ons een tijd en seizoen waarschuwing. Maar we weten dat De Heere op iedere tijd kan komen, want Hij sprak dat als Hij de tijd niet zou inkorten er geen vlees behouden zou worden. Waarlijk, voordat het begin van de 7 jaar kringloop zal beginnen zullen er bijna ongelofelijke reusachtige en catastrofale gebeurtenissen zijn, brengende ons in een van de ergste crises die de mensheid ooit eerder heeft gezien. **Enkel met een paar woorden, wil ik de toekomstige onderwerpen beschrijven - het weer, aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, grote stormen, het instorten van de wereld economie, een bank crises als nooit eerder daarvoor gezien. We zullen al deze onderwerpen ingaan en meer inclusief de datum 2012. We zullen de komende chaos beschrijven, welke komt voordat de 7-jaar kringloop begint.** Ik zal hier stoppen voor een wonderbare aanhaling van Broeder Frisby. Deze aanhaling zal u kracht, leiding en wijsheid geven in de dagen die er voor ons liggen.

"Laat ons de belangrijkheid van ons geloof overdenken!" - "In feite zal de zalving van geloof zo krachtig worden, dat het gewoonlijk scheiding gaat maken, dat het de lauw-warmen en de positieve gelovige uit elkaar drijft! - Maar dit is precies zoals de Bijbel het heeft voorzien dat het zou zijn, als Jezus Zijn lichaam van gelovigen, als het tijdperk eindigt gaat verenigen!"

"Het Woord is het meest vitale ding wat we hebben; maar zonder geloof kunnen we niet tot actie komen! Maar hoe belangrijk is geloof?" - **Heb. 11 : 6 zegt, "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken!"** - Vers 1 openbaart, "geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet! - Maar we weten door geloof dat ze van ons zijn; en we gebruiken geloof totdat het gemanifesteerd is!"

Weer opnieuw de belangrijkheid van geloof!... "Het is door ons geloof dat we opgenomen en veranderd worden! - Want we geloven in de belofte van Christus wederkomst om ons weg te nemen!" En dit zelfde Hoofdstuk vers 5, "geeft ons het bewijs, door geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien! - Hij had het getuigenis "van geloof" dat zegt, dat hij Gode behaagde!" - Heb. 10 : 23,

"openbaart aan ons, om een onwankelbare grip, betreffende onze belijdenis van geloof te hebben, zonder heen en weer bewogen te worden! - Omdat Die het beloofd heeft, getrouw is! - Als men in de waarheid staat, zal De Heere alles uitwerken, wat de confrontaties of wat de problemen ook mogen zijn! - Op sommige tijden zal men het niet begrijpen, de waaroms en de lengte van de testen, maar u moet op Zijn Goddelijke wijsheid vertrouwen!" - **Ps. 91 : 2 zegt, "Hij is uw toevlucht en Burg, David zei, mijn God, op Welke ik vertrouwt!"** Als u door deze testen uw geloof leert te gebruiken, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft! (Mark 9 : 23) - Heb. 10 : 36 dit is werkelijk leerzaam!"

"We leven in een tijd waarin men heel voorzichtig moet zijn, omdat de grote misleiding zich alreeds over de aarde aan het verspreiden is, en satan zal proberen om uw geduld te stelen, en een achteruitgang op het Woord en geloof te veroorzaken! - Want juist nu, zijn er miljoenen Christenen die naar een meer aangename of geschikter Evangelie heengaan! Een met populariteit, maar niet met een echt "Woord van Kracht" zal in hen gevonden worden; een actueel en sociaal type Evangelie!" (Openb. 3 : 15 - 17) - "Dezen zullen naar het anti-Christelijk systeem omdraaien! - Velen mensen en Christenen verliezen hun geduld betreffende de komst van De Heere! - Maar dit was ook voor onze tijd voorzien dat het zo zou zijn!" (Jak. 5 : 7 - 2 Thess. 2 : 3) - "Daar zal een korte aarzeling zijn, dan zal Hij plotseling verschijnen! - Om te beproeven degenen hebbende het ware geloof in geduld wachtende!" Hier is een van vitaal belang Schriftgedeelte! **Heb. 10 : 35, "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft!"** - De volgende twee verzen staan opnieuw met geduld in verband, het zegt, "Nog een weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven!"

Er zijn verschillende soorten van geloof! - "Klein geloof, mosterd zaad geloof, de vrucht van geloof, sterk geloof, groot geloof en de gift van geloof! De Heere heeft een weg gemaakt... een weg of een andere weg om te beginnen te geloven voor hetgeen zij nodig hebben, van kleine wonderen tot grote bovennatuurlijke gebeurtenissen!" - "Als eerste is mosterd zaad een heel klein geloof maar door te oefenen in vertrouwen zal dit zaad uitgroeien tot een grote boom van krachtig geloof!" - **"Super geloof zal in de harten van de uitverkorenen oprijzen om "het Woord alleen" te spreken, en Jezus zal voor hen te werk gaan! - En niets zal onmogelijk zijn voor degenen die standvastig in de beloftes staan welke hen zijn gegeven"**

"Er is naar ik weet geen verzekeringspolis, die tegen vrees kan verzekeren! - Maar God geeft ons een beschermende polis!" - Jezus zegt, "Vrees niet; laat uw hart u niet verontrusten!" - Hij zegt, "Gij zult niet vrezen!" (Ps. 91 : 5) - David zegt, "Hij bevrijde mij van al mijn vrees!" - **Jezus zegt, "Vrees niet, geloof alleen!" (Mark 5 : 36)** - "Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de Heere!" (Ps. 34 : 19 - 20) - "Geen gezelschap waar dan ook, kan doen wat de Heere voor Zijn mensen zal doen! - Ps. 91 bewijst dit zonder enige twijfel! - Wat een contract heeft de Meest Heilige ons gegeven! Als u uw geloof gaat gebruiken, zullen alle beloftes realiteit worden!"

"Vergeet dit niet, u hebt heerschappij over duivelse machten! - Jezus geeft u macht over alle macht des vijands!" (Luk. 10 : 18 - 19) - "De werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze! (Joh. 14 : 12) - Zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult!" (Joh. 11 : 40) - **"U kunt alle dingen doen door Christus! Fil. 4 : 13)** - Als u in uw hart niet twijfelt kunt u ontvangen wat u zegt (Mark. 11 : 23) "Doet er niet toe wat u nodig hebt, Hij zal voorzien! Hij heeft onze pijnen en ziektes voor ons gedragen! - **En door Zijn striemen is onze genezing geworden!" (Jes. 53 : 5)** - **"Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!" (Ps. 103 : 3)** - Zoals David zegt, "En vergeet geen van Zijn weldaden! - Redding, wijsheid, vreugde en ook Goddelijke genezing!" (Vers 5) - **"Wees sterk in de Heere en in de kracht van Zijn macht!"** - "Herinner, uw geloof is heel belangrijk, het is een "schat" terwijl wij op deze aarde zijn! - En het is uw levend geloof, dat u bij Zijn wederkomst naar de Heere trekt! - En dit zelfde type geloof, zal hen die eerder zijn weggegaan opwekken, en zij zullen met de heiligen oprijzen om Hem in de lucht te ontmoeten!" Einde aanhaling.

Dit is waarlijk een geloofs - opbouwende brief geweest welke Broeder Frisby ons heeft nagelaten. Het zal uw geloof doen toenemen. Helpen in deze wonderbare bediening waaraan God ons heeft toegestaan om deel aan te hebben zal zeker grote zegeningen in uw leven teweegbrengen. Ik zal voor u bidden in de komende dagen. Moge God een ieder van u zegenen.

Uw Broeder in Christus,

Gerald Frisby