

## DE JUISTE WEG !

We zullen het over 3 kleine Psalmen en verschillende Schriftgedeelten hebben. Ps. 119:133. "Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen!" Hij stelde het Woord daar rechtstreeks bij deze schreden! "En laat generlei ongerechtigheid over mij heersen.!" Als u door een bepaalde zonde of ongerechtigheid overheerst wordt; laat het Woord van de Heere u dan bevrijden. Vers 134. "Verlos mij van des mensen overlast, en ik zal Uw bevelen onderhouden!" Op andere plaatsen in de Schriften spreekt hij in dit opzicht over de bevrijding van satanische machten. Op een andere plaats zei hij; "Die al uw kwalen geneest!" En de Heere zei, dat genezing en gezondheid voor iedere natie zou zijn, als ze Hem lofprijzen en naar Hem op wilden zien. Maar het is zeer moeilijk voor de naties, om Hem op die manier te geloven. Maar de koning die dit geschreven heeft, die geloofde in deze dingen; en God heeft hem vele malen uitgered. En hij werd uit deze dingen gered, waaruit hijzelf niet aan had kunnen ontkomen. Door wonderen kwam hij uit deze dingen tevoorschijn. "Verlos mij van de verdrukking der mensen, dan zal ik Uw bevelen onderhouden. Doe Uw aanschijn lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen!" Is het niet wonderbaar hoe hij dit Woord "Op zijn schreden" van toepassing liet zijn; en dat op zijn wandel? En de onderdrukking of verdrukking van mensen, waar God hem van zou bevrijden? En in de 91 ste Psalm spreekt hij in dit opzicht over allerlei demonische machten, en over allerlei dingen die over u kunnen komen, en daar zien we dat de Heere ze terug zal dringen. Vers 154. "Voer mijn rechtsgeding en verlos mij, maak mij levend naar Uw belofte!" Er is een levendmakende kracht aanwezig in de Woorden die ik hier vanuit de Bijbel naar voren breng; en het is door de HEILIGE GEEST gezalft! Het is gelijk een heerlijke rook. Het is de Kracht van God, en het is gelijk de Heere die Zich in licht bevindt. Datzelfde Woord brengt een zalving uit de Bijbel tevoorschijn. En het is de zalving van God, die uw sterfelijke lichaam letterlijk levend zal maken. Het drijft de kwalen uit, en het geeft u vertrouwen in GODS WOORD! AMEN! Joh. 6:63. "De Geest is het, Die levend maakt, het vlees doet geen nut; de Woorden die Ik tot u spreek zijn Geest en Leven!" Nu, luister en geloof, en drink deze Woorden in, en dan drinkt u eeuwig leven in. Dan drinkt u de genezingskracht, en dan drinkt u het gezalftde Woord van de Heere! En in dit opzicht zien we de valse cultus tevoorschijn komen, die de genezingsbediening een slag willen toebrengen! Maar laat mij u iets vertellen, **de Heere zei, dat er velen zouden komen die misleiding naar voren zouden brengen. Maar het Woord van God is waar, en Zijn beloften zijn waar!** En Hij heeft een volk, en in dit opzicht maakt het mij geen verschil hoeveel tovenaars er zullen verrijzen, en hoeveel valse religies er zullen opkomen, en hoe ze zullen handelen; want GODS WOORD is waar! En het is de satan die de dingen ten opzichte van de Heere in een kwaad daglicht wil stellen. Maar God zal zegevieren; want Zijn voorbestemde zaad naar Zijn eigen wil, en door predestinatie naar Zijn wil, zal Hij rondom de satan heen cirkelen, en dat lichaam bijeen brengen. En Hij zal dat lichaam aanraken, en het zal schitteren door de Kracht van de Heilige Geest! Dit zal Hij doen. Daarom, te midden van alle afgoderij; zullen we ons geloof moeten gebruiken. Als u zich door kleine dingen van de wijs laat brengen, en als u zegt; "Wel ik zou in God kunnen geloven, als dit er maar niet tussen zou staan." Ziet u dat is geen geloof. Als u geloof in de Heere hebt dan maakt het totaal geen verschil wat iemand naast u doet, of wat iemand verderop in de straat aan het doen is. En dan maakt het ook geen verschil wat iemand in een ander land aan het doen is; **want wat voor u telt is; "Ik geloof het Woord van de Heere, en het maakt geen verschil wat er mag gebeuren, want ik zal blijven geloven." Dat is geloof in God. Dat geloof twijfelt niet; want iemand die twijfelt, zal niets van God ontvangen. Geloof zal nimmer twijfelen! Het blijft vasthouden.** De satan kan proberen om twijfels op u af te schieten; maar u zult ze moeten bestraffen, en standvastig in het Woord van de Heere doorgaan! "De Woorden die Ik tot u spreek zijn Geest en Leven!" Dat is de juiste weg voor verlossing en genezing. En het is een Woord tot hulp van De Heere Jezus Christus. Het is waarlijk wonderbaar. Weet u, wonderen verdwijnen omdat er twijfels in de gedachten van de mensen binnenkomen; en dat gebeurt zelfs vele malen nadat ze een wonder ontvangen hebben. We hebben deze dingen gezien. En u herinnert zich de apostel die op het water liep, en dat de Heere zei; "O, gij klein gelovige, waarom hebt gij getwijfeld?" Ziet u? Dat is Matth. 14:31. Hij had een wonder in zijn hand, en de apostel wandelde over het water, en hij wandelde in de Kracht des Heeren; maar hij stelde zijn gedachten op het water, en toen richtte zich zijn gedachten van de Heere af! Maar toch had hij genoeg geloof om omhoog te zien en om Jezus aan te grijpen. En het geloof en de Kracht van de Heere trokken hem daaruit. Kunt u Amen zeggen? In bepaalde opzichten kunt u misschien uitglijden, en misschien wankelt u, maar laat mij u iets vertellen; **"Strek u naar die hand uit!" Als u alleen maar een klein beetje geloof hebt, dan zal Hij u rechtstreeks uit die diepte vandaan trekken. Hij zal u er uit opheffen!** Kunt u Amen zeggen? En Jezus zei tot hem; "Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? hier sta ik rechtstreeks op het water voor u!" Maar het werd onstuimig, ziet u? Het zijn de stormen om u heen die u aan het twijfelen brengen, en al dat soort dingen meer! Daarom zult u zich naar de dingen moeten uitstrekken en u daaraan vast blijven houden. Toen Petrus om zich heen keek, en de onstuimige golven zag; toen begon hij iets te wankelen en te twijfelen. Maar omdat hij voldoende geloof had, kwam hij er weer uit tevoorschijn. En daarom trok de Heere hem daar uit de golven omhoog. Luister naar mij, **de persoon die genezing ontvangen heeft zal van alle banden uit het verleden bevrijd moeten worden. Als de Heere uw hart eenmaal aanraakt; als Hij uw lichaam aanraakt met een genezingswonder; dan zult u alle bindingen uit het verleden moeten loslaten, en dat rechtstreeks op dat moment. En laat de Heere u van af het hoofd tot de voeten aanraken, en laat de vuurgloed van de Heilige Geest in uw leven binnenkomen. Laat alle bindingen, op het moment dat de Heere u aanraakt, uit uw leven verdwijnen.** En Jezus zei aangaande Lazarus, toen Hij hem uit de dood opwekte, en dit spreekt symbolisch voor een ieder die tot de Heere komt! Hij zei; "Ontbind hem, en laat hem heengaan" (Joh. 11:44. Daarom zult u van de banden of bindingen uit het verleden bevrijd moeten worden. En wat u ook maar in de weg staat, laat het verdwijnen! En aan degene die Hij genezen had, vroeg Hij; "Geloof gij in de Zoon des mensen?" Hij vroeg aan de Heere wie Hij was. En Hij zei tegen hem, wie Hij was. Hij zei; "Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar Die met u spreekt, Die is Het!" (Joh. 9:35-38) Dan zal de genezene moeten terugkeren, en God de eer geven! God raakt hen aan, maar omdat het in vele gevallen te ver reizen is, keren ze niet allemaal terug; en geven God de eer of de heerlijkheid van Zijn Naam niet! En dat is een van de meest verschrikkelijke dingen, die er vandaag plaats vinden! Maar als u vanavond door de bovennatuurlijke kracht van God genezen wordt, dan behoort u God de eer te geven. En de Bijbel vermeldt hier; "Waren er geen 10 gereinigd?" Hij had 10 melaatsen gereinigd, en er was er maar één die terugkeerde. En in dit geval had het betrekking op een waarachtig wonder. Sommigen stonden daar en zeiden; "O, Hij heeft 10 van deze melaatsen gereinigd, en waar zijn ze allemaal gebleven?" Die andere 9 zijn waarschijnlijk helemaal niet genezen! En ik ben er niet zeker van of deze ene wel genezen is geworden! Jezus zei, dat ze allemaal waren genezen, maar er was er maar één die terugkeerden, en hij gaf God de glorie. En ik geloof dat deze persoon zijn genezing waarschijnlijk zijn hele leven lang heeft behouden, en de andere 9 hebben hun genezing waarschijnlijk maar tijdelijk behouden. Maar als zij weer tot de zonden terugkeren, dan zouden zij hun genezing weer kwijtraken. Maar deze persoon keerde terug, en hij gaf God de glorie. Ik geloof dat hij zijn genezing heeft behouden, geloof u dat ook? Dat is wonderbaar! En deze dingen gebeuren met betrekking tot het tijdperk waar in wij leven! Daarom, men zal terug moeten keren en God de glorie moeten geven. (U kunt dit lezen in Lucas 17:17-18) **Ook zult u niet hier alleen moeten getuigen, maar ook thuis, en ook tenopzichte van uw vrienden en diegenen die rondom u verkeren. Als de mogelijkheid er is, dan zult u rechtstreeks van verlossing, genezing of wat het ook maar is, moeten getuigen. Vertel hen wat de Heere voor u gedaan heeft, en dan zal Hij u zegenen! Ga heen naar uw vrienden, vertel welke grote dingen de Heere in Zijn ontferming voor u gedaan heeft!** (Marc. 5 : 19 ). Door deze Schriftgedeelten leert Hij u wat u moet doen; hoe u deze dingen moet blijven vasthouden, en hoe u meer van Hem kunt verkrijgen! En vertel

uw vrienden dat de Heere met grote ontferming bewogen is, en ga heen, en vertel de mensen wat de Heere voor u gedaan heeft. Hij zal u leiden zoals niemand anders dat kan doen, maar u zult geloof moeten hebben, en u zult in alle dingen op Hem moeten vertrouwen. En in dit opzicht maakt het geen verschil wat het is. Hij zal u voorzeker zegenen. En de Bijbel zegt, als u zich bepaalde dingen afvraagt, de satan werpt de satan niet uit. Op bepaalde tijden doet hij vreemde en geheimzinnige dingen, maar hij kan de dingen niet overeenkomstig het Woord des Heeren verrichten. De Kracht van de Heere is waarachtig. In Luc. 11:17-18 wordt over deze dingen gesproken. Ik zal u eerst een aantal Schriftgedeelten in verband met genezing doorgeven, voordat ik voor u ga bidden. Luc. 5 : 24. "Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeiden Hij tot de verlamde;" Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op, en ga naar uw huis!" In Luc.5:23 staat; "Wat is gemakkelijker, te zeggen; uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen; Sta op en wandel?" Kunt u Amen zeggen? Dit is allemaal het zelfde. Hij was de grote VERLOSSER of VERLOSSING die tot Zijn volk zou komen. Matth. 12 : 13, "Toen zeide Hij tot de mens; "Strek uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd gezond!" Er kwam opnieuw leven in de hand van die man! Deze hand was verlamd en verdroogd geweest! Maar deze hand werd weer vol van leven! Daar hebt u de Wonderwerker; daar is God! Kunt u prijs de Heere zeggen? Joh. 4 : 50, "Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het Woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen!" Joh. 5 : 5 - 7. "En daar was een man, die reeds 38 jaar lang ziek was geweest. Deze zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem; Wilt gij gezond worden?" En de Heere genas hem terstond. Joh. 9 : 6 . "Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem; Ga heen, was u in het badwater Siloam, (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen wies zich en kwam ziende terug!" Toen hij heenging, toen ging hij in geloof. Jezus wilde het geloof in deze man in werking stellen door hem te laten handelen. En hij de Stem des Levens en de Stem der genezing gehoorzaamde, de Stem van wonderen en krachten, en op het moment dat hij heenging, en zich waste, ging zijn geloof tot handelen over. En daardoor ontstond er een grote beroering onder de Farizeeen, waarschijnlijk omdat deze man helemaal geen oogappels bezat! Jezus legde een beetje klei, als een vorm van schepping, zoals ons lichaam in eerste instantie ook gemaakt is, en God heeft Zijn macht op deze klei gelegd, en zo zijn wij tot vlees en bloed geworden, en dat is zoals we nu zijn! In ieder geval keerde deze persoon met twee oogappels in zijn oogkassen terug. En broeder, dat waren dingen waar ze niet overheen konden komen! Kunt u daar Amen op zeggen? Daar hebt u God in Zijn grootse handelingen. En de Heere heeft in dit opzicht het ene wonder na het andere verricht! Luc. 4 : 32. "En zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn Woord was met gezag!" Luc. 4 : 36. "En er kwam verbazing over allen en zij spraken er over tot elkander en zeiden; Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten Zijn bevelen op en zij varen uit. Dit houdt verband met krankzinnigheid. "Het maakte in dit opzicht geen verschil of het kleine of grote problemen waren! **Maar ten opzichte van genezing zult u vastberaden moeten zijn. En als u daadwerkelijk met uw ganse hart genezen wilt worden, dan is uw genezing daar rechtstreeks aanwezig.** En de zalving is hier aanwezig, en dan zal de Heere een wonder beginnen te werken. Hoevelen voelen de zalving en de kracht? Geloof in de Heere Jezus Christus met uw hart, en belijd dit met uw mond, dan zal de verlossing de uwe zijn! Het is de eenvoud van het Evangelie waardoor uw genezing gewrocht wordt. Het is de kracht des Heeren die het wonder tevoorschijn brengt. **U hoeft er niets voor te doen! Het is volbracht. Hij heeft de prijs reeds betaald aangaande uw genezing en verlossing. U behoeft alleen maar te aanvaarden wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft, en dat in uw hart, en dan zult u het hebben! En De Heere zal u zegenen.** Een vrouw komt naar voren om van de griep bevrijd te worden. Nu, de griep is een virus dat rondwaart. En op bepaalde tijden is de kracht van God zo groot, zodat de griep van de mensen losbreekt, zodat de bacil verdwijnt! Ik geloof toen God de satan en al zijn engelen uit de hemel heeft geworpen, dat Hij daar toen alle ziektekiemen heeft uitgeworpen. En wij moeten onze weg door deze dingen heen bevechten. De duivel is een ziektekiem of bacil. Amen!

Neal Frisby