

"DE OPENBARING VAN GODS NAAM!"

Bent U gereed voor een boodschap? Door deze boodschap zullen er of een aantal worden toegevoegd of er zullen er vanavond een aantal afvallen, maar prijs de Heere! En U mensen verwondert zich erover waarom ik zoveel aan het hakken en snijden ben. Dat is de manier om een goede oogst te verkrijgen, zoals God mij op een bepaalde avond heeft getoond. Hoevelen van U geloven dat? Er zal een tijd zijn of komen om de scharen bijeen te vergaren. Maar op dit moment wil ik het moeilijk maken, en weet U wat? Ik zal U vertellen dat U daadwerkelijk een goed huis kunt bouwen als U een goed sterk geestelijk fundament bouwt! En we willen niet dat het later zal worden weggeblazen! Amen! We willen het krachtig of hecht bouwen en het zal sterk of hecht worden gebouwd in het geestelijke! Iedereen die vandaag aan de dag nog een beetje gezond verstand heeft en die fijngevoelig is ten opzichte van de Heilige Geest – U weet – in dit opzicht wilt u een goed fundament bezitten, want dit tijdperk zal gaan veranderen en u zult niet bij machte zijn – **U zult niet willen geloven wat er in de volgende twee of drie jaren zal gaan gebeuren. U zult niet kunnen geloven wat er met deze natie zal gaan gebeuren, want de mensen zullen tot God worden gedreven of weggedreven in het anti-Christelijke systeem.**

Nu, luister zeer goed als we met deze boodschap zullen beginnen. De boodschap is deze: "Jezus is gekomen om de naam van de Heere te openbaren, de openbaring van Gods Naam." Nu, ik heb hier reeds eerder over gepredikt en ik heb het toen op verschillende manieren naar voren gebracht, en nu zal het op een andere wijze naar voren worden gebracht zoals de Heer het vanavond te voorschijn wil brengen. En ik zal U wat vertellen, als U geloof hebt in God en als U uw Bijbel hebt gelezen, dan zult U weten of begrijpen waarom de Heere wil dat ik dit hier naar voren zal brengen. En ik zal U dit vertellen, als u geloof in God hebt, en uw Bijbel hebt gelezen, dan weet U wat de Heere bedoelt wanneer Hij doormiddel van openbaring spreekt.

En als sommige van U het niet op deze manier kunnen zien, toch blijven we natuurlijk broeders in de Heere en misschien verricht de Heere ook bepaalde dingen door U als U op die bepaalde manier gelooft. Ik weet dat Hij dingen door mij doet op deze manier. En ik weet dat de Heere met mij is geweest, en ik geloof dat dit ten opzichte van niemand anders zo geweest is in deze generatie, en dat aangaande de glories die gefotografeerd zijn – en in feite zal dit ook niet gebeuren. Het zal nimmer op deze wijze gebeuren zoals deze glories hier verschijnen, want dit is de voorzienigheid. En dit heeft niets met mij te maken, het heeft niets te maken met mensen, het is heel eenvoudig de Heere! En als ze te lui zijn om deze dingen op te merken, dan zullen ze op de verkeerde plaats ontwaken! Kunt U amen zeggen?

Nu, de meeste profeten hebben de Heere gevraagd wat zijn Naam was. In het oude testament zei Hij dat Zijn Naam geheim was. **En Jezus is gekomen om het verlorene te behouden. Maar het daar op volgende en het meest belangrijke wat Hij kwam doen – hoevelen van U weten dat? Het belangrijkste was dat "Hij gekomen is" "om de Naam" van de Vader te openbaren!** Hoevelen van U weten dat? Hij is gekomen om de Naam van de Vader te openbaren! Dat heeft Hij zelf gezegd. Zonder dit zou er geen gezag of autoriteit achter redding of genezing staan! Zonder deze naam zou er totaal geen kracht achter staan. En de mensen zien dit over het hoofd. **Hij is gekomen om de daadwerkelijke naam van de Heere te openbaren. Alle macht bevindt zich in die Naam.** Daarom zijn de historische kerken van vandaag krachteloos. En zij kunnen de kracht van de handelingen niet tevoorschijn brengen die zij nodig hebben, en dat omdat zij de Naam van de Heere niet kennen. En daarom zijn de historische kerken vaak krachteloos ten opzichte van deze dingen.

Nu, de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest – ziet U? **Vader – Zoon – Heilige Geest, Heere – Jezus – Christus! De Heere toont ons dit, ziet U, Heere, God, Jezus, en Zoon! Christus de gezalfde Heilige Geest.** Daar hebt U het rechtstreeks. Nu, gisteren of gedurende de avond was ik iets aan het doen en ik keek om mij heen, en dat precies ten opzichte van de tegenovergestelde richting waar ik mij bevond, en zag het licht dat hier is gefotografeerd; en dit licht is verscheidene malen in mijn bediening gefotografeerd! En men kon het zien, en deze keer veranderde het in een bepaalde dimensie, en het was zuiver, wit en met een blauw licht. En het straalde van binnen uit, zoals dit – toen ik het zag straalde het van binnen uit het witte licht. En toen verdween het ten opzichte van het natuurlijk oog. Plotseling was het verdwenen. En ik was daar, zoals het hier op de foto te zien is. Maar er gebeurde niets! totaal niets! Ik was daar en ik verwonderde mij hier over op die tijd. En zodoende liet ik het verder voortgaan. En de volgende dag, gedurende de boodschap die ik nu rechtstreeks ga prediken, toen ik een zeker Schriftgedeelte bereikte, toen kwam de Heere en Hij bevestigde, waarom Hij op die manier was verschenen. En wanneer ik dit Schriftgedeelte vanavond zal behandelen (dit staat vermeld in het boek Openbaringen) en ik zal U hier later in deze prediking over vertellen. Toen openbaarde de Heer aan mij, en toen Hij dit deed, toen deed Hij dit ten opzichte van de boodschap die ik hier vanavond zal gaan prediken.

Nu, sommigen van U geloven misschien niet dat Jezus onze Heer en onze Redder is. Het is exact zoals de schriften dit naar voren brengen. Maar Hij is – U zult nooit daadwerkelijk geloof bezitten totdat U zich zelf met Hem verenigt, en dat als uw volkomen krachtbron of oorsprong – Dan zult U geloof bezitten. In Jacobus 1:6-8, zegt Jacobus "Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt." En hij zegt, dat U in dit opzicht niets kunt ontvangen. Want een innerlijk verdeeld mens is ongestadig op al zijn wegen. Ziet U, sommigen zijn drielidig georiënteerd, sommigen hebben 10 goden! En sommigen hebben 100 goden! **Maar hoor, o Israël, de Heere, uw God is één, wanneer u in Hem gelooft doormiddel van de Heere Jezus Christus, en wanneer U tot Hem nadert, U zult onverdeeld tot Hem moeten naderen.** Hoevelen van u weten dat? U kunt Hem niet naderen met een gespleten of verdeeld hart. U zult tot de Heere moeten naderen in een volkomen eenheid of onverdeeldheid, als één, en dat wanneer U tot Hem nadert. En de Heere heeft gezegd, wat gij, in de Naam van de Heere Jezus zult vragen, dat zal Ik doen. Zo kunnen wij dit zien. En daarom zei Jacobus, dat U niets kunt ontvangen als U innerlijk verdeeld bent. In Jacobus 2:19 staat, en U kunt dit lezen, de duivel gelooft dat er één God is, en hij siddert. Jacobus zei en hij siddert. Ziet U? **Waarom wordt de duivel aan het sidderen gebracht? Wanneer U gelooft dat Jezus de Heere is. Hij siddert! Waarom wordt de duivel aan het sidderen gebracht? Om het op die manier te geloven! En de duivel siddert!** En ik heb hem gezien (de duivel) en dat vele malen, voordat hij uit de mensen te voorschijn kwam. Ik heb acht op hem geslagen en hij siddert in de mensen, en in vele gevallen verdwijnen ze, en ook ten opzichte van ernstige gevallen die we hebben meegemaakt toen we door het land hebben gereisd, toen hebben we op deze dingen acht geslagen. We hebben meegemaakt dat ze de knopen van shirts afrukten zodat ze door de lucht vlogen en dat de demonische machten uit hen kwamen, en daarna waren deze mensen weer totaal genezen en goed bij hun verstand. En hun vrouwen kwamen en getuigden de dag voordat ze zichzelf van het leven probeerden te beroven, en ze moesten in een straight jacket naar de samenkomst worden gebracht, en vlak voordat ik met hen ging bidden scheurden ze zowat al de kleren van hun lijf, terwijl de demonische machten in hen tot razernij kwamen en spreek dan plotseling de Naam van de Heere Jezus, en geef dan acht op datgene wat gaat gebeuren – ze werden plotseling hersteld en verkregen hun normale verstand terug. Ik heb dit zien gebeuren in de Californië kruistochten en de Heere heeft hun harten daadwerkelijk gezegend. Amen. En zo kunnen we deze dingen zien. Nu, wij loochenen de bedieningen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet, nee, doe dat niet! Ziet U, wij doen dat niet. Maar dezen zijn één in dezelfde Heilige Geest, die Zich op drie verschillende manieren openbaart, maar ze zijn één in dezelfde Heilige Geest. **Tenzij u het geheimenis van Gods Naam kent zult U niet volkomen tevreden zijn gesteld, of U zult niet worden opgenomen. Hoevelen van U weten dat? U kunt niet worden opgenomen zonder de Naam van Jezus. Dat is een absoluut feit. Dat is onfeilbaar. En er is geen mens, duivel of baviaan of iemand anders**

die dit kan verwijderen. U weet dat ze ook een leerstelling hebben; dat de mens van de aap afstamt. Hoevelen van U weten dit? We zouden dat hier in kunnen voegen. Dr. Christian, ik geloof dat het een Engelsman is die in Afrika woont. Hij heeft een operatie aan een vrouw uitgevoerd, en zij had moeilijkheden met haar hart, en toen heeft hij het hart van een baviaan in haar geplaatst, maar in ieder geval stierf zij. Hij zei dat hij het de volgende keer met een chimpansee zou proberen. Ziet U, hoe verdorven de mensen zijn? Ziet U, wat voor nut of doel zou dit hebben? Ziet U, ze verliezen zich volkomen in deze dingen. En dit werd rechtstreeks voor het nationale nieuws uitgezonden. Dat is waar. Maar ziet U, blijf vertrouwen op de Heere, en blijf U vasthouden aan datgene wat de Heere ons hier in de Schriften toont. Ik heb dit alleen naar voren gebracht om U te laten zien hoever de mensen zijn weggezonden en wat er vandaag aan de dag gebeurt, en wat ze vandaag aan de dag aan het doen zijn. Maar deze dingen gebeuren, en toen ik hier aan dacht, toen dacht ik meteen ook aan dat andere, maar er zijn leerstellingen op de scholen waar men de evolutie leert, en dat men afstamt van de apen, en deze dingen komen totaal niet overeen met het Woord van God. Daarom zal er niemand zonder de Naam van de Heere Jezus worden opgenomen. En dit is onfeilbaar en kan niet gebroken worden. Toen Jezus tot hen sprak, toen zei Hij: Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal geenszins voorbij gaan! Zo kunnen wij dit zien, en het is geloof in de Naam waar U door opgenomen zult worden.

En Jezus is gekomen, en laat ons lezen hoe Jezus de Naam van de Vader heeft geopenbaard. En hoe Hij rondging, deze Naam openbarende, en toch hield Hij dit geheim en aan de andere kant openbaarde Hij die Naam toch ook op dezelfde tijd. Dit was het geheimenis van Zijn opdracht. Naast Zijn sterven en het geven van Zijn eeuwig leven aan ons allen, kwam Hij ook in het geheim, en dit deed Hij op een manier om het zodoende aan de uitverkorenen van God te brengen. Hij kwam om de Naam van de Heere te brengen, en op dezelfde tijd hield Hij het verborgen voor diegenen aan wie Hij het niet wilde openbaren, en dat ten opzichte van hun ongeloof. En Hij heeft zelfs verscheidene malen in gelijkenissen gesproken zodat ze de dingen niet zouden verstaan, en dan vertelde Hij het aan Zijn eigen discipelen.

En zo beginnen wij deze dingen te lezen en zullen zien hoe de Heere Jezus deze dingen naar voren heeft gebracht. En het zal precies zo zijn als toen de Zoon kwam die de Naam van de Vader geopenbaard heeft. Nu hier is datgene wat geloof, vertrouwen en rust produceert en U zult niet verward zijn! Ziet u, want sommige mensen zijn in een totale verwarring! Maar u zult weten waar u staat.

Nu, de Zoon verklaart het eren van de Naam des Vaders – “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, “Uw Naam” worde geheiligd!” Hoevelen van u weten wat Zijn Naam is? Ziet u, Uw Naam worde geheiligd – Hij is gekomen, Hij zei, Ik ben gekomen in “Mijn” Vaders Naam. Dat weten wij, en we zullen het hier zo meteen over hebben.

Mat. 6:9. en het volgende is, dat de Zoon in de Naam van de Vader is gekomen! Ik ben gekomen in de Naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan: indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. – Joh. 5:43. Nu, de Schriften verklaren exact wie Hij is. Hei zei: Ik ben in de Naam van Mijn Vader gekomen, en gij hebt Mij verworpen. Hoevelen van u weten dat zij niet geloofden toen de Heere Jezus kwam, dat Hij in de Naam des Vaders was, en dat zij Hem hebben verworpen! En laat ons vandaag niet hetzelfde doen. **Laat ons de Naam van de Vader ontvangen in de Heere Jezus Christus.**

Kunt u amen zeggen? Zeker, verwerp het niet zoals de Joden hebben gedaan!

De Zoon doet de werken in de Naam des Vaders! – “Ik heb het U gezegd en gij gelooft Mij niet! **De werken die Ik doe in de Naam mijns Vaders, die getuigen van Mij!** In Joh. 10:25 zei Hij: Ik heb het u gezegd en gij gelooft Mij niet; de werken, die ik doe in de Naam mijns Vaders, die getuigen van Mij!”- De Zoon beroept Zich op de verheerlijking van de Naam des Vaders! **Hei zei; “Vader, verheerlijk Uw Naam,** “en dat staat in Joh. 12:28. En Hij verheerlijkte Zijn Naam in Jezus. Kunt U amen zeggen? En Hij is gestorven, want anders zou Hij niet verheerlijkt zijn.

Dan openbaart de Zoon de Naam van de Vader – “ Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw Woord bewaard. “Ziet U, Jezus gaf hen het Woord.-Joh. 17:6

Nu draagt de Zoon de discipelen op in de Naam van de Vader – “en Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader bewaar hen in Uw Naam” Ziet U Hem hier spreken? “Dien Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon des verderfs!”

Ziet U, hij is verloren gegaan! Opdat de Schrift vervuld zou worden. Joh.17:11-12. Hier staat dat er niemand verloren zal gaan die in deze Naam gelooft, de Heere Jezus. Maar Judas, de zoon des verderfs, hij geloofde niet helemaal in zijn hart dat dit de Naam van God was. En hij werd uitgeworpen omdat Jezus zei, “Zie Ik ben gekomen in Mijn Vaders Naam! Ziet U, Hij zei; In de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest; de Heere – Jezus – Christus. De Schriften maken dit zo duidelijk als het maar mogelijk is, maar de Joden konden het toen niet zien. En hier is Jezus aan het spreken, en Hij spreekt hier rechtstreeks over de Vader, ziet U? En waarom draaide Hij Zich dan om en zei Hij tegen hen dat dat Hij God was, en soms deed Hij dat rechtstreeks voor hen staande, en dan draaide Hij Zich weer om en sprak tot de Vader! Ziet U, hier is een openbaring mee verbonden. En voordat wij zullen eindigen zal ik U van uit het boek Openbaringen zeggen waarom Hij op deze manier spreekt, en waarom de dingen zo zijn en dat er drie openbaringen van de Heilige Geest zijn, en zij zijn allen verenigd in één. Wij zullen het daar over hebben, en hoe Hij deze grote geheimenissen hier naar voren brengt.

En dan staat hier opnieuw dat de Zoon Zijn Vaders Naam verklaart. “En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmee gij mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen. “Joh.17:26. Toen Hij voor hen stond, toen heeft Hij de Naam van de Vader aan hen bekend gemaakt! En wij verwonderden ons hier over deze dingen, ziet U.

“Laat ons lezen. Het meest belangrijke Woord in de heilige Schriften is de Naam van Jezus. Dat weten wij. Elk klein kind, nadat hij op de zondagsschool heeft gezeten, of iedere persoon die tot Jezus is gekomen als zijn Redder, weet dat het meest belangrijke woord in de Bijbel, Jezus is. Want zonder dit is er geen Naam in de hemel of op aarde waardoor U behouden kunt worden. Want dit kan alleen geschieden door de Naam van de Heere Jezus Christus. Hoevelen van U weten dat? Broeder, hier wordt een bepaalde kracht naar voren gebracht, is het niet? Hier wordt de kracht of macht daadwerkelijk naar voren gebracht. En hier kunt U niet omheen gaan. En zo zien wij deze dingen. U kunt niet worden opgenomen, als U alleen maar zegt dat U in God gelooft. Dan bent U precies zoals de Joden. Zij verwierpen de Naam en toch zeiden ze dat ze in God geloofden. Ze verwierpen de Naam, en toen kwam er een vloek over hen. De joden misten “het geheimenis” van Gods naam. En Jezus zei, Ik ben gekomen in Mijn Vaders Naam, de Heere Jezus Christus, en dat hebben ze verworpen! Dat is het wat Hij gezegd heeft. Ziet U? **Als u zegt, ik geloof in God, daardoor zult U niet worden opgenomen of in de opname zijn. Maar als u zegt, ik ben gered door de Heere Jezus Christus, door het bloed van het Lam, dan zult U worden opgenomen.** Kunt u amen zeggen? Met de Heilige Geest in U, zult U bij de opname zijn. Kunt u amen zeggen?

Of ten opzichte van de opname vanuit de grote verdrukking, zij die de zelfde dingen claimen. De Heere zal hun uit de grote verdrukking wegnemen, en zij zullen het ook maken, ziet U. Zo, dat is waar. Ziet U, de Joden geloofden in God, maar zij verwierpen de 'Naam'. Wij weten dat zij de Naam hebben verworpen. Dat is de waarheid. En nu zien we doormiddel van deze dingen dat de naam van de 'capstone' of 'hoeksteen' is. En alle titels van God vallen volgens de Schriften onder de Naam. U kunt iedere verwijzing in de Bijbel nemen die U wilt, en, al deze verwijzingen zullen U vertellen dat de naam van God, de Heere Jezus Christus is. Zij weten dat ziet U, maar ze laten de Schriften voor wat ze zijn. En de mensen ontdekken dat vandaag aan de dag. Hij is niet in drie verschillende persoonlijkheden tot mij gekomen. Hij kwam tot mij en heeft mij datgene verteld wat Hij mij heeft verteld. En mijn bediening heeft op een wonderlijke manier gewerkt onder de zieken en onder de mensen, en het Woord van God, en wat Hij wil wat wij zullen doen om de mensen te zegenen. Het is geweldig wat de Heere heeft gedaan. Dat is de waarheid. Hij zal hier tot ons komen als de

Hoofdsteen, voor de uitverkorenen.

Laten wij de volkomen bevestiging lezen van wat ik U heb verteld, en van datgene wat Jezus heeft gezegd. Nu, luister zeer goed. Als U hier vanavond nieuw bent, luister dan goed naar mij. Wij argumenteren nooit over de dingen-nee! U kunt het geloven zoals U dat wilt, maar ik moet het Woord op deze manier brengen. En ik zal U de bovennatuurlijke machten hier vanavond aantonen, of op de avonden dat U hier komt. Dan zult U de kracht zien of bemerken. En zo hebben we deze dingen hier. En voor een volkomen bevestiging of bekrachtiging zijn deze woorden van Jezus onfeilbaar. In Joh. 14:7-9, en ik heb geprobeerd door de Heilige Geest naar voren te brengen! Wanneer ik proberen zeg, dan bedoel ik hiermee dat sommigen misschien niet bij machte zijn om dit te verstaan of te begrijpen. Maar ik versta het wel Joh. 14:7 tot en met 9, en we zullen vers 7 en vers 9 lezen, **"Indien gij mij kent, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien". Philippus zeide tot Hem, tot Jezus "Heere, toon ons de Vader." En Jezus zeide tot hem; Ben Ik zolang hij U, Philippus, en gij kent Mij niet.** "En Philippus zeide tot Jezus: "Toon mij de Vader!" En Jezus zei tot hem: "Ben Ik zolang bij u Philippus, en gij kent Mij niet?" "En ik heb U deze dingen zojuist verteld of meegedeeld, Philippus. "En Philippus was rechtstreeks bij Hem! **"Wie Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader, Philippus?** Wanneer gij mij gezien hebt, dan hebt gij de Vader gezien. Ik zal zo naar voren brengen, zeggen wat de Bijbel rechtstreeks na deze dingen zegt. Maar in Joh 8:56 en 58 zei Jezus, dat Abraham zijn dag had gezien. **En Hij zei, eer Abraham was, ben Ik.** En ten opzichte van deze verklaring probeerden ze Hem te stenigen. En als men vandaag aan de dag de openbaring van de kracht des Heeren naar voren brengt, dan zou hetzelfde kunnen gebeuren! Kunt U amen zeggen? En dat door degenen die zeggen dat zij vol zijn van de Heilige Geest, en dat zij God hebben. Het is precies zoals met de Joden, op dezelfde manier, de Farizeeën, het is een openbaring van de Heere, en ik zal het hier aantonen.

Herinner U dat wij de uitingen of de bedieningen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet loochenen. **Wij proberen U duidelijk te maken dat deze ene Heilige Geest, de gehele schepping op orde houdt!** Kunt U amen zeggen? Prijs de Heere. Hij zou geen God zijn, als Hij alle dingen niet zou besturen. Hij is God! Ziet U, Hij weet wat Hij doet. Hij moest veel dingen doen. En daarom moest het op deze manier gebeuren. Eerst moest Hij de Joden verblinden, zodat wij, heidenen, het evangelie zouden kunnen ontvangen. En nadat Hij U het evangelie had gegeven wilt U zich omdraaien en Zijn naam loochenen. Kunt U amen zeggen?

Zeker, Hij heeft dit gedaan, zodat U het evangelie zou kunnen ontvangen; en nu, aan het einde van dit tijdperk draaien de heiden Farizeeën zich om, en uiteindelijk loochenen ze de Naam en nemen de anti-Christ! Ziet U? Hij zei: Ik ben gekomen in Mijn Vaders naam, en Hij zei, dat ze Hem hadden verworpen. Hij zei als er een ander zal komen in zijn eigen naam-de anti-Christ, dan zult gij hem ontvangen. En het zaad der Joden, sommigen van hen, zullen aan het einde ingaan in het anti-Christelijke systeem. En sommige van deze Farizeeën, en al deze wereld kerken zullen daar rechtstreeks heen gaan, en ze zullen Hem daar rechtstreeks loochenen, ziet U? En daarom "voor Abraham", en Hij sprak over deze dingen-en daarom werden ze razend, ziet U.

En dan Joh. 17:5, Jezus zei, dat Hij was, eer de wereld was. Leest U het maar-Joh 17:5. En in vers 6 zei Hij, **Ik heb de Naam van God geopenbaard, en mijn discipelen zullen uw Woord bewaren.** Dit geloof ik met mijn gehele hart. Toen wij het hier zojuist over hadden, en als ik hier nu niet aan toe kom, dan zal ik het zo meteen behandelen. Want ik wil dit zelf in herinnering houden. In Joh. 1 staat **"Het woord was bij God, en het Woord was God van de beginne. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En de Bijbel zegt dat het Woord God was.** En op één plaats staat er Immanuel, wat betekent **"God is met Zijn volk"** Ziet U, het was eenvoudig Gods Heilige Geest in dit lichaam-de Naam van Jezus hier. En God daalde neer in, dit lichaam en openbaarde zichzelf aan zijn volk in de vorm van een lichaam, en Hij riep heb tot Zichzelf door Zijn krachtige Woord. Zo eenvoudig is het. "Hij was God-van de beginne." Nu, Joh 15:5- **"Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken."** Iedereen hier vanavond in dit gebouw, gij zijt de ranken. Hij is de wijnstok-gij zijt de ranken, en door in Hem te blijven kunt U veel vrucht voortbrengen. **Maar zonder Mij-zonder de Naam van Jezus, kunt gij niets doen.** Kunt U amen zeggen? Als U in die Naam blijft dan zult U veel vrucht voort brengen, dat zegt de Bijbel. Maar als U niet in de Naam van de Heere Jezus blijft, dan kunt gij niets doen. Dat is precies hetzelfde als met de Joden-niets! Kunt U amen zeggen?

De Hebreëën- totdat zij de Heere Jezus zullen verkrijgen. Nu dat is waar. Daarom zijn de kerken krachteloos. Deze openbaring ontbreekt hun. En U zult een nieuwe dimensie aannemen en meer kracht verkrijgen. Misschien zult U door meer duivels worden bestreden, maar U zult meer kracht bezitten, en meer vertrouwen in het Woord des Heeren! Dit is waar, dit is krachtig en het is God, zo kunnen wij dit zien.

En dan zegt Jezus in vers 16, "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb U uitgekozen." "Ziet U hier de predestinatie? Jezus zei, **"Niet gij hebt Mij, maar Ik heb U uitgekozen."** **En in die almachtige Naam ligt uw redding en uw genezing, zonder deze Naam kunt U niets toen, zei de Heere Jezus!** Niets! Dat is waar. U kunt niets anders doen dan dat Hij wil dat U zult doen volgens de Schriften.

En nu ten opzichte van het Schriftgedeelte wat ik hier naar voren wil brengen, toen ik tot dit gedeelte kwam, toen herinnerde de Heere mij aan het Licht waar ik over sprak, voordat ik aan deze prediking begon, en waar ik mij over verwonderd heb, en toen ik, tot dit Schriftgedeelte kwam, toen wist ik waarom, en dat was gisterenavond, en dat ik bij machte was om datgene te zien waar ik reeds over gesproken had, en wat ik in het Licht had gezien, en toen ik tot dit gedeelte kwam. Terwijl ik er op die tijd niet meer bij had stil gestaan, en dat ten opzichte van deze prediking, toen bevestigde de Heere aan mij dat Hij mijn boodschap zou bevestigen of bekrachtigen en dat Zijn hand over deze boodschap was. U kunt dit geloven of U kunt het verwerpen, maar de boodschap des Heeren zal altijd waarachtig zijn. En de woorden van vanavond zijn opgetekend in de hemel als zijnde waarachtig en een waar getuigenis van de Heere.

En daarom zullen we Openb. 1:8 opslaan. Nu, hier gaan we. Wij verwonderden ons erover waarom Hij Vader zegt en dat Hij Zichzelf dan weer omdraait en Zichzelf de almachtige noemt. Nu, let op. We gaan hierover tot Openb. 1:8, en Jezus zei, "Ik ben de Alpha"-dat is het "begin"-en de omega"- dat is het einde, het begin en het einde, zegt de Heere, die is (rechtstreeks op dit moment), en die was (in Jezus), welke Jezus is die komen zal, de Almachtige. Kunt U amen zeggen?

En dit is de Heilige Bijbel en het kan niet en het zal niet gebroken worden, tenzij U een woord verwijdert. In het boek Openbaringen maakt Hij deze dingen duidelijk. **Hij zei, als gij één woord veranderd-toevoegt of af doet, dan zullen de plagen over U worden uitgegoten, en uw naam zal niet in het boek des Levens voortkomen!** Kunt U amen zeggen? Dit Staat in het boek Openbaringen. En dat kunt U niet veranderen. Er is geen bepaalde rangorde, er is geen bepaald doctoraat, of een leerstelling, of kerken of systemen, en het maakt mij geen verschil wat het is, of scholen. Zij kunnen dit niet veranderen in het boek Openbaringen, want als ze dit wel doen, dan zullen ze niet in de hemel komen. En dit kan niet door leerstellingen van mensen worden gebroken. Niemand kan dit veranderen.

En dit wordt er gezegd - "Ik ben de Alpha, Jezus zei, Ik ben de omega, het begin en het einde, zegt de Heere! "Zie, zegt de Heere, "Die is, en die was, en die komt, de Almachtige!" kunt u amen zeggen? De Almachtige. U zegt dat Hij zich hier de Almachtige en Heere noemt, en op een andere plaats wordt ons geleerd dat Hij tot de Vader sprak, of dat Hij over de Vader sprak. Waarom heeft Hij dat op die manier naar voren gebracht? Omdat deze dingen alleen door openbaringen zijn te verstaan, en dit loopt uit in het boek Openbaringen. Want Hij weet dat Zijn ware zaad deze dingen zal verstaan. Hij weet dat de uitverkorenen van God het zullen verstaan. Ziet U. Terwijl de rest, de ongelovigen, het niet konden verstaan. En zo heeft Hij al deze dingen, door de Bijbel heen verspreid, zeker! Hij spreekt tot de Vader, en dan zegt Hij, Ik en de Vader zijn één. En toen zeiden ze, deze persoon spreekt in raadselen! Een poosje geleden zij Hij dat Hij God was, en nu spreekt Hij tot de Vader! Ze zeiden, wat is Hij eigenlijk aan het doen?

En hier zegt Hij-Vader, Zoon en Heilige Geest! En hier zegt Hij, Ik en Mijn Vader zijn één. Hij zei, Ik ben gekomen in mijn Vaders naam, en hier zegt Hij-deze

mens maakt zichzelf God-dood hem. Ziet U?

En Hij veroorzaakte dat deze Farizeeën van de ene kant naar de andere werden geslingerd. En Hij had hen zo in verwarring gebracht, dat ze niet meer wisten waar ze aan toe waren!

Maar de uitverkorenen zeiden - Prijs de Heer! Prijs de Heer. Prijs de Heer! Dat is waar. Dat is waar! Zij hadden hun problemen en gingen struikelend verder-Petrus, Jacobus, Johannes en al de anderen. Maar ze wisten dat Hij daar was, ziet U? Hij was bij hen. Daarom Jezus bond ze allen in knopen. Hij bond hen allen aaneen tot stukken. Daarom sprak Hij op die manier. En vandaag is het precies hetzelfde, omdat deze zelfde geesten in deze moderne Farizeeën te voorschijn komen, ze lezen het hier, en dan zullen ze het daar lezen. En ze zijn zelf verhard in deze dingen, ziet U! En dat komt omdat ze de openbaring niet hebben. Verkrijg de doop in Heilige Geest, en dan zal Hij U al deze dingen in de Bijbel aantonen.

Daarom sprak Hij op deze manier. Ziet u , op deze plaats zegt Hij, Ik ben de Almachtige! En hier heeft Hij het over het bidden tot de Vader, en Hij spreekt daar tot de Vader-en hier is Hij de Almachtige! Waarom? Hij wilt dat U dit in geloof zult aannemen. Hij heeft het zo gesteld, dat U het zo goed als alleen door geloof in God zult moeten aannemen. En dan ontsteekt Hij een vuur in U en dat vuur dat brand in U. Kunt U amen zeggen? En vuur in uw beenderen, en dat in de kracht des Heeren! Zeker! Hij is daadwerkelijk groot, ziet U.

O, ik weet niet of dit op de radio zal worden uitgezonden, maar ik zal U één ding vertellen, wij zullen (Hij zal) de westkust uiteindelijk doen laten wegzinken. Prijs de Heere. Deze mensen zouden er uit moeten komen, ze zouden eruit moeten komen, en in de kracht des Heeren. Ik probeer hen niet te vertellen waar ze heen moeten gaan, laat God hen maar duidelijk maken waar ze heen moeten gaan. Hij alleen weet waar men veilig is. Maar ik weet een ding, er zullen grote omverwerpingen komen. En dat niet alleen ten opzichte van de westkust, maar over de gehele wereld zullen er omverwerpingen zijn. En ten opzichte van die grote Naam van de Heere Jezus Christus. Wanneer Hij spreekt broeder, de gehele aarde zal heen en weer wachelen als een dronkenman. Grote of hoge vloedgolven, droogten, en er zullen allerlei dingen over aarde komen. We hebben tot nog toe niets gezien. En ten opzichte van de voorzeggingen die steeds weer naar voren zijn gekomen, geef er maar acht op. Want deze dingen zullen met grote snelheid toenemen als we de 70'er jaren uitgaan. Laat ons de Heere altijd verwachten, uitzien naar de Heere. En ten opzichte van deze grote dingen, wacht U maar, en zie op die grote naam die U dan zult hebben. Ik kan U vertellen, wat dat zal zijn. En dat is zeker waar.

Op een avond hebt U mij horen zeggen, wanneer er twee-of driehonderd huizen zullen worden weggevaagd door een orkaan of een tornado dan zult U zien dat de baptisten, de methodisten, de katholieken, de lutheranen en de, pinkstermensen, U zult hen op hun knieën in gebed zien, wanneer de storm zal razen. En dan zullen ze allen overeenstemmen ten opzichte van dezelfde God, en ze noemden Hem Jezus! Kunt U amen zeggen?

Dat is de waarheid, als ik die ooit gezien heb, als ze bevreesd of beangst worden dan weten ze waar ze heen moeten gaan. Maar zolang de mensen zijn zoals ze zijn, zie, dan zullen ze dit niet doen. Maar er is kracht, en hoeveel meer dit tijdperk gaat veranderen, en dit ook ten opzichte van de mensen die hier vanavond zijn, sommige van U zijn misschien niet bij machte om het op deze manier te zien, ziet U. Maar dan zult U wel, want wanneer deze crisissen komen dan zult U dichterbij komen. En dan zult U iets hebben waar U zich aan vast kunt houden, en dat zal zijn in de Naam van Jezus. En deze Naam zal belangrijk gaan worden, en deze Naam zal zo belangrijk voor U worden, zodat U nog nooit eerder geweten hebt in uw leven hoe belangrijk de Naam was. En dat zal gebeuren voordat we uit datgene te voorschijn zijn gekomen, dat hier zal gaan komen. En zoals ik U reeds eerder gezegd heb, het is de kracht des Heeren. Ziet U, Hij is de Almachtige, en Hij spreekt hier.

En, zoals ik reeds heb gezegd, ik looch de bedieningen van de Vader niet, toen Hij Zichzelf op die manier openbaarde. Ik looch de bedieningen van de Zoon niet, wanneer dit geopenbaard wordt in het zoon-schap, en ook de Heilige Geest looch ik niet. Deze drie zijn één. En ik zal U een Schriftgedeelte tonen, dat opnieuw onfeilbaar is, en dat kunt U lezen. Maar U weet als U de bijbel oppervlakkig leest, dan haalt U de dingen uit het verband, maar doe dat niet. Houd het in harmonie ten opzichte van deze ene Heere Jezus, ziet U. En als datgene er is, en als U dit in harmonie houdt, en als U gelooft dat er een bediening is van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest- maar verenigd of in harmonie. Houd het in overeenstemming of in één eenheid, één geloof, één geest en één doop. Dat zegt de Bijbel. En dan zullen uw gebeden beter beantwoordt worden, en dan zult U een groot vertrouwen hebben, en dan zult U een grotere tevredenheid of voldoening hebben! Dat weten wij.

En Hier komen we bij vers 13, waar Hij staat te midden van 7 gouden kandelaren-dat is onder Zijn volk in deze gemeentetijdperken. Hij staat daar en Hij is bekleed met een gewaad, ziet U, en dan in vers 14. In Openb. 1:14-"En Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw; en Zijn ogen als een vuurvlam; en Zijn voeten waren als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. " Ziet U, Hij staat daar te midden van deze gouden kandelaren, met Zijn witte haar, en het vuur aan Hem, en al deze dingen, ziet U. Daar hebt U de Ouden van Dagen. De Vader, Die daar verheerlijkt in de Zoon staat, hoevelen van u wisten, toen Hij daar stond, dat dit de Vader was, verheerlijkt in de Zoon, in het midden van deze 7 gouden kandelaren, met het haar van een rechter, Met al deze dingen aan Hem, zoals u weet. Dat is uw advocaat. Dat is uw autoriteit! Hij staat daar. Hij is niet alleen onze rechter, Hij is onze advocaat. Hoevelen van U weten dat? En Hij heeft nooit een zaak verloren! Kunt U amen zeggen?

En Hij zal ook nimmer een zaak verliezen! - En satan heeft geprobeerd om Hem te benaderen, maar dat kon hij niet. En toen. Hij kwam tot Mozes en Michael, de grote prins, die daar stond-Michael! Hij heeft nooit een zaak verloren, maar Hij zei, De Heere bestraffe U, en Hij nam het lichaam van Mozes, aantonende dat Hij kan doen wat Hij wil. En Hij zal nooit een zaak verliezen. En de oude satan kan niemand van Hem afnemen; en hij (duivel) zal het ook niet doen. Dat Hij daar staat toont ons niet alleen dat Hij de rechter is, maar Hij staat daar met het vuur, en de autoriteit in Hem, en Hij is onder Zijn volk te midden van deze kandelaren is Hij hun advocaat, en Hij zal het oordeel ook uitvoeren. En geloof mij, ik wil de advocaat die ook rechter is! Prijs de Heere! Amen. Dat is een goed iets. Zoals dit, staan we de dingen nauwelijks toe in ons eigen systeem, is dat niet zo? Amen! Boyd- dat is er één, is het niet? Dat is God. Ziet u, satan kan deze dingen niet doen, dat weet U. Nee, hij kan dat niet doen. Maar dat is degene die ik wil. Ik wil dezelfde advocaat die ook mijn rechter zal zijn. Amen! Zo, daar is Hij, dit is daadwerkelijk God, staande te midden van deze gouden kandelaren-brandend vuur! Ziet U, wij weten in wie wij geloven, dat zegt de Bijbel, en de discipelen zeiden dat ook, dat weet U. **Wij weten in wie wij geloven.**

"Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, "dat zei Jezus-Mat. 28:18. En Jezus zei, wanneer gij Mij ziet, ga dan niet naar de vader zoeken op een andere plaats, Philippus. Is dat niet wat Hij zei? Dat is exact wat Hij zei! Jezus zei tegen Philippus, wanneer gij Mij ziet, dan hoeft je niet op een andere plaats te gaan zoeken voor de Vader. Wanneer gij Mij ziet dan hebt gij Hem gezien! En Philippus was daar. En hier is datgene wat ik U een poosje geleden zou gaan vertellen over Philippus. En nadat dit was geschied zegt de Bijbel dat Philippus werd weggenomen door de Geest, en dat hij naar een bepaalde stad gebracht werd, waar hij heen getransporteerd werd en waar hij het evangelie predikte. (Han. 8:39,40) Kunt u amen zeggen? Dat is net zoals met de uitverkorenen. Wanneer zij tot de ontdekking komen wie Jezus is, dan zullen ze worden opgenomen, en dat net zoals met Philippus. Ze zullen weggenomen worden door de Heere. Kunt U amen zeggen? Waarom, Hij zei, dit is alle macht, ik ga daarheen en zal ergens anders gaan prediken. En de Bijbel zegt dat hij verder ging en dat hij werd getransporteerd, en de Heere plaatste hem ergens neer, en Philippus ging weer verder. En ten opzichte van de heiligen zal het op dezelfde manier gebeuren, wanneer ze geloven in de Naam van de Heere Jezus, zoals Philippus dat deed, en toen hij tot de ontdekking kwam, wat dit allemaal te betekenen had, ze zullen worden weggenomen. Mensen er is vrede in de Naam des Heeren. Er is vrede in die Naam. Er is vertrouwen! En U mensen, die naar de historische kerk toe gaat, sommige van u mensen, die zich daar bevindt: voorheen waren ze gewoon om het evangelie daadwerkelijk te prediken, en vandaag zijn ze lauw geworden, en God zal hen uit Zijn

mond spuwen. Het is vanwege de almachtige kracht in de Naam van de de Heere Jezus, die daar niet te vinden is volgens mij. En er is daadwerkelijk rust. En het maakt mij geen verschil of het een baptist, een lutheraan, een methodist of iemand van de pinkstergemeente is, of wie dan ook. Deze boodschap van vanavond is voor u, dit is niet gepredikt om erover te argumenteren of te vechten, en dat vanwege de Bijbel- het is rechtstreeks afkomstig uit de Bijbel. Misschien hebt u uw eigen manier om de dingen in elkaar te passen, dat weet ik niet, maar dit weet ik, ik heb de waarheid gesproken. Er is kracht in de Naam, en op die manier waarop het hier vanavond is gebracht. En God zal uw hart zegenen, als U het op deze manier aanneemt. Er zijn veel mensen, zoals U weet, als zij prediken over een onderwerp zoals dit, dan willen ze of proberen ze de Vader te loochenen, en ze willen de Heilige Geest loochenen, en dan zeggen ze; wel, we hebben alleen maar Jezus. Zeker, dat weten wij! Maar er zijn drie uitingen of bedieningen! En dit zijn deze drie dingen die werken, en deze drie zijn één.

Zo, dat is de manier, waarop het werkt, en we weten dat er drie manifestaties zijn, maar er is één Heilige Geest, die alle dingen op orde stelt. En Hij heeft zichzelf gemanifesteerd, ziet U, in verschillende uitingen. En we hebben hier een Schriftgedeelte voor U. Ziet U, daar hebt U het Vaderschap, het Zoonschap, en het werk van de Heilige Geest, ziet U? En Paulus zei, één geloof, één Heere en één doop. En dan rechtstreeks verder, waar Hij zei, dat Hij de Almachtige was. Als u dit wilt lezen in uw Bijbel, in Judas 1:25 staat, "Den enige God, onze Heiland, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid. Wie was onze Heiland? En er staat hier; de enige God. Wie was onze Heiland? De Heere Jezus Christus! En dat is rechtstreeks van het begin van het eerste hoofdstuk van Openbaringen, waar Hij zegt," Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die is, en die was, en die komen zal, de Almachtige! "En U kunt de ene bladzijde na de andere lezen, en dan kunt U zien dat deze dingen aan elkaar bevestigd worden. En zo kunnen we deze dingen zien. Daarom, het is dezelfde Heilige Geest die Zich op drie manieren openbaart, ziet U? Allen in één, dat is waar. **En voor de onfeilbare test lees ik 1 Joh 5:7 en 8, en daar staat, deze drie zijn één. En dat is, zo spreekt de Heilige God en onze redder, de Heere Jezus Christus.** Kunt U amen zeggen? Geef de Heere een handklap. Prijs de Heere God. Halleluja.

Maar U zult Jezus als uw redder moeten aannemen, en als U Hem in uw hart ontvangt, dan zal God U zegenen. En door de Naam Jezus bent U genezen. En door de Heere Jezus bent U vol van de Heilige Geest. En ook de Heilige Geest wordt gezonden in de Naam van de Heere Jezus, dat staat in de Bijbel, en al deze gaven en krachten komen in de Naam van de Heere Jezus. Alles wat we hebben, het boek der Handelingen, de apostelen en de profeten, en al deze dingen, het is alles gekomen in de Naam van de Heere Jezus. En dat is onze kracht, en er is geen andere Naam in de Hemel of op de aarde, zoals de Bijbel zegt, daarom, als U de Naam van de Heere Jezus niet hebt, dan kunt U hier niet vandaan komen. Zo, dat is de waarheid. Vanavond is de waarheid gesproken. En ik kan U dit vertellen, ik geloof dit, dat de kracht van God hier als rook opstijgt, gelooft U dat ook niet? U kunt Hem voelen. Ik kan nauwelijks verder spreken omdat de kracht des Heeren hier zo sterk aanwezig is. En voor de mensen die hier aanwezig zijn, U kunt opnieuw een houvast aan Hem verkrijgen. Grijp die Naam en dan zult U van Hem kunnen verkrijgen wat U verlangt. Hij is gezalfd, Hij is de gezalfde. De Christus, ziet U. De Heere Jezus Christus, de gezalfde.

Hoevelen voelen hier de bries des Heeren? Kunt U de kracht van de Heere voelen? Weet U, Hij zei avondkoelte – O prijs de Heere. Ik zal neerdalen als de blinkende Morgenster en Mijn reflectie zal op hen zijn! Is dat niet geweldig? Ik zal daar, toen Hij dat tegen mij zei. O, kunt U Hem nu niet zien. Prijs de Heere! Is dat niet wonderbaar? Het is groots! Zo, daar hebt U uw kracht, ziet U. U loochent deze andere bedieningen niet, maar U weet wie Hij is. En wanneer U Hem hebt verkregen, en wanneer U weet wie Hij is, dan zult U met Hem weggevoerd worden. Prijs de Heere want Hij is God. Zo, dat is de manier waarop het in de Bijbel is gebracht. En Paulus zei, "Zie, ik toon U een geheimenis, toen hij tot hen sprak over deze dingen. En hij sprak met hen over deze dingen. En zo kunnen we zien dat God daar plannen heeft, die geopenbaard zullen worden. U kunt het geloven zoals U wilt, maar ik vertel U zoals ik het geloof. Zoals de Heere mij deze dingen heeft getoond, en zoals het hier geschreven staat in de heilige schriften. En het is wonderbaar om Zijn grote kracht hier te zien.

Hoevelen voelen Hem nu? Voelt U Hem? U zou in de vrijheid moeten zijn. Een ieder van U zou bevrijdt moeten zijn, en U zou U vanavond vrij moeten voelen door de kracht van God. Prijs de Heere Jezus. Voeg deze boodschappen toe aan uw leven en dan zult u op weg zijn naar de victorie!

Neal Frisby