

"ALLES IN ALLEN!"

Jim Jones, verkeerde in Pinksterkringen, maar toen hij tegen de mensen zei, dat ze wijn moesten drinken - dat was het! En later zei hij tegen zijn volgelingen dat ze de Bijbel moesten wegwerpen! Dit is een grote waarschuwing. Paulus heeft namelijk over deze dingen gesproken. *Sal. 4: 8-20*

Ik vroeg de Here op een keer - en ik vroeg aan de Here, "Kijk naar deze lege stoelen, terwijl ik het Woord van God predik!" En toen zei Hij, "Daarom zult gij zien hoevelen er in de hemel zullen zijn, en dat wanneer Ik hen allemaal bijeen zal hebben!" Kunt u Amen zeggen?

Veel mensen denken dat zogoed als iedereen in de hemel zal zijn, maar de Bijbel zegt - en ik geloof het ongeveer 1 of 2%, of misschien 8 of 9% die bij de opname zullen zijn, en misschien zijn het er nog wel minder dan dat aantal. Dan zullen er velen gelijk het zand der zee door de grote verdrukking heengaan; Maar als wij al deze dingen bij elkaar nemen, dan zegt de Bijbel dat gedurende deze grote tijdsperiode - dat er dan meer dan een biljoen of twee biljoen mensen - ik geloof dat het ongeveer 2 of $3\frac{1}{2}$ biljoen mensen zijn, die dan afgeslacht zullen worden in de grote uitgieting van de plagen, enz. Daarom kunt u zien dat het lonend is om het Woord van God lief te hebben, en om het Woord van God te nemen, zoals het is! Kunt u Amen zeggen? En daarom is het waarom God deze persoon hier heeft heengezonden - en Hij heeft doormiddel van een visioen tegen mij gezegd om met hem te spreken. De Here kwam tot mij, en zei tegen mij, dat ik ~~met hem~~ met hem moest spreken. ~~(Deze persoon is niet Jim Jones)~~. En ik heb tegen hem gezegd, "Blijf bij die zalving, die de mensen naar voren roept, en blijf op het Woord staan. Predik het Woord - mijn God - predik het Woord!" Kunt u Amen zeggen? En dank God, hij heeft gepredikt, en hij zei tegen mij, dat hij nog nooit eerder 45 minuten gepredikt had. En hoe dan ook, hij heeft een geweldige gave om de mensen naar voren te roepen. Maar ziet u, men zal moeten blijven staan, en men zal dat in de mensen moeten brengen zodat het zal blijven bestaan of standhouden, want de dingen die tellen zijn de dingen die blijven standhouden. Ik zou eerder het Woord van God willen prediken, en dan blijven ze of staan, of ze verdwijnen. Maar ze zullen blijven en staan, als ze naar mij zullen luisteren! Want u wilt een waardevol iets! Hoevelen van u willen iets van waarde hebben? Deze Hebreëen - zij geloven, in de laatste dingen - in de laatste waarde van de dingen. Dat doen de Hebreëen! En zogoed als alles wat in de Oude Bijbel vermeld staat is door de Hebreëen geschreven. En daarom zal het ons goed doen, als wij op het Woord zullen blijven staan! En Hij heeft wonderlijke dingen gedaan - en hij deed de dingen een stuk beter dan in het begin, en dat door het prediken van het Woord van de Here. En hij stemt er ook mee in - en het is gewoon zoals u weet, hij heeft dat andere - maar men zal het Woord des Heren moeten blijven vast houden, en er op blijven staan. En daarom - ze moeten door de zalving tevoorschijn worden geroepen - predik het Woord, en laat God een werk in hun zielen verrichten. Voed deze zielen ten volle met het Woord van God, want zij zullen stand moeten houden. En de Here heeft mij getoond dat het niet lang meer zal duren, totdat men dit Woord van God nogig zal moeten hebben.

Sommige mensen hebben tegen mij gezegd, dat ik beter wat water bij de wijn zou kunnen doen, ten opzichte van mijn predikingen hier, want dan zouden de mensen hier wel blijven. Maar ik wil geen akker of tuin die half weggekwiënd is! Nu, dit hier is niet aangaande die andere evangelist! Wij hebben in dit opzicht namelijk verschillende discussies over verschillende openbaringen aangaande de Bijbel gehad, en wat we zouden moeten doen.

Hoe de Here Jezus God is, en hoe deze dingen moeten geschieden. Ik heb hier in deze zijkamer banken neer gezet, en voor een ieder die dat wil, kan daar heengaan en bidden voor de Heilige Geest, zodat men die kan ontvangen. Dat is voor een ieder die door wil bidden aangaande deze dingen, en dan kan hij de dingen met God in orde maken. Wij die God met ons gehele hart liefhebben, degenen die God uitverkoren heeft, en die door niemand uit Zijn Hand geroofd kunnen worden - misschien bent u nog niet tot de volmaaktheid gekomen. Sommige mensen zeggen, "O, ik heb zo hard geroepen of geweend." Wel, u zou er een zenuwzinking van kunnen krijgen. Geef deze dingen met geheel uw hart over aan Jezus. En alles wat u kunt doen, is steunen op Hem. Door het Prijzen van de Here, en door op Hem te steunen, zodat Hij met u zal wandelen. En laat Hem u leven leven, want dat kunt u zelf niet doen! Prijs God. Hij wil U alles zijn, en dat is mijn prediking voor deze morgen. Het vlees zal u in dit opzicht geen enkel goed doen. U zegt, "Bent u het eens met alle boeken die Br. Grant hier heeft gehad?" Nee! maar deze beiden zijn vrienden en Br. Grant is mijn vriend. Hij kan de dingen schrijven zoals hij dat wil doen. In dit opzicht kunnen de mensen hun eigen keuze maken.

Br. Frisby was ongeveer een half uur in vervoering des Geestes. Ik was gezeten in de kamer waar mijn familie ook gezeten was, maar het was alsof ze er niet meer waren. Ik kon hun spreken ook niet meer horen. En dit is een heel opmerkelijk iets. En de Here zei tot mij, "Keer terug tot het laatste Woord in de Bijbel, bij de Amen!" En Hij heeft gezegd, "Ik ben de Amen!" En ik denk dat het in Openb. 3:14 staat. En daar zegt Hij - "De eerste en de laatste - Hij zegt, "Ik ben het begin, de Amen!" En hij zei tegen mij, "Ga terug naar het Woord." ALLEN! Ik heb dit niet voor niets in de Bijbel geplaatst." Dat was het laatste Woord in de Bijbel, en ik moest dat gebruiken. En toen kwam de Heilige Geest over mij om terug te gaan naar het begin. Het eerste Woord wat Hij daar gebruikt heeft. Ik wil dat u zich op het "Woord" concentreert - ik heb dit opgeschreven - dat met de wil van God verbonden is. Het woord "ALLEN" het laatste Woord in de Bijbel is definitief met de wil van God verbonden. Nu, het laatste Woord in de Bijbel - "ALLEN" - is naast het woord "AMEN", gelegen! Het woord "Amen" is een goedkeuring, het betekent definitief. Het duidt op de Christus. Het duidt op de "Amen", welke de Here Jezus betekent. En Hij heeft Zijn goedkeuring aan het Woord "ALLEN" gegeven. En dit is het laatste Woord waar Hij de Bijbel heeft doen eindigen. En het eerste woord is in Openbaringen. Als u Hem in u verkrijgt, dan hebt u alles in allen! Hoevelen van u weten dat? En Hij heeft "IN" en "ALLEN" geplaatst.

Het is begonnen in Genesis met het Woord "IN", en het eindigt in Openbaringen met het Woord "ALLEN". Openb. 22:10. En Hij zeide tot mij, Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij! Men kan het niet verzegelen. Men kan de profetieën in dit boek niet verzegelen, want de tijd is nabij! Vers 18. "IK betuig aan een ieder, die de Woorden der profetie van dit Boek hoort: indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn, en indien iemand afneemt van de Woorden" - dat is het wegwerpen vande Bijbel waar we zo juist overgesproken hebben - "Van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het Boek des Levens, en van de Heilige stad, welke in dit Boek beschreven zijn." Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen. Hij eindigt met "ALLEN". En de Amen - in de Bijbel - betekent Christus, het definitieve of uiteindelijke Woord. Hij bevestigt deze dingen. Hij zegt. "Ik ben de ALLES IN ALLEN!" Hij zegt, "IK BEN DE EERSTE EN DE LAATSTE!" Dit betekent - "IK ben het eerste WOORD uit de Bijbel en ik ben het laatste WOORD uit de Bijbel!" Ziet u waarom Hij "AMEN" zegt dit betekent "IK ben de CHRISTUS en het begin, en Ik ben de CHRISTUS - "De AMEN" aan het einde! En wanneer u dit zegt, dan preekt u actueel. Het is het Woord des geloofs. Het betekent geloof. Het betekent dat u deze dingen bevestigt. Dit betekent dat u achter deze dingen staat. Dit betekent dat u weet dat dit de waarheid is. Zijn, Woord is in u allen. Als u de Geest van God in u hebt, dan is Alles in u. Iedere persoon die geboren wordt heeft de geest des levens in zich. Hoewel niet iedereen de Werkende Geest der Verlossing in zich heeft. Maar ze hebben de geest des levens in zich. Maar alleen hebben geen verlossing verkregen.

Nu, voor sommige mensen zijn deze dingen moeilijk te verstaan - en wel, dat zij de geest des levens in zich kunnen hebben - de levensgeest die God hen heeft gegeven - en dat zij de verlossing toch niet verkregen hebben. Maar dit is omdat zij zich niet bekeren, en de Here Jezus niet als hun Heiland aannemen. En die zelfde levensgeest die in hen ademt, gaat verder en bevestigt deze dingen, en ze zijn bij machte om deze dingen tot in eeuwigheid te bewaren. Dat is hetgene wat zijn waarde behoudt als u zich bekeert - dan hebt u het heil of de verlossing verkregen, en dat leven in u wordt dan een eeuwig durent iets. En dan zult u opgenomen en veranderd worden. En de Bijbel zegt, dat wij Hem gelijk zullen zijn. En onze lichamen zullen veranderd worden. En het zal moeilijk voor deze mensen zijn, om voor God te staan, wanneer men het waarachtige leven in zich verworpen heeft, en dat zonder tot de bekering gekomen te zijn, en Hem te danken. En hoe zullen zij voor God kunnen staan, terwijl zij de waarlijke gever van het Leven in zich hadden, terwijl zij God daar nooit voor gedankt en geprezen hebben! En hoe zullen zij danvoor Hem kunnen staan, terwijl Hij hen de geest des levens had gegeven als een getuigen. En zij hebben dit verworpen, en ze hebben ermee geademd. Maar het zelfde leven wat zij inademen hebben zij verworpen. En omdat zij het waarlijke leven van de Here ademen, zij zullen voor Hem komen testaan, want Hij is alles. De Here verlangt alles van u. Want Hij kan iets nemen, en u tot een supermens met God maken! Hij wil, uw gehele familie. Werk zo hard u kunt en leg hen in de handen van God, en laat ze bij Hem. Paulus zegt, als u getrouw zult zijn, en als u behouden zult zijn, dan zal de Here uw huis bezoeken. En dan zullen er velen het Koninkrijk van God binnengaan. En soms is het een gehele familie. En Paulus zegt, "Uw gehele huis zal behouden worden!" En dat is, wanneer gij getrouw zult zijn, dat is wat Paulus zegt.

Hij verlangt dat al uw liefde op Hem gericht zal zijn. Geef al uw liefde aan Jezus! Daarom zegt Paulus, "Geef uw leven als een levende offerande!" En dan verkrijgt u al Zijn liefde terug! Maar Goddelijke liefde kan niet met geld worden gekocht. De Here zegt, "Omdat gij uw alles niet aan Mij hebt gegeven, daarom heb Ik Mijn alles niet aan u gegeven!" Dat is waar. Hij wil niet alleen een gedeelte, maar Hij verlangt alles! Als u met Hem gaat handelen, broeder, dan geeft Hij u datgene wat Hij beloofd heeft. "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken!" Maar de Here zegt, "Gij talmt of zijt traag aangaande uw beloften." Maar de mensen willen een gemakkelijker weg dan deze, maar die is er niet. Paulus zegt, tenopzichte van het lichaam van Christus - "Ontwaakt". Als u half in slaapt gevallen bent, dan zult u de dingen alleen maar voor de helft verkrijgen, en dan doet u de dingen ook alleen maar voor de helft. Maar we zullen Geestelijk moeten ontwaken, en daar is deze prediking voor. En de mensen verlangen dat God Zijn Geest zal uitstorten, zodat zij iemand kunnen helpen die ziek is, en dit ook in hun familie. En ze willen op de straten getuigen, zodat de mensen de tranen in hun ogen zullen krijgen, en dat ze naar het huis van God zullen gaan! En deze dingen zullen geschieden. Dit zal geschieden, op de manier waarop God dit zal doen. Want Hij zal Zijn volk binnenbrengen. Maar dit is het, wat met deze grote uitgieting zal samengaan - ik geloof wanneer de crisissen zullen komen, en u hebt het oude spreekwoord gehoord, "Wanneer de buik met de portemonnee geconfronteerd wordt, en wanneer ze beide leeg zijn, dan zal God een opwekking zenden zoals wij die nog nooit eerder hebben gezien! Kunt u Amen zeggen? Maar begrijp mij hier niet verkeerd - en dat aangaande de crisissen - want Hij zal Zijn volk altijd zegenen. Hij zal voorspoedig doen zijn! Maar er zal iets in deze natie gaan gebeuren, waardoor er een grote uitgieting, en een groot ontwaken onder Zijn Volk zal komen. Ik geloof dat de dingen op zulk een manier zullen geschieden, zodat u uw alles aan de Here zult geven. Er zal iets gaan gebeuren. En dit is "Zo spreekt de Here!" En het zal gebeuren. Ik weet dat dit de Heilige Geest is. Maak u daarom gereed. Luister nu goed. Hij wil dat alle uitverkorenen zich zullen verenigen in Zijn Lichaam, en dat over de gehele aarde, en dit hier is een van Zijn belangrijkste plaatsen aangaande Zijn leiderschap. Hij wil dat alle uitverkorenen aan het einde van dit tijdperk één zullen worden in de Heilige Geest, en dat niet in de systemen van mensen, maar in het Woord één.

"Ik ben de AMEN, de allen in allen!" En hierdoor zullen de dingen voor u gedaan worden. Daarom wil Hij dat al Zijn uitverkorenen tezamen zullen komen - verenigd in Zijn Kracht. En in de Bijbel staat, "Opdat zij één zullen zijn!" Er zal een grote uitgieting gaan komen waardoor het lichaam van Jezus Christus verenigd zal worden. En het maakt geen verschil waar ze zich bevinden! Hij vraagt al uw attentie! En dan zult u alles van Zijn Heilige Geest krijgen! Als u eenmaal verlossing hebt verkregen, dan maakt het mij geen verschil wat het mag zijn, maar dan zult u niet in de verkeerde geest terecht komen. Het maakt geen verschil hoe lang u op uw knieën ligt, en naar de Heilige Geest zoekt, maar het ligt eraan hoeveel u van uw zonden, uw alles, aan Hem geeft! En dan is het gelijk een baby, u laat uw lippen bewegen. En hoe het ook mag klinken, u hebt de waarachtige verlossing in uw hart. Misschien klinkt het gene wat u spreekt als datgene wat een baby zegt - en dat in de Heilige Geest. In dit opzicht zal het menselijk vlees ook mee moeten werken, want anders gaat het niet met geloof gepaard. En het geloof is door het handelen aangaande het Woord. En in het begin zijn het geen duidelijke klanken, maar dan zullen er door de Heilige Geest spoedig een aantal woorden tevoorschijn komen. En dan zal de Hemelse Gave tevoorschijn komen. Maar wanneer Hij Hem uw alles geeft, dan zult u alles aangaande Zijn Geest verkrijgen. Kunt u Amen zeggen? Hij wil dat u alles van Hem zult verkrijgen!