

DE BEËINDIGING VAN HET GEMEENTETIJDPERK

Omdat we de beëindiging van het Gemeente Tijdperk naderen en de laatste uitstorting van volledig herstel binnengaan, moeten we weten wie de Elia heiligen of het Elia Gezelschap zijn. **Zij zijn overwinnaars. (Openb. 12:5) En degenen die opgenomen zijn zoals de profeet Elia dat was! (II Kon. 2:11 – Enoch in Hebr. 11:5.) – O, roep het uit van vreugde! En zoals Paulus het zei, verblijdt u te allen tijd! Deze** gebeurtenis is zeer nabij!

Hier volgt de vooruitziendheid van Paulus. I Kor. 15:40-44, **Er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo is de opstanding der doden. Het wordt gezaaid in verderfelijke, het wordt opgewekt in onverderfelijke; Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. "Hoe** mooi dat de Heilige Geest deze dingen brengt plus dat Openb. 12:1 Paulus inzicht bevestigt. Deze majestueuze dame (de met de zon beklede vrouw) spreekt over de heiligen van het verleden, heden en toekomst die prachtige wonderen zullen zien." – (Vooral degenen in vers 5) – . . . Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben!

U kunt door onderscheidingsvermogen de zelfgenoegzaamheid van vele Christelijke mensen om ons heen zien! Ze nemen het niet ernstig genoeg of zien de urgentie er niet van in! De nabijheid van Christus en het einde van het tijdperk! En de opkomst van de supermachten er van! Maar Jezus zei dat sommigen zouden spotten en sommigen zouden slapen! – "Het is precies volgens het woord van profetie! Wordt wakker, het is alreeds de tijd voor de wijzen! – Zoals Dan. 12:10 zei, dat de dwazen de tekenen niet zullen begrijpen noch zien!"

Overal waar we maar kijken zijn problemen, verdriet, verwarring, bezorgdheid, leed, wanhoop en angst, en dat wereldwijd! "Jezus is het enige goede nieuws dat er is!" **Door Zijn wijsheid en kennis kan Hij elk probleem oplossen! Hij zal grote vreugde en prachtige redding geven! Hij is onze wonderbaarlijke vriend in tijd van nood. Hij zal voorzien, leiden, aansturen en vrede en rust geven! – Maar dat is niet het geval met betrekking tot het systeem waar u hieronder over zult lezen! – Overall komen nieuwe Babylons tevoorschijn en zijn er klaar voor om zich tot een** grote Babylon Verborgeneheid samen te vouwen. Super ondeugd en genoegens, en handel overdag en bij nacht in heldere lichten! Dit zal toenemen naarmate het tijdperk sneller gaat aangaande gebeurtenissen op wereldwijde schaal, zoals dat in Openb. hfdstk. 17 en 18 vermeld is. – Plus vanaf New York tot Californië met inbegrip van alle steden, die van de Westerse secties en grensstaten. Sommigen zullen door brand verwoest worden, andere door aardbevingen! – De mensen en in het bijzonder degenen van de Westkust zullen er goed aan doen om deze aanhaling te onthouden: "Alles hetgeen tussen de San Bernardino Bergen en Los Angeles zal in de zee schuiven! San Francisco lijkt als een pannenkoek om te zullen draaien. De Grand Canyon zal insluiten en de Boulder Dam opbreken!"

Dit is definitief ons uur want we zijn in de uiteindelijke afsluiting van het oogst tijdperk voor de uitverkorenen. We moeten veel bidden en snel werken want deze volgende prachtige Schriftgedeelte is met betrekking tot onze geestelijke oren binnen handbereik, of zal dat binnenkort zijn. I Kor. 15:51-55, **"Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijke aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijke aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning??"** Herinner u dat de apostel Paulus zei, dat er voor al degenen die geloven en Zijn verschijning liefhebben een kroon is weggelegd!" – O, hoe prachtig en diep zijn toch de woorden van onze Heer! Laten we niet achterop raken, maar voorwaarts in de richting van de prijs drukken! Laten we getuigen tegen een ieder we maar kunnen, want binnenkort zal onze tijd hier niet meer zijn! En dat is inderdaad goed nieuws! – Want binnenkort komt deze aarde onder een grote waan en oordeel. Nog een ding, bid voor onze naties en de jeugd. **"En laten alle uitverkorenen zich samen in gebed en in het terug verwelkomen van onze Verlosser verenigen!"**

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby