

GODS GEESTELIJKE WIND

Dit zijn glorieuze dagen van redding, bevrijding en wonderen! Wees alert; maak gebruik van ieder moment. – "Net als een droom keek ik naar de bewegende bladeren aan de boom en de Heere zei, zonder de wind zouden de bladeren aan de boom nooit bewegen; en zonder Mijn Geest zouden de mensen niet bewegen of leven hebben! Er zou geen roering van de Geest zijn, of lofprijzing of buiging voor de Heer zoals de boom dat doet! Laat de wind van de Geest over Zijn volk waaien!" – Hele groepen mensen willen God op een afstand volgen; dat is een ramp voor de ziel. De boom buigt en volgt de richting van de Wind. – **"Zie, zegt de Heer, lees Joh. 3:8, "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is."** – Met andere woorden, de geest blaast waarheen het dat door de voorzienigheid zelf bepaald of aanstuurt! – En de gekozenen volgen de Schriften!

De grootste en meest vitale gebeurtenissen ooit eerder gezien zullen plaatsvinden. Een opmerkelijk en verbazingwekkend tijdperk! De laatste hand en laatste hoofdstukken van Zijn profetieën en informatie van de profetische gave van de geest, zullen vlak voor Israël's Jubileum plaatsvinden. – **"De Morgenster die in de harten van de uitverkorenen opgaat, zal hen in een spectaculair herstel leiden, en in een krachtig opname geloof concluderen! Wijsheid, kennis en goddelijke liefde zal Zijn vleugelen over ons uitspreiden!"** De zon gaat onder, de uitverkorenen zullen weggegaan zijn, de nacht komt! Naar mijn mening hoeven we niet meer zolang te wachten! – U kunt de inspiratie van de geest voelen uitende deze woorden tot de gelovigen, die binnenkort naar de hemel zullen vertrekken! De eindtijd onthult zich in ons uur! De hemelen geven voortekenen en hemelse wonderen als tekenen! **"Jezus zal in een moment in een ogenblik plotseling verschijnen!" Zijn volk, van deze generatie zal het zien, zegt de Heer!** Dus, moge de wind van de geest in zijn bepaalde pad waaien! De oogst zal eindigen!

Terwijl de wereld vol van dodelijk venijn, valsheid, afvalligheid en sinister kwaad is, ontvangt de gemeente de zalving, vreugde, kracht, genezing en wonderen, leiding, wijsheid, kennis en het opname geloof! – **"Zie, zegt de Heere de geest openbaart hen komende dingen!"** Wat een voorrecht om in het uur van de komst des Heeren te leven, waarin al de tekenen van het Gemeente Tijdperk voor onze ogen in vervulling gaan en de dwazen weten het niet!

De wereld maakt zich gereed. Op een slimme wijze is er een nieuw valuta systeem gepland. Ook zal er een Joods verbond worden bevestigd. Dus, hou het in de gaten! "Er zijn plotselinge en onverwachte veranderingen op komst!" (Natuurlijk zijn er al velen voor u op de geschriften beschreven om uit te zoeken.) – Randon de wereld zal de samenleving aan diverse beleidsmaatregelen en plannen van een komende wereld dictator geïntroduceerd worden! – Er zijn veranderingen op komst aangaande vervoermiddelen, werk en etc.! **"Illusie is als een wolk van stof over de lauwwarme kerken!" – "Verbijstering, onrust, voedsel en geld crises in vele naties zijn er de oorzaak van dat de bevolking naar een super leider op zoek is! Een tovenaer die het wereldse dilemma in staat is op te lossen! Dan zal dit allemaal spoedig arriveren!** Naar mijn mening zouden de uitverkorenen voorbereid en alert moeten zijn, want de wereld zou aan het laatste gedeelte van de Verdrukking kunnen beginnen (Openb. 12:5,6 – het merkteken wordt gegeven, etc.) – Dus zouden alle heiligen te allen tijde naar de Heere moeten uitzien! – Ik geloof dat dit onze tijd is om Jezus in de wolken van glorie te aanschouwen!"

Er zal een wereldwijd schudden en vulkanische uitbarstingen plaatsvinden! **"Ieder facet van de natuur en het weer zal als niet eerder gezien over de hele aarde momentum nemen!" Evenals grote opschuddingen in de maatschappij en dat overall, inclusief hun manier van doen en laten!** – "Zie omhoog, de hemelse wonderen en profetie vertellen ons dat onze verlossing nabij is!"

"Heldere Ster! – Sterlicht! Zal Jezus in de morgen, middag of in de nacht komen? Of zelfs in de schemering?" – (Overeenkomstig Math. 25:6) In de VS zou het de wacht na het 12de middernachtelijk uur zijn, tussen dan en de dageraad! – (Want de mens zal de exacte dag nog het uur weten. Dit is slechts een opinie.) We weten dat dit in sommige gedeeltes van de wereld wel correct zal zijn; waarin gedurende een 24 uryge periode een gedeelte licht en een andere donker is! Misschien is er een aanwijzing in mijn gedicht!

Uw vriend,

Neal Frisby

