

GERODDEL

"Wat een uur en wat een tijdperk om in te leven! We zien ongelooflijke gebeurtenissen en allerlei types van profetie vervuld worden die naar de komst van Christus wijzen!" – We hebben ook een andere twist van gebeurtenissen voor deze natie gezien! – Het lijkt erop dat de duivel razend is; het roddel nieuws is net zo groot als het oorlog nieuws geworden. Zijn roddel machine is goed geolied en werkende!"

"U kunt nauwelijks de radio of het nieuws op de televisie aanzetten zonder het zien of horen van een soort van geroddel tegen onze nationale leiders, beroemdheden of belangrijke mensen die de leiding in onze natie hebben! – De roddel machine heeft tot zover terug als Washington zelfs de invloed van onze presidenten neergehaald! – **Het lijkt erop dat de Satan zich na de religieuze aanvallen heeft omgekeerd en nu elk facet van de samenleving aanvalt!** Wat probeert hij te doen? Hij is vastbesloten om de invloed van de VS en onze leiders ten opzichte van de wereld af te breken! – Zelfs sommige goede mensen zeiden dat ze vanwege de oneerlijke toezicht en roddels waarmee ze geconfronteerd zullen worden bang zijn om zich voor een ambt kandidaat te stellen. Zo zal dit in de toekomst mogelijk maken dat de verkeerde leiders tot de macht zullen worden toegelaten! En dit openbaart dat de ondergang van Amerika spoedig is!"

"Hiermee in vergelijking leefde het Romeinse Rijk zoals u zich dat herinnert vlak voor de ondergang van hetzelfde alleen om een nieuw ding te zien en te horen! Babbelarij, geroddel en fantasie verhalen van het ene uiterste van het Rijk tot het andere. In combinatie met het drinken, orgieën en losbandigheid volgens dezelfde lijnen als het nu in de VS en de film hoofdstad plaatsvindt! – En zoals Rome afbrokkelde; zal de wereld en deze natie dat ook! Alhoewel de VS een gezegend land was staat ze aan het hoofd van ernstige problemen, tragedies, veel verwoesting door de natuur en tenslotte door de hand van de mens! – **Zo kunnen we in de toekomst dus veel meer van hetzelfde verwachten, wat we betreffende de roddel geseling van verschillende mensen en groepen gezien hebben.** Ongetwijfeld zal een deel ervan waar zijn en een andere niet! – Het is op die manier gedaan zodat de mensen het verschil tussen een feit en fictie niet meer zullen kunnen vertellen; totdat de Satan instaat is om hen tot in een fantasiewereld te leiden van wat hij de mensen wil laten geloven!"

"Het is onmogelijk om alles wat er betreffende deze onderwerpen gebeurd is te noteren! Maar ik schrijf dit om te openbaren dat de Schriften zeggen dat het een duidelijk teken is dat Jezus spoedig komt!" – Jezus zei dat, "vrienden en families elkaar zullen verraden; ten tijde de afvalligheid heersend zal zijn! De Schriften spreken van de achterklappen in de laatste dagen; en over leugenachtige tekenen en wonderen op het gebied van communicatie!" – "Ook spreekt Salomo over de komst van menselijke uitvindingen, en een die roddel kan wegvoeren!" (Prediker. 10:20) "Waar hij zei, wees voorzichtig met wat men over de koning zei of in uw slaapkamer. . . "De volgende regel betekent radio en televisie! – ". . . **Want een gevogelte des hemels zal de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou de zaak doorvertellen!**" – "We weten dat de elektriciteit als een vogel door de lucht reist; en we weten ook de antennes op de huizen vaak op vleugels lijken. Desalniettemin spreekt het over de communicatie in onze dagen! – Salomo's koninkrijk werd met veel verschillende intieme verhalen geconfronteerd! Dus deed de roddelaar het goed en was het ook gedurende zijn dagen al in leven! (Spreuken. 26:20 – Spr. 18:8 – Spr. 11:13)

De Schriften hebben voorzeggd dat de VS zijn donkerste uren binnens gaat! Maar voor de uitverkorenen zal het licht groot zijn en breekt er een nieuwe era van geloof en kracht aan! – De werkelijke waarheid zal onder hen heersen terwijl God Zijn geweldige handelingen openbaart! En zoals we voorheen zeiden, dat terwijl de Satan tweedracht, verwarring en afvalligheid onder de volken zaait, zal de Heer Jezus Zijn wonderbaar werk doen in het zaaien van verlossing, wonderen en het opname geloof! Hij zal te midden van de gelovigen verkeren! – "Zie, hier is het werk van de Heilige Geest! **(Joh. 3:8) "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; also is een iegelijk, die uit de Geest geboren is!"** – Door het woord 'wil' weten we dat de geest daar heengaat waar het door goddelijke voorzienigheid voorbestemd is om te gaan! – De Heilige Geest heeft een divers dimensionaal werk. Aan het einde zegt het, dat terwijl men slaapt de Heilige Geest aan het werk is, en zij begrijpen niet al het gene wat hij doet! – "Het Woord toont ons verschillende fases – **eerst het zaad, daarna de aar, en daarna het volle koren en onmiddellijk zendt hij de sikkel daarin!** En dit is precies waar we nu zijn!" (Mark. 4:26-29) "Terwijl de natie dus ligt te slapen en al deze verschillende dingen doet waar we over gesproken hebben; doet Jezus in de Heilige Geest een menigvuldig werk. En het is definitief en geweldig! – En de uitverkorenen zullen hier binnenkort meer van zien! Nu volgt hier een ander teken terwijl ons tijdperk aan het sluiten is!" **Math. 13:30, "Laat ze beiden tezamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergaderd gij tezamen 'eerst het onkruid,' en bindt het in busselen om hetzelve te verbranden; maar brengt de 'tarwe' samen in mijn schuur!"** Door de afval van het ware woord en geloof hebben we alreeds het begin van de scheiding gezien! – De samen bundeling van het onkruid (religieuze systemen) is alreeds begonnen, en in het geheim zelfs nog meer dan de mensen vermoeden! – En terwijl ze dichterbij elkaar komen om zich te bundelen, zal plotseling het uitverkoren tarwe in Gods schuur 'zijn bedekkende vleugels' verzameld worden om weg te vliegen! Het zal snel zijn! **Want Jezus zei, "Zie, ik kom spoedig." (Openb. 22:7, 12, 20) – I Cor. 15:52, "In een moment, een oogwenk!" – "Zij die gereed waren gingen met Hem naar binnen . . . en de deur werd gesloten!" (Math. 25:10) – "Dus terwijl de natie bezig is met zijn waanzin, plezier maken, drinken, drugs en etc., en leven om een nieuw ding te zien en te horen. En terwijl ze in de zorgen van dit leven aan het slapen zijn! Doet Jezus Zijn belangrijkste oogst werk, en de wereld ziet het niet! – Maar de uitverkorenen zijn alert en weten dat Hij onder hen aan het werk is. Zij ontvangen Zijn Woord in het juiste seizoen!"**

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby