

PROFETIE – REGEL OP REGEL

"Met dit speciaal schrijven beginnen we een nieuwe serie aangaande sommige belangrijke geschriften met betrekking tot de toekomst! – Het zal betreffende de profetieën en Schriften aan de wat donkere plaatsen licht geven, en de gebeurtenissen met betrekking tot de eindtijd verduidelijken!" – "Ik voorzie de komst van een tijd-curve, de voorzienigheid zal veranderen en de gebeurtenissen drastisch omkeren. Het gaat hierbij om het lot van de uitverkorenen, politiek, sociale onrust, economie, religieuze en wereldleiders, oorlogen, stoornissen met betrekking tot het weer, de populatie en misdaad-golf, atomaire dreiging, ondergrondse veranderingen, verbazingwekkende en zelfs vreesachtige tekenen van de hemelen!" – **"De dingen zullen niet hun normale verloop hebben, maar er zullen extreme veranderingen plaatsvinden, die de koers van de natie zullen veranderen! – Er zijn nieuwe patronen in het vooruitzicht.** Maar eerst gaan we een tweedelige serie volmaken en mensen uit de voorbij gegane geschiedenis citeren . . . alzo Bijbelse profeten, Jezus' laatste uitspraken in 33 na Christus, citaten van mensen uit de 12de en 15de Eeuw, sprekende aangaande dingen die in de 1700's en sommige in de vroege 1900's tot aan onze tijd zouden plaatsvinden! – Onze Geschriften zullen ten opzichte van wat nieuw materiaal als gids dienen!"

"Aan het einde van het tijdperk zijn we er toe bestemd om een verfrissende kracht te ontvangen, en dat samen gaande met gebeurtenissen om ons te leiden!" – **Jes. 28:10, "Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een beetje!"** – Verzen 11 en 12 openbaren dat het op de tijd van de uitstorting van het miraculeuze was! (Hand. 2:1-4) – **Dit gebeurde enigermate in die dagen, maar op het einde is het bestemd om volledig plaats te vinden!"** – "Als u het opmerkt; een regel hier, een regel daar, gebod op gebod is exact de manier waarop de Rollen met een sterke vurige zalving zijn geschreven! . . . Ook heeft God door de geschiedenis heen door mensen die we zullen citeren, een beetje hier en een beetje daar, gesproken!" – "Ook heeft Hij door de 7 Gemeente Tijdperken heen, een beetje hier en een beetje daar gesproken, vermeerderende het elke keer tot aan ons laatste tijdperk!" (Openb. 1:20) – **"Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie, en Zijn uitverkorenen zijn de gemeente van profetie, die begeleiding geeft!** . . . Maar het is droevig om te zeggen dat er op de zelfde tijd een grote afvalligheid de aarde zal bestrijken, zoals Paulus het hieronder aanhaalde!"

2 Tim. 3:1-5, "Hij zei dat de laatste dagen zeer gevaarlijke tijden zouden zijn! . . . Want de mensen zouden alleen aan zichzelf denken – zijnde hebzuchtig en ondankbaar, geen zorgdragende voor de redding van de zielen; ze zouden opstandig zijn, hun affecties niet normaal, het ene zeggen en dan het tegenovergestelde doen, onschuldige mensen beschuldigende, moordende en verachtende degenen die God dienen en het goede willen doen!" – "Een tijdperk dat elke vorm van genot boven God op de eerste plaats zet! . . . Koppig, hooghartig . . . Natuurlijk heeft dit met drugs en alcoholisme te maken! – Zij zouden zelfs een gedaante van godzaligheid hebben, maar de hoogste macht welke de ziel verlost en bevrijdt verloochenen!" – "De rest van het hoofdstuk onthult de orgieën en de immoraliteit van de laatste tijden; en alzo de opkomst van de valse cultussen om de ware Christenen te bestrijden en de absolute waarheid te weerstaan! – **Maar omdat zij tegen de waarheid weerstand boden, zullen zij aan een sterke dwaling overgegeven worden, en een wereld dictator tot in de waanzin en ondergang volgen!"** – "En de ware gelovige zal met de Heere Jezus weggenomen worden!"

"Paulus sprak aangaande de enorme afval van het geloof; Judas schreef over de grote afvalligheid!" **(1 Tim. 4:1) – "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof!"** . . . "Wat betekent, dat de mensen en de kerk systemen aan elke soort leerstelling behalve aan de daadwerkelijke waarheid zullen worden overgegeven! – Hun geweten zouden met een brandijzer toegeschroeid worden, en zij konden niet veranderd worden!" – "Dus is het voor ons een prachtig iets, om de Woorden van de Heere Jezus te kennen en te geloven! – Het is belangrijk om van de waarschuwing betreffende deze dingen op de hoogte te zijn; want religieuze afvalligheid gaat gepaard met desintegratie betreffende alle vormen in alle categorieën! . . . Politieke corruptie neemt toe, met een toename van de misdaad als gevolg, het geweld verspreidt zich, gezinnen worden in stukken gehouwen, tal van echtscheidingen zonder Schriftuurlijke redenen, afvalligheid, inflatie, depressie, etc., en losbandigheid in alle denkbare vormen. De opkomst van prostitutie, een toename van drugs samengaande met sociale ziekten, zoals dat elke dag in het nieuws is, etc.!" – **"Afvalligheid brengt een bepaalde houding met zich mee dat God hen toestaat om al het gene te doen wat ze maar willen, zelfs wanneer het tegenovergesteld is aan Zijn Woord! – Met andere woorden zijn ze door een sterke misleiding overmand geworden!"**

"Laat ons nu onze aandacht op de komende series richten! . . . Door de geschiedenis heen zijn er een paar mensen instaat geweest om het verschrikkelijke, verraderlijke en gevaarlijke tijdperk die we nu betreden hebben, te voorzien!" – "Er is bijvoorbeeld gezegd en afgedrukt dat George Washington in 1777 in een visioen de toekomst van deze natie zag, waarin hij drie grote perikelen tot Amerika zag komen! . . . En de laatste die zou plaatsvinden zou de ergste zijn!" – "Jaren geleden zei J. Blakely in 1927" . . . geen plaats om alleen met God te kunnen zijn, behalve in de bergen of woestijnen!" – Degenen die op dit moment in de grote steden wonen, weten hoe waar dat is! – **"Hij zei alzo dat het menselijke ras, 90% meer dan dat ze dat op dat moment waren, aan ijdelheid, trots en plezier overgegeven zou worden!** . . . Dat de criminaliteit zou toenemen. In feite, zal het de meest afschuwelijke in de gehele geschiedenis zijn! . . . Hij zei dat de mensen in de avond niet naar buiten zouden durven te gaan. (Herinner u dat dit in 1927 geschreven is) . . . Hij sprak over de komst van abortussen! . . . Hij vertelde alzo over de kledingstijlen en wat er zou plaatsvinden! . . . Hij sprak over belastingen en de arbeidskrachten problemen! . . . Hij vertelde aangaande, hoe de kinderen van de Heere behandeld zouden worden, en etc.!" Een voorspeller zei honderden jaren geleden dat, "Wanneer de zon zijn tekenen zal geven en als de sterren en planeten verstoord en onrustig (in beweging) zullen zijn, en dichtbij elkaar zullen komen (conjuncties), dan de donkere dagen zullen komen en gaan (inkorting van de tijd) . . . er zal een vurige strijd plaatsvinden, waarbij alle naties in verwickeld zullen zijn! – Er zullen engelen in hemelse wagens over het land van de Koning gezien worden (Israël)!" – **"Deze weeën zullen plaatsvinden. De tijd is kort! – Lees Luk. 21:25 en vers 11!"** – Dit waren slechts een paar quotes. . . Gedurende ons onderzoek hebben we echt een aantal goede profetische uitspraken gevonden, die u niet wilt missen, plus dat we daarnaast onze eigen profetieën hebben! Zie de Rollen."

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby