

## GODS OORSPRONKELIJKE TIJD

"Laten we in dit speciaal schrijven de profetische tekenen en tijd cyclussen welke de Heere ons door de gehele Schriften heen geeft, aanroeren. God gaf Ezechiël in Ezech. 4:1-6 een teken. **Hij zei hem om 390 dagen op zijn linkerzijde te gaan liggen, en daarna van positie te veranderen en 40 dagen op zijn rechterzijde te gaan liggen!** – Dit zou een gecombineerd totaal van 430 dagen zijn. En we lezen in vers 6 dat de Heere aan de profeet vertelde dat elke dag 1 jaar zou representeren! – We weten alzo dat Israël 70 jaren lang te Babylon in ballingschap was. – Als we dit aftrekken blijven er 360 jaren over. Nu is het op dit punt waar we onze tijd-cyclus oppakken. In Lev. 26:24, 28 zegt de Heere, Ik zal u ook zeventvoudig over uw zonden tuchtigen. – En we weten dat ze zelfs na de terugkeer niet overeenkomstig het gene wat God tot hun gezegd had leefden! Vervolgens zijn de resterende 360 jaren bestemd om 7 keer vermenigvuldigd te worden, en we komen dan uit op een totaal van 2.520 jaar. – Sommigen geloven dat deze tijd op begon te raken toen Israël weer opnieuw een natie werd (1946-48). Anderen geloven dat het omstreeks de tijd was toen zij de oude stad Jeruzalem in 1967 terugkregen. Andere profetische cyclussen lijken ons te vertellen dat het tot in een overgangsperiode uitloopt!"

Dertig is de Joodse leeftijd van volwassenheid. Daarom weten we dat Jezus pas op 30 jarige leeftijd in Zijn bediening voor Israël begon! – Dus als we de cyclus vanaf 1967 nemen, wanneer ze de stad van de koning (Jeruzalem) herwonnen, dan zouden de tijden voor Israël binnen een 30 jarige periode vanaf de laatste datum op elk moment kunnen opraken. Ook is 30 een messiaans nummer. . . . **Jezus zei dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zou worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zouden zijn! (Luk. 21:24)** – "Neem hier notitie van, 50 is het nummer van Joods herstel of Jubeljaar. En sommigen geloven dat het ergens op deze datums waar we over gesproken hebben zou kunnen eindigen! – Als het zo zou gebeuren, dan zou de opname van de gemeente nog voor het Jubeljaar behoren plaats te hebben, anders heeft het messiaanse nummer zijn beloop genomen!" – "De Bijbel beschrijft dat er ook andere periodes van 7 tijden in profetische cyclussen zijn, en dezen kruisten elkaar allemaal in de latere 80's en 90's, zoals ook ons 'Pyramid book' beschrijft. We weten ook dat de generatie die Israël tot een natie zag worden de terugkeer van de Heere Jezus zal zien!" (Math. 24:34) – We zouden hier vanuit Rol 111 graag wat waardevolle informatie aan toe willen voegen.

**Gods oorspronkelijke Tijd Versus de Kalender Tijd van de Mens** – "Laten we eens uitzoeken waar wij ons 'in de tijd' bevinden." We zullen eerst teruggaan tot het begin en dit tot het einde toe naspeuren, zodat als we de goddelijke inspiratie toestaan om ons hierin te leiden, zo nauwkeurig mogelijk kunnen zijn! Ten eerste is het noodzakelijk om Gods perfecte jaar van 360 dagen, of te wel het profetische jaar te begrijpen. En het maakt de perfecte kalender meting! – Het kan gedeeld worden door 1 tot en met 20, enz. Maar, daarentegen kan het 365 ¼ dag kalender jaar van de mens door geen enkel getal gedeeld worden, en is het waarschijnlijk de meest armetierige meting die bedacht kan worden. In feite is dit vreemde zonnejaar een van de factoren, die de historische en profetische records aangaande verwarring bevat!"

**In Profetische Afrekening Gebruikt de Heer Deze Termen** – "Tijd, en tijden, en een halve tijd. (Openb. 12:14), de 42 maanden van Openb. 11:2 en de 1260 dagen van Openb. 11:3 - verwijzen allemaal naar het gebruik van een jaar van 360 dagen (360 dagen x 3 ½) is gelijk aan 1260 dagen! – Maar dit correspondeert niet met de kalender van de mens, want u kunt de menselijke kalender van 365 ¼ dagen niet tot in 1260 dagen (3 ½ profetische jaren) krijgen. **"Wanneer gebruikte God de kalender van 360 dagen?** – "Overeenkomstig de Schriften, was de daadwerkelijke lengte van een jaar voor de zondvloed, 360 dagen. Een Bijbel woordenlijst vermeldt dat er in de dagen van Noach een jaar van 360 dagen gebruikt werd!"

**Profetische Tijd – Waar Bevinden Wij Ons Dan In Gods Tijd In Ons Tijdperk?** – "Overeenkomstig aan Gods oude tijd van 360 dagen per jaar, zijn de 6.000 jaar sinds de tijd van Adams val reeds voorbij! . . . Dus leven wij op dit moment in een overgangsperiode van geleende tijd! Een tijd van genade! – Het is wat ik geloof, de daadwerkelijke tijd van toeven waar wij nu in leven, toen de periode van het slapen optrad! (Math. 25:1-10) Met betrekking tot de wijze en de dwaze maagden stilte!" – Alles wat nu is overgebleven is de "uitstorting regen" en de middernacht roep en de Gemeente is opgenomen! – "Zo zien we dat God de heidense kalender van 365 ¼ dag slechts nog een beetje langer naleeft! – U ziet dat de Satan Gods oorspronkelijke kalenderjaar van 360 dagen per jaar kent, en hij zou van de opname geweten hebben; maar die 6.000 jarige periode is voorbij, en de Satan en zijn volk worden wat betreft de exacte tijd in verwarring gelaten . . . omdat God in Zijn 'tijd van toeven' met de heidense tijd verder gaat." (Math. 25:5-10) En de Bijbel zegt dat God de dagen wederom zal inkorten! (Math. 24:22) – Maar de Heere openbaart het seizoen van Zijn komst, aan Zijn uitverkorenen!" – **"We weten dat het zeer dichtbij is. Want, wij weten een echte waarheid, dat God zelf stelt, dat Hij direct na de opname alleen het 360 dagen per jaar, profetische tijd zal gebruiken! – Niet alleen wordt dit in het boek van Openb., in de hoofdstukken 11 en 12 vermeld, maar ook zijn de 70 weken van Daniel in profetische jaren van 360 dagen per jaar samengesteld! – En de uiteindelijke of 70ste week zal aan het einde van de tijd vervuld worden!"** **"De vervulling hiervan dateert vanaf de bevestiging van een 7 jarige verbond door de anti-Christ met het volk van Daniel, de Joden. (Dan. 9:27; Jes. 28:15-18).** – In het midden van de week van 7 jaar (of te wel na de eerste 3 ½ jaar), zal het beest zijn verbond verbreken en de gruwel der verwoesting oprichten!" (Dan. 9:27) – "En de gruwel der verwoesting markeert het begin van de grote verdrukking (Math. 24:15-21). – De Grote Verdrukking 'een tijd, en tijden, en een halve tijd' (Openb. 12:14), of 42 maanden (Openb. 13:5), of 1260 dagen (Openb. 12:6). Deze tijdsmetingen openbaren dat de 3 ½ jaar van de verdrukking, jaren zijn van elk 360 dagen – 3 ½ x 360 = 1260."

**De 6000 Jaren** – Gedurende deze tijd van toeven zullen de gebeurtenissen waar ik over geschreven heb zeker plaatsvinden. Maar alleen God weet de exacte tijd van de opname! Wij bevinden ons nu slechts in een geleende overgangsperiode! – En door het bewijs rondom ons weten we dat de tijd kort is! . . . We zien chaos en crises, oorlogen en geruchten van oorlogen, een bevolkingsexplosie, hongersnoden, misdaad, geweld, morele verdorvenheid, wapens die het menselijk ras kunnen vernietigen! Dit alles getuigt aan ons dat het uur laat is! Deze feiten alleen al duiden er op dat de komst van de anti-Christ nabij is, en dat de slag van Armageddon zal plaatsvinden. Herinner u dat de opname 3 ½ tot 7 jaar eerder dan de Slag bij Armageddon plaatsvindt! – **Overeenkomstig Openb. 12, leidt het ons er toe om te geloven dat het 3 ½ jaar ervoor plaatsvindt! . . . Met andere woorden, volgen hier een paar echte wijze woorden: gedurende deze periode van oogst tijd! . . . Laat ons snel werken om de oogst van zielen, welke God voor ons voorbestemd heeft om te verkrijgen, binnen te brengen!"**

"We weten dat de uitverkorenen de nabijheid van het seizoen van Zijn komst zullen kennen. God Zelf heeft de datums vastgesteld! – Hij voorzei de vloed 120 jaar van te voren!" (Gen. 6:3) – Hij stelde een dag voor Israël om uit Egypte terug te keren. – Hij stelde een einddatum voor Israel's ballingschap in Babylon! – Hij stelde een vernietiging datum vast voor Sodom! – Hij stelde een datum vast voor de dood en opstanding van de Messias! 483 jaar van te voren voorzegt! (Dan. 9:25, 26) – Hij stelde een datum vast voor de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem! – Daarom zullen wij niet de exacte datum nog het uur, maar het seizoen van Zijn komst weten! – En het is heel dichtbij!

In Gods overvloedige liefde en zegeningen,

Neal Frisby