

## LAAT, WIE DAN OOK MAAR WIL, ONTVANGEN

"Het handschrift is aan de wand, de naties worden in Gods balans gewogen en ze komen aangaande Zijn woord, heerlijkheid en kracht te kort!" – "We weten dat er in de wereld vele boze krachten werkzaam zijn om het volk te bedriegen en te vernietigen! Maar terwijl er allemaal onrust en verwarring gaande is, zal God ons volgens Zijn woord en profetie een geweldige uitstorting geven!"

**Joël 2:23, en het zegt: want hij heeft jullie de vroege regen "gematigd" gegeven; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroege regen en den spaden regen in de eerste maand.** – "In het land van Palestina komt de eerste regen in het najaar (herfst) waarin ze hun gewassen planten, en het zorgt ervoor dat het graan ontkiemt. De tweede regen komt in de lente wanneer de oogst plaatsvindt! Maar zoals de tekst het laat zien, spreekt God hier over een uitstorting van Zijn Geest, en om het nieuwe ding dat Hij gaat doen te tonen maakt Hij gebruik van de twee seizoenen; en dat is, dat Hij gedurende één maand twee seizoenen van regen gaat geven; ongetwijfeld een zeer ongewone zaak, en zoiets daaraan gelijk heeft nog nooit eerder tevoren plaatsgevonden!"

In vele delen van de Bijbel sprak de Heer dat Hij in onze generatie een nieuw ding zou doen! **Bijvoorbeeld in Jes. 42:9, "Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen."** – "Zoals we zien zal er aan het einde van het tijdperk een overvloedig, kort en krachtig herstel plaatsvinden als Gods geestelijke krachten zich tezamen bundelen om Zijn kinderen in een sterk geloof en wonderen te verenigen! – Wat gaan we toch een bovennatuurlijk uur binnen!"

"Deze volgende Schriftgedeelte openbaart dat Hij ons heldere wolken van Zijn heerlijkheid zal geven! Dit spreekt meer van een geestelijke dan van een natuurlijke regen." – **Zach. 10:1, "Vraagt van den Heere regen, ten tijde des late regens; zo zal de Heere heldere wolken maken, en hen buien van regen geven, voor een ieder kruid op het veld."** "Merk op dat het zegt; voor een ieder die erom vraagt! – Alzo zien we in Joel 2:28 een soortgelijke belofte, alleen in een diepere dimensie." "En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen visioenen zien." Lees Vers 29.

"Deze uitstorting is over de niet-Joodse uitverkorenen, en nu zien we in dit Schriftgedeelte dat het, nadat de niet-Joodse kerk is verdwenen, op de joodse uitverkorenen is gevallen!" Het feit dat het zegt; over al het vlees, openbaart dat het om de heidenen en de Joden ging!

In hoofdstuk 1, zag Ezechiël in vers 4, "een beweging van Gods grote opwekkings kracht in wolken van vuur, en daarna manifesteerde het zich als een regenboog ten dage des plasregens!" Vers 28 – "Dit ging gepaard met spinnende lichten in de vorm van een wiel, voortgevend mooie demonstraties van de heerlijkheid van God! Vers 13-14, Dit waren engelen in een bepaalde soort van hemelse wagens! Het zegt dat ze renden en weder keerden als de gedaante van een bliksemflits!" – **"De Schriften zeggen alzo dat er 'wagens' der heil (verlossing) zijn!" (Hab. 3:8)** – "Dus zelfs in onze tijd voorzeggende sommige van de lichten die in de hemelen gezien worden ons de verlossing en het wonderbaarlijke herstel waar we ons in bevinden en nog meer binnentreden!" – "Het openbaart alzo de grote crisis die aan het einde van het tijdperk over de wereld komende is!"

"We hebben een cyclus volledig afgerond! De kiem werd in het eerste gemeente tijdperk 'Efeze' geplant. Nu is het in het laatste gemeente tijdperk volledig ontwikkeld en zal het zich van het Laodicea tijdperk afscheiden, de kerk die uit de mond van God werd gespuwd!" (Opb. 3:16) Vers 10, "onthult de werkelijke ware gemeente die God bewaart!" – Deze boodschap is voor de geestelijke oren. In elk tijdperk eindigde Jezus met een gebod, **"Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt." Vers 22** – Ook in Hosea 6:3, "En Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands!" – "Kijk nu hier eens naar; in Vers 1 onthult het de eerste komst van Jezus om hen te genezen! Vers 2 onthult dat Hij ons na 2 dagen (2000 jaar na de eerste komst van Jezus) zal doen herleven! (De grote uitstorting die van onze opwekking af komt.) Dan zegt het dat we in de derde dag voor Zijn aangezicht zullen leven." (wat de Millennium betekend) – "Jezus is bijna zover om tot de Joden weder te keren! (Openbaring hoofdstuk 7) – Onze tijd is erg kort!" – **Haggai 2:6-9 onthult dat, "de Heere tijdens ons tijdperk van profetie en wonderen de hemelen, de aarde en de zee zal schudden."** We zijn hier bijna dagelijks getuige van! Op hetzelfde moment, "zal Hij alle volken doen beven." We zien dit! – "En op deze tijd zou de glorie tot het huis van de Heer komen!" "Vers 8 onthult "Dat het op een tijd was wanneer ze het zilver en het goud bijeenbrachten! Maar de Heer heeft gezegd dat het hoe dan ook Zijn eigendom is!" – **Vers 10, "De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de Heere der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Heere der heirscharen."**

"Het latere herstel zal krachtiger worden dan het eerste! James 5:3 bevestigt het inzicht. En Vers 7 bevestigt de vroege en late regen! Vers 8 openbaart dat de komst van de Heer nabij is" – **"Zie, zegt de Heere, O mensen vreest niet; weest blij en verheugd want de Heer zal u volledig doen opleven en grote dingen doen!"** Hab. 2:3 onthult dat dit allemaal voor een vastgestelde tijd bestemd is! En aan het einde van ons tijdperk, wat nu is, zou het spreken en niet liegen! Hoewel het er in eerste instantie op leek dat het zou toeven, er werd ons gezegd om er op te wachten, want het zal zeker komen, dan was het toeven ineens voorbij; en zouden we ons er in het midden ervan bevinden zoals nu het geval is! – Het visioen is zich over ons aan het vervullen! Dit komt overeen met Matt. 25:5-10. – Vers 5 onthult ook een tijd van toeven, maar ineens is er een middernacht-roep en de bruidegom kwam! Vers 10 portretteert dat degenen die gereed waren met Hem mee gingen! – Zo zien we dat er na een stilte, (en we bevonden ons er in) een snelle, korte en krachtige beweging zal zijn en we zullen weg zijn!"

"Er zijn hier nog veel meer Schriftgedeeltes over, maar we zullen er nog één afdrucken aangezien de Heere ons de uiteindelijke roep geeft!" – Opb. 22:16, "Jezus zei zelf dat Hij Zijn engel gezonden heeft om ons aangaande deze dingen te vertellen! – Hij zei dat Hij de schepper en de Messias is (de wortel en het geslacht). Hij openbaarde Zichzelf als de vuurkolom (de blinkende morgenster!) "We betreden nu dit Schriftgedeelte! **Vers 17, "En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet!"**

"Dit toont ons dat de roep voor wie dan ook maar wil open is; laat hem ontvangen!" – **"Zie, kunt gij zich nog herinneren dat Ik zei; O gij mensen zing een nieuw lied, want de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik!"** – **"Ziet, weest ook gij bereid!"** – "Hoewel er enorme krachten tegen deze herstellende beweging zullen zijn, zullen we zegevierend zingen en ons met Hem verblijden!"

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby