

## ISRAEL – GODS PROFETISCHE TIJD KLOK

"We zien in de Bijbel dat Gods profetische beloftes waar zijn en dat zich, juist voordat Hij terugkeert, bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen!" **Jes. 27:6 – Jes. 35:1-2, "Israël zal bloeien en groeien, en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen! – De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn; en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos! Zij zal overvloedig bloeien!"** En dit is exact wat er gebeurd is! . . . "Na twee duizend jaar hebben de Joden hun land bijna tot in een tuin van Eden veranderd! Naast hun voedsel producten, behoren hun bloemen, die ze naar Europa vershippen tot de meest prachtige in de wereld!" – "Alleen de Heere kon vooruitzien dat dit ten dele door moderne technologie mogelijk gemaakt kon worden!" – "Zij maken gebruik van geautomatiseerde irrigatie systemen. Zij produceren zelfs in de Negew-Woestijn overvloedig!"

Laat ons hier ter vermeerdering van uw inzicht een nieuwsbericht afdrukken. "Een computer doet de irrigatie! Het is verbazingwekkend verfijnd. Ieder veld heeft een tensiometer in de grond die voortdurend de vochtgehalte meet!" – "Ieder gebied heeft een meter die de windrichting, windsnelheid en luchtvochtigheid aangeeft! De computer weet wat er in ieder veld geplant is en het stadium van de rijpheid ervan! – Het berekend hoeveel de uien, tomaten en etc. aan minuten water nodig hebben. De kranen gaan zodoende automatisch aan en uit! – Het kan automatisch zelf beslissen om een beetje meststof in het gietwater te injecteren!" – "En met Israël weer terug in het land wordt het weer hersteld en voor het Millennium voorbereid!" . . . "En dan zullen ze gewassen laten groeien waar ze nog nooit eerder van gehoord hebben, zelfs nog grotere dan ooit tevoren! . . . De echte Messias komt spoedig!"

We hebben een prachtige profetische Schriftgedeelte dat op het hierboven aansluit, een echte hoeksteen van het onderwerp! – Ps. 102:17, "Als de Heere Sion (het gebied van Jeruzalem) zal opgebouwd hebben, zal Hij in Zijn heerlijkheid verschijnen! Amen." "En Israël heeft een aantal prachtige nieuwe gebouwen rondom de stad gebouwd! – Maar voordat Israël het Millennium binnengaat zal zij veel moeten lijden, een dag van Jacobs benauwdheid, geen een zal daar ooit gelijk aan zijn! – Veel van hun prachtige restauratie werk zal verwoest worden!" **Joel 2:3, "Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam: het land is als de Hof van Eden voor hen; maar achter hetzelfde een woeste wildernis; en ook is er geen ontkomen van hetzelfde!"** – "Maar na de strijd heeft de Heere der Heerscharen beloofd het land van alle straling te reinigen, en dan zal Israël de rijkdom van de wereld hebben en het meest prachtige land dat de wereld ooit gezien heeft, creërende rijkdom!" (Jes. 60:3-16) "Natuurlijk bevestigen vele Schriftgedeelten dit, en Jes. 35:1-2 neemt dit ook in aanmerking!"

"Zoals we weten hebben er sinds 1945 sommige vitale en belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals; we zijn tot in het Atomische tijdperk binnengegaan! (Luk. 21:26) – "Israël herstelt de oude stad terwijl de tijden der heidenen in vervulling gaan!" (vers 24) – "Het herstel van de staat Israël in 1948!" – "Het volgende voor Israël om in de nabije toekomst naar uit te kijken is dus de opkomst van de valse messias! – Ook is de opbouw van de Joodse Tempel van profetische betekenis, sommigen geloven dat het de grote synagoge is die ze aan het bouwen zijn! Indien die het niet is, dan zal er spoedig een gebouwd worden!" (Openb. 11:1-2 – II Thess. 2:4 – Dan. 11:45) – **"De anti-Christ zou ook voor een gedeelte joods en voor een gedeelte heiden kunnen zijn!" – Dat is niet zeker, maar de Schriften geven mogelijk een aanwijzing, Dan. 11:37, "En op de goden zijner vaders zal hij geen acht geven!" . . . "Dus kunnen we naar een Romeinse prins vanuit het herstelde Romeinse Rijk uitkijken, die Joods bloed zou kunnen hebben!"**

"Behalve dat de Joden na 2.000 jaar weer naar hun thuisland terugkeren, geeft de Bijbel nog andere tekenen die in combinatie daarmee zouden plaatsvinden! – Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. (Math. 24:7) Aardbevingen, hongersnoden en pestilentiën! – De kennis zal toenemen. (Dan. 12:4) De boze mensen zullen van kwaad tot erger voortgaan!" (2 Tim. 3:13) – **"En als we echt willen weten hoe dichtbij de wederkomst van de Heere is; we zullen dit Schriftgedeelte vlak voordat Hij terugkomt in vervulling zien gaan! – De afval van het ware geloof!" (1 Tim. 4:1-2)** – "Hebt u overal rondom u opgemerkt, dat mensen schijnbaar zonder enkele reden gewoon hun geloof opgeven. Maar God verzamelt elke dag nieuwelingen tot de ware uitverkorenen!" – "En andere Schriftgedeeltes zeggen; wanneer zij de gezonde leer helemaal niet meer zullen verdragen!" (2 Tim. 4:2-4) – "De Bijbel zegt dat de mensen een vorm van godsvrucht zullen hebben, maar de ware kracht ervan ontkennen!" "Alzo spotters, wie het niets kan schelen als ze over de tweede komst van Jezus horen! (2 Petr. 3:3-4, 10) . . . En hiermee samengaande, tekenen in de zon, maan, sterren; benauwdheid der volken: en den mensen harten bezwijkende van vrees! (Luk. 21:25-27) En we zouden zo door en door kunnen gaan, om doormiddel van de profetische gebeurtenissen te bewijzen dat het tijdperk snel aan het afsluiten is!"

"Alhoewel het volgens Dan. Hoofdstuk 12 blijkt dat er voor Israël sommige sombere dagen in het verschiet liggen, zijn wij gesteld om te weten, dat alles aan het einde, met betrekking tot het 'ware zaad' van Israël goed zal komen!" (Openb. Hoofdstuk 7) – "We willen graag afsluiten met deze prachtige belofte welke toont dat God Zijn koninkrijk zal oprichten en de overwinning aan Zichzelf zal geven!" – **Micha, hfdst. 4, lees de verzen 1 en 3 en we zullen vers 2 aanhalen, "En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem!" "Zie, zegt de Heere de Heerscharen, Israëls koning zal zeker komen, en deze profetie zal tot het allerlaatste woord vervuld worden! Amen!"** – "Laten we in de dagen voor ons, geven en werken zoveel als we maar kunnen, want de tijd is nu echt aan het dringen. Dit is onze laatste kans om het evangelie te publiceren!"

In Jezus liefde en zegeningen,

Neal Frisby