

## HET EVANGELIE NET

"Wat een tijdperk en bedeling van tijd om in te leven, het ware uur waarin het koninkrijk van God zijn koers aan het vervullen is en de Heere persoonlijk Zijn ware zaad aan het vergaderen is! – Aan de andere hand vindt er also over de gehele wereld profetie plaats, zoals het in de rollen en boeken die we voorheen gedrukt hadden geprofeteerd was, doen zich in ieder natie verrassende en verbazingwekkende gebeurtenissen voor! Bovendien is er zo veel gebeurd dat het onmogelijk is om dat allemaal in één keer te verhalen!" De komst van de Heere is werkelijk dichtbij en de Heilige Geest wil nu dat ik dit Schriftgedeelte aangaande de gelijkenis van "het net" hier opschrijf, **Math. 13:47-50, "Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg!" En het gaat verder door te zeggen dat de engelen op het einde uit zullen gaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen af zullen scheiden, en dezelve in den vurigen oven zullen werpen!"** En er vindt een nieuwe manifestatie plaats, het Evangelie net van de Heilige Geest is gereed om opgetrokken te worden want de tijd voor de afscheiding is aangebroken! Mensen helpen om het Evangelie net uit te werpen, maar nu scheiden de engelen het goede zaad van het slechte zaad der vissen! Het is gelijk aan, zoals het tarwe van het onkruid gescheiden wordt!

"De Bijbel zegt, dat niemand een nieuw kledingstuk op het oude zet, het oude kledingstuk spreekt van de oude religies, welke tot in de systemen teruggevallen zijn en van tijd tot tijd opgelapt waren! Maar nu geeft God een nieuw kleed voor Zijn uitverkorenen, gehuld in rechtvaardig licht, en het zal niet gebruikt worden om de oude religieuze natuur (organisaties) op te lappen. – En dit nieuwe gewaad zal tot in, het bruidsgewaad dat we ontvangen zullen, samenvouwen!" (Openb. 19:8) – "Herinner Math. 22:11-13, er verscheen een gast op de bruiloft die niet het juiste kleed aan had, en hij werd buiten geworpen! Hij had nog steeds het oude natuur kleed van de religieuze systemen aan en werd afgewezen!" De bruid is puur en zal tot in Zijn licht komen, en zal niet met Babylon in verband worden gebracht!" Alzo aangaande deze nieuwe wijn van de geest die Hij ons gegeven heeft, als die in de oude flessen gedaan wordt, zal die ze allemaal aan stukken doen barsten! (Math. 9:16-17 King James) Maar het zal in het vaatwerk passen die God, door Zijn Geest, vernieuwd heeft" Amen! Ik voel opnieuw dat de geest mij aanzet om dit Schriftgedeelten betreffende u en mijn partners hier te plaatsen! **Jes. 45:3, 8 "En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternis zijn, (Openbaring mysteries) en verborgene rijkdommen die in de geheime plaatsen zijn; opdat gij moogt weten, dat Ik de Heere ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël!"** En hij gaat verder, **"Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruite; Ik, de Heere, heb ze geschapen!"** **Vers 11, "Vraag Mij over de toekomstige dingen betreffende Mijn zonen, en gebied mij betreffende het werk mijner handen!"** De Heere is bereidwillig om te openbaren en snel te werken om Zijn "hoofd zonen" (eerste vruchten) te verenigen! – En we weten dat de Heere hier letterlijk Zijn hemelen geopend had en Zijn zegeningen over ons uitgestort heeft!" Overeenkomstig de bovennatuurlijke manier op welke God de bediening gebruikt, zal ik waarschijnlijk de meest onbegrepen boodschapper zijn die in deze generatie kwam. Maar dit komt ook doordat God dit strikt op Zijn eigen manier en plannen doet en niet overeenkomstig de religieuze ideeën van de mensen, en het doet er niet toe wat voor soort boodschap er door andere mensen is gegeven, deze is Gods eigen keus, en niet de mijne!" "Zo zegt de Heere Jezus, Ik heb deze weg gekozen, en heb degenen die daar op zullen wandelen geroepen; dezen zullen degenen zijn die Mij overal waar Ik heenga zullen volgen!"



Uw Vriend,

Neal Frisby