

PROFETISCHE VERVULLING – DE OOGSTTIJD

"De profetische vervullingen om ons heen bewijzen waarlijk dat dit de oogsttijd is. Er is voor niemand een excuus om betreffende datgene onwetend te zijn. Het bewijs is overal rondom ons heen! – Paulus zei dat die dag (de wederkomst van Jezus) niet zal komen, tenzij er eerst een afval zal zijn! – Een afval van wat? Kerk lidmaatschap? Nee! – Het betekende het afvallen van het ware geloof en het Woord!" – "Zoals de Schriften zeggen, "Sommige zullen van het geloof afvallen en in afvalligheid terecht komen!" – Op een andere plaats zegt het, **"de nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Het is hoog tijd om te ontwaken!"** – Mensen glijden weg tot in de georganiseerde systemen, uit de buurt van het ware actieve Woord van God, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben!"

"Jezus zei dat de geveinsden het aanschijn des hemels en het weer wel wisten te onderscheiden, maar dat ze aan de andere kant de tekenen der tijden niet konden onderscheiden! (Math. 16:3) – O wat een tijd om te waken en te bidden! . . . We betreden een tijd van ontzetting en onrust. Het is bestemd om de meest belangrijke en anders dan alle andere tijden in de geschiedenis van de wereld te zijn!" – "Op dit uur is de meeste profetie betreffende het Tijdperk der Uitverkorenen zonder twijfel vervuld! – Als volgende dient in onze tijd de geestelijke vereniging en het laatste oogst werk in vervulling te gaan!" – "Betreffende het einde van het tijdperk, **heeft Jezus gezegd, "Aanschouwt de velden; want zij zijn wit (rijp) om te oogsten!" (Joh. 4:35) – In Luk. 10:2 heeft Hij gezegd, "De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige!"** – En dat ons werk is om te bidden, dat er meer uitgezonden worden! Hier werd Jezus de Heer van de oogst genoemd! . . . O wat een oogst wanneer het tijdperk eindigt! – En Hij heeft ons persoonlijk geroepen, en Hij zal het in perfecte orde leiden, het is Zijn definitieve conclusie en Hij zal Zijn kinderen opnemen! . . . Wat een uur om in te leven waarin we een deel zijn van zo een wonderbaar werk, geassocieerd met de hoogste Heer van de oogst!"

"Jes. 43:10 zegt, gijlieden zij Mijn getuigen! Joël Hfst. 2:23 zegt dat Hij 'de vroege en late regen' in de zelfde maand zal herstellen, wat in het zelfde tijdperk, seizoen of tijd betekent! – In ons tijdsgewricht zou het ergens vanaf het punt van 1946-48 helemaal tot in onze hedendaagse tijd zijn, en overeenkomstig de tekenen rondom ons echt niet veel verder meer!" – "We betreden de late regen van de oogst! – Verzen 28-29 openbaren een uitgieting over alle vlees, maar het is triest om te zeggen dat niet alle vlees het zal accepteren! – Maar 'degenen die dat wel doen, zullen groots gezegend worden' en met de Heere Jezus weggevoerd worden!" – "Wat een vreugdevolle tijd in deze late regen, met zulk een uitgieting van goddelijke liefde en buitengewone kracht voor degenen met een open hart!"

"Jezus zei om tot in de wegen en heggen te gaan; en ze te dwingen om in te komen, opdat Mijn huis vol worde! (Luk. 14:21-23) – Dit betekent dat het Evangelie, buiten bepaalde grenzen, uit zal gaan en dat tot in bepaalde plaatsen die nog nooit eerder bereikt waren, en mensen zullen redding ontvangen. Dat houdt in, door persoonlijke evangelisatie, elektronisch, ect. en doormiddel van publicaties en lectuur, zoals u en mijn partners mij helpen om dat te doen! . . . We geven ze de uitnodiging voor het grote avondmaal!" (Verzen 16-23) – **Jezus heeft gezegd, "Ik ben de deur, die binnen komt, zal gered zijn!"** – "Laten we ons werk snel en goed doen, zodat Zijn huis gevuld mag worden, en Zijn quota voldaan zal worden!"

"De wereld leeft in crises en gevaarlijke tijden, maar de mensen van God leven in "de tijd van Christus" in de verfrissing van Zijn Geest, in het wonderbaarlijke van Zijn wonderen om te genezen en te bevrijden! Prijs Hem!" – "En naarmate ons tijdperk afloopt zullen wij deze ware profetie vervullen en een deel ervan zijn!" – **"En de geest en de bruid zeggen, kom en laat hem 'die het hoort' komen, en laat hem 'die dorst heeft' komen; en 'wie ook maar wil', neme het water des levens om niet!" (Openb. 22:17)** – "Kijk enkel naar de 3 verschillende oproepen. En uiteindelijk zegt het in de wegen en heggen – "Wie ook maar wil, laat hem nemen van het water des levens! . . . Met andere woorden, zullen Zijn uitverkorenen een ieder die voorbestemd is om in Hem te geloven bereiken! – Tot aan de opname van de gemeente! – O, onze taak ligt nog steeds voor ons, en de tijd is kort! En op verschillende plaatsen in de laatste hoofdstukken van Openbaring somt Hij het op, **"Zie, Ik kom haastelijk, Zie Ik kom haastelijk!"** ... Wat betekent dat de gebeurtenissen op het einde van het tijdperk snel en plotseling zullen gebeuren, en de oogst zou voor ons voorbij zijn! – En de gehele wereld zal met verbazing overrompeld worden! (Luk. 21:35-36)

"Zie zegt de Heere, steek van wal tot in de diepte, en werp uw netten uit voor de vangst! (Luk. 5:4) Ja, vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen!" (Vers 10) – "Het betekent dat we meer mensen met het Evangelie zullen bereiken, dat we niet moeten vrezen, maar in het geloof door moeten gaan! – En Hij zal in onze noden tegemoet komen door een wonder van voorziening!" – **"Ja, zegt de Heere, Ik sta altijd gereed om Mijn mensen te helpen, die Mij helpen! Herinnert u zich het geldstuk in de mond van de vis niet, dat er in de behoeften werd voorzien? (Math. 17:27) Dan zegt de Heere alzo, Ik zal op een bovennatuurlijke wijze tegemoet komen in de noden van al degenen die in Mijn oogst werken! – Net zo als toen Ik in de noden van de vrouw en Elia de profeet voorzag!" (1 Kon. 17:14)** – "Zo zien we aangaande het oogstwerk, dat er geen limiet is aangaande hetgene wat God zal doen voor degenen die geven, bidden en Hem liefhebben!"

"Ontvouwing – De zich samenvattende storm betreffende charismatische en verleidende leiders, het weer, de economie, criminaliteit, overheden, oorlogen, jeugdproblematiek, veranderingen binnenin de aarde en de zee, tekenen in de hemelen, de verandering in de leiders van de religieuze wereld, het verschijnen van meer subtiele afvalligen ... immoraliteit zoals het heidense Rome, een fantasie wereld met het doen alsof; binnengaande tot in de grote afvalligheid (Openb. 17:1-5) dat de gehele aarde zal bestrijken!" De mensen betreden het schemerlicht van wereld, de vernietiging en verwoesting doemt voor hen op!" – Ik zou kunnen zeggen dat de ware Gemeente tegelijkertijd een waar herstel, jubileum en een echte opwekking zal ontvangen!"

God houdt van u,

Neal Frisby