

## DIMENSIONAAL GELOOF – ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

"In dit speciaal schrijven zullen we sommige belangrijke feiten onderzoeken! Ja, inderdaad vinden er sommige ongewone en fantastische dingen plaats en bij het eindigen van het tijdperk zullen er zelfs nog meer ongelofelijke dingen gebeuren! – Wat kan de ware uitverkorene gelovige in de toekomst verwachten? Naar wat voor een cyclus bewegen we ons nu? We kunnen met zekerheid zeggen dat we ons in de tarwe en koren cyclus bevinden!" (Math. 13:30 – Mark. 4:28-29) – **"Het zegt dat hij in den tijd des oogstes, terstond de sikkel daarin zendt, een kort snel werk!** – Het is de tijd van de late regen, en de regenboog dimensie van de Elia kracht! De dubbele portie, de drievoudige kracht van de 7 lampen der vurige zalvingen!" Zach. 10:1 . . . "Ten tijde van de late regen, zal Hij heldere wolken maken - het type dat Ezech. 1:28 toont! Met andere woorden, zal Hij op een speciale persoonlijke manier aan Zijn volk en mijn partners verschijnen! Joel 2:23, 28 spreekt van een grote uitstorting. Ik zal volledig herstellen zegt de Heere!"

"We treden het gebied van onbegrensde mogelijkheden binnen, waarin alle dingen mogelijk zijn voor degenen die geloven! (Mark. 9:23) – Waarin Jezus zei, "vraag wat dan ook in Mijn naam en Ik zal het doen." – De geloofs dimensie van, spreek alleenlijk het Woord en het zal gedaan worden!" (Math. 8:8) – "In de toekomst kunnen we zelfs nog grotere scheppende wonderen van genezing verwachten, klaarblijkelijk, evenals scheppende wonderen van voorziening . . . en bovennatuurlijke manoeuvre als het gaat om het brengen van voorspoed tot de gelovige! Dit kan op vele verschillende manieren gebeuren. . . . Toen de nood het hoogst was schiep Jezus op een keer een muntstuk in de mond van een vis!" (Math. 17:27) "En in een noodsituatie schiep Hij voor Elia en de weduwe olie en meel! – Herinner dat Jezus brood schiep voor de menigte; en voor de discipelen een heel net vol met vis vulde, etc." – **"Jezus zei, de werken die Ik doe, zal u ook doen, en zelfs nog grotere in onze tijd!" (Joh. 14:12)** – "We kunnen voorzeggend dat er in de toekomst, in zekere gevallen, zelfs nog meer mensen uit de doden zullen opstaan, zoals Jezus dat zelf ook deed! – We bewegen ons naar de mosterd zaad cyclus van het groter geloof! Waarin Jezus zei, niets zal u onmogelijk zijn!" (Math. 17:20)

"We treden de dimensie van bevelend geloof binnen, een heerschappij of macht over de vijand! – We kunnen voorzeggend dat er meer mentale en gevallen van krankzinnigheid genezen zullen worden . . . bevrijding van allerlei type onderdrukking en bezetting! Het zal gelijk als in de dagen van Jezus zijn, toen Hij Legioen in de vrijheid stelde. Jezus geeft ons macht over al de kracht van de demonen!" (Luk. 10:18-19) – "We wandelen zelfs in het gebied van macht over de elementen. Jezus was met Zijn discipelen in het midden van de zee en stilde de storm en onmiddellijk was de boot aan land! Veel Bijbel studenten hebben zich hierover verwonderd. Omdat Hij en de discipelen de tijd en ruimte moesten overtreffen en dat tot in de 4e dimensie van geloof en kracht!" (Joh. 6:19-21) "In een oogwenk verschenen ze aan land!" – **"Herinner dat Jezus zei, De werken die Ik doe zult gij doen, en zelfs grotere!** – In de toekomst kunnen we verwachten dat de uitverkoren in een positie zullen zijn dat er gezegd kan worden, dat wat zij ook maar zeggen kunnen hebben!" (Mark. 11:22-23) – **"Amen! Ja, spreek het Woord alleen is over ons!"**

In de toekomst zullen de uitverkorenen meer van de aanwezigheid en glories (heerlijkheden) van God zien, samengaande met de uitingen van de Heilige geest. In het Oude en Nieuwe Testament zagen de gelovigen, actueel de glories en krachten van de geest! . . . Zij zagen de tongen van vuur op de Pinksterdag, en de glorie in Salomo's Tempel, etc. We hebben het hier werkelijk gezien en zodoende de ware tegenwoordigheid van de Heere gefotografeerd!" . . . **"Op een keer zei Jezus, geloof en gij zult de glorie zien (tegenwoordigheid - wolken)! Zij zagen niet alleen Lazarus uit de dood opstaan, maar zagen de glorie Gods!" (Joh. 11:40, 44)** – "De kolen van vuur zijn nu onder Gods volk doende tekenen, wonderen en mirakelen! We zijn in soortgelijke dagen als toen de schaduw van de discipel over hen voorbij ging, zij allen genezen waren! (Han. 5:15-16) – "En zoveel als er zelfs alleen maar het kleed van Jezus aanraakten, werden genezen! . . . Paulus zond in zijn dagen alzo gebeds doeken uit, en er vonden grote wonderen plaats! – En ik kan met zekerheid voorzeggend dat er door mijn gezalfde gebeds doeken nog meer genezen zullen worden als we die uit zullen zenden! Er zullen zeker verbazingwekkende, te aanschouwen wonderen, verschijnen!

"Ik voorspel dat de uitverkorenen in de toekomst meer kennis en wijsheid zullen ontvangen, want we betreden de 'menigvuldige wijsheid' van de Heer der Heerscharen! – Met andere woorden, zittende in hemelse gewesten, onder de magnetische wolk welke hen voor de opname vlucht voorbereidt!" . . . **"Ik zou graag nog een ander ding willen aangeven. Ik geloof dat Jezus, voordat het tijdperk eindigt, in visioenen aan mensen zal verschijnen en de engelen zullen ook gezien worden voordat het tijdperk eindigt!"** – "Nu brengt al dit gene over geloof ons tot in het opname geloof! . . . Op een keer trotseerde Jezus de zwaartekracht en liep op het water. En binnenkort zal ons geloof zo sterk zijn dat we de zwaartekracht zullen trotseren, een andere dimensie binnengaan, veranderd worden (verheerlijkt) en in perfecte extase opgenomen worden!" . . . "Zo zien we, stapje voor stapje in deze laatste opwekking en zelfs in deze brief, dat Jezus veroorzaakt dat het geloof uitgroeit tot in een definitieve totstandkoming van de geloofs dimensie ter behoeve van de opname!"

"We zullen in de toekomst omtrent de zondaren grote wonderen van redding zien; een machtig herstel! Een dwingende macht zal tot in de hoofdwegen en heggen uitgaan . . . en de mensen zullen hun harten, zoals nooit eerder daarvoor gezien, aan God geven!" – Jezus zei dat het een open deur-beleid zal zijn! – **"En wie ook maar wil, laat hem het water des levens om niet nemen!" (Openb. 22:17) – Want op het einde van het tijdperk zegt het "de geest en de bruid zeggen, kom. En degenen die dorst hebben zullen tot de Heere Jezus komen!" (Vers 17)** – "Zodoende zullen we alzo verbazingwekkende en grote wonderen van redding betreffende onze familie en vrienden zien, etc.!" – "Ik voorzeggend dat Hij in de toekomst zal bewegen in de hoge plaatsen, midden plaatsen, lage plaatsen, tot de rijken, tot de armen en tot alle nationaliteiten, etc." – "Ja, want zie, Ik zal mijn geest over alle vlees uitstorten. Gezegend is hij die het accepteert en gelooft!"

"Samengaande met deze grote opwekking voorspel ik ook dat er te midden van crisis, aardbevingen, hongersnood en gevaarlijke tijden super en valse kerk over de aarde zal verrijzen! – Het is dichtbij!" – "En de Bijbel voorzegt dat deze vlamme hoer der toverijen vlak voor Armageddon met vuur verbrand zal worden!" (Openb. 17:16-18) – "En Commercieel Babylon zal een korte tijd daarna door vuur verwoest worden!" (Openb. 18:8-10) – "Ik heb alreeds de atoom oorlog voorzien, die definitief in onze generatie zal plaatsvinden! . . . Ik voorzeggend dat degenen die deze speciale brief geloven en geloof hebben in de Schriften, alreeds weg zullen zijn voordat de verwoesting zal plaatsvinden!" – **"Voordat ik afsluit voorzegg ik door de geest, dat sommige Pinkster organisaties zichzelf tot in een knoop zullen vastknopen die ze niet zullen kunnen losmaken, en daardoor samen met de andere dwaze maagden door de Grote Verdrukking zullen gaan!"** – (Math. 25) "Het is werkelijk goed om de gehele waarheid te weten en een volledig vertrouwen in de Heere Jezus te hebben! . . . Doormiddel van deze bediening openbaart Hij Zichzelf aan de uitverkorenen." . . . "Ja, want de wijze zal het begrijpen en gezegend zijn!"

In Zijn overvloedige liefde en zegeningen,

Neal Frisby