

GELOOF - POSITIEVE KRACHT

In dit speciaal schrijven voel ik mij geleid om sommige geloof Schriftgedeeltes af te drukken om zodoende positieve kracht in uw hart op te bouwen en om u te bemoedigen als het gaat om grotere en diepere dingen! Soms is er een proces als het gaat om een wonderbaarlijke genezing of een antwoord op het gebed. Maar vaker wel dan niet, kunnen we onmiddellijk antwoorden krijgen, met name als er een sterke zalving bij betrokken is! **Luk. 13:13, "En Jezus raakte een vrouw aan, en terstond werd zij weder recht!" . . . In Math. 8:3, "Jezus stak Zijn hand uit, en terstond werd de mans melaatsheid gereinigd!" . . . En de Heer vermaande ons door te zeggen, "de werken, die Ik doe, zal u ook doen!" (Joh. 14:12, lees de verzen 7-9) . . .** "Het recht om te ontvangen is positief en zeker!" – Opnieuw zei Jezus, "Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden." (Math. 7:8) Dit duidt actie aan en vastberadenheid, hardnekkig geloof, en in uw ziel gelooft u dat u hetgene waar u om gevraagd hebt al definitief hebt! – Houd daaraan vast, en dan, is het gemanifesteerd! – Ziet u, u hebt het antwoord de gehele tijd al binnenin u, maar u moet het door te geloven tot in "de realiteit" brengen (Heb. Hoofdstuk. 11) . . . "Dit betekent dat er een onzichtbare kracht met u gemoeid is die instaat is elk probleem en situatie uit te werken, en die in elke behoefte en wat er ook maar nodig en verijst wordt voorzien zal! – Een kracht die zo groot is dat het, indien dat nodig is, de grootste bergen of enige belemmeringen van ziektes of beproevingen welke op uw pad komen verzetten kan!" (financieel, familie, ect)

"In feite kan geloof zo krachtig worden, dat het de elementen kan verkeren. – **Jezus zei, dat het geloof, een boom bij de wortels zal ontwortelen en in de zee planten! (Luk. 17:6) Hij zei dat het u zou moeten gehoorzamen!** We weten dat bomen symbolisch zijn aangaande mensen, dus zou dat ook overwegen moeten worden. Al de ziektes die wortels hebben, zoals kankers en tumors, etc. – En door het woord van geloof kan het gelijk de wortels uitgeworpen worden! – Maar het betekent alzo letterlijk wat het zegt, indien een boom u in de weg staat, God zal het door geloof verwijderen!"

Heb geloof in God, "en zo wie ook maar gelooft zal al hetgene wat hij zegt hebben!" – Merk hier op, Hij zei niet bid. Hij zei, "zeg" tot deze berg – gebruikmakende van bevelvoerend geloof! (Mark. 11:22-23) – **Jezus zegt, dat, zo wie tot "deze berg" "zal zeggen" word opgeheven en in zee geworpen; en "niet" zal twifelen in zijn hart, maar zal geloven, dat "hetgeen hij zegt", geschieden zal, het zal hem geworden, "zo wat hij zegt!"** – Als u in dit geval opmerkt, hoeft u niet alleen te geloven wat God zegt, maar alzo geloven hetgeen "u zegt" en gebiedt! Dit betekent dat Hij iedere omstandigheid of probleem, ziekte, etc. zal verwijderen. Nu, Jezus was aangaande het geloof aan het onderwijzen, maar op het zelfde moment was daar ook een drievoudige openbaring mee verbonden, aangaande wat er in de toekomst zal gaan plaatsvinden! – Lees hetgene hieronder.

Toen Jezus deze uitspraak deed stond Hij op de Olijfberg. En overeenkomstig de profetie uit de Bijbel zal deze berg van locaties veranderen! . . . Want "na de opname" wanneer Hij terugkeert, zal Hij Zijn voet op deze Olijfberg neerzetten! (Zach. 14:4) – En de Olijfberg zal doormidden gespleten worden met het ene gedeelte naar het Oosten en het andere gedeelte naar het Westen . . . **En het zal een zeer grote vallei tevoorschijn brengen; en de ene helft des bergs zal wijken naar het Noorden, en de helft deszelve naar het Zuiden. En dan zullen er vanuit Jeruzalem levende wateren vlieten, door de vallei in de richting van de oostzee, en de andere helft richting de achterste zee! (Vers 8) . . .** "Dat betekent gaande in de richting van de Middellandse Zee en in de richting van de Dode Zee! – We zien dat Hij juist zoals Hij dat hierboven zei, rond de zeeën sommige bomen gaat planten! . . . Want er zal weer opnieuw levend water in hen vloeien! En de Dode Zee zal alzo genezen worden! . . . Vers 5 vermeldt een aardbeving . . . En het Boek Openbaring zegt dat er een grote aardbeving zal plaatsvinden, ten tijde als Jezus Zijn voet op de Olijfberg zet!" . . . "Ook vervloekte Hij in de buurt van deze plek de vijgenboom! (Mark. 11:14) – Symbolisch aangaande de "valse Joden" en de anti-Christ die zij zouden aanbidden!" – "Klaarblijkelijk zal de Joodse Tempel in de buurt van dit gebied gelegen zijn, in of vlakbij Jeruzalem! . . . Want de aardbeving zal het verwoesten, en het water zal het gebied reinigen." Hier is juist aangaande deze plaats een heel belangrijk Schriftgedeelte! (Dan. 11:45) – "En hij (de anti-Christ) zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en geen helper hebben." . . . "En hier is een ander punt. **Het was op de "Olijfberg" waar de discipelen Jezus zagen heenvaren, en het zegt, dat Hij weer opnieuw op de Olijfberg zal terugkeren! (Hand. 1:10-12) – Zijn glorieuze berg! – En het is gedurende deze tijd, dat Hij openbaart dat er één Heer over de aarde zal zijn, en Zijn Naam één!" (Zach. 14:9) – "De Heere Jezus was het geloof aan het onderwijzen, en we weten dat geloof het kwade verwijdert, en de ontvanger van goede dingen is! – Alzo zal het, door het kwade uit dit gebied te verwijderen en te reinigen, klaarblijkelijk een weg banen voor de Millennium Tempel van Israël, gezalfd door de Heere, de Allerhoogste! – Zo zien we dat de Heere aan degenen die geloof in Zijn woorden hebben drievoudige mysteries zal openbaren!"**

Hier zijn nog enkele bemoedigende Schriftgedeeltes! . . . **"Geloof in uw hart dat u zult ontvangen en u zult het hebben!" (Mark. 11:24) . . . "Geloof, en zie de glorie van God!" (Joh. 11:40) – "En ik zou kunnen toevoegen dat degenen die de gelovigen zijn, dit juist op de glorie foto's hebben gezien!" . . . "Jezus belooft u heerschappij over de Satan. Hij geeft u de macht, over alle kracht des vijands!" (Luk. 10:18-19) . . . **Ook zei Jezus, "vraag wat dan ook in Mijn Naam en Ik zal het doen!" . . . "Zelfs een klein geloof beweegt Hem! – Hij zal zelfs voor u scheppen. Herinner de vrouw waar Elia de olie en meel voor schiep? – God zal voor uw dagelijkse behoeften een weg banen: op de ene of andere manier werkt Hij voor u, en Hij zal u nooit begeven nog verlaten! . . . Zo zien we steeds weer opnieuw, dat God het gebed aangaande alle denkbare benodigdheden beantwoordt, of het nu voor bevrijding van ziekten, goddelijke leiding, of voor een wonder van voorziening is. Hij staat definitief klaar om u te antwoorden! – Degenen die deze speciale brief vaak lezen, zullen zeker gezegend worden!"****

In Gods overvloedige liefde,

Neal Frisby