

DE PROFETIEËN VAN JEZUS

"In deze brief zullen we de geweldige profetieën van Jezus bestuderen, welke inderdaad een ongelooflijk inzicht gaven betreffende Zijn bediening en de toekomstige gebeurtenissen tot in onze dagen en ook later daarna! – **Eerst zullen we ons focussen op de gebeurtenissen welke gedurende Zijn tijd plaatsvonden!**"

"Hij voorzag dat de discipelen vissers van mensen zouden worden. (Math. 4:19) – Hij voorzag de visvangst. (Luk. 5:4) – Hij voorzei de verheerlijking! (Math. 16:28) . . . Zij zagen Zijn gezicht wegsmelten en tot in het licht van de Eeuwige veranderen; wat van leven blonk! (Luk. 9:29) Hij voorzei dat een vis een muntstuk in zijn mond zou hebben (Math. 17:27) – Hij voorzag de opwekking van Lazarus! – (Joh. 11:11, 23) – Hij voorzag de man die de kruik droeg! (Luk. 22:10) – Hij voorzag de toegeruste kamer voor het Pascha!" (Verzen 11-12)

"Hij voorzag Petrus verloochening! (Math. 26:34) – Hij voorzei de verstrooiing van de discipelen! (Vers 31) – Hij voorzei dat Hij Zijn discipelen na de opstanding weer zou zien! (Vers 32) – Hij voorzag Zijn begrafenissen! (Vers 10-12) – Hij voorzei dat een van Zijn discipelen Hem tijdens het Pascha zou verraden! (Math. 26:2, 21) Hij voorspelde de gene die Hem verraden zou! (Math. 26:23) – Jezus profeteerde het uur van Zijn verraadt! (Verzen 45-46) – Jezus voorspelt Zijn dood door kruisiging!" (Joh. 3:14 – Math. 20:18-19) – **"Jezus voorspelt Zijn opstanding na drie dagen. (Joh. 2:19 – Luk. 9:22) – Hij profeteerde dat hij zou sterven en weer opgewekt zou worden! (Math. 17:22-23) – Hij voorzei dat de uitverkorenen de sleutels tot de hemel zouden hebben. (Math. 16:18-19) – Hij voorzei Petrus martelaarschap! (Joh. 21:18) – Op een mysterieuze wijze vertelde Hij dat Hij Johannes opnieuw op het eiland Patmos zou zien! (Joh. 21:22) – Hij voorzei dat de apostelen zouden zitten op de troon van de 12 Stammen! (Math. 19:28) – Hij voorzag de tweede visvangst! (Joh. 21:6) – Hij voorzei dat de dief met Hem in het paradijs zou zijn! (Luk. 23:43) – Jezus voorzei de uitstorting van de Heilige Geest, komende in Zijn Naam!" (Joh. 14: 26 – Hand. 2:4)**

Gebeurtenissen reikende tot in onze tijd en hierna! – "Hij voorzei profetische tekenen aangaande Zijn komst. . . Hij voorspelde een herhaling van de goddeloosheid zoals in de dagen van Noach! (Luk. 17:26-27) – En de commerciële activiteiten zoals in de dagen van Lot! (Verzen 28-32) – **Hij gaf een profetie betreffende wereld evangelisatie waar mijn partners een deel en teken van zijn! (Math. 24:14) – Hij voorzag de nationale terugkeer van de Joden bijna 2.000 jaar van tevoren! (Luk. 21:24, 29-30) – Ook voorzei Hij dat het in onze generatie vervuld zou worden! (Math. 24:33-35)** – Hij voorspelde benauwdheid der volken en tekenen in de hemelen (de mens landde op de maan! etc.) – Hij voorzag wereld revolutionaire en extreme weerpatronen! (Luk. 21:25) – Hij profeteerde dat de krachten der hemelen door atomaire explosie bewogen zouden worden! (Vers 26) – Hij voorzag de moderne dag hartkwalen! – Hij gaf een profetie dat de een aangenomen en de ander achtergelaten zal worden bij Zijn komst!" (Luk 17:34-36)

Hij voorziet dat de zon en de maan verduisterd zullen worden! (Math. 24:29) Hij voorspelde de opening van de hemel! (Joh. 1:52) – Hij gaf een profetie aangaande de Grote Verdrukking! (Math. 24:21) – Hij voorspelde de verschrikkelijke verwoesting van het leven gedurende die tijd! (Math. 24:22) – Hij voorspelde dat er valse profeten zullen opstaan! (Math. 24:4-11) – Hij voorzag de opkomst van valse Christussen aan het einde! (Math. 24:24) – Hij voorspelde de gruwel der verwoesting . . . (afgoderij – anti-Christ aanbidding) (verzen 15-18) – Hij voorspelde dat de dagen ingekort zullen worden, want anders zou geen vlees behouden worden! (vers 22) – En dat de verdrukkingen tijd erger zou zijn dan sinds het begin der schepping is geweest! (Mark 13:19) – Hij voorspelde dat het oordeel net zo snel zal plaatsvinden als in de dagen van Noach en net zo zwaar als in de dagen van Lot! (Luk. 17:26-31) – Hij profeteerde dat de dag des Heeren plotseling en gelijk een strik over de wereld zal komen! (Luk. 21:35) – Hij voorzag dat het uur der verzoeking over de gehele wereld komen zal!" (Openb. 3:10)

"Hij voorspelde een grote vervolging van de gelovigen! (Mark. 13:9-11) – "Hij voorzag verdeeldheid en strijd onder belijders. (Math. 24:10) – Hij voorspelde afvalligheid in de kerk! (vers 12) – Hij voorspelde dat Jeruzalem op het einde door legers omsingeld zou worden! (Luk. 21:20) – Hij voorspelde de dagen van wraak (verzen 21-22) – Hij voorzei de exacte tijd dat de Grote Verdrukking zou beginnen! (Mat. 24:15)

"Jezus profeteerde alzo de komst van grote aardbevingen als de generatie eindigt! Ook oorlogen, pestilentie, giftige chemicaliën in de steden, etc. – Hij voorspelde revoluties, erratische en extreme patroon veranderingen! – Hij voorspelde een wereldhonger bij het binnengaan van de Grote Verdrukking! – Hij voorzei schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemelen! . . . Dit betekent hemelse wagens, de komst van satanische lichten en andere bedoelingen: atoomexplosie, vreesachtige dingen! (Luk. 21:10-25) Hij voorspelde dat Hij een vuur op de aarde zou werpen! (Luk. 12:49) – Jezus voorzei ook dat grote asteroiden (meteorieten) de aarde en de zee zouden slaan!" (Openb. 8:8-10)

"Hij voorzag dat alle legers van de wereld bij Armageddon een rivier van bloed zouden teweegbrengen! (Openb. 14:20, Openb. 16:16) – Jezus voorzei dat Zijn uitverkorenen aan deze laatste gebeurtenissen van de Grote Verdrukking zouden ontkomen! (Luk. 21:36) – Het getuigenis van Jezus is waarlijk definitief de geest van profetie! (Openb. 19:10) . . . En de gave van profetie zal aan het einde werkzaam zijn om Zijn uitverkorenen tot in de komende gebeurtenissen te leiden en te gidsen, en dat rechtstreeks tot aan de Opname!" – "Dit is slechts een gedeeltelijke lijst van de profetieën van Jezus die we voor u afdrukken om u eraan te herinneren en voor uw eindtijd studie! – Zijn nauwkeurigheid om te voorspellen is ongelooflijk en we hebben in dit schrijven al de profetieën die Hij in het boek Openbaringen aan Johannes heeft gegeven niet in aanmerking genomen; maar we hebben al reeds vele van deze in onze brieven, boeken en geschriften vermeld." – **"Ook heeft Hij mij met betrekking tot het einde van het tijdperk vele profetieën voor Zijn gemeente gegeven! We zijn inderdaad met vele dingen gezegend!" – "Hij heeft ook voorspeld dat er aan het einde van het tijdperk een profeet aan de roeping van de tijd verbonden zou zijn!" (Openb. Hoofdstuk 10)**

In Jezus wonderbare Liefde,

Neal Frisby