

**WONDERBAARLIJKE, PRACHTIGE POSITIEVE BELOFTES**

"In deze bijzondere speciale brief heeft de Heilige Geest ervoor gekozen om ons een aantal wonderbaarlijke, prachtige en positieve beloftes te geven! Bewaar en gebruik ze dagelijks of in de tijd van nood!" – "Ik heb hun Uw Woord gegeven! (Joh. 17:14) – dat we in staat zullen zijn degenen die in de problemen verkeren te bemoedigen! – Wat betekent dat het Woord in iedere situatie, ziekten, problemen en etc. werkt" – "De Bijbel zegt, Hij zond Zijn Woord uit, en heelde hen!" – **Ps. 103:2, "Loof den Heere, O mijn ziel, en VERGEET geen van Zijn WELDADEN!"** David ging verder met te zeggen dat, Hij alle zonden vergeeft en alle ziekten geneest! Hij ging in vers 5 nog een stap verder en verklaarde goddelijke gezondheid voor al degenen die goed voor hun lichaam zorgen en geloven!"

Ps. 105:37, "En dit Schriftgedeelte is vast en zeker voor de uitverkorenen van onze tijd bedoeld, dat is een ieder die het zich in geloof kan toe-eigenen!" – "Ook voerde Hij hen uit met zilver en goud; en er was niet een zwak persoon onder hun stammen! – Dit alleen al toont genezing, goddelijke gezondheid en een overvloed aan voorspoed voor degenen die de autoriteit van deze trouwe Schriftgedeeltes accepteren!" – Vers 39, "Hij zal zelfs een wolk uitbreiden en ons beschermen en een vuurkolom om ons te leiden! Amen!" – "In vers 43 zal Hij u hiermee in combinatie zelfs in zware tijden vreugde en blijdschap geven!"

**Mark. 16:17-18, "Jezus zei dat deze tekenen van wonderen degenen die geloven zullen volgen!" – Vers 20 zegt, dat Hij Zijn Woord met tekenen, die daarop zouden volgden zou bevestigen!" – Math. 7:8 zegt, "Een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden!"** "Het zegt, een iegelijk die bidt, ontvangt, maar mensen vinden het moeilijk om dit elke keer als zij bidden te geloven; en u kunt een ieder niet zo ver krijgen om het te geloven, maar de Schriftgedeelten betekenen precies wat er staat! Een ieder die vraagt ontvangt zeker, maar zij kunnen het allemaal niet geloven, en geleidelijk aan glijpt het van hen weg omdat ze er niet aan vasthouden of op de juiste manier vertrouwen!" Joh. 14:12, "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik ulieden; die in Mij gelooft, (vasthouden en op Zijn Woord handelen) de werken die Ik doe zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze." Omdat Hij in de Heilige Geest terug zou komen, komende tot ons met grote kracht in Zijn Naam! Verzen 8-9 bevestigen dit! **Vers 14 zegt, "Als u waarlijk in uw hart gelooft dat wanneer u Jezus hebt gezien u de Vader hebt gezien, dan zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen!** Bestudeer deze segmenten van de Schriften nauwkeurig en u zult geloof, zalving en geestelijke tevredenheid tot uw hart toevoegen!" – Jezus zei op een plaats, IK EN MIJN VADER ZIJN EEN! Ik kwam in Zijn Naam de Heere Jezus Christus! (Joh. 5:43) – Jes. 9:5 zegt, "De Vader der Eeuwigheid, de Vrededorst!" – **"Zie zegt de Heere, leest u Joh. 13:13, Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel; want Ik ben het!"** "Wanneer men zijn gedachten op deze wijze met de Heere Jezus in eenheid verenigd, dan kan hij betreffende gezondheid, genezing en voorspoed vragen en ontvangen hetgeen hij zegt! En kan hij bergen van problemen en ergernissen uit de weg ruimen!" (Mark. 11:23)

Math. 21:22, "En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen!" – **Joh. 15:7-8, "Indien gij in Mij blijft, en Mijn Woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden! Zijn Woord in u met lofprijzing is op welke wijze dan ook zeer effectief!"** – I Joh. 5:14-15, "En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort (dat betekent betreffende al Zijn beloftes). Hij hoort ons werkelijk!" – "De Bijbel is er absoluut duidelijk over dat Hij u altijd hoort, maar u moet geloven dat Hij dat doet!" – Ps. 50:15, "Roep Mij aan ten dage der benauwdheid: Ik zal u redden, en gij zult Mij eren!"

Luk. 17:6, "Indien gij dus een geloof had als een mosterdzaad (de kleinste der zaden), zegt het dat u een boom uit zou kunnen rukken en het in de zee zou kunnen planten en het zou precies het gene doen wat u zei dat het zou doen!" – **Mark 9:23, "Jezus zei, als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!"** – "Dat is handelen op Zijn Woord en in feite vasthouden aan de beloftes alsof u het de hele tijd al had!" "Hoewel u het niet kunt zien weet u dat het van u is!" Phil. 4:13, "Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft!" – "Zoals het in Luk. 6:38 zegt, Geef en u zal gegeven worden!" – "Het toont een verandering in de geest tot actie!" – "En u zegt in uw hart; ik heb deze ziekten niet meer, Jezus heeft het alreeds weggenomen! Want de Schrift zegt, door Wiens striemen gij genezen zijt!" (I Petr 2:24) – "Het bevestigt het in het Oude Testament, Jes. 53:5, en in het Nieuwe Testament!" – "Verklaar hetgeen u gedaan wilt hebben gewoon als alreeds voltooid zijnde en houdt altijd vast aan Zijn Woord! – Nog beter, vertrouw op den Heere voor eeuwig!" (Jes. 26:4)



In Jezus liefde en zegeningen,

Neal Frisby