

GODDELIJKE LIEFDE

"Deze brief is heel belangrijk, het betreft het onderwerp van Goddelijke Liefde dat niet vaak gezien wordt in ons tijdperk! Ook onderwerpen betreffende voorzienigheid, geloof en predestinatie! **De Heere Jezus vertelde mij dat Hij als de nieuwe morgen en avond bries tot de Bruid aan het verschijnen is! Zijn tegenwoordigheid domineert haar van top tot teen en bedekt haar in glorie zoals de blinkende Morgenster Zijn licht reflecteert!"** – In Hosea 6:2-3 spreekt het van een heropleving en tijd periodes. Dit kan, niet alleen voor de Joden maar ook voor de heidenen profetisch zijn! Sinds de vroege jaren van 1900 betraden we een opmerkelijke uitstorting! Aan het begin van de eeuw eerst met de tongen taal, daarna kwamen er in 1947 de gaven, en nu maken we ons voor het opname geloof en super manifestaties van Gods Geest gereed!" – Joel 2:23, "spreekt van deze twee laatste bewegingen die we genoemd hebben! Zo ziet u waar we nu zijn!" Zach. 10:1, "openbaart herstel en spreekt van de late regen, en openbaart dat de Heere heldere wolken zal maken en buien van regen zal geven! De heldere wolken van Zijn glorie zijn tezamen met vele attributen van Zijn Geest gezien en gefotografeerd!" – **"Zo zegt de Heere, de Zon der gerechtigheid is met genezing in Zijn leidende vleugelen aan het opgaan!"** – **"Deze uitstorting zal door Zijn Woord, goddelijke liefde en de ware zalving gekenmerkt worden; de uitverkorenen zullen nog nooit eerder zo'n dergelijke vreugde gevoeld hebben! U kunt erop rekenen, het is aan het verschijnen!"**

"En de goddelijke liefde ontbreekt bij veel leden van het uitverkoren lichaam, maar door middel van het eensgezind gebed zal het in combinatie met het ware opname geloof komen! Klaarblijkelijk zal het ware lichaam vlak voor de opname vervolgd worden, want in het verleden heeft dit altijd goddelijke liefde en waar geloof voortgebracht! Jezus zal het opnieuw toestaan om het Zijn uitverkoren lichaam te zuiveren en te vormen!" – In I Joh. 3:11, "toont het dat de gemeente terug moet naar hetgeen er in het begin gegeven was en de geestelijke liefde erbij betrekken!" – In I Kor. 13:1-3 geeft Paulus ons wijsheid, "Hoewel een mens bergen kon verzetten en zijn lichaam overgaf om verbrand te worden en hij de liefde niet had, zo was het allemaal alleen maar een hard lawaai! Laten we naar deze vrucht van de geest streven, die van belang is!" (Gal. 5:22) "Goddelijke liefde, het is een goed medicijn voor de ziel en het lichaam! Het zal genezing produceren en voegt soliditeit toe aan uw geloof en getuigenis!"

"In Efeze. 4:2, **zegt Paulus, verdragende elkander in liefde om de enigheid des Geestes door den band des vredes te behouden!"** Verzen 3-5, **"Een Heere, een geloof, een doop!"** Vers 8 toont, **"Hij overwon alles en gaf krachtige gaven aan de mensen! Tot de volmaking der heiligen en tot opbouw van het lichaams van Christus,"** (Vers 12). – Vers 13, **"zegt in de enigheid des geloofs en de volheid van Christus!"** In deze Hoofdsteen opwekking van goddelijke liefde zullen Zijn kinderen niet als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer (vers 14). En zij zullen onder de schaduw van de Almachtige vernachten; en degenen die Hij tot mij zendt zullen vernachten want zij zullen voldoening vinden! Dit is Zijn wil en het zijn niet mijn woorden!" Vers 16, "Zegt dat het gehele lichaam bekwamelijk samenvoegde, en dat al de delen aaneengesloten zullen worden om samen te werken tot hun eigen opbouw in de liefde! Vers 15, sprekende van de waarheid en liefde met alle dingen opgroeiende tot Hem die het HOOFD is!" – **"Zijn uitverkoren lichaam is tot de Hoeksteen (Capstone) gevormd, de Heere Jezus, en geen mens zal in staat zijn om hen weg te plukken of vanuit Zijn Hand! Aldus zijn de woorden van de levende God! Ik wil de mensen nog niet één keer aan mij binden, maar de Heere Jezus zal de Zijnen door Goddelijke voorzienigheid aan Zichzelf binden. Ik ben alleen maar een teken dat door uitingen spreekt! Jezus zal hen door het geloof vasthouden en verenigen, en zij zullen in de liefde geworteld en gegrond worden!"** (Efeze. 3:17) Vers 19. "toont dat dit tot de volheid van God leidt! Er zal een ongelofelijke groep mensen voortkomen, een groep loyale koninklijke gelovigen en zij zullen letterlijk en geestelijk tot de grote Hoofdsteen van God verbonden worden!" – "Er zijn een groot aantal Schriftgedeeltes die dit uitdragen, maar hier zijn er twee!" (Mark. 12:10 – Zach. 4:7-10) "We zijn in een grote uitstorting, en Hij heeft ons tevoren gekend!"

"De Heere gaf deze volgende paragraaf door goddelijke inspiratie en ik dacht dat het definitief herdrukt zou moeten worden in deze brief van openbaring! Wanneer de Heilige Geest de juiste Schriftgedeeltes tezamen plaatst mengen ze zich tot in een prachtig lieflijke harmonie van Goddelijke tegenwoordigheid bevorderende het vertrouwen!" – "In feite geeft Paulus ons samen met vele andere Bijbel schrijvers waardevolle inzicht betreffende Gods voorkennis! Waarbij we weten dat de Joden de Hoofdsteen verworpen hadden, maar de Bruid het als haar Hoofdschap ontvangt!" – Rom. 9:32-33, **"Want zij hebben zich "gestoten" aan den steen des aanstoets!"** **Het is geschreven: "Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoets, en een Rots der ergernis! En een iegelijk, die in Hem gelooft, "zal niet beschaamd worden!"** – "Het is een geweldige mysterie om te weten dat God een zaad voorbestemd heeft die Hij op het einde zal bezoeken." – "Ja, de wereld en de lauwwarme gemeentes zullen door de ware uitverkorenen geërgerd worden! Maar zij zullen de steen des aanstoets hebben, de goddelijke liefdes steen der eeuwen zijnde met hen!" Rom. 9:11 **"toont dat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit Hem, Die u roept!"** – Efeze. 1:4-5, **"Die ons tevoren gekend heeft en ons van voor de grondlegging der wereld voorbestemd heeft!"** – **"In I Petr. 2:8-9, toont het dat de uitverkorenen door de Rots der Ergernis geroepen zouden worden, en een eigenaardig en koninklijk volk genoemd zullen worden!"** – Rom. 11:5, "De Heere heeft altijd een overblijfsel naar zijn verkiezing der genade!" – In Rom. 10:15, "Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!" Degenen die in deze bediening helpen en werken en de Heere Jezus liefhebben vervullen dit Schriftgedeelte, en zijn in Rom. 8:29 tevoren gekend, "Hij kende tevoren en heeft tevoren verordineerd!" **"Het is goed te weten, dat God voor een ieder van ons een plan heeft, en we zullen ons tot in Zijn vleugelen van goddelijke voorzienigheid vouwen! Hij heeft voor een ieder een plaats in de eeuwigheid bereid! Jezus houdt van u en is op het moment dat u dit leest heel dichtbij u!"** – "Dank Hem"

In de overvloedige liefde en zegeningen van Jezus,

Neal Frisby