

DE STEM – DE GEEST VAN PROFETIE

Zie, zegt de Heer, in het begin was er de stem, en de stem was met God, en de stem was het Woord. En het Woord was onder ons gemanifesteerd door de Heer Jezus! En de stem zal Mijn volk opnieuw omhoog tot mij roepen! O kleine geliefde kinderen luister toch naar Mij. "Zoals het vuur hout nodig heeft, heeft Mijn volk Mijn Geest nodig! Zoals de aarde water nodig heeft, zo hebben Mijn kinderen verlossing nodig! Zoals de arend wind nodig heeft om op te stijgen, zo hebben Mijn uitverkorenen Mijn tegenwoordigheid nodig om met Mij in de hemelse gewesten te zitten! Zoals de aarde in haar volheid en groei de zon nodig heeft, zo hebben de Mijnen de zalving nodig om in wijsheid en begrip te groeien! **Het komt nu in de vroege en late regen over u! Vraag, en gij zult ontvangen!** Ik zal zoals een wolk van glorie liefde, kennis en wijsheid onder Mijn volk verspreiden!" – Merk als een bevestiging van deze profetie op dat Hij het Woord en de stem is! (Joh. 1:1,14)

Ja, zoals het lichaam de ogen nodig heeft om te kunnen zien, zo heeft Mijn uitverkoren lichaam Mijn geestelijke ogen nodig om hen tot in alle waarheid te leiden! Het mysterie der eeuwen zal over hen komen, en ze zullen geleid worden en weten hoe dichtbij het seizoen van Mijn wederkomst is!

De duif weet wanneer de donkere avond nadert; de uil weet wanneer de nacht komt! Zo zal het echte volk van Mijn komst weten, maar degenen van de verdrukking hebben Mijn Woord vergeten! **Lees Jer. 8:7, Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk weet het recht des Heeren niet.** – Zij zullen niet als de mensen van vroeger zijn, maar ze zullen tevoren gewaarschuwd worden! Dan. 12:10 zegt, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan! – Ik zal haar in glorieuze kracht en geloof tevoorschijn roepen, voorbereidende haar op de Opname! – Hooglied van Salomo 6:10, Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren? (De Gemeente) – Lees Opb. Hfdst. 12, het bevestigt dit! – Ik ben Jezus, en Mijn getuigenis is de geest der profetie! (Openb. 19:10) – Als de leeuw brult, zullen de zeven donderslagen hun profetieën en geheimenissen tot Mijn uitverkorenen uitspreken. (Openb. 10:3) – Aantekening: We zijn in de middernachtsroep! Binnenkort zullen wij die levend zijn, opgenomen worden met degenen die uit de dood opgewekt zijn, om de Heer in de lucht te ontmoeten. We leven in een gewichtig uur! En zoals de Heere alreeds gesproken heeft zal de wereld door de meest enorme ondernemingen en structurele bouw en nieuwe dingen gaan, en de denkwereld van de maatschappij zal geheel veranderd worden en anders zijn." Maar de instorting van de beschaving zal niet meer ver weg zijn, zegt de Heer! Want Mijn oordeel zal van boven, vanuit de aarde en uit de zee komen! Nu is het uur van redding en bevrijding, het is de oogst tijd voor Mijn uitverkoren volk! We moeten in dit onmiddellijk uur werken, want morgen zal het te laat zijn! Het Gemeente Tijdperk is aan het sluiten en Openb. 8:8-10 zal beginnen!

In deze wereld van geloofsverzaking en waar sommigen van het ware geloof wijken, zei ik dat men zou kunnen denken dat hun werk voor niets is geweest! Niet dus. Op een avond zei ik, Heere, zo veel Christenen denken vanwege zo veel zorgeloosheid en lauwheid in de kerken; zal ons werk voor niets zijn geweest? **En de Heilige Geest zei, Ja, het werk van de heiligen zal voor altijd en tot in de eeuwigheid stand houden en voortduren.** Hij doe verslag van onze getuigenissen, inspanningen en etc. Plus degenen die redding ontvangen! Prijs de Heer! Dus ongeacht hoeveel geloofsverzaking en afval van de waarheid, onze inspanningen zullen eeuwig voortduren!

Deze brief werd onder de inspiratie van de Heilige Geest gegeven. Het is een beetje anders dan sommige van de andere brieven. **"De Heer wil ons inspireren om op dit moment al hetgeen voor Hem te doen wat we maar kunnen! Niet alleen waken, maar bidden voor zielen, naties en in het bijzonder de jeugd!** – Laten we de profetische citaat vervolgen: – "Zelfs de Satan weet dat zijn tijd kort is. Zou Ik Mijn eigen volk niet waarschuwen? Mijn mensen zijn Heilige Wachters, zij zijn wijs en niet zoals de dwazen! Ik ben hun herder, zij zijn Mijn Schapen! Ik ken ze bij naam en zij volgen Mij in Mijn tegenwoordigheid! Want Mijn getuigenissen en gezegden zijn de geest van profetie welke zal leiden, en de komende dingen verkondigen!"

Zoals een leeuw vanuit het struikgewas zijn prooi achterna snelt; zo gaat de Heer in kracht voorwaarts om Zijn volk te ontmoeten! En degenen die Mijn verschijning liefhebben zal Ik bewaren en zij zullen Mij zien zoals Ik ben! Zoals de zon de tijd van de dag tot in de nacht meet, zoals de klok de tijd tikt, zoals de slinger heen en weer zwaait om het uur te openbaren, zo weergeeft het seizoen van de Heer zichzelf! Als u zult waken, dan zult u het teken van al deze dingen zien! Ja, de zomer is nabij. Wees vol van lofprijzing! Deze generatie in Math. 24:34 is dichtbij zijn einde en vervulling! Weest ook gereed en verwachtende! U bent die gekozen generatie!

Hier volgen een aantal bemoedigende beloftes – getrouw tot aan het laatste Woord! Heb vertrouwen! de Heer is met u. Amen! **Ps. 1:3, Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.** – Ps. 91:1-2, 16, **Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtige. Ik zal van den Heere zeggen, Hij is mijn toevlucht en mijn burcht; mijn God, op Hem zal ik vertrouwen. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.**

Uw Vriend,

Neal Frisby