

**DE GEESTELIJKE DIMENSIE VAN HET HIERNAMAALS** — “Leven na de dood! Wat zeggen de Schriften over het hiernamaals? — De wetenschap en de natuur bieden een aantal echte bewijzen van de realiteit van het leven na de dood. Maar het is door Schriftuurlijke openbaring dat we bepaalde feiten met betrekking tot de heengegane ziel hebben! — Laten we als eerste beginnen met het opnoemen van een aantal belangrijke Schriftgedeelten.” . . . “De mens kan het lichaam doden of vernietigen, maar de ziel niet! (Matt. 10:28) — De geesten van de verlosten of rechtvaardigen worden bij het overlijden naar het Paradijs overgebracht! (Luk. 23:43) — God is niet een God van doden, maar van der levenden en de zielen in de hemel! (Lucas 20:38) — Het heengaan uit het lichaam is bij de Heere te zijn! (Fil. 1:23-24) — Paulus levert het bewijs van het hiernamaals doordat hij tot de derde hemel opgenomen was!” (II Kor. 12:2-4)

#### **VISIOENEN VAN HADES (DE DUISTERE REGIO) EN VAN HET PARADIJS**

— “The Bijbel geeft een opmerkelijke en volledige openbaring bij het vaststellen van de leer over het hiernamaals. Voor zowel de rechtvaardige als de goddeloze wordt het geopenbaard. We weten dat Johannes op Patmos tot in de eeuwigheid werd weggevoerd! (Openb. 4:3) — Hij was alzo van de heilige stad, en de rechtvaardigen in de hemel getuige geweest!” (Openb. hfdst. 21 en 22) — “Zoals we al zeiden was Paulus tot in het paradijs opgenomen. Hij zag en hoorde dingen die ongelooflijk en onuitsprekelijk, maar wel de echte werkelijkheid waren! Maar er zijn in de latere tijden ook anderen geweest die tot in het paradijs opgenomen waren. En een van de meest opmerkelijkste van gelijksoortige gevallen in de moderne tijden was die van Marietta Davis (en we geven het gedeeltelijk).” — Aanhaling . . . die negen dagen lang in een coma lag waaruit ze niet ontwaakt kon worden en waarin ze gedurende die tijd getuige was van visioenen van hemel en hel. Niets spreekt meer welbespraakt van de authenticiteit van haar verhaal dan haar taal en stijl die een duidelijk geïnspireerd tintje heeft. Het verhaal dat ze na haar terugkomst vertelde is helemaal in harmonie met de Bijbelse openbaring van de natuur van het menselijke bestaan na de dood. Het verhaal brengt vele incidentele en belangrijke details in verband met wat plaatsvindt nadat de menselijke geest het lichaam verlaat. De zich ontvouwende drama is een plechtige les welke een duidelijke voorstelling geeft waaraan elke sterveling die in deze wereld leeft er goed aan zou doen om acht te geven. In dit hoofdstuk zullen we een samenvatting geven van het verhaal dat Marietta tijdens de negen dagen zag toen ze uit het lichaam was. Naast het bezoeken van het Paradijs, werd haar voor een korte tijd toegestaan om Hades binnen te gaan en een aantal van zijn donkere geheimen te leren. Wat ze ons vertelt is helemaal in harmonie met datgene wat Christus aan ons openbaarde met betrekking tot de staat van de rijke man van Lukas 16.

**VISIOENEN VAN DE HEMEL EN DE HEL** — Als de geest van Marietta Davis haar lichaam verliet, zag ze een licht in haar richting neerdalen die er als een schitterende ster uit zag. Wanneer het licht dichterbij kwam, ontdekte ze dat het een engel was die naderde. De hemelse boodschapper groette haar en zei vervolgens: “Marietta, gij verlangt er naar om mij te leren kennen. In mijn boodschap aan u word Ik de Engel van Vrede genoemd. Ik ben gekomen om u te leiden tot waar degenen bestaan die van de aarde afkomstig zijn, van waar gij zijt.”

Voordat de engel haar opwaartse begeleiding kreeg ze een uitzicht over de aarde, waarop de engel deze opmerking maakte: “De tijd meet vluchtig de momenten van het menselijk bestaan en de ene generatie volgt de andere generatie snel achter elkaar op. “In zijn uitleg over de werking van de dood op een mens verklaarde de engel, “Het vertrek van de menselijke geest uit haar onbestendig en afgebroken woonplaats hieronder, werkt geen verandering in de natuur van hetzelfde. Degenen van dissonante en onheilige naturen worden door dezelfde elementen aangetrokken, en treden regio’s binnen die met wolken van de nacht bedekt zijn; terwijl degenen die voor de liefde van het goede, naar heilige associaties verlangen, door hemelse boodschappers tot de oord van heerlijkheden geleid worden die boven de tussenliggende scene tevoorschijn komt.”

Als Marietta en de engel opstegen kwamen ze tenslotte aan bij wat haar verteld werd de rand van het Paradijs te zijn. Daar betraden ze een vlakke waar bomen stonden die vruchten droegen. Vogels zongen en er bloeiden zoet geurende bloemen. Marietta wilde daar nog een beetje tijd doorbrengen, maar werd door haar gids verteld dat ze niet mochten dralen, “want uw huidige missie is om de toestand van de heengegane kind van God te leren kennen.”

**ZE ONTMOET DE VERLOSSER** — Als zij en haar gids verder gingen, kwamen ze tenslotte aan bij de poort van de Stad van Vrede. Binnengaande zag ze heiligen en engelen met harpen van goud! Zij gingen verder totdat de engel Marietta in de aanwezigheid van de Heer bracht. De begeleidende engel sprak zeggende: “Dit is uw Verlosser. Hij leed voor u in zijn incarnatie. Voor u betrad hij buiten de stad afzonderlijk de wijnpers, Hij gaf de geest. “In ontzag en beven boog Marietta voor Hem neer. Maar de Heere hief haar op en verwelkomde haar in de stad van de verlosten.

Daarna luisterde ze naar het hemelse koor en kreeg een gelegenheid om een aantal van haar geliefden te ontmoeten die eerder voor haar overleden waren. Ze converseerden vrijuit met haar en ze had er geen moeite mee om ze te begrijpen, want “gedachte vond gedachte.” Ze zag dat er in de hemel geen verborgenheid was.

Ze merkte op dat haar vroegere kennissen blijde zielen waren hetgeen in contrast stond met hun bezorgde uiterlijk van voordat ze de aarde verlieten. Zij zag geen ouderdom in het Paradijs. Marietta kwam al snel tot de conclusie dat de schoonheid en heerlijkheid van de hemel zoals zij die had voorgesteld niet overdreven was. “Weest er zeker van,” zei de engel, “dat de hoogste gedachten van de mens de realiteit en de geneugten van de hemelse scene niet kunnen benaderen.”

Marietta werd ook meegedeeld dat de wederkomst van Christus nadert op welke tijd de verlossing van de mensheid zou plaatsvinden. “De verlossing van de mens is nabij. Laat de engelen het lied zingen, want spoedig zal de Zaligmaker met bijwondende heilige engelen nederdalen.”

**KINDEREN IN HET PARADIJS** — Marietta constateerde dat er veel kinderen in het Paradijs waren. En dat is natuurlijk in harmonie met de Bijbel. Toen Jezus op de aarde was nam hij kleine kinderen tot hem en zegende hen zeggende, “Van dezulke is het Koninkrijk der hemelen.” De Schriften treden niet in detail over wat er gebeurt met de geest van een kind dat sterft, maar we denken dat zijn geest veilig naar het paradijs getransporteerd wordt, om daar training en liefdevolle zorg van de beschermengelen te krijgen. De engel merkte op dat “als de mens van de zuiverheid en harmonie niet was afgeweken, de aarde een goede crèche voor pasgeboren geesten zou zijn geweest.” De zonde kwam in deze wereld, alsook de dood, en kinderen waren er vaak slachtoffers van evenals degenen die ouder waren.

Marietta werd verteld dat elk kind op de aarde een beschermengel heeft. De Schriftgedeelten werden geciteerd. (Matt. 18:10 — Jes. 9:6) — God aanschouwt zelfs de mus die op de grond valt, hoeveel te meer degenen die naar het beeld van God zijn gemaakt! Zodra de geest van het kleine kind het lichaam verlaat, transporteert de beschermengel van hetzelfde deze veilig naar het Paradijs.

Marietta werd meegedeeld dat wanneer een engel een baby naar het Paradijs draagt, hij het volgens haar specifieke type verstand en speciale gaven classificeert en deze vervolgens toewijst aan een woning dat er het beste bij past. Er zijn scholen in het paradijs, en daar worden de kinderen de lessen geleerd die bedoeld waren om op de aarde geleerd te hebben. Maar in het Paradijs zijn ze vrij van de bezoedelingen en ondeugden van een gevallen geslacht.

Haar werd verteld dat als rouwende ouders de gelukzaligheid en geluk van het kind dat ze verloren hadden konden realiseren, ze niet langer met verdriet overweldigd zouden zijn. Er werd Marietta meegedeeld dat nadat de kinderen hun cursussen van instructie afgerond hebben, ze naar boven, naar een hogere sfeer van leren verplaatst worden. Haar werd verteld dat boze geesten een conflictueuze karakter hebben dat niet met de geldende wetten van het Paradijs in harmonie is. Als ze dit heilige gewest binnen zouden gaan, zouden ze een intense pijn lijden. Daarom laat God in Zijn goedheid zulke geesten niet toe om zich in het gebied van de rechtvaardige te mengen, maar is er een grote kloof tussen hun respectieve verblijfplaatsen gesteld.

#### **CHRISTUS EN HET KRUIS ZIJN HET CENTRUM VAN ATTRACTIE IN DE HEMEL**

— Als Jezus in het Paradijs verschijnt, stoppen alle andere activiteiten en bezigheden, en de heirscharen van de hemel verzamelen zich in lof en aanbidding. Op zulke momenten worden de nieuw aangekomen zuigelingen die tot bewustzijn zijn gekomen vergaderd om de Verlosser Die hen verlost heeft te aanschouwen en te aanbidden.

Toen Marietta het beschreef zei ze: “De hele stad leek als een tuin van bloemen; een plaats van attractie, een galerij van beeldhouwde beeldspraak; een golvende zee van fonteinen, een ongebroken mate van weelderige architectuur en dat allemaal gelegen in een landschap van overeenkomstige schoonheid, en overkoepeld door een hemel versierd met tinten van onsterfelijk licht.”

In tegenstelling tot de aarde, is er een afwezigheid van rivaliteit in de hemel. De inwoners wonen er in vrede en volmaakte liefde.

Mis de volgende script niet! Een verbijsterend en ongelooflijk inzicht! Is het waar . . . bevestigen de Schriften het? — We betreden een geheel nieuwe dimensie van visie! — Vele geheimen onthuld aangaande de nachtelijke regio, enz. Als u echt in de hemel geïnteresseerd bent, weest er zeker van en lees het! — De volgende rol — het vervolg van de informatieve conclusie.

Roll #116

*Neal Frisby*