

De groep van de "Wachters" is een bijzondere soort roeping; als u tot deze groep behoort vraagt het om vrijmoedigheid, getrouwheid, waakzaamheid en gefocust te zijn. God doet de roeping betreffende deze groep, want God gebruikt hen om speciale dingen te doen die getimed, geheim, getrouw en oordelend zijn. Het is dus belangrijk om te weten dat bij deze soort positie God Zelf de leiding heeft, Hij laat dingen gebeuren, Hij kent de toekomst en het resultaat is in Zijn handen. In Psalm 127:1 zegt het; ZO DE HEERE HET HUIS NIET BOUWT, TEVERGEEFS ARBEIDEN DESZELFS BOUWLIEDEN DAARAAN; ZO DE HEERE DE STAD NIET BEWAART, TEVERGEEFS WAAKT DE WACHTER. Het zijn van een wachter is een zegen en een ernstige plicht.

Een wachter wacht er op om een ongewone situatie of gebeurtenis (tekenen, profetieën, enz.) te zien, horen of op te merken en voert vervolgens zijn of haar plicht uit zoals een roep doorgeven, mensen wakker maken, mensen waarschuwen, een situatie aankondigen etc. Een wachter beklimt de dak, toren of een grotere hoogte. Meestal betreft dit vandaag de dag op de aarde voor degenen onder ons een geestelijke toren. In de dagen van het Oude Testament klommen wachters op de torens om mensen te observeren, dingen te rapporteren of te waarschuwen. Vandaag is het een profetische tijd als in de dagen van de profeet Ezechiël en in beide situaties heeft een wachter te maken met het GEESTELIJKE. In het geestelijke, wacht de wachter op de Heere voor leiding en instructies. Hun taak is vandaag de dag om de mensen die willen luisteren en vooral de mensen van God te waarschuwen, wakker te maken en te leiden.

Ezechiël 33:1-7 zegt: "IK HEB U TOT EEN WACHTER GESTELD OVER HET HUIS ISRAELS; ZO ZULT GIJ HET WOORD UIT MIJN MOND HOREN, EN HEN VAN MIJNENTWEGE WAARSCHUWEN." Dit vers uit de bijbel zegt ons bepaalde dingen; onder meer dat God mensen aanstelt als wachters, ten behoeve van het volk van God, God zal Zijn woord tot de wachters spreken en zij zullen luisteren, zij zullen een waarschuwing van God brengen en ze moeten er zeker van zijn dat de roeping en boodschap van God is.



De wachter zal de bazuin blazen en het volk waarschuwen en wie ook maar het geluid van de bazuin hoort, en zich niet laat waarschuwen - zijn bloed zal op zijn eigen hoofd zijn. --- Maar degene die zich wel zal laten waarschuwen, die behoudt zijn ziel. WANNEER DAARENTEGEN DE WACHTER HET ZWAARD OF TEKENEN VAN DE HEERE WEL ZIET MAAR NIET MET DE BAZUIN BLAAST EN DE MENSEN NIET GEWAARSCHUWD WORDEN --- DAN ZULLEN ZE IN HUN ONGERECHTIGHEID STERVEN, MAAR HUN BLOED ZAL IK VAN DE HAND VAN DE WACHTER EISEN. Dit toont aan dat de groep van wachters echt is en dat God het bloed van de mensen van ons zal eisen als we de bazuin niet zullen blazen en de mensen niet zullen waarschuwen.

De bazuin heeft sinds de dagen van de apostelen tot nu toe geleidelijk aan geklonken. Het is met de tijd toegenomen, maar slechts enkele mensen schenken er aandacht aan. De bazuin klinkt, roept, dwingt, overtuigt mensen dat de boodschap van de apostelen tot een hoogtepunt aan het komen is. Deze boodschappen van de bazuin brengen waarschuwingen, oordeel en bemoediging van de verwachting voor degenen die op de bazuin en de boodschappen acht slaan.

Lees II Korintiërs 5:11, "WETENDE DEN SCHRIK DES HEEREN, OVERTUIGEN WE DE MENSEN." In de afgelopen 50 jaar zijn er verschillende mannen van God geweest, die de bazuin hebben geklonken en zijn reeds heengegaan om met de Heere te wezen, William M. Branham, Neal V. Frisby, Kenneth Hagin, Gordon Lindsay en vele anderen, sommigen zijn in verschillende uithoeken van de wereld in verschillende landen waar we niets van afweten, maar God die de roeping doet weet waar ze zijn. Al deze bazuin boodschappen wijzen op de komst van Jezus Christus, onze Heere. Deze mannen van God waarschuwden de wereld, spraken over tekenen, wonderen, oordeel en hoop zoals de Heere tot hen door zijn woord sprak. Vergeet niet dat al deze bazuinen, boodschappen, waarschuwingen en verwachtingen met het woord van God moeten overeenkomen.

Iedereen zou de volgende vraag biddend moeten overwegen en beantwoorden; ZIJN WIJ IN DE LAATSTE DAGEN? Als het antwoord JA is, wat heeft dan de Bijbel en de boodschappen van de mannen van God zoeven tevoren genoemd dan met elkaar gemeen? Mattheüs 25:1-13 wijst op de komst van de Heere en de betrokkenheid van de wachters. Op dit moment zijn er veel verschillende groepen op de aarde, de mensen die de Heere Jezus Christus hebben ontvangen, maar rustiger aan zijn gaan doen in hun verwachting aangaande hem en comfortabel zijn in hun houding, dan hebben we de ongelovigen die gehoord hebben over de reddende kracht van Jezus Christus, maar zoiets niet aanvaardden, en we hebben degenen die niet over Jezus Christus en de zaligheid gehoord hebben, vervolgens hebben we ook de ware gelovigen, de uitverkorenen. Onder de ware uitverkorenen hebben we degenen die altijd wakker zijn.

EN TER MIDDERNACHT, Matt.25:6, GESCHIEDDE EEN GEROEP: ZIET, DE BRUIDEGOM KOMT, GAAT UIT HEM TEGEMOET! Dit is de tijd van de opname. De roep, gaat uit Hem tegemoet, was niet voor de mensen in de hemel bestemd, maar voor degenen op aarde. De roep werd gedaan door de wachters van vandaag de dag, een toegewijde groep UITVERKORENEN vanuit de WARE GELOVIGEN. Elke oprechte, toegewijde, gelovige kan er een van hen zijn; de enige afscheidende factor is de mate van verwachting. Deze verwachting staat uw olie niet toe om weg te lekken of op te branden. Als u Matt 25:1-13 leest kijken een paar feiten u rechtstreeks aan;

- a.) deze les gaat alle gelovigen aan, zowel de dwazen als de wijzen (degenen die de roep doorgaven, de 'WACHTERS' maken deel uit van de wijzen.
- b.) Ze hadden allemaal lampen 'het WOORD' van God.

- c.) De dwaze namen geen extra olie mee, maar de wijzen namen olie mee in hun vaten, dit is de HEILIGE GEEST, Paulus zei dat hij elke dag vernieuwd en gevuld werd met de Heilige Geest; dus niet eens gered of vervuld met de Heilige Geest zonder verdere behoeften meer.
- d.) Zij werden allemaal slaperig en sliepen terwijl de Bruidegom op zich liet wachten.

Dit scenario houdt geen rekening met de ongelovigen en degenen die niet eens hebben gehoord over de reddende kracht van Jezus de Christus. De wachters, die wachtten, omhoog keken, vol verwachting waren, zichzelf gereed maakten voor de Bruidegom, sluiimerden noch sliepen. Ze waren aan het bidden, vasten, de Heere aan het prijzen, hun getuigenissen met de Heere aan het gedenken, beleden hun zonden zoals Daniel dat deed (niet goed in eigen ogen). Zie nu het belang van het waken, u wilt niet dat iemand anders u wakker maakt, uw lamp brandt en is vol met olie. Zij hoeven hun lampen niet te bereiden. Matth. 24:42 zegt, WAAKT DAN; WANT GIJ WEET NIET, IN WELKE URE UW HEERE KOMEN ZAL. Lukas 21:36 zegt, WAAKT DAN TE ALLER TIJD, BIDDENDE, DAT GIJ MOOGT WAARDIG GEACHT WORDEN TE ONTVLIEDEN AL DEZE DINGEN, DIE GESCHIEDEN ZULLEN, EN TE STAAN VOOR DEN ZOON DES MENSEN.

De wachters worden vandaag de dag verondersteld om een en dezelfde boodschap tot de mensen uit te roepen als de engelen dat deden in Handelingen 1:11: Jezus Christus de Heere is onderweg, Hij is alreeds weg om te komen en ons naar huis mee te nemen. De PROFEET en de APOSTELN zagen dit en spraken hierover. Jezus Christus beloofde ons in Johannes 14:3 om voor ons terug te komen, gelooft u dat, en zo ja, wees dan een wachter, het middernachtelijk uur is nu. Toen het geroep ter middernacht geschied was werden de tien maagden wakker, de DWAZEN hadden olie nodig omdat ze gestopt waren met bidden, zingen, getuigen, in de Bijbel lezen en bovenal was de verwachting en de urgentie met betrekking tot de wederkomst van Christus de Heer weggegaan.

De Bijbel zegt om elkaars lasten te dragen, elkaar lief te hebben en dat de mensen door deze dingen zullen weten, dat gij Mijn discipelen zijt. Ook vertelt I Tessalonicenzen 4:9 over de liefde onder de gelovigen. Nu moeten we aan andere mensen liefde tonen door hen als wachters zijnde te waarschuwen. Zeg hen om gereed te zijn voor de ROEP van I Tessalonicenzen 4:16-17. Ondanks de liefdevolle waarschuwingen is er een plaats dat een uitzondering lijkt te hebben, en de eenvoudige reden daarvoor is dat het te laat was, de waarschuwingen werden niet nageleefd. Dit was het geval in Matth. 25:8-9 de dwazen vroegen de wijzen om een beetje olie, als broeders op dezelfde reis, in de hoop op



liefde zodat ze hun olie met hun zouden delen. Maar de wijzen zeiden: "GEENSZINS, OPDAT ER MISSCHIEEN VOOR ONS EN VOOR U NIET GENOEG ZIJ; MAAR GAAT LIEVER TOT DE VERKOPERS, EN KOOPT VOOR UZELVEN (niet voor ons). Dit wijst duidelijk op het feit dat de liefde in deze situatie grenzen heeft. Stel u een situatie voor waarin een vrouw haar man of kinderen vertelt om zelf bij de olie verkopers te gaan kopen; dit komt er aan.

De tijd komt dichterbij waarin u het geestelijke dat u zelf hebt niet meer aan een ieder zult kunnen geven, het olie is hier de geest die uit het woord afkomstig is. U kunt niemand dwingen om het nu te ontvangen maar al snel zult u niet meer met mensen kunnen praten om Jezus te aanvaarden wanneer u uzelf zult nagaan om hier weg te gaan. Wees ten alle tijde gereed om uit deze wereld weg te kunnen gaan. Jezus zei dat er nu nog licht is maar dat de duisternis komt, wanneer niemand meer zal kunnen werken. U zult binnenkort geen olie meer vanuit u zelf naar een ander kunnen

overhevelen, dus zullen de mensen die zich nu niet zullen opvullen, heen moeten gaan om te kopen, maar als ze terug komen zal de Heere reeds gekomen zijn en is het dan te laat.

ALS ZIJ NU HEENGINGEN OM TE KOPEN, KWAM DE BRUIDEGOM; EN DIE GEREED WAREN, GINGEN NAAR BINNEN, EN DE DEUR WERD GESLOTEN. Ze waren maagden, maar ze waren dwaas. Zie de wachters waren vlak bij de bruidegom toen hij aankwam, het was niet nodig om hun lampen te bereiden, er was veel olie, maar deze kan niet in een andere tank of persoon of lamp overgeheveld worden. De Heilige Geest werkt niet op die manier. Ja, er is impartatie door handoplegging, maar niet ten tijde van de roep; verkrijg de olie NU. Jezus zei in Matth. 24:34-36; mijn woord zal geenszins voorbijgaan, maar de hemel en de aarde zullen voorbijgaan. De wachter moet wakker blijven of u nu een man of een vrouw bent. Als we daar aankomen zullen we gelijk aan engelen zijn. Waakt en bidt. Lucas 21:34-36. EN WACHT UZELVEN, DAT UW HARTEN NIET TE ENIGER TIJD BEZWAARD WORDEN MET BRASSERIJ EN DRONKENSCHAP, EN ZORGVULDIGHEDEN DEZES LEVENS, EN DAT U DIE DAG NIET ONVOORZIENS OVER KOME.

Jesaja 21:6, WANT ALDUS HEEFT DE HEERE TOT MIJ GEZEGD: GA HEEN, ZET EEN WACHTER, LAAT HEM AANZEGGEN, WAT HIJ ZIET.