

De Overleden Profeet Die De Doden Opwekte

PREEK 042 | 2015 – Neal Frisby Capstone Partners

(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

Deze preek gaat er over dat de dood een instrument is dat het woord van God ook gehoorzamen kan, en de kracht van God erkent; hoewel het een vijand is. Als u van God bent, woont de Geest van God in u en leidt de geest van God u. Romeinen 8:14 *"Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods."* De dood heeft geen macht over de zonen van God. De zonen van God weten wie de baas is over de dood; Openbaring 1:18: *"Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods."* Wat een woord van macht en gezag. Dit is de schepper en godheid die tot de mensheid spreekt en tegen een ieder die bereid is om te luisteren.

De dood heeft een einde, Openbaring 20:13-15, zegt, *"En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs."* Zo te zien kan de dood veroordeeld worden en kan de dood weggezet worden waar de valse profeet, de antichrist en de satan zullen zijn; wanneer de witte troon in zicht komt. I Korintiërs 15:26, De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. Voor een kind van God is de dood als slaap; alle kracht van God in uw leven toen u fysiek leefde blijft bij u; en als u slaapt kunnen wonderen plaatsvinden. Dingen vinden in de geest plaats en worden in het fysieke gemanifesteerd.



Er was een broeder en een profeet die een enorme bediening met de Heere hadden. Zijn bediening was kostbaar, krachtig, energiek en inspirerend. Hij was een trouwe dienaar van zijn meester. I Koningen 19:21 zegt, *daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem.* Hij stond heel dicht bij zijn onderwijzer, totdat zijn onderwijzer van hem weggenomen werd. Vers 11 zegt, *en het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.*

Nadat Elia eervol tot de hemel was uitgevoerd nam de profeet Elisa Elia's mantel op en liep hij naar de rivier de Jordaan. Hij had een wonder nodig om de Jordaan over te kunnen steken. Elia was verdwenen, dus sloeg Elisa de rivier met Elia's mantel, een beroep doende op de God van Elia. De rivier scheidde zich voor hem en zo stak hij over naar Jericho. Hij werd door de zonen van de profeten opgewacht, die hem eerder, op die dag toen Elia opgenomen was, verteld hadden dat Elia opgenomen zou worden. Deze keer kwamen ze tot de grond gebogen voor hem en erkenden dat de geest van Elia op hem rust. Ze hadden hem kunnen zien en weer terug naar Jericho gegaan zijn, toen hij de rivier geslagen had zoals Elia dat ook gedaan had. Ze manifesteerden een andere kant van hun geloof; toen ze in vers 16 zeiden dat ze naar Elia in de bergen zouden gaan zoeken. Kijk, hink niet op twee gedachten, zorg ervoor dat u zeker weet waar en in wie u gelooft.

Hij kwam in de stad Jericho en de bewoners vertelden hem dat de stad aangenaam was maar dat het water kwaad en het land onvruchtbaar was. In II Koningen 2:21-22, vroeg hij om een frisse kruik water met zout er in. Hij nam het tot de waterwel en wierp het er in en zei: *"Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag."*

Men moet met een profeet inderdaad uitkijken, zoals de kinderen van Bethel ontdekten in vers 23-24. Ze bespotten Elisa, zeggende: *"Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen. – Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad, I Kronieken 16:22.* Er zijn valse machteloze profeten evenals er echte en krachtige profeten van God zijn; Elisa was er één van. In II Koningen 3:16-20, dreigde Moab Israël. Israël was in een vallei gekampeerd. De profeet zei tegen Israël, *"En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien; nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten."* Dit geschiedde vervolgens.

Stel u voor wat het gesproken woord kan doen, als het van een kind van God af komt, zoals de profeet Elisa. Hij werd geconfronteerd met een vrouw wier man gestorven was; een van de zonen der profeten. De schuldeiser van haar echtgenoot kwam om te innen, maar ze kon het niet betalen, zodat ze van haar twee zonen knechten wilden maken. Ze vroeg om hulp, maar hij antwoordde zeggende; geef mij te kennen wat gij in het huis hebt, en ze zeide; een kruik met olie. Toen zei hij tegen haar gaan lenen veel ledige vaten, vers 3 *"maak er niet weinig te hebben."* De samenvatting was dat ze al de vaten leenden die zij en haar twee zonen konden vinden. Terwijl ze uit haar olie vat in de geleende goot, vervulde het woord van de man Gods als al de

vaten met olie werden gevuld en er geen lege vaten meer over waren. De man van God gaf haar de opdracht om de olie te verkopen, de schuldeisers af te betalen en van het overige met haar kinderen te leven. Een man die zo'n macht heeft is meer dan een miljardair en is niet bezig met het voor eigen belang vergaren van de rijkdommen van deze wereld of van de door God gegeven macht te profiteren.

In II Koningen 4:18-37 wekte Elisa een dode jongen tot leven, dit was behalve door Elia nooit eerder gedaan. Er vonden een heleboel dingen plaats in het leven van Elisa door het woord van de Heere, zoals;

- 1.) II Koningen 4:39-41, hij genas een pot met eten er in die de dood bevatte
- 2.) In vers 42-43 voedde de profeet honderd mensen op een wonderbaarlijke wijze met twintig broden
- 3.) II Koningen 5:8-19 vertelt het volledige verhaal van de genezing van Naäman de melaatse
- 4.) In II Koningen 6:1-7 deed Elisa het onmogelijke en liet op een ongebruikelijke wijze een bijl uit de rivier omhoog komen
- 5.) II Koningen 7:1-20 vertelt het verhaal van onmiddellijke vervulling van meer dan één profetie door de man Elisa

In II Koningen 13:14, 20-21 was Elisa ziek en stierf. Hij was God niet en zoals ieder mens op aarde had hij zijn tijd op deze planeet gehad. Hij was een profeet, met vele wonderen, tekenen, en mirakelen, maar de tijd kwam voor hem om zijn schepper te ontmoeten en zo deed hij dat. Hij liet één daad onvoltooid en was profeet genoeg om het af te maken. Laat vers 21 voor zich spreken, *“Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten.”* Zoals u kunt zien was Elisa al dood en begraven, maar een profeet is nog altijd een profeet en als het erop aankomt, falen ze nooit, omdat de geest van de Heere altijd met hen is of ze nu gestorven of levend zijn. Gestorven zijnde wekte Elisa nog steeds doden op. Herinner dat zijn gebeente dit deed, hij sprak geen woord tot de dode man, het was bovennatuurlijk. Elisa was een profeet die zijn mannetje stond op basis van het woord van God tot hem. Het is erg belangrijk om uw mannetje te staan en openbaar gemaakt te worden zoals Elisa, zelfs in de dood. Laat uw relatie met de Heere net zoals die van Elisa zijn. Hij sprak en het geschiedde. Hij schrok zich nooit ergens voor terug en vermeed geen enkele confrontatie; Hij vertrouwde erg op de Heere en werd nooit teleurgesteld. Amen.