

Deze preek gaat over een van de grootste onzekerheden en angsten gedurende alle tijdperken, zelfs vandaag. De angst voor de dood en wat er na de dood gebeurt. Wie heeft de macht over de dood? Hoe lang heeft de dood de controle over de mensheid? In deze boodschap zult u hoop en rust vinden door te weten wat de dood is en hoe u de dood kan overwinnen.

GEBONDENHEID EN DE OORSPRONG VAN DE DOOD

In Hebreëën 2:14-15, "OVERMITS DAN DE KINDEREN DES VLESSES EN BLOEDS DEELACHTIG ZIJN, ZO IS



HIJ OOK DESGELIJKS DERZELVE DEELACHTIG GEWORDEN, OPDAT HIJ DOOR DEN DOOD TE NIET DOEN ZOU DENGENE, DIE HET GEWELD DES DOODS HAD, DAT IS, DEN DUIVEL; EN VERLOSSEN ZOU AL DEGENEN, DIE MET VREZE DES DOODS, HUN HELE LEVEN, TOT GEBONDENHEID ONDERWORPEN WAREN. "Dit is hoop, maar het is nodig om te begrijpen hoe deze angst voor de dood en gebondenheid begon. In Genesis begon God te scheppen en alles wat hij maakte was goed. Openbaring 4:11, "GIJ HEERE, ZIJT WAARDIG TE ONTVANGEN DE HEERLIJKHEID, EN DE EER, EN DE

KRACHT; WANT GIJ HEBT ALLE DINGEN GESCHAPEN, EN DOOR UW WIL ZIJN ZIJ, EN ZIJN ZIJ GESCHAPEN. Dit omvat ook de mens op aarde.

HOE GING DE DOOD VAN START

In Genesis 2:15-17, ZO NAM DE HEERE GOD DEN MENS, EN ZETTE HEM IN DEN HOF VAN EDEN, OM DIEN TE BOUWEN, EN DIEN TE BEWAREN. EN DE HEERE GOD GEBOOD DEN MENS, ZEGGENDE: VAN ALLEN BOOM DEZES HOFZ ZULT GIJ VRIJELIJK ETEN; MAAR VAN DEN BOOM DER KENNIS DES GOEDS EN DES KWAADS, DAARVAN ZULT GIJ NIET ETEN; WANT TEN DAGE, ALS GIJ DAARVAN EET, ZULT GIJ DEN DOOD STERVEN. Dit is nu precies hoe het woord en het vonnis des doods als een waarschuwing werd gegeven. Adam en Eva leefden vredig in den hof met alle andere schepselen van God en er was geen dood. God kwam in de koelte van de dag regelmatig langs om Adam en Eva te bezoeken. Maar op een dag werd Eva in de afwezigheid van Adam in een discussie tegen het gebod van God overgehaald door het gedierte dat de mogelijkheid had om te praten en de redeneren (de slang of de duivel); het meest subtiele gedierte des velds. Genesis 3:1-7. Adam en Eva aten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als u uzelf toestaat om een gesprek met de duivel over Gods instructies aan te gaan zult u als Adam en Eva eindigen. Dus zondigden Adam en Eva tegen God en kwam Gods woord tot stand; de dood geschiedde. DE ZIEL DIE ZONDIGT, DIE ZAL STERVEN. (Ezechiël 18:20). Dit ging over hoe de mens tegen God gezondigd had, geestelijk stierf en uit Eden verdreven werd. De dood van Abel opende de ogen van de rest van de mensheid dat de dood niet alleen een geestelijke dood, maar ook een fysieke dood was. Sindsdien heeft de angst voor de dood de mensen gebonden gehouden.

DE PROFETISCHE AANKONDIGINGEN

In Genesis 3:15, kwam de eerste aankondiging voort over het kruis, dat de hoop van de mensheid is; "HAAR ZAAD (Jezus Christus) ZAL U DE KOP VERMORZELEN, EN GIJ ZULT HET DE HIEL VERMORZELEN." Aan het kruis vermorzelde de duivel de hiel van Jezus, door het lijden waar hij doorheen ging, MAAR Jezus vermorzelde de kop van de duivel toen hij de dood en de duivel overwon, en voor de zonde betaalde. In Abrahams zaad zullen de heidenen hopen, Mattheüs 12:21. Galaten 3:16, "NU ZO ZIJN DE BELOFTENISSEN TOT ABRAHAM EN ZIJN ZAAD GESPROKEN. HIJ ZEGT NIET: EN DEN ZADEN, ALS VAN VELEN; MAAR ALS VAN EEN: EN UW ZADE; HETWELK IS CHRISTUS." De komst van Jezus Christus was de enige hoop van de mensheid, want de duivel had de macht over de dood en niemand was in staat om het probleem op te lossen, niemand in de hemel, op de aarde, noch onder de aarde of in de hel.

MACHT OVER DE DOOD

Een ieder, van Adam tot nu toe kon de dood geestelijk, fysiek of beide ervaren. De dood is een afscheiding van God wat geestelijk is. Dit wordt veroorzaakt door de zonde en een zondig leven. Als u Jezus kent en Jezus Christus als uw Heere en Verlosser hebt aanvaard hebt u de geestelijke dood overwonnen. Dit is de enigste manier om de geestelijke dood te overwinnen en dat is HOOP. Vervolgens is de meest logische vraag of u de geestelijke dood hebt overwonnen? U zou een auto kunnen besturen, naar school toe kunnen gaan of werken, eten en drinken, sporten maar toch bent u geestelijk dood. Leven zonder Christus is dood zijn.

De lichamelijke dood is wanneer u niet meer functioneert, zes meter onder het oppervlak van de bodem verlaten ligt, de plek bedekt is met bloemen, of gras of onkruid of nog erger. Sommigen vrezen de gedachte van een dergelijke verlaten, anderen vrezen het onbekende. Doodgaan zonder geloof is een vreselijk iets. Angst vernietigt het geloof, maar het geloof met een anker vernietigt angst en dat anker is JEZUS CHRISTUS.

HET ANKER HOUDT VAST

Jezus Christus is het anker van HOOP, omdat hij alle macht heeft. Lees Mattheüs 28:18, Jezus zegt "MIJ IS GEGEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN OP AARDE." Dit was na de opstanding. Geen mens was ooit gestorven en weer opgestaan, met uitzondering van Jezus de Christus, en dat is de reden dat hij het enige anker is. Ten tweede, lees Openbaring 1:18: "EN DIE LEEFT, EN IK BEN DOOD GEWEEST; EN ZIE, IK BEN LEVEND IN ALLE EEUWIGHEID. AMEN. EN IK HEB DE SLEUTELS DER HEL EN DES DOODS."

Hij is degene die de sleutels van de dood en de hel heeft; Dit is geweldig om te weten. Als dit het geval is, zijn de duivel en de dood maar bluf, omdat iemand de sleutel over hen heeft, Amen.

Hebreeën 2:14-15 zegt, "DAT HIJ DOOR DEN DOOD TE NIET DOEN ZOU DENGENE, DIE HET GEWELD DES DOODS HAD, DAT IS, DEN DUIVEL; EN VERLOSSEN ZOU AL DEGENEN, DIE MET VREZE DES DOODS, DOOR AL HUN LEVEN, DER GEBONDENHEID ONDERWORPEN WAREN." Wat een kostbare belofte van verlossing.

NU HOOP

Johannes 11:25-26, zal de hele mensheid helpen om een keuze te maken tussen het leven en de dood. Het zegt, "IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN; DIE IN MIJ GELOOFT ZAL LEVEN, AL WARE HIJ OOK GESTORVEN; EN EEN IEGELIJK, DIE LEEFT, EN IN MIJ GELOOFT, ZAL NIET STERVEN IN DER EEUWIGHEID. GELOOFT GIJ DAT? 'Dit schriftgedeelte is verbonden met I Thessalonicenzen 4:13-18; DOCH, BROEDERS, IK WIL NIET, DAT GIJ ONWETENDE ZIJT VAN DEGENEN, DIE ONTSLAPEN ZIJN, OPDAT GIJ NIET BEDROEFD ZIJT, GELIJK ALS DE ANDEREN, DIE GEEN HOOP HEBBEN. WANT INDIEN WIJ GELOVEN, DAT JEZUS GESTORVEN IS EN OPGESTAAN, ALZO ZAL OOK GOD DEGENEN, DIE ONTSLAPEN ZIJN IN JEZUS, WEDER BRENGEN MET HEM. WANT DAT ZEGGEN WIJ U DOOR HET WOORD DES HEEREN, DAT WIJ, DIE LEVEND OVERBLIJVEN ZULLEN TOT DE TOEKOMST DES HEEREN, NIET ZULLEN VOORKOMEN DEGENEN, DIE ONTSLAPEN ZIJN. WANT DE HEERE ZELF ZAL MET EEN GEROEP, MET DE STEM DES ARCHANGELS, EN MET DE BAZUIN GODS NEDERDALEN VAN DEN HEMEL; EN DIE IN CHRISTUS GESTORVEN ZIJN, ZULLEN EERST OPSTAAN; DAARNA WIJ, DIE LEVEND OVERGEBLEVEN ZIJN, ZULLEN TE ZAMEN MET HEN OPGENOMEN WORDEN IN DE WOLKEN, DEN HEERE TEGEMOET, IN DE LUCHT; EN ALZO ZULLEN WIJ ALTIJD MET DEN HEERE WEZEN. ZO DAN, VERTROOST ELKANDER MET DEZE WOORDEN. Het weergeeft de perfecte en massale vernietiging van de macht van de dood in de opname. Voorzeker is de Heere de schepper en de meester over de dood.

HET MYSTERIE

I Korintiërs 15:51-58 ZIET, IK ZEG U EEN VERBORGENHEID: WIJ ZULLEN WEL NIET ALLEN ONTSLAPEN, MAAR WIJ ZULLEN ALLEN VERANDERD WORDEN; IN EEN PUNT DES TIJDS, IN EEN OGENBLIK, MET DE LAATSTE BAZUIN; WANT DE BAZUIN ZAL SLAAN, EN DE DODEN ZULLEN ONVERDERFELIJK OPGEWEKT WORDEN, EN WIJ ZULLEN VERANDERD WORDEN. ----- DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL? HEL, WAAR IS UW OVERWINNING? DE PRIKKEL NU DES DOODS IS DE ZONDE; EN DE KRACHT DER ZONDE IS DE WET. MAAR GODE ZIJ DANK, DIE ONS DE OVERWINNING GEEFT DOOR ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS.

Openbaring 20:14, de dood en de hel werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. Lees Mattheüs 10:28: "EN VREEST NIET VOOR DEGENEN, DIE HET LICHAAM DODEN, EN DE ZIEL NIET KUNNEN DODEN; MAAR VREEST VEEL MEER HEM, DIE BEIDE ZIEL EN LICHAAM KAN VERDERVEN IN DE HEL."

Er is een geestelijke en een lichamelijke dood, de weg er naartoe is de zonde, de duivel is de oorzaak; het kruis van Jezus Christus en de opstanding IS DE OPLOSSING. Berouw en bekering is de eerste stap naar de vernietiging van de angst voor de dood. Paulus zegt in Filippenzen 1:21-23, "WANT HET LEVEN IS MIJ CHRISTUS, EN HET STERVEN IS MIJ GEWIN." Het sterven, is voor een christen te zijn met Jezus Christus en er is geen angst in het zijn met Christus, als er geen zonde is.