

In het boek Balaam 22 komen we een man tegen die met een complexe manifestatie te maken had en zijn naam was Balaam, een Moabitische. Hij was in staat om met God te praten en God was ook in staat om hem te antwoorden. Wat een voorrecht, sommigen van ons op aarde hebben dezelfde mogelijkheid, de vraag is hoe we daarmee omgaan. Sommigen van ons willen graag ons eigen wil doen, maar beweren dat we er naar verlangen om Gods leiding te volgen. Dit was het geval bij Balaam.

Israël was onderweg naar het beloofde land en was een terreur voor de volken. Een van die landen was Moab, de nakomelingen van Lot en zijn dochter na de verwoesting van Sodom en Gomorra. Balak was de koning van Moab, en de angst voor Israël kreeg hem in zijn greep. Soms handelen we net zo als Balak en staan we de angst toe om ons te overweldigen, en gaan we bij elk mogelijke vreemde bron op zoek naar hulp; en maken we allerlei compromissen, maar over het algemeen wel vanuit Gods wil. Balak zond boden aan een profeet genaamd Balaam. Balak had zijn informatie vermengd met zijn verlangens. Hij wilde dat Balaam Israël zou vervloeken, een volk dat God alreeds gezegend had. Hij wilde het volk van God slaan en uit het land verdrijven. Balak was er zo zeker van dat wie Balaam ook maar zou zegenen of vervloeken het zou geschieden. Balak vergat dat Balaam ook maar een mens was en dat God de controle over het lot van alle mensen heeft.

Gods woorden zijn of ja of nee en Hij speelt geen spelletjes. Balaams bezoekers kwamen met het loon der waarzeggingen in hun handen en Balaam vroeg hen om de nacht bij hem door te brengen terwijl hij met God over hun bezoek zou gaan praten. Merk hier op dat Balaam er zeker van was dat hij met God kon praten en dat God tot hem terug zou praten. Iedere christen zou in staat moeten zijn om in vertrouwen met God te kunnen praten, maar pas op voor beloningen voor waarzeggingen. Balaam sprak tot God in gebed en vertelde God waar zijn bezoekers voor kwamen en God antwoordde, in Numeri 22:12 zeggende "GIJ ZULT MET HEN NIET TREKKEN; GIJ ZULT DAT VOLK NIET VLOEKEN, WANT HET IS GEZEGEND."

Toen stond Balaam in de morgen op en vertelde de bezoekers die door Balak gezonden waren wat God hem meegedeeld had, dat was "DE HEERE WEIGERT MIJ TOE TE LATEN MET ULIEDEN TE GAAN." De bezoekers gaven aan Balak door wat Balaam hen verteld had. Maar Balak zond nog meer eervol prinses terug, en beloofde Balaam zeer hoog te vereren en alles te doen wat Balaam tot hem zeggen zou. Net als vandaag de dag waar mensen in eer, rijkdom en macht hun eigen profeten tot hun beschikking hebben, die voor hen tot God spreken. Heel vaak willen deze personen dat de profeet aan God voor hun vraagt om gelijksoortige dingen te doen zoals deze mensen als Balak dat wilden, zoals bijvoorbeeld Israël of een kind van God te vervloeken. Balaam kon het niet vatten dat men de dingen die God gezegend heeft niet kan vervloeken.

In Numeri 22:18 kampte Balaam met een feit die duidelijk voor hem was, dat ongeacht de hoeveelheid goud en zilver Balak hem ook maar aanbood, dat hij Balaam niet aan het woord des Heeren Zijn Gods kon voorbij gaan. Balaam noemde DE HEERE, MIJN GOD, hij kende de Heere, sprak tot hem en hoorde van hem. Het eerste probleem met Balaam en van velen vandaag de dag is proberen er achter te komen of God aangaande een kwestie van gedachten zal veranderen. Balaam besloot in vers 20 om wederom met God te praten en te zien wat hij zeggen zou. God kent het einde vanaf het begin, hij had Balaam alreeds zijn beslissing meegedeeld, maar Balaam bleef maar proberen om te zien of God toch misschien zijn gedachten zou veranderen. God zei toen tegen Balaam dat hij kon gaan, maar degenen die gezegend waren niet kon vervloeken.

Balaam zadelde zijn ezel en ging met de vorsten van Moab mee. In vers 22 staat dat de toorn van de Heere tegen Balaam werd ontstoken omdat hij naar Balak heentog nadat de Heere hem al gezegd had niet naar Balak te gaan; en de Engel des HEEREN stelde Zich in den weg, hem tot een tegenpartij. De Perfecte en Permissieve wil van God in het leven van de mensen in actie. Toen Balaam onderweg was om Balak te zien, verloor hij zijn kalmte jegens zijn trouwe ezel die in staat was om de engel des Heeren met zijn uitgetrokken zwaard te zien en werd door Balaam geslagen, die de engel des Heeren niet kon zien.

Toen Balaam het gedrag van de ezel niet kon onderscheiden, besloot de Heere om met de stem van een mens door de ezel tot Balaam te spreken. God had geen andere mogelijkheid om de profeet te bereiken, dan door iets ongewoons te doen en maakte dat een ezel met de stem en gedachten van een mens sprak en antwoordde. Numeri 22:28-31 vat de interactie tussen Balaam en zijn ezel samen. Balaam was zo boos op zijn ezel zoals velen van ons dat vaak zijn wanneer we de dingen niet met het woord van God beredeneren. Balaam was zo boos op zijn ezel dat hij het driemaal sloeg en dreigde de ezel te doden als hij maar een zwaard in zijn hand had gehad. Hier was een profeet ruzie aan het maken met een dier dat een mensenstem had, en dat was hem nog niet eerder overkomen, hoe kon de ezel met een mensenstem praten en nauwkeurige feiten beweren. De profeet werd verteerd door zijn verlangen om naar Balak te gaan dat tegen de wil van God was. Vaak doen wij zelf dingen die tegen de wil van God zijn en denken we dat we gelijk hebben omdat ze de verlangens van ons eigen hart zijn.

In Numeri 22:32 opende de engel des Heeren Balaams ogen en zei ook tegen hem; IK BEN UITGEGAAN U TOT EEN TEGENPARTIJ, DEWIJL DEZE WEG VAN MIJ AFWIJKT. Dit was de Heere die met met Balaam aan het praten was, en stel u voor dat de Heere zei; zijn weg (die van Balaam) was verkeerd vóór Mij (voor de Heere). Balaam offerde offeranden aan den

Heere namens Balak en Moab tegen Jakob, maar God bleef Jakob zegenen. Numeri 23:23 vermeldt; "WANT ER IS GEEN TOVERIJ TEGEN JAKOB NOCH WAARZEGGERIJ TEGEN ISRAEL." Herinner dat Balaam op de Hoogten van Baal aan het offeren was. De ezel zag de engel des Heeren driemaal, maar Balaam kon het niet zien. Als de ezel niet uitgeweken was om de engel te vermijden had Balaam gedood kunnen zijn.

In vers 41, nam Balak Balaam mee en voerde hem op de hoogten van Baal, dat van daar het uiterste des volks kon zien. Stel u eens een man voor die met God spreekt en van hem terug hoort, en op de hoogten van Baal gaat staan. Wanneer u een stap opzij doet om met andere goden en hun volgelingen te vermengen; staat u als een gast van Balak op de hoogten van Baal. Het volk van God kan de fouten van Balaam maken, in Numeri 23:1 vertelde Balaam die een profeet was aan Balak die een heiden was, om hem voor een offer aan God altaren te bouwen en runderen en rammen te bereiden. Balaam liet het eruit zien alsof een ieder mens aan God kan offeren. Wat heeft de tempel Gods met Baäl te maken. Balaam sprak tot God en God legde Zijn woord in de mond van Balaam, en zei in vers 8; WAT ZAL IK VLOEKEN, DIEN GOD NIET VLOEKT; EN WAT ZAL IK SCHELDEN, WAAR DE HEERE NIET SCHELDT? WANT VAN DE HOOGTE DER STEENROTSSEN ZIE IK HEM, EN VAN DE HEUVELEN AANSCHOUW IK HEM; ZIET, DAT VOLK ZAL ALLEEN WONEN, EN HET ZAL ONDER DE HEIDENEN NIET GEREKEND WORDEN.

Dit zou Balaam duidelijk hebben moeten laten zien dat er niets tegen Israël gedaan kon worden en dat het tijd was om bij Balak vandaan te gaan waar hij in de eerste plaats niet eens had moeten komen, omdat de Heere in het begin al had gezegd dat hij niet moest gaan. Om de ongehoorzaamheid te vermengen ging Balaam verder naar Balak te luisteren en meer offers tot God te brengen in plaats van Balak te vermijden. Uit dit Schriftgedeelte zou het voor de hele mensheid duidelijk moeten zijn dat niemand Israël kan vervloeken of trotseren en dat Israël alleen moeten wonen en niet onder de heidenen gerekend moet worden; God verkoos hen als een natie en er kan niets aan gedaan worden.

In Numeri 25:1-3, verbleven de kinderen van Israël in Sittim, EN HET VOLK BEGON MET DE DOCHTERS VAN MOAB ONTUCHT TE PLEGEN, EN ZIJ NODIGDEN HET VOLK TOT DE SLACHTOFFEREN HARER GODEN; EN HET VOLK AT, EN BOOG ZICH VOOR HAAR GODEN. ALS NU ISRAEL ZICH KOPPELDE AAN BAAL-PEOR, ONTSTAK DE TOORN DES HEEREN TEGEN ISRAEL. In Numeri 31:16 staat, "ZIET, DEZE WAREN, DOOR DEN RAAD VAN Balaam, DEN KINDEREN ISRAELS, OM OVERTREDING TE PLEGEN TEGEN DEN HEERE, IN DE ZAAK VAN PEOR; EN ER WERD EEN PLAAG ONDER DE VERGADERING DES HEEREN." Balaam, de profeet die gewend was met God te praten en van Hem te horen is nu het volk van God aan het aanmoedigen om tegen hun God in te gaan. Balaam plantte een verschrikkelijk zaad onder de kinderen van Israël en beïnvloed zelfs vandaag de dag het christendom. Het is een geest die mensen misleidt en hen weg van God leidt.

In Openbaringen 2:14 bevestigt diezelfde Heere die met Balaam sprak wat de daden van Balaam voor Hem (DE HEERE) betekenden. De Heer zei tegen de gemeente Pergamum, MAAR IK HEB ENIGE WEINIGE DINGEN TEGEN U, DAT GIJ ALDAAR HEBT, DIE DE LERING VAN BALAAM HOUDEN, DIE BALAK LEERDE DEN KINDEREN ISRAELS EEN AANSTOOT VOOR TE WERPEN, OPDAT ZIJ ZOULDEN AFGODENOFFER ETEN EN HOEREREN. Dit was honderden jaren voordat het boek Openbaring geschreven was. Het probleem is dat de lering van Balaam in veel kerken vandaag de dag terwijl de OPNAME nadert spring levend is. Veel mensen zijn onder invloed van de lering van Balaam. Onderzoek uzelf en kijk of de lering van Balaam ook van uw geestelijke leven bezit heeft genomen. De lering van Balaam moedigt christenen aan om hun afzondering te verontreinigen en af te zien van hun personages als vreemdelingen en bijwoners op de aarde door in het behagen van de verlangens van andere goden troost te vinden. Herinner dat hetgeen u aanbidt uw God wordt.

Judas vers 11, spreekt over het gretig achter de verleiding van het loon van Balaam na te lopen. In deze laatste dagen neigen veel mensen naar materiële beloningen en dat zelfs in christelijke kringen. Machtige mensen in de regering, politici en veel rijke mensen hebben vaak religieuze mensen, profeten, goeroes, zieners en etc. tot hun beschikking om op te steunen om te weten te komen wat de toekomst voor hen in petto heeft. Deze tussenpersonen zoals Balaam verwachten beloningen en promoties van mensen zoals Balak. Er zijn veel mensen zoals Balaam in de kerk van vandaag de dag, sommige zijn evangelisten, sommige zijn begaafd, overtuigend maar hebben de geest van Balaam. Pas op voor de geest van Balaam, want God is er tegen. Beïnvloed de geest van Balaam uw leven? Weet dat wanneer u de stem van een mens vanuit een ander schepsel van God, dat geen mens is hoort, dat dan de geest van Balaam in de buurt is.